

Το φιόρε του Λεβάντε: Οι κοντινοί σύμμαχοι του ελληνικού κράτους και τα προβλήματά τους

1. Μεσανατοβίζιον: διαγωνισμός στα μέτρα μας

Μπορεί με την πρώτη ματιά να φαίνεται κάπως βαρετό, αλλά εμείς θα το πούμε κι άμα θέλετε μην το διαβάζετε. Πρόσφατα η γερμανική MKO και think tank με το ξεκαρφωματικό όνομα International Center for Conversion και αντικείμενο τις αναλύσεις γύρω από στρατιωτικά ζητήματα, δημοσίευσε, όπως κάθε χρόνο, τους υπολογισμούς της γύρω από ένα ιδιόμορφο οικονομικό - κοινωνικό μέγεθος. Το μέγεθος λέγεται Διεθνής Δείκτης Στρατιωτικοποίησης (Global Militarization Index) και σκοπός του είναι να περιγράψει με έναν αριθμό την ισορροπία στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δαπανών για κάθε ένα από τα κράτη που γίνονται αντικείμενο μελέτης.

Δεν ξέρουμε αν εκπλήσσεται κανείς, αλλά αν υιοθετήσουμε αυτόν τον τρόπο μέτρησης, η γειτονιά μας παίρνει το πρώτο βραβείο. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, τα επτά από τα δέκα πρώτα κράτη της λίστας βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Για να γίνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένοι, πρώτο στην κατάταξη, όπως κάθε χρόνο, βρίσκεται το κράτος του Ισραήλ. Έκτο, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, βρίσκεται το κράτος της Κύπρου (όχι το ψευδοκράτος, το αληθικόρατος). Τέλος, η πτωχή πλον τίμια Ελλάς, μπορεί φέτος να έχασε την παραδοσιακή της θέση στην πρώτη δεκάδα (ίσως επειδή δεν μετρήθηκαν τα υποβρύχια που γέρνουν), και πάλι όμως καταλαμβάνει τη διόλου αμελητέα δέκατη τέταρτη θέση και παραμένει, όπως κάθε χρόνο, πρώτη μεταξύ των κρατών μελών του NATO. Όλα αυτά σε ένα σύνολο 153 διαγωνιζομένων.¹

Απ' ό,τι καταλάβαμε, αυτή η μεγάλη εθνική επιτυχία πέρασε κάπως στο ντούκου. Αντιθέτως, πολύς λόγος έγινε για το κατά πόσο η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη Γιουροβίζιον και άλλα τέτοια δευτερεύοντα ζητήματα. Κρίμα, πολύ κρίμα! Γιατί για φανταστείτε να υπήρχε διαγωνισμός του είδους "Μεσανατοβίζιον: τραγούδι και μπόμπες στη Μέση Ανατολή": ευπαρουσίαστα στελέχων των ειδικών δυνάμεων χορεύουν και τραγουδούν σε ενεργά πεδία βολίς, ενώ στο κόλπο με τις εγγυμένες δώδεκα ψήφους συμμετέχει, εκτός από την Κύπρο, και το Ισραήλ! Πρώτη τριάδα καπαρωμένη! Άλλα τι να πει κανείς... δεν υπάρχουν υπεύθυνοι άνδρες, δεν υπάρχει φαντασία δεν υπάρχει προοπτική... Η κρίση, φίλοι μας, ουδέποτε παραμένει οικονομική: το είπε κι ο Μαρξ - ή θα 'πρεπε.

2. Η Μεσανατοβίζιον στην πραγματικότητα

Μίας όμως και αρχίσαμε να λέμε για τους αξιοσέβαστους συμμάχους του ελληνικού κράτους στην ταραγμένη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, θα ήταν κάπως υποκριτικό να κουνήσουμε τα αυτιά μας μπροστά στο τελευταίο μεγάλο γεγονός της περιοχής, δηλαδή τον μίνι πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Αν πιστεύαμε αυτά που έλεγαν τα ΜΜΕ μέσα στον Νοέμβρη, το Ισραήλ επιτέθηκε στη λωρίδα της Γάζας γιατί... ο Νετανιάχου προσπαθούσε να κερδίσει τις εκλογές μπολιάζοντας για άλλη μια φορά το ισραηλινό εκλογικό σώμα με εθνικιστικό φαρμάκι. Μετά όμως... το Ισραήλ πτηθήκε από τη Χαμάς χωρίς να δώσει μάχηνη πτηθήκε από την αρχή, από το πρώτο στάδιο της ανταλλαγής πυραύλων, όπως οι νίντζα που παίζουν ολόκληρη τη μάχη στο μυαλό τους προτού ξεκινήσει. Οπότε "ο Νετανιάχου" αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να

γίνει ύποπτος εθνικής προδοσίας. Τώρα αυτό το καθίκι θα πάει στις εκλογές με έναν ανολοκλήρωτο πόλεμο στην πλάτη για να μάθει να φέρεται: ο οπορτουνισμός δεν αποδίδει πάντα τα αναμενόμενα, οι καλοί νίκησαν.

'Όποτε επιστρατεύονται οι "εκλογές" σαν εξήγηση γεωπολιτικών εξελίξεων, δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε εκείνες τις έξοχες αριστερές αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες "ο Κλίντον βομβάρδιζε τη Σερβία" το 1999 για να ξεχάσει ο κόσμος τις πομπές του με τη Μόνικα Λεβίνσκι. Μετά βέβαια αποδείχθηκε ότι το θέμα δεν είχε και τόσο να κάνει με τα πούρα. Το πάτημα του αμερικανικού κράτους στα Βαλκάνια ήταν η πρώτη από μια σειρά κινήσεων σε ολόκληρη τη λωρίδα του πλανήτη που ξεκίνησε από τα Βαλκάνια και φτάνει στην Κίνα. Και τελικά εκείνο που ξεκινούσε το 1999 δεν ήταν το ξεκάρφωμα του "Κλίντον", αλλά μια στρατηγική πλανητικού βελονεύκους που σήμερα ακόμη εξελίσσεται.²

Η σχέση μεταξύ προεδρικής μοιχείας και ισραηλινών εκλογών είναι ότι με κάτι τέτοια εμφανίζονται οι τρέχουσες γνώμες για τους πλανητικούς ανταγωνισμούς σε όλη τους τη φτώχεια. Είναι μια φτώχεια που ξεκινάει από τα βασικά. Πάρτε για παράδειγμα τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνιων. Εδώ, σύμφωνα με την κυρίαρχη γνώμη, έχουμε μια σύγκρουση κατ' εξοχήν ασύμμετρη. Από τη μια το Ισραήλ που είναι κράτος με τα όλα του, μπάστοι, αστική τάξη, εργατική τάξη, στρατός, φασίστες, παρακράτος και για κερασάκι στην τούρτα πύραυλοι με πυρνικές κεφαλές που τους λένε "Ιερίχω", έτσι για να θυμόμαστε τη φάση με τις σάλπιγγες και τα τείχη. Από την άλλη έχουμε τους "Παλαιστίνιους" που είναι "λαός". Έτσι, λαός, τελεία και παύλα. Ούτε άρχουσα τάξη, ούτε ταξική κοινωνία, ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε "Νετανιάχου" να θέλουν να κερδίζουν τις εκλογές. Κάπως σαν η λωρίδα της Γάζας και η δυτική όχθη του Ιορδάνη να είναι το μόνο μέρος του πλανήτη όπου έχει νικήσει η επανάσταση. Στο απόκοσμο φως αυτής της αντίληψης, ακόμη και η Χαμάς, όσο να 'ναι, δείχνει σαν κάπως να αριστερίζει.

Δεν λέμε ότι αυτή η αντίληψη δεν έχει τα πλεονεκτήματα της. Αν μη τι άλλο, σου λύνει τα χέρια όταν ψάχνεις να βρεις πού να διαδολώσεις. Ή για να το πούμε γενικότερα, κατευθύνει τα βλέμματα σε ακίνδυνες κατευθύνσεις όποτε συμβαίνουν διάφορα παράξενα. Όλα κι όλα! Όποτε το Ισραήλ βομβαρδίζει "τους Παλαιστίνιους", παύει να είναι ο φέρελπις σύμμαχος των Ελλήνων που μόνο κατά λάθος δεν βρίσκεται στην Ευρώπη, και ξαναγίνεται ο Σατανάς της Μέσης Ανατολής. Σωστό, γιατί αλλιώς θα μας έμπαιναν ιδέες ότι οι βομβαρδισμοί εναντίον "των Παλαιστίνιων" μπορεί τελικά να συνάδουν με το ελληνικό εθνικό συμφέρον και για κάτι τέτοιο δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι: θέλουμε το χρόνο μας.

Δυστυχώς όμως ο χρόνος τελειώνει. Η γειτονιά του ελληνικού κράτους απορρυθμίζεται. Οι "σύμμαχοι" των Ελλήνων ετοιμάζονται για δουλειές με φούντες και οι "εχθροί" τους δεν έχουν γίνει ακόμη αντιληπτοί. Εν τω μεταξύ, οι ατιμούληδες αριστεροί δεν θέλουν να μας πουν, ούτε τι είναι το κράτος γενικώς, ούτε τι είναι το κράτος του Ισραήλ ειδικότερα. Οπότε ας κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε και βλέπουμε: κατά τα συνάθιθον

3. Πρώτη θέση στη Μεσανατοβίζιον: Δημιουργία και πραγματικότητα του ισραηλινού κράτους

Όταν μιλάμε για τη θέση του Ισραήλ στον πλανήτη θα πρέπει να έχουμε υπ' όψη κάτι σαν την περίφημη "θέση της Ελλάδας" που μας πιπλίζουν τ' αυτιά από το δημοτικό, πολλαπλασιασμένη επί τουλάχιστον δύο. Το Ισ-

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

(
μακροσκελε
ίς απόψεις
εμικρούλες
φωτό
)

Περασμένα μεγαλεία...

| Rank | Country/Territory | GMI Value |
|------|-------------------|-----------|
| 1 | Israel | 876.31 |
| 2 | Singapore | 814.70 |
| 3 | Syria | 783.35 |
| 4 | Russia | 767.23 |
| 5 | Jordan | 765.93 |
| 6 | Cyprus | 738.32 |
| 7 | Kuwait | 721.51 |
| 8 | South Korea | 718.28 |
| 9 | Greece | 699.80 |
| 10 | Saudi Arabia | 696.16 |

...και διηγώντας τα να κλαι



Ο "διεθνής δείκτης στρατιωτικοποίησης" το 2010 και το 2012. Η Ελλάδα έχει χάσει τη θέση την πρώτη δεκάδα και έχει υποχωρήσει στη θέση 14 (συνιφ). Κατά τα άλλα, καλά.



Η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τελευταία της (1920)

Η περιοχή Παλαιστίνης - Υπεριορδανίας, υπό βρετανική κατοχή 1920 - 1948.

ραήλ έχει πιάσει ένα σημαντικό κομμάτι της περιοχής που βρίσκεται στην ανατολική άκρη της Μεσογείου και είναι γνωστή με το όνομα "Λεβάντες". Ο Λεβάντες είναι ο χερσαίος δρόμος επικοινωνίας μεταξύ δύο ηπείρων, Ασίας και Αφρικής, πράγμα που του δίνει μια έφεση στο εμπόριο και μια σεβαστή πολιτισμική ανάπτυξη (Βηρυτός: το Παρίσι της Μέσης Ανατολής που άμα λάχει μετατρέπεται σε ίσωμα). Πολύ σημαντικότερη όμως είναι η πλανητική σημασία της περιοχής: ο Λεβάντες είναι το ανατολικό καπάκι που πρέπει να κλείσει κανείς, αν θέλει να ελέγχει τη Μεσόγειο.

Που λέτε, η θέση του Ισραήλ στον χάρτη είναι τόσο σημαντική που υπήρξε ως διακριτή θέση και βραβείο των πλανητικών ανταγωνισμών, προτού ακόμη το Ισραήλ υπάρξει ως κράτος. Πράγματι, ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά όχι λιγότερο σημαντικά διακυβεύματα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, εκτός από την ήττα της Γερμανίας, ήταν η τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πριν από τον πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατείχε, εκτός των άλλων, ολόκληρη την ανατολική μεριά της Μεσογείου. Nothing personal old chap, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί ότι έλεγε ο Ναπολέων προτού ακόμη φτιαχτεί η διώρυγα του Σουέζ, δεν γίνεται να είσαι παγκόσμια ναυτική δύναμη δίχως να ελέγχεις τη Μεσόγειο και δεν γίνεται να ελέγχεις τη Μεσόγειο δίχως να ελέγχεις τις ακτές της.³

Εν τω μεταξύ, παρά τις ακάματες προσπάθειες του Ναπολέοντα, η παγκόσμια ναυτική δύναμη των αρχών του εικοστού αιώνα λεγόταν Μεγάλη Βρετανία, οι άλλοι την έλεγαν επιρίπει και άλλα τέτοια μεγαλειώδη. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου η Μεγάλη Βρετανία φέρθηκε όπως πρέπει να φέρονται τα θαλάσσια επιρίπει: προσπάθησε να καταλάβει τον Βόσπορο (την καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) και απέτυχε οικτρά. Άλλα δεν πήγαν όλα στραβά: από το 1910 ως το 1920 η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε με την ανεκτίμητη βοήθεια που προσέφεραν οι γείτονες, Έλληνες και όχι μόνο. Η διάδοχη κατάσταση ονομάστηκε τουρκικό κράτος, κράτησε τον Βόσπορο και με τα πολλά πείστηκε ότι πρέπει να κρατάει γραμμή περισσότερο φιλοαγγλική παρά φιλορωσική. Μέσα σε όλα αυτά, ο Λεβάντες, που ως τότε ήταν η επαρχία της Οθωμανι-

κής αυτοκρατορίας που άκουγε στο όνομα Συρία, διαμελίστηκε και μοιράστηκε με συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας. Το βόρειο κομμάτι, που πήγε στο γαλλικό κράτος, είναι ο σημερινός Λίβανος και η Συρία. Το νότιο κομμάτι, που κατέληξε στο αγγλικό κράτος, είναι το σημερινό Ισραήλ και η Ιορδανία.

Ήδη από τότε η περιοχή ήταν πολύ περισσότερο σημαντική ως θέση παρά ως φυσικός πλούτος, παραγωγικές δυνατότητες κλπ. Απόδειξη ότι το βρετανικό και το γαλλικό κράτος δεν είχαν ούτε όνομα της προκοπής να δώσουν στις αποικίες που έσπηναν εκεί. Το βρετανικό κράτος αρκέστηκε στα ονόματα του είδους "Παλαιστίνη" για την περιοχή δυτικά του Ιορδάνη και "Υπεριορδανία" για την περιοχή ανατολικά του Ιορδάνη. Προφανώς εκείνο το "Υπεριορδανία" σήμαινε κάτι απλό: δε μας πολυνοίσζει τι σκατά έχει πέρα από τον Ιορδάνη. Λογική η αδιαφορία γιατί εκείνο που κυρίως ένοιαζε τη Μεγάλη Βρετανία ήταν η θαλάσσια κυριαρχία στα εμπορικά περάσματα από τη Μεσόγειο προς τον Ινδικό Ωκεανό και τελικά την αποικία μπρέπα των αποικιών: την Ινδική υποοπίσειρο και τα πλούτη της. Όπως τα είπαμε και παραπάνω: ο Λεβάντες είναι το τελευταίο απαραίτητο καπάκι για τον έλεγχο της Μεσογείου.

Από τότε νερό κύλησε στο αυλάκι και το κράτος του Ισραήλ με τη σημερινή του μορφή δημιουργήθηκε το 1948. Η παγκόσμια κατάσταση ήταν πλέον πολύ διαφορετική απ' ό,τι το 1920. Πρώτον και βασικότερο, το επιρίπει μάς είχε αφήσει χρόνους. Η Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να μην συγκεταλέγεται στους πτηπμένους του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά τελείωσε τον πόλεμο οικονομικά κατεστραμμένη, στρατιωτικά αδύναμη και έχοντας χάσει ή όντας έτοιμη να χάσει τις αποικίες της. Συμβολικά, η τελευταία πράξη του δράματος παίχτηκε στην Ελλάδα, όταν η Μεγάλη Βρετανία παραχώρησε "οικειοθελώς" τη θέση της στη μάχη κατά του κομμουνισμού στον πραγματικό νικητή του παγκόσμιου πολέμου, δηλαδή τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ήταν η νέα παγκόσμια ναυτική δύναμη και όπως είδαμε παραπάνω, αυτό σημαίνει απαρέγκλιτα έλεγχο της Μεσογείου.

Η δεύτερη διαφορά με το 1920 ήταν ότι αυτός ο έλεγχος είχε τώρα να αντιμετωπίσει σοβαρότατες προκλήσεις. Η Σοβιετική Ένωση είχε τελειώσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

μισοκατεστραμμένη, αφού μεγάλο μέρος του είχε διεξαχθεί στο εσωτερικό της. Παρόλ' αυτά, η προλεταριακή επανάσταση είχε πτηπθεί από καιρό, ο σταλινισμός είχε εγκαθιδρυθεί για τα καλά στο εσωτερικό της χώρας, η ανοικοδόμηση δεν πήγαινε άσχημα... οπότε τα παλιά ζητήματα ανακινούνταν: έξοδος στη Μεσόγειο, πρόκληση στη ναυτική κυριαρχία των ΗΠΑ κλπ κλπ. Ο ψυχρός πόλεμος ξεκινούσε.

Η κατάσταση στη Μεσόγειο δεν ήταν από τις εύκολες για τη νέα θαλάσσια αυτοκρατορία. Τα θετικά ήταν ότι οι νικητές του εμφυλίου στην Ελλάδα είχαν καταλάβει μια και καλή πού πρέπει να ρίξουν τα κουκιά τους, η Τουρκία είχε επίσης αντιληφθεί αυτό που αντιλαμβάνεται συνήθως, δηλαδή ότι όχι πολλά πολλά με τη Ρωσία, η Κύπρος ήταν η τελευταία βρετανική αποικία... Οπότε το μεγάλο καπάκι του Βόσπορου είχε κλείσει. Τι γινόταν όμως με τα υπόλοιπα κράτη της ανατολικής Μεσογείου; Εκεί τα πράγματα δυσκόλευαν. Η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Συρία είχαν ανακαλύψει τις χαρές της "εθνικής ανεξαρτησίας" (έχτιζαν δηλαδή έθνος κράτος) και μαζί τα ιδεολογικά και γεωπολιτικά κελεύσματα της ΕΣΣΔ. Με λίγα λόγια ανασφάλεια στη Μεσόγειο, ενώ μια νέα παγκόσμια ανανέτρωση βρισκόταν προ των πυλών.

Η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ δεν έγινε από τις ΗΠΑ. Έγινε από Εβραίους που είχαν ανακαλύψει αυτό που ανακάλυπταν όλοι οι "λαοί δίχως πατρίδα" στην περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τον εθνικισμό. Φυσικά η ιστοριονί εκδοχή του εθνικισμού είχε ένα παρά πάνω επιχείρημα και αποτελούσε μια παραπάνω ήττα για όσους την υιοθετούσαν. Το επιχείρημα ήταν το ολοκαύτωμα: το ολοκαύτωμα μάς συνέβη γιατί δεν είχαμε κράτος και γιατί δεν είμαστε έθνος. Άρα να γίνουμε έθνος και να στήσουμε κράτος. Η ήττα ήταν ότι με αυτή τη γραμμή, οι Εβραίοι καλούνταν να παραδεχθούν από μόνοι τους αυτό που τόσο καιρό προσπαθούσαν να τους επιβάλλουν οι διώκτες τους, δηλαδή την ταύτιση της θρησκείας με την εθνικότητα, την κατασκευή μιας εθνικότητας εντός των ορίων που ορίζει η θρησκεία τους. Μαζί θα αγνοούσαν τις ταξικές και πολιτισμικές τους διαφορές, θα ανακάλυπταν το συμφέρον της άρχουσας τάξης ως "εθνικό συμφέρον" και άλλα τετριμένα που είνε κάνει ένα σωρό κόσμος πριν από αυτούς. Φυσικά για

τους πλανητικούς ιμπεριαλισμούς που συγκρούονταν στην περιοχή, όλα αυτά ήταν ψιλά γράμματα. Η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ γιατί γινόταν αντιληπτή ως μια διαδικασία που θα κατέληγε στη δημιουργία ενός φιλικού κράτους σε μια περιοχή που τέτοια κράτη χρειάζονταν όσο τίποτα.

Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που δεν χάρπκαν με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Κατ' αρχήν η ίδια η περιοχή είχε κατοίκους και οι κάτοικοι ήταν Άραβες που είχαν ζήσει υπό την βρετανική κυριαρχία για πολύ πολύ καιρό. Στα χρόνια που είχαν προηγηθεί είχαν αναγκαστεί να βλέπουν τη γη όπου κατοικούσαν να απαλοτριώνεται και να μετατρέπεται σε καπιταλιστική ιδιοκτησία (άλλων), να δουλεύουν για ξένα αφεντικά ως κάτοικοι μπαντουστάν κλπ. Από τη δική τους σκοπιά η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ ήταν η τελική μεγάλη κλοπή της θέσης τους στον κόσμο και φυσικά είχαν δίκιο. Στα χρόνια που ακολούθησαν, αναγκάστηκαν με τη σειρά τους να κατασκευάσουν τη δική τους "εθνικότητα", κατά ειρωνικό τρόπο με μια διαδικασία ανάλογη με εκείνην που εξελισσόταν παράλληλα για τους Εβραίους. Έγιναν οι "Παλαιστίνιοι" υπό το βάρος του διαρκούς πολέμου εναντίον τους και μαζί έκαναν και όλες τις υπόλοιπες πικρές παραδοχές που αναφέραμε παραπάνω για τους Εβραίους, αν και από πολύ κειρότερη θέση.

Πέρα από τους Παλαιστίνιους, τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής, δηλαδή το Ιράκ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και τη Συρία έβλεπαν στη δημιουργία του Ισραήλ αυτό ακριβώς που έβλεπαν και οι ΗΠΑ, μόνο που δεν τους άρεσε καθόλου. Μπορεί να έτρεφαν ελάχιστη συμπάθεια για τους "Παλαιστίνιους" και τα συμφέροντά τους, αυτό όμως δεν εμπόδισε τους αρχηγούς τους να διακρηρύσσουν την "αραβική αλλολεγγύη" την ώρα που προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη δημιουργία του Ισραήλ σε μια περιοχή που ο καθένας έβλεπε ως δική του. Το πρακτικό αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι, λίγες ώρες μετά την ανακήρυξη της ίδρυσης του ισραηλινού κράτους, όλα τα γειτονικά κράτη τού κήρυξαν τον πόλεμο. Ο πρώτος αραβοϊσραηλινός πόλεμος του 1948, από τη σκοπιά των αραβικών κρατών, θα ήταν κάτι σαν τους βαλκανικούς πολέμους: ορμάμε ως σκύλοι σε κρεοπωλείο, ότι αρπάζει ο καθένας θα του μείνει για πάντα, και οι Παλαιστίνιοι να πάνε στα κομμάτια.

Η μεγάλη διαφορά με τους βαλκανικούς πολέμους ήταν ότι τα αραβικά κράτη έχασαν και το ισραηλινό κέρδισε. Το Ισραήλ πάτησε στην περιοχή και ταυτόχρονα εξοικειώθηκε με το μέλλον του: από τη δημιουργία του και μετά, το κράτος του Ισραήλ ήταν προορισμένο να βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο: στο εξωτερικό με όλους του τους γείτονες και στο εσωτερικό με τους Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ, λόγω πληθυσμιακού μεγέθους και έκτασης δεν μπορεί να κερδίσει ολοκληρωτικά αυτόν τον διαρκή πόλεμο. Οι αντίπαλοί του έχουν δεκαπενταπλάσιο πληθυσμό, οι επικράτειές τους είναι πολύ μεγάλες για να ελεγχθούν από στρατό κατοχής. Από την άλλη, το Ισραήλ μπορεί μια χαρά να ξάσει αυτόν τον πόλεμο. Αρκεί μία και μόνη ήττα.

Άλλα όπως έχει δειξει η ιστορία, αυτή η ήττα δεν είναι διόλου εύκολο πράγμα. Το Ισραήλ είναι καλά προστατευμένο από τη γεωγραφία της περιοχής. Έρημος στα νότια, λόφοι στα ανατολικά. Ακόμη σπο-

μαντικότερο για την άμυνα του κράτους του Ισραήλ είναι ότι οι αντίπαλοι (Συρία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, "Παλαιστίνιοι") δεν έχουν κοινά συμφέροντα. Σε περίπτωση που η καθολική τους νίκη πλησιάζει, είναι βέβαιο ότι θα πλακωθούν μεταξύ τους για τη μοιρασία και σε κάθε περίπτωση έχουν σοβαρό πρόβλημα συντονισμού, ενώ ο συντονισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι εκ των ων ουκί άνευ αν θέλουν να νικήσουν. Το πιο σημαντικό όμως για την άμυνα του Ισραήλ είναι η πλανητική του θέση. Το Ισραήλ είναι το πλέον φιλικό κράτος προς την παγκόσμια θαλάσσια υπερδύναμη στο σημείο όπου παίζεται η αυτοκρατορική κυριαρχία στη Μεσόγειο. Ταυτόχρονα είναι και το σημείο όπου αυτή η κυριαρχία μπορεί να αμφισβητηθεί. Οπότε η ήττα του θα είναι και η ήττα της υπερδύναμης, οι διαρκείς νίκες του εναντίον των γειτονικών κρατών, είναι και νίκες της υπερδύναμης.

Αυτό είναι το βασικό μοτίβο της ύπαρξης του Ισραήλ: σε αυτό το φόντο καθορίζονται οι κυρίαρχες ιδεολογίες, διεξάγεται η ταξική πάλη, αντιμετωπίζονται οι Παλαιστίνιοι ειδικά και ο υπόλοιπος κόσμος γενικότερα. Η πρώτη θέση στη Μεσανοτοβίζιον δεν κερδίζεται τυχαία.

4. Ο Λεβάντες σήμερα

Σε προηγούμενα τεύχη έχουμε δει τους τρόπους με τους οποίους οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο κατέληξαν στη μεταστροφή του αιγυπτιακού κράτους, στη σύνταξή του με το κράτος του Ισραήλ και τις ΗΠΑ με τη συμφωνία του Καμπ Ντειβιντ το 1979 και μαζί την αρχή του τέλους του ψυχρού πολέμου.⁴ Το τέλος του ψυχρού πολέμου δεν αφαιρεσε σκηνή πολλή από την πλανητική σημασία του ισραηλινού κράτους. Ειδικά από το 2001 και μετά, το πλέον αξιόπιστα φιλοαμερικανικό κράτος του Λεβάντε έχει αποκτήσει νέες σημασίες. Δυστυχώ για το κράτος του Ισραήλ όμως, αυτές οι νέες σημασίες δεν είναι και τόσο ρόδινες.

Σημειώσαμε παραπάνω ότι το ισραηλινό κράτος βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο και ότι αυτός ο πόλεμος έχει δύο όψεις: από τη μια η διαρκή σύγκρουση με όλους τους γείτονες, κι από την άλλη η συμμετοχή στους πλανητικούς ανταγωνισμούς. Αυτή η δεκαετίας μετά το 2000 απέκτησε καινούρια ζωή. Πράγματι, η τάση που έδωσε τις βασικές κατευθύνσεις στις εξελίξεις της περιοχής ήταν η πρόθεση των ΗΠΑ να δημιουργήσουν μια ευρεία περιοχή χάσιου στη ζώνη του πλανήτη που ξεκινάει από τα Βαλκάνια και φτάνει στην Κίνα. Αυτό το χάσιο, εκτός των άλλων, υποτίθεται ότι θα ασκήσει αφόρητη πίεση και τελικά θα λειτουργήσει ως διαλυτική τάση στο εσωτερικό του ίδιου του Ιράν. Το ιρανικό κράτος απάντησε προσπαθώντας να αποκτήσει έξιδο στη Μεσόγειο μέσω συμμαχιών με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, με την παλαιστινιακή Χαμάς και με το συριακό καθεστώς. Στόχος ήταν η δημιουργία μιας φιλοϊρανικής χερσαίας ζώνης μέχρι τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου, η οποία, σε συνδυασμό με μια κάποια αιγυπτιακή ουδετερότητα, θα αμφισβητούσε την ίδια την αμερικανική κυριαρχία στη Μεσόγειο.⁵

Από τη μεριά των ΗΠΑ, το πρώτο βήμα της δημιουργίας χάσιου ήταν η εισβολή στο Αφγανιστάν. Το δεύτερο βήμα ήταν η εισβολή στο Ιράκ. Γύρω από αυτά τα μεγάλα γεγονότα οι πόλεμοι άρχισαν να



Το κράτος του Ισραήλ όπως διαμορφώθηκε μετά τον πόλεμο του 1967. Διακρίνονται οι δύο περιοχές των Παλαιστίνιων, δηλαδή η λωρίδα της Γάζας και η "δυτική όχθη του Ιορδάνου".

διαδέχονται ο ένας τον άλλον και όπως ήταν φυσικό, το κράτος του Ισραήλ δεν μπορούσε να παραμείνει αμέτοχο. Το άλτο μέχρι στιγμής πρόβλημα είναι ότι σε τούτη τη νέα εποχή το ισραηλινό κράτος αποδείχθηκε ανίκανο να νικήσει σε σημαντικές μάχες. Αποκορύφωμα ήταν η ήττα του στον πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ (συν πολύ Ιράν, συν κάμποση Συρία, συν αρκετή Ρωσία) το 2006. Εκείνος ο μάλλον ξεχασμένος σήμερα πόλεμος, εκτός από πεδίο στρατιωτικής ήττας, υπήρξε και εργαστήριο εξαγωγής συμπερασμάτων για τον νέο στρατό, τις δυνατότητές του και τις αδυναμίες του, οπότε μπορεί σε μελλοντικά τεύχη να αναφερθούμε αναλυτικότερα. Το βέβαιο πάντως είναι ότι το αποτέλεσμα εκείνου του πολέμου, παρότι ζοφερό, δεν θα μπορούσε να σημάνει κάποια μεταστροφή στο εσωτερικό του ισραηλινού κράτους. Η γεωπολιτική θέση του Ισραήλ και η ιστορική συγκυρία είναι τέτοιες που οι ρεαλιστικές προοπτικές είναι είτε πόλεμος εναντίον όλων, είτε προλεταριακή επανάσταση. Και καθώς η δεύτερη δεν τα πάει καλά τελευταία...

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από τα παραπάνω είναι ότι, από το 2001 και μετά, η περιοχή μετατρέπεται ξανά στο συνθισμένο διαρκές πεδίο μάχης. Στην Αίγυπτο, το βασικό πρόβλημα της εξωτερικής πολιτικής πριν από την εξέγερση των Αιγυπτίων ήταν η μετάβαση από τον Μουμπάρακ σε κάποιον εξίσου φιλοϊσραηλινό και φιλοαμερικανό διάδοχο. Αυτή η μετάβαση βρήκε μπροστά της σημαντικότατες και απρόβλεπτες περιπλοκές στο πρόσωπο της αιγυπτιακής εξέγερσης. Η διάδοχη κατάσταση μπορεί να φαίνεται πρόθυμη να συνεχίσει να ζει υπό το καθεστώς αμερικανικής χρηματοδότησης, αλλά το φάντασμα που πλανάται πάνω από την Αίγυπτο δεν έχει ακόμη πεθάνει, πράγμα που δίνει δικαιολογίες στο διάδοχο καθεστώς να πουλήσει ακριβότερα απ' ότι τον παλιό καιρό.⁶

Η Συρία από την άλλη, είναι το κράτος που μέχρι πρότινος αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ Ιράν και Χεζμπολάχ. Με σημαντική συμμετοχή στα εσωτερικά τεκταινόμενα του Λιβάνου, έχοντας αναλάβει μεγάλο μέρος της υποστήριξης της Χεζμπολάχ και με τη μοναδική ρωσική ναυτική βάση της Μεσογείου στο έδαφός της, η Συρία ήταν ένας από

τους πιο προφανείς στόχους του αμερικανικού μιλιταρισμού. Με αυτή την έννοια, η "υποστήριξη" των ΗΠΑ στη συριακή εξέγερση και οι διαδοχικές όλο και πιο κρατικές μεταλλάξεις αυτής της εξέγερσης είναι ίσως το πιο εύκολα εξηγήσιμο γεγονός της τελευταίας χρονιάς. Προφανώς εξίσου εύκολα εξηγήσιμη είναι η υποστήριξη της Χεζμπολάχ στη συριακά καθεστώς και η εύκολη εξαγωγή της συριακής κρίσης στον Λίβανο.

Μέσα σε όλα αυτά, ο επόμενος διακηρυγμένος στόχος του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι όλο και περισσότερο το ίδιο το ιρανικό κράτος. Οι προαναγγελίες στρατιωτικών επιχειρήσεων δίνουν και παίρνουν εδώ και χρόνια και κάθε νέος κύκλος είναι οδύτερος από τον προηγούμενο. Φυσικά δεν πρέπει να αφήνουμε την προπαγάνδα να μας μπερδεύει. Κατά πρώτον, υπάρχουν άλλες δουλειές να γίνουν στην περιοχή με πιο επείγουσα την αποσταθεροποίηση της Συρίας. Έπειτα, το Ιράν δεν είναι αντίπαλος επιπέδου Ιράκ ή Αφγανιστάν. Το Ιράν έχει σχεδόν δεκαπλάσιο πληθυσμό από το Ισραήλ και η έκτασή του είναι μεγαλύτερη από την έκταση ολόκληρης της δυτικής Ευρώπης, δίχως πεδιάδες να διευκολύνουν τη χερσαία πρόσβαση. Επίσης το Ιράν είναι από τις χώρες που έχουν σχετικά πρόσφατα συμμετάσχει σε σοβαρούς διακρατικούς πολέμους με την ανάλογη εμπειρία να διαχέται στον πληθυσμό και τον στρατό. Οπότε η ευκολία με την οποία προαναγγέλονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι ανάλογη με την ευκολία αυτών των επιχειρήσεων. Ειδικά όταν ο ένας από αυτούς που λυσσάνε, στο πρόσφατο παρελθόν, απέδειξε ότι δεν μπορεί να κάνει καλά ούτε τη Χεζμπολάχ.

Παρά τις δυσκολίες όμως, το στόχαστρο συνεχίζει να μετακινείται προς τη μεριά του Ιράν. Αυτή την κίνηση είναι αναπόδραστη· επιβάλλεται από τους πλανητικούς διακρατικούς ανταγωνισμούς και την ιστορική συγκυρία. Άλλα όσο το στόχαστρο μετακινείται προς την πλευρά του Ιράν, τόσο προσεκτικότερες πρέπει να γίνονται οι προετοιμασίες. Γιατί όλο και περισσότερο οι κινήσεις του μέλλοντος θα είναι κινήσεις δίχως γυρισμό. Αυτή η κατάσταση και όχι "ο Νετανιάχου" και "οι εκλογές" είναι ο βασικός καμβάς πάνω στον οποίο υφαίνονται οι ενέργειες του ισραηλινού κράτους και των ΗΠΑ, τόσο τα τελευταία χρόνια όσο και τους τελευταίους μήνες.

Μέσα σε όλα αυτά, οι "Παλαιστίνιοι" της Γάζας, η όλο και πιο κρατική τους οργάνωση και η όλο και στενότερη σχέση τους με το Ιράν είναι ένα αγκάθι στο εσωτερικό της ισραηλινής επικράτειας. Κάθε ενέργεια εναντίον του Ιράν θα πρέπει να λάβει υπ' όψη τις αντιδράσεις τους. Με άλλα λόγια αυτό που πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι η στρατιωτική τους προετοιμασία, τα επίπεδα οργάνωσης του έμψυχου υλικού, η δυνατότητα ανεφοδιασμού σε άψυχο υλικό, οι ακριβείς δυνατότητες αυτού του άψυχου υλικού... Και κάτι ακόμα: το κατά πόσο τη γεισία τους είναι ειλικρινά αποφασισμένη να συνταχθεί με το Ιράν, η μπορεί να εξαγοραστεί.

Ειδικοί δεν έιμαστε. Είναι ο φτώχεια των ειδικών και η στράτευσή τους με τα αφεντικά που μας κάνει να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Και ως μη ειδικοί, μας φαίνεται ότι η πρόσκαιρη επίθεση εναντίον των Παλαιστίνιων της Γάζας και η συνθηκολόγηση που ακολούθησε θα μπορούσε να περιγραφεί σαν ένα γενικό τεστ της πολεμικής τους ικανότητας και μαζί σαν πειραματική αναπαραγωγή του τι θα συνέβαινε στο εσωτερικό του ισραηλινού κράτους σε περίπτωση γενικότερης σύρραξης στην περιοχή. Φυσικά αυτή η "δοκιμούλα" είχε εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες,

αλλά μιλάμε για καπιταλιστικά κράτη και τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, οπότε κάτι τέτοια είναι πταίσματα.

Ακόμη κι έτσι πάντως, τα συμπεράσματα δεν ήταν και πολύ ενθαρρυντικά για το ισραηλινό κράτος. Οι παλαιστινιακές ρουκέτες αυξάνουν το βεληνεκές τους, τα αντιπυραυλικά συστήματα ακόμη έχουν μικρά ποσοστά επιτυχίας, το ενάμισι εκατομμύριο των φυλακισμένων της Γάζας συσπειρώνται γύρω από τη Χαμάς και η Χαμάς εξοπλίζεται από το Ιράν. Στα θετικά, η συσπείρωση του ισραηλινού πληθυσμού γύρω από το κράτος του κρίνεται ικανοποιητική, η άγνοια περί του τι σημαίνει πόλεμος με το Ιράν καλπάζει αμέριψην, η κριτική ενάντια στις γεωπολιτικές περιπέτειες του ισραηλινού κράτους παραμένει χαμηλής ισχύος και το θέμα "Παλαιστίνιοι" παραμένει αντιληπτό όχι σαν κομματάκι της γενικής πολεμικής προετοιμασίας, αλλά σαν ανεξάρτητο ζήτημα.

Αυτό που καλό θα ήταν να μνηξέρουν ακόμη οι Έλληνες, είναι ότι από τη μεριά του ελληνικού κράτους όλα τούτα είναι θαυμάσια νέα. Όσο πιο αδύναμο είναι το Ισραήλ, όσο πιο μοναχικό, όσο πιο επισφαλής η θέση του, όσο πιο Τουρκία παρουσιάζει εχθρικό πρόσωπο (αυτό παίζεται), τόσο πιο πολύτιμη θα είναι ακόμη και η πιο μηδαμινή ελληνο - ελληνοκυπριακή υποστήριξη στις δύσκολες ώρες που έρχονται. Οι επόμενες θέσεις στη Μεσανατοβίζιον επίσης δεν κερδίζονται τυχαία.

Σημειώσεις

- Στον δεύτερη στρατιωτικού ισραηλινού δεν συμμετέχει η Βόρεια Κορέα γιατί κανείς δεν ξέρει τι διάλογο γίνεται εκεί. Το γεγονός προφανώς δεν επιρεάζει την υπόλοιπη στέρεη επιχειρηματολογία μας.
- Σκόρπια μισόλογα σχετικά με την πλανητική στρατηγική των ΗΠΑ έχουμε πει, μεταξύ άλλων, στα τεύχη #24 (Exit Osama), #29 (Κοποραπτική στη Μέση Ανατολή πέντε χρόνια μετά) και #33 ("Η στρατηγική της ανατολικής Μεσογείου"). Ας σπεύσουν οι μαζοχιστές.
- Δες το "Ξανά στην Αίγυπτο: Ο κολοφώνας της αντεπανάστασης" στο τεύχος 24.
- "Η Ελλάδα και η γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου", Antifa #22, 3/2011.
- Συμβολικό παράδειγμα: η πρώτη εδώ και πολλά χρόνια διέλευση ιρανικών πλοίων από τη διώρυγα του Σουέζ προς τη Μεσόγειο, έλαβε χώρα μετά την αιγυπτιακή εξέγερση. Ο πρώτος σταθμός αυτών των πλοίων ήταν η Συρία (που ακόμη έστεκε). Το φορτίο εκείνων των πλοίων ήταν ιρανικά όπλα με προορισμό τη λωρίδα της Γάζας. Σχετικά μπορεί να δει κανείς το τεύχος 24, όπως πριν.
- Για τις αυξημένες απαιτήσεις του Αιγυπτιακού κράτους δες το "Ξανά στην Αίγυπτο..." όπως πριν. Για το φάντασμα που δεν έχει πεθάνει ακόμη, δες τη στήλη "Μήπως" του τεύχους που κρατάς στα χέρια σου.

Ο σιδερένιος θόλος



μέρος των κατασκευαστών του ισραηλινού αντιπυραυλικού συστήματος "Σιδερένιος Θόλος". Όπως μπορεί να δει κανείς διαβάζοντας την εισήγηση της εκδήλωσης "100 'Ηλιοι", τα αντιπυραυλικά συστήματα είναι μεγάλη και θολή ιστορία, κυρίως λόγω των τεράστιων ποσών που επενδύονται εκεί και των εξαιρετικά εύκαμπτων ποσοστών "επιτυχίας" που κυμαίνονται μεταξύ του 10 και του 90% αναλόγως εγγύτυπος του παραποτή με το στρατιωτικού ισραηλινού σύμπλεγμα.⁷

Η τελευταία σύντομη δοκιμή εναντίον των παλαιστινιακών πυραύλων δεν υπήρξε εξαίρεση και η επιτυχία κυρώθηκε μεταξύ 30 και 90% αναλόγως ομήρητη. Παρόλ' αυτά, η διαφράμιση του συστήματος στο εσωτερικό του Ισραήλ ήταν τόσο επιτυχημένη που τώρα πια δεν πρέπει να έχει απομείνει ούτε ένας πολέμιος που να υποστηρίζει στα ίσα ότι θα πρέπει να υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να χρησιμοποιηθούν τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια που στοιχίζει το μπαχάνικο (τα δύο τρίτα του ποσού παρέχονται από τις ΗΠΑ). Οι ελάχιστοι χοντροκέφαλοι πρέπει να αρκεστούν σε προσεκτικά μισόλογα, όπως κάνει ο Amos Harel, "αμυντικός ανταποκριτής" της ισραηλινής Haaretz. Αυτός ο ύπουλος τύπος, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012 υπονόμευε την αποτελεσματικότητα του "Σιδερένιου Θόλου" ως εξήντα:

το υψηλό ποσοστό επιτυχημένων αναχαιτήσεων του αντιπυραυλικού συστήματος "Σιδερένιος Θόλος", εμπνέει υπερβολική αισθηση αυτοπεποίθησης μεταξύ ορισμένων κατοίκων του νότου της χώρας. Αν και η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου είναι γενικώς ικανοποιημένη από τις αντιδράσεις του κόσμου απέναντι στους πυράλους, υπάρχουν αντισυχίες ότι η συγκέντρωση διαφόρων κυνηγών έντονων συγκινήσεων και οι προσπάθειές τους να δουν μια πραγματική αναχαίτηση, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε τραγωδία.⁸

Εν όψει της πιο πρόσφατης σύγκρουσης, ο ίδιος ύπουλος τύπος συνέχισε ακάθετος την εκστρατεία υπονόμευσης: "Αν ο εχθρός προσπαθεί [για παράδειγμα] να χτυπήσει αεροπορικές βάσεις, ποιο θα είναι το σημαντικότερο σημείο που θα χρίζει προστασίας; Οι επιθετικές δυνατότητες, ή τα σημεία συγκέντρωσης του πληθυσμού;" Πρόκειται για προφανώς αντεθνική επιχειρηματολογία που προσπαθεί να στρέψει τον λαό εναντίον του κράτους. Φαίνεται πάντως πως υπάρχουν ουκ ολίγοι στο εσωτερικό του Ισραήλ που δεν πείθονται από παρόμοια επιχειρήσματα. Όπως μαθαίνουμε στο ίδιο άρθρο, το μπράνημα έχει γίνει celebrity και όχι πλέον μόνο στο νότο της χώρας: "ο κόσμος βλέπει [τον Σιδερένιο Θόλο] σαν σωτήρα (...) νιώθουν τόσο ασφαλείς που δεν πάρνουν προφυλάξεις όποτε ακούνε σειρήνες. [Αντιθέτως] κινηματογραφούν τις ρουκέτες με τα κινητά τους."⁹ Προσέξτε αυτή την περιγραφή: κάπως έτσι θα είναι η τελευταία μετάλλαξη της κοινωνίας του θεάματος λίγο πριν μας πάρει ο διάλογος τον πατέρα.

Σημειώσεις

- Μπέν Άπειρο, 100 'Ηλιοι: Μιλιταρισμός, Πυρπολικά Όπλα και Διακρατική Ανταγωνισμοί με Οδηγό το Παράδειγμα της Αντιπυραυλικής Άμυνας, Federation, 6/2008. Ολόκληρο στο διαδίκτυο antifascripta.net > βιβλιοθήκη > Αυτονομία.
- "Behind the scenes, both Israel and Hamas want violence to end", Haaretz.com, 13/3/2012. Παρά την υποτιθέμενη έντονη δράση των "κυνηγών συγκινήσεων", στο δίκτυο δεν βρήκαμε ούτε μία φωτό επιτυχημένης αναχαίτησης, έστω στημένη από τον ισραηλινό στρατό.
- "Israelis put faith in Iron Dome missile defence system", Guardian.co.uk, 19/11/2012.