

ANTIFA ★ BASE



σκέψεις ενάντια στη σχολική μηχανή από αντιφασιστική σκοπιά - τεύχος 12 - απρίλης/μάης 2013



[graffiti απο σχολείο στην Λαμία]

ANTIFA



BASE

έκδοση της αντιφασιστικής συνέλευσης
AUTONOME ANTIFA

για ηλεκτρονική επικοινωνία
autonome.antifa@yahoo.com

Αρχές του Μάρτη, ξημερώματα. Μπάτσοι σε συνεργασία με γιατρούς πραγματοποιούν επιχείρηση-σκούπα στο κέντρο της Αθήνας. Στην όλη επιχείρηση μαζεύουν 132 άτομα και τους πηγαίνουν όλους στην Αμυγδαλέζα. Δεν είναι και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, έτσι; Αν μη τι άλλο, ζούμε σε τέτοια χούντα που το σάρωμα μιας περιοχής από μπάτσους κοντεύει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας... Έλα όμως που στην συγκεκριμένη επιχείρηση υπάρχει και μια λεπτομέρεια που ξαφνιάζει: οι μπάτσοι και οι γιατροί που πηγαίνανε χέρι-χέρι στην επιχείρηση αυτή την φορά δεν ψάχνανε για ξένους. Μαζέψανε 132 τοξικομανείς, από τους οποίους οι 76 ήταν Έλληνες- 54 άντρες και 22 γυναίκες. Χωρίς να τους ενδιαφέρει λοιπόν το από πού είναι, μάζεψαν όσους τους φάνηκαν ύποπτες φάτσες, τους πήγαν στην Αμυγδαλέζα κι εκεί τους έκαναν ένα «τσεκ άπ» και τους άφησαν. Γι αυτή την φορά. Έκαναν λοιπόν μια καταγραφή και, μιας και ήταν και η πρώτη επιχείρηση, έκοψαν και τις αντιδράσεις των υπολοίπων – «για να δούμε, τρέχει κάστανο άραγε αν μαζεύουμε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τίποτα περιθωριακούς;» Όχι, τελικά δεν τρέχει... Και να λοιπόν, που μετά από την υπόθεση των οροθετικών γυναικών τον περασμένο Μάιο, μπάτσοι και γιατροί συνεργάζονται ξανά «για το καλό μας». Και να λοιπόν που ξανά τα θύματα της επιχείρησης δεν ήταν μετανάστες. Το έχουμε πει πολλές φορές και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Θέλουμε δε θέλουμε, η επίθεση από τους φασίστες και τα αφεντικά δεν αφορά μόνο τους μετανάστες-τους μετανάστες τους χτυπάνε γιατί είναι το πιο ευάλωτο κομμάτι της εργατικής τάξης. Την εργατική τάξη στο σύνολό της είναι που θέλουν να τσακίσουν, και όταν τελειώσουν με τους ξένους εργάτες, θα έρθει και η σειρά των ντόπιων- και ξανά εκεί θα χτυπήσουν με τον ίδιο πάλι τρόπο: πρώτα το πιο ευάλωτο κομμάτι, μετά τους υπόλοιπους. Πρώτα τις ιερόδουλες, τους τοξικούς, τους άστεγους, ανθρώπους που δεν έχουν κάποιον να τους σταθεί. Μετά και τους υπόλοιπους. Και έτσι τελικά τα ίδια τα αφεντικά και τα σκυλιά τους δείχνουν αυτό που θα έπρεπε οι ντόπιοι να έχουν καταλάβει από μόνοι τους: πως η εργατική τάξη, όσο και να ήθελαν αλλιώς, τελικά δεν έχει χρώμα...

edito

B

ερολίνο, οδός Ρίχαρντστράσσε, φθινόπωρο του 1932. Ένας περίπου χρόνος προτού ανέβουν οι Ναζί στην εξουσία. Στο κτιριακό συγκρότημα που βλέπετε στη φωτογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη μια αντιφασιστική μάχη. Οι ενοικιοί του αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία ενοικίου. Αίτημά τους να φύγουν οι Ναζί απ' τη γειτονιά, οι οποίοι προσπαθούσαν να μετατρέψουν την ταβέρνα του ισογείου σε «στέκι» τους. Οι αντιφασίστες λοιπόν, εργάτες στην πλειοψηφία τους, αποφάσισαν ότι η παρουσία της «άριας φυλής» υποβάθμιζε τη γειτονιά τους, εξ ου και σταμάτησαν να δίνουν νοίκι. Επιπλέον, αποφάσισαν να καθαρίσουν οι ίδιοι τους τριγύρω δρόμους από τα φασιστικά απόβλητα. Δεν τα πήγαν



διόλου άσχημα. Οι τζαμαρίες της ταβέρνας για ένα διάστημα ήταν μονίμως σπασμένες, όπως σπασμένα ήταν και κάμποσα κεφάλια φασιστών που τολμούσαν να ξεστρατίσουν προς τη Ρίχαρντστράσσε. **Η μάχη μαινόταν ακόμη και στα μπαλκόνια, όπου ο καθένας δίλωνε με τις σημαίες το στρατόπεδο όπου ανήκει.** Μετά από έναν μήνα περίπου, τη λύση φρόντισε να δώσει ποιος άλλος; Οι μπάτσοι! Οι πατροπαράδοτοι σύμμαχοι των φασιστών, που κανόνισαν να λήξει η απεργία συλλαμβάνοντας τους αντιφασίστες. Κρατάμε ωστόσο απ' τους ανήσυχους προγόνους μας τούτη τη συμβουλή: οι φασίστες υποβαθμίζουν τις γειτονιές μας! Ούτε νοίκι στους ιδιοκτήτες - ούτε σπιθαμή στους φασίστες!

τα καρτέ της μνήμης



ΠΛΑΝΗΤ ΖΟΟ



Οι μπάσοι αυξάνουν τους μισθούς τους

Κοτζάμ διοικητές των αστυνομικών τμημάτων Αιγάλεω και Ρέντη εκβίαζαν κι έκλεβαν λεφτά από ασιάτες μετανάστες. Αφού πρώτα οι δίτροχες, δίποδες, τετράποδες, τετράτροχες κι ό,τι διάολο περιπολίες προσήγαγαν μετανάστες στα α.τ., στη συνέχεια **εκβίαζαν** (με πρόσχημα τα χαρτιά που «ποτέ δεν είναι σωστά») ότι δεν θα τους αφήσουν αν δεν δώσουν ό,τι λεφτά είχαν πάνω τους. Μετά μοιράζονταν αναμεταξύ τους το παραδάκι. Αμ έτσι οι μπάσοι αυξάνουν τους μισθούς τους.

Ούτε να το σκέφτεστε



Πριν από κάτι μήνες, στην είδηση και μόνο ότι οι φασίστες σκοπεύουν να κάνουν εκδήλωση σε κάτι γραφεία δίπλα απ' το club της ΑΕΚ στο Περιστέρι, **οι οπαδοί μαζεύτηκαν κι έβγαλαν πανό** που έγραφε: «Ούτε να το σκέφτεστε». Τίποτα περισσότερο. Τίποτα σαφέστερο. Κι επιτυχέστερο.

Κεφτές Αστραχάν

70 τόνοι αλογίσιου κρέατος κυκλοφορούν στην Ελλάδα και πουλιούνται ως μοσχारीσιος κεφτές και σνιτσελάκι. Το κρέας προέρχεται, λένε, από άλογα ιπποδρόμου που είναι τίγκα στην ντόπα και τα αντιβιοτικά. Αυτό θα πει κρίση! Να



Prosoxi anagnwstes!

Opos tha paratirísate, se auto to chat kanenas den vrízei kanenan, oloi ferontai stous sunomilites tous sxedon anthrwpina, oloi vrískontai entos thematos kai sxedon oloi sumfonoun. Opoite auto to chat einai profanwv pseftiko, allí mia ipouli prospatheia twv antifadwn na perasoun tis anthellinikes tous appopseis, sas to leme na to kserete!

anti-fan chat

ΗΡΘΕ Η ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΕ Τ

mana_voitha: Για πότε πέρασε πάλι ένας χρόνος, για πότε ήρθε η άνοιξη, για πότε έφτασαν και οι ρημάδες οι πανελλήνιες, ούτε που το κατάλαβα!

den_xerw_tin_tiflam: Άσε και όπως ήμουνα το Σεπτέμβρη, έτσι είμαι και τώρα! Και τέτοια ώρα, άντε να μάθεις «τα αίτια του Εθνικού Διχασμού»...

mana_voitha: Τι φάση είναι όμως κι αυτή μωρ' αδερφάκι μου; Είσαι δεκαεφτά χρονών, έχεις μυαλό για ο,τιδήποτε εκτός απ' το σχολείο κι έρχεται μια στιγμή που σου λένε: «σκασίλα μας αν τραβάς ζόρια και τι ζόρια είναι αυτά, αν βρήκες τον έρωτα ή αν ο έρωτας σε εγκατέλειψε, μπες σε μια αίθουσα, γράψε ό,τι ξέρεις κι εμείς θα αποφασίσουμε αν θα μπεις στο πανεπιστήμιο ή αν θα πας να ψάχνεις δουλειά στο σουβλατζίδικο της γωνίας...»

gia_olous_exei_i_zoi: Έλα, αρκετά με τη γκρίνια! Και πού μας χαλάνε δηλαδή οι πανελλήνιες; Άμα έχεις διαβάσει μπαίνεις σε μια καλή σχολή, άμα δεν έχεις διαβάσει όλο και σε κάποιο ΤΕΙ της επαρχίας θα μπεις. Αφού υπάρχουν θέσεις για όλους τους υποψήφιους. Τι πεσιμισμός είν' αυτός να πούμε;

den_xerw_tin_tiflam: Άμα τα έχεις ακουμπήσει σε φροντιστηριάκια και ιδιαίτερα θέλεις να πεις... Τέσπα, χέστηκα εγώ ρε φίλε για το ποιος είναι διαβασμένος και ποιος όχι. Προσωπικά, και στη Φυτική Παραγωγή Καλαμάτας να περάσω, μια χαρά θα είμαι. Όχι γιατί με καίει το αντικείμενο, αλλά γιατί δεν

θα χρειαστεί να πάω φαντάρος απ' τα δεκαοχτώ. Έχουμε και δουλειές να πούμε...

ekpaideusi_no_more: Σωστός ο παίκτης! Με τη διαφορά όμως ότι έτσι που πάνε τα πράγματα, σε λίγο δε θα υπάρχουν ΤΕΙ «Φυτικής Παραγωγής» ούτε για να δώσουν αναβολή απ' το στρατό! Δε βλέπεις που τα λουκέτα στις σχολές αυτού του είδους πέφτουν σύννεφο;

mana_voitha: Όπα, για περίμενε λίγο: Μήπως είσαι απ' αυτούς τους τύπους που όπου σταθούν κι όπου βρεθούν λένε συνεχώς «έρχεται το τέλος, έρχεται το τέλος!» Ε; Γιατί όλο για τελική λύση ακούμε και τελική λύση ποτέ δεν έρχεται. Και μένα κάτι τέτοιοι τύποι μου την ψιλοσπάνε...

ekpaideusi_no_more: Κάτσε ρε, μην αρπάξεσαι! Εγώ δεν είπα ότι από αύριο θα καταρρεύσει ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και όσοι προορίζονταν για τα ΤΕΙ της επαρχίας θα σταδιοδρομήσουν τελικά στην κατασκευή τυρόπιπας! Αλλά είναι λάθος να βλέπεις τα πράγματα που γίνονται στην εκπαίδευση ως μια αμετάβλητη κατάσταση. Γιατί και παρελθόν έχουν, και μέλλον θα έχουν. Και ειδικά για την τριτοβάθμια, το πράμα έχει πολύ ψωμί...

mana_voitha: Σαν τι ψωμί δηλαδή;

ekpaideusi_no_more: Ας το θέσω λίγο πιο γενικά. Τι είναι το εκπαιδευτικό σύστημα;

gia_olous_exei_i_zoi: Εύκολο! Είναι η διαδικασία που μας επιτρέπει να βγούμε από το σκοτάδι του αναλφαβητισμού, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βοηθήσουμε την κοινωνία να προοδεύσει!

ekpaideusi_no_more: Ε όχι ρε φίλε, όχι! Αυτό είναι απάντηση σε «σκέφτομαι και γράφω» της πέμπτης δημοτικού!

gia_olous_exei_i_zoi: Για πες μας λοιπόν εσύ που ξέρεις...

ekpaideusi_no_more: Όπως όλα τα πράγματα σαν κι αυτό, έτσι και το εκπαιδευτικό σύστημα φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτού που το δημιούργησε



"ΑΘΗΝΑ" ΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ...



και το συντηρεί: του ελληνικού κράτους. Αναλόγως των αναγκών που υπήρχαν, το εκπαιδευτικό σύστημα έβγαζε κάθε χρόνο γιατρούς, δικηγόρους, κομμώτριες, υδραυλικούς και πάει λέγοντας. Και δε μιλάμε για μερικές εκατοντάδες πτυχιούχους, έτσι; Ειδικά μετά το 1980, από τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης πέρασε σχεδόν το σύνολο της ελληνικής νεολαίας. Και φυσικά δεν έμπαινε ο καθένας σε όποια σχολή γούσταρε· κι εδώ το κόσκινο του «ποια είναι η κοινωνική σου θέση» ήταν ανομολόγητο μεν αλλά υπαρκτό. Αυτός ο τεράστιος μηχανισμός λοιπόν που, σημειωτέον, κουμαντάριζε κτίρια, εξοπλισμό και σχέσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, επιτέλεσε το σκοπό του για πολύ καιρό. Μόνο που τώρα πνέει τα λοίσθια...

gia_olous_exei_i_zoi: Να τη η καταστροφολογία...

ekpaideusi_no_more: Αφού πάει για φούντο ρε μάστορα, να κάνουμε πως δε συμβαίνει; Βλέπεις, όσο οι πτυχιούχοι ιατρικής γίνονταν γιατροί και οι πτυχιούχοι κομμωτικής γίνονταν κομμώτριες, το πράγμα λειτουργούσε κανονικά. Τώρα όμως βρασ' τα. Τώρα η αγορά λέει «οι γνώσεις που κουβαλάτε από την εκπαίδευση μου είναι πλέον άχρηστες». Και ένα μεγάλο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος μένει μετέωρο, χωρίς αντίκρισμα. Οπότε κι αυτός που πληρώνει τους λογαριασμούς αναδιπλώνεται και προχωράει σε περικοπές. Ένα επεισόδιο αυτής της αναδιπλώσης είναι και το «σχέδιο Αθηνά».

den_xerw_tin_tiflam: Κι εμάς δηλαδή τι θα μας κάνει; Εγώ σ' αυτά τα ΤΕΙ ήλπιζα...

ekpaideusi_no_more: Τα πράματα είναι ζόρικα. Το σίγουρο είναι πως το ελληνικό κράτος έχει αποφασίσει ότι δεν θα ξοδεύει πλέον λεφτά για να παρέχει γνώσεις χρήσιμες (για τα αφεντικά του, έτσι;) στο σύνολο της νεολαίας. Κάποιοι θα γίνουν φοιτητές (όσοι δηλαδή έχουν οικογενειακό ποροτόφολι να τους στηρίξει) και οι υπόλοιποι θα βαδίσουν προς

τη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Και αυτό για πολλές σχολές της επαρχίας σημαίνει ότι θα τις φάει η μαρμάγκα...

mana_voitha: Δηλαδή όποιος δεν έχει λεφτά να σπουδάσει θα γίνει εργάτης; Εγώ δεν είμαι έτοιμος ακόμα! Και προσωπικά, χέστηκα για το τι θ' απογίνουν τα ΤΕΙ της επαρχίας!

ekpaideusi_no_more: Μα γιατί, έχει ενδιαφέρον... Βλέπετε, το εκπαιδευτικό σύστημα είχε και παράλληλες λειτουργίες; μια απ' αυτές ήταν ότι σε κάθε σημείο που άνοιγε μια σχολή, στηνόταν και μια οικονομία. Και δωσ' του οι γκαρσονιέρες προς ενοικίαση, τα σουβλατζιδικά και τα κλαμπ της κακιάς ώρας. Τώρα όμως που οι σχολές κλείνουν ποιος θα πάει να ακουμπήσει τα λεφτά του εκεί; Οι ντόπιοι; Αυτοί έχουν τα δικά τους σπίτια. Μέγα πρόβλημα λοιπόν για τις τοπικές οικονομίες, που κάνουν ό,τι μπορούν για να μη φύγουν από κοντά τους τα χρυσωρυχεία που λέγονται ΤΕΙ και πανεπιστήμια. Ε, και σ' αυτή την προσπάθεια επιστρατεύονται όλοι: ο σουβλατζής, ο δήμαρχος, ο μητροπολίτης...

hands_off_teiAgriniou: Αυτό είναι τρομερό! Και οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία τι θα κάνουν; Υπάρχουν ολόκληρες πόλεις που ζούσαν από την ύπαρξη σχολών εντός τους!

den_xerw_tin_tiflam: Πες τους να πάνε να πιάσουν καμιά δουλειά. Εμείς δηλαδή που «θα βαδίσουμε προς τη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας» μαλάκες είμαστε;



SCHOOLS QUIZ



Αυτοί που δεν ήταν βύσματα

Τελευταίο κουίζ με θέμα:

Τις εθνικές εορτές!



Λοιπόν, αφού ασχοληθήκαμε με τους Έλληνες φαντάρους - βύσματα που το 1940 είχαν μείνει στην Αθήνα, θα ασχοληθούμε και με το μέτωπο. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι Έλληνες φαντάρους από αυτούς που συμμετείχαν στο «έπος της Αλβανίας», δηλαδή τον ελληνοϊταλικό πόλεμο που διεξάχθηκε στην Αλβανία από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Απρίλιο του 1941. Η ερώτηση είναι απλή:

Γιατί κάποιοι χαιρετάνε φασιστικά και κάποιοι όχι;

Απαντήσεις:

- α.** Οι αριστερά είναι τόσο κουρασμένοι από τον εθνικό αγώνα που δεν μπορούν ούτε το δεξί τους χέρι να σηκώσουν.
- β.** Οι δεξιά δεν χαιρετάνε φασιστικά. Είναι σχετικά άγνωστο, αλλά μία από τις κακές συνέπειες του κρουσπαγήματος ήταν να σου μένει το δεξί χέρι σηκωμένο για πάντα.
- γ.** Είναι παραδοσιακή χορογραφία του ελληνικού στρατού. Πρώτα σηκώνανε το χεράκι οι δεξιά και μετά (σε άλλη φωτογραφία) οι αριστερά. Για να είναι πιο παιχνιδιάρικο!
- δ.** Οι δεξιά δεν χαιρετάνε φασιστικά. Απλά κοροϊδεύουν τους Ιτα-

λούς φασίστες που ήταν όλη την ώρα με το χέρι στον αέρα.

Σωστή Απάντηση: Όλα λάθος! Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από τους φαντάρους γούσταραν το φασιστικό καθεστώς του Μεταξά, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Αυτοί που γούσταραν Μεταξά συνέχισαν να χαιρετάνε φασιστικά και κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρότι με τον ίδιο τρόπο χαιρετούσαν και οι Ιταλοί «θανάσιμοι αντίπαλοι του έθνους». Αυτοί που δεν γούσταραν Μεταξά από την άλλη, έπαιρναν το ύφος «ρε που έχω μπλέξει» που φαίνεται και στη φωτογραφία, και περίμεναν υπομονετικά να τελειώσει το μαρτύριο. Καταλάβατε δηλαδή: Υψηλή πολιτική και ιδεολογική ένταση επικρατούσε στο μέτωπο! Δεν είναι παράξενο που «το έπος του '40» τελείωσε με μια ωραιότατη ένοπλη εξέγερση των τσαντισμένων φαντάρων του ελληνικού στρατού εναντίον των αξιωματικών τους και την διάλυση του ελληνικού στρατού εις τα εξων συνετέθη.

Σημείωση: Όποια-ος ενδιαφέρεται για το πως όλοι αυτοί αναγκάζονταν να κάθονται όλοι μαζί και για το πως διαλύθηκε ο ελληνικός στρατός στο έπος του '40, μπορεί να επισκεφθεί τη διεύθυνση antifasciscripta.net > Βιβλιοθήκη > Γαλανόμαυρο > 28 Οκτώβρη του 1940, μέρος Γ: Η διάλυση του ελληνικού στρατού.



Η ΑΣΟΕΕ, μεγάλη των μπάτσων σχολή

Τρία χρόνια και κάτι πέτρες μετά...

Η σκληρή καθημερινή προσπάθεια των φοιτητών της ΑΣΟΕΕ να επιβεβαιώνουν συνεχώς την ανυπαρξία τους, κανιβαλίζοντας ακαδημαϊκά και καταναλώνοντας ό,τι η mainstream επικαιρότητα κάθε φορά επιβάλει (βλ. Harlem Shake ασοεε), δεν είναι η μοναδική προσφορά του πανεπιστημιακού ιδρύματος της πατησίων στην ελληνική κοινωνία. Με μία θαυμαστή -αλλά επίκαιρη πλέον σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν- συνεργασία της πρωταγείας της σχολής και της αστυνομίας, η δεύτερη έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια να απαντήσει στις κλάψες της πρώτης για την υποβάθμιση του ιδρύματος. Έτσι, με μέθοδο την έμπρακτη προπαγάνδα διοργανώθηκαν (και συνεχίζονται) μέσα και γύρω απ' τη σχολή μια σειρά από σεμινάρια δημόσιας τάξης, με τον κομψό, άμεσο και κατανοητό τρόπο που μόνο μια διμοιρία από γουρουνία της ελ.ας μπορεί να φέρει εις πέρας. «Πρόβλημα» χαρακτηρίστηκαν οι μετανάστες μικροπωλητές που απλώνουν τις πραμάτιες τους έξω από την είσοδο της σχολής,

οι οποίοι «τολμάνε κιόλας να εισέρχονται στους χώρους της». «Εγκληματικότητα», «ανομία», «παραεμπόριο», «ναρκωτικά», «το πλήγμα στους μαγαζάτορες» και άλλα ρατσιστικά επιχειρήματα επιστρατεύτηκαν στο ιδεολογικό οπλοστάσιο και μια σειρά από αστυνομικές επιχειρήσεις κλιμακούμενης έντασης οργανώθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Σαν συνέπεια, ο αριθμός των εκατοντάδων μικροπωλητών που πουλούσαν στην ευρύτερη περιοχή περιορίστηκε, και οι μερικές δεκάδες εναπομείναντες, οι οποίοι επειδή δουλεύουν ακριβώς μπροστά στο κτίριο χρησιμοποιούν το προαύλιο για να προστατευθούν, παρενοχλούνται συστηματικά. Με πρόσχημα λοιπόν την πάταξη του παραεμπορίου, υπενθυμίζεται στους μετανάστες ότι η ταξική τους θέση είναι στον πάτο της ελληνικής κοινωνίας και περιλαμβάνει μια καθημερινότητα αστυνομικά ελεγχόμενη και την επιβίωση τους να είναι ένα διαρκές διακύβευμα.

Τίποτα από όλα αυτά δε συνέβη χωρίς αντιδράσεις. Διάφοροι φοιτητές, προίον των αντιθέσεων στο εσωτερικό του ελληνικού πανεπι-

στημίου, υποστηρίζουν ότι οι μοναδικοί ανεπιθύμητοι στην ΑΣΟΕΕ είναι οι μπάτσοι και οι ρατσιστές και έχουν επιλέξει εξ' αρχής να σταθούν αλληλέγγυα στο πλευρό των μεταναστών. Σχέσεις έχουν δημιουργηθεί και οι από κοινού προσπάθειες στο δρόμο για την απόκρουση των αστυνομικών επιθέσεων είναι συχνές. Όλο αυτό το διάστημα κωλάδικα έχουν σπαστεί και ασφαλίτες έχουν κυνηγηθεί, οι ματατζήδες εκτός από πέτρες και μπουκάλια στα κεφάλια καθαρίζουν τις στολές από πυροσβεστήρες και μιογιές. Τελικά πραγματώθηκε κάτι ασυνήθιστο. Ένα κομμάτι των ντόπιων, κάποιοι έλληνες φοιτητές βγήκαν ανοιχτά και υποστήριξαν τους «παράνομους» και περιθωριοποιημένους, χρησιμοποιήσαν το προνόμιο ότι είναι κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας για να εξασφαλίσουν την παρουσία κάποιων που απομονώνονται ως εξωακαδημαϊκοί και στην τελική αντικοινωνικοί. Αυτό το ριζώμα των μεταναστών σε ένα πεδίο του κοινωνικού δεν είναι θεμιτό για το κράτος, αφού θέλει αυτό το κομμάτι της εργατικής τάξης υποτιμημένο και αναλώσιμο.

Τον περασμένο δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση εντός της ΑΣΟΕΕ για την εύρεση αποθηκών παραεμπορίου. Μετανάστες συνελήφθησαν και πολιτικοί χώροι παραβιάστηκαν με ιδιαίτερη έμφαση σ' αυτόν που κατά κύριο λόγο έχει στηρίξει τους μετανάστες, το χώρο των αντιεξουσιαστών (αυτοδιαχειριζόμενο στέκι). Μια θεαματική κίνηση που εντάσσεται πολύ καλά στον τρόπο που το κράτος διαχειρίζεται την κρίση. Ανοχή τέλος,

μόνο οι μπάτσοι θα έχουν πλέον λόγο. Ακόμα κι αν εκπληρωθούν οι ευσεβείς πόθοι κάθε υγιώς σκεπτόμενου φοιτητή, δηλαδή η γυναίκα του πρύτανη (ο οποίος σιγοντάρει την ελ.ας) να μείνει σύντομα χήρα, κάτι μας λέει ότι οι μπάτσοι θα σουλατσάρουν στα πανεπιστήμια όλο και πιο συχνά. Κι αν υπάρχουν ακόμα φοιτητικοί αγώνες που αξίζουν να πραγματοποιηθούν, αυτοί δεν μπορεί να είναι για να μην υποτιμηθούν τα πτυχία, αλλά για εκείνα τα αδέρφια μας που ρίχνονται στα σκοινιά...





Στην αντιφασιστική διαδήλωση που διοργανώσαμε μαζί με το Antifa Kallithea στις 2 Μαρτίου, στην Καλλιθέα, αποφασίσαμε να συγκροτηθούμε σε ένα σχήμα που σε άλλους είναι γνωστό και σε άλλους όχι. Ένα σχήμα αποτελούμενο από ανθρώπινες αλυσίδες. Αυτό δεν το κάναμε έτσι, γιατί το είδε κάποιος από εμάς στο youtube, ούτε γιατί θέλουμε να αναστήσουμε κάτι λίγο από Κόκκινο Στρατό. Οι αλυσίδες είναι για εμάς ένας τρόπος συγκρότησης που αποκρυσταλλώνει την αντίληψη μας για το τι χρειάζεται μια πορεία (πόσο μάλλον αντιφασιστική) για να σταθεί στα πόδια της στους καιρούς μας.

Με τις αλυσίδες λέμε ότι είμαστε ένα συλλογικό υποκείμενο. Τι





lifa

λ ω σ η



πάει να πει αυτό; Ότι στις αλυσίδες ανακτάται η εμπιστοσύνη στον διπλανό σου, ότι εκεί μέσα αυτά που αλλού λογίζονται ως μειονεκτήματα ή προσόντα εξισώνονται αναδεικνύοντας μια νέα δυναμική. Μια δυναμική που πολλά έχει να δώσει στους συλλογικούς μας σκοπούς, και πολύ λίγα έχει να κάνει με την ατομική έξαρση και αυτοπροβολή. Δεν το καταλαβαίνουμε μόνο εμείς αυτό. Το κατάλαβαν και όσοι συμμετείχαν στην διαδήλωση. Το κατάλαβαν και οι φασίστες που κλειστήκαν στα σπίτια τους, όσα αφεντικά γκρινιάζουνε όταν περάσαμε από μπροστά τους και άλλα τέτοια φρούτα. Γιατί μην έχετε καμία αμφιβολία, αυτό που τρέμουν τα αφεντικά και οι λακέδες τους είναι η συλλογική μας δύναμη.



ANTIFA NOISE...

αυτοκόλλητα

από την αντιφασιστική συνέλευση

AUTONOME ANTIFA

[όποιος-α θέλει αυτοκόλλητα, μπορεί να μας στείλει mail στο autonome.antifa@yahoo.com]



περισσότερα αντιφασιστικά κείμενα θα βρείτε στο:

antifascripta.net

παλαιότερα τεύχη του antifa base στο:
autonomeantifa77.wordpress.com