

Αλλαγή Σχολικού Περιβάλλοντος

Συνέντευξη με τον Αντρέα

Όπως έχουν αναφέρει πολλοί antifa πυρήνες σε έντυπα και αφίσες, οι επιδόσεις των μαθητών στα γεγονότα του Δεκέμβρη δεν πέρασαν απαρατήρητες. Μέσα στο Φλεβάρη, οι καθηγητές πλακώθηκαν να περιπτώσεις φώναξαν τους μπάτσους για να βάλουν τους μαθητές στη θέση τους, χώρια οι μπάτσοι που δραστήριους μαθητές. Ο τελικός απολογισμός ήταν δεκάδες αποβολές, αρκετές αλλαγές σχολικού Παρακάτω μιλάμε με ένα από τα θύματα αυτής της εκστρατείας αναμόρφωσης η οποία, αν δεν το

Antifa: Ωραία, για πες τώρα τι έγινε το Δεκέμβρη.

Αντρέας: Ε, Σάββατο σκότωσε ο μπάτσος τον Αλέξη, και το ίδιο βράδυ έστειλα μηνύματα στους... ενδιαφερόμενους. Εκεί έφυγαν πέντε μηνύματα και τα υπόλοιπα μέσω τηλεφώνου... Τη Δευτέρα στις πέντε το πρωί μαζευτήκαμε στο σχολείο. Ήμασταν γύρω στα 70 άτομα που είχαν μαζευτεί μέσω τηλεφώνου. Κάπου βρέθηκαν λουκέτα και αλυσίδες, φτιάχαμε το πανί της κατάληψης... Ε, κατά τις οκτώ ήρθαν και οι καθηγητές. Η διευθύντρια έβαλε τα κλάματα γιατί λέει φοβόταν μη χτυπήσει κανένας στις διαδηλώσεις και μας είπε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, είχε βέβαια και κάτι καθηγητές που μας λέγανε "ε, πέθανες κι ένα παιδί κι εμείς τι θέλετε να κάνουμε", "μη βρίζετε τους μπάτσους" και πάει λέγοντας. Το βράδυ της Δευτέρας μόνο εγώ κατέβηκα στο κέντρο που έγινε ό,τι έγινε.

Antifa: Και μετά;

Αντρέας: Μετά ξημερώνει η Τρίτη και η διευθύντρια επιστρέφει και μας λέει να ανοίξουμε το σχολείο. Ξέρεις, εντέλως διαφορετική, χτυπούντανε κάτω ρε, είχε και κάτι γονείς που λέγανε ότι στη χούντα ήταν καλύτερα και άλλα τέτοια. Μέσα, όλοι μαζί ήμασταν καριά σαρανταριά, είχαμε βάλει βάρδιες για να μπορούμε να πηγαίνουμε στις πορείες κλπ. Το βράδυ δεν καθόταν κανείς, δεν τους άφηναν οι γονείς τους. Αυτό λοιπόν κράτησε μέχρι τα Χριστούγεννα. Εν τω μεταξύ κάναμε συνελεύσεις κάθε εβδομάδα όπου αποφασίζόταν να συνεχίσουμε...

Antifa: Και μετά τις διακοπές;

Αντρέας: Ξανά κατάληψη! Το είχαμε αποφασίσει από πριν. Το κλείσαμε λοιπόν άλλες δυο βδομάδες. Και πάλι με συνελεύσεις. Εγώ βέβαια κοίταζα να μην πολυμιλάω γιατί υπάρχουν πολλοί μαθητές ρουφιάνοι και σου κολλάνε τη ρετσινιά του υποκινητή στο άψε σβήσε. Με τα πολλά φτάνουμε και στην τελευταία συνέλευση. Σε εκείνη τη συνέλευση είχε μαζευτεί όλο το σχολείο και περίμενε να ξεκινήσει. Και τότε κάποιοι άρχισαν να τσακώνονται έξω από το γυμναστήριο και πολλοί βγήκαμε έξω να τους χωρίσουμε. Ταυτόχρονα, κάτι άλλοι ήλιθιοι ξεκίνησαν να κυκλοφορούν με μια τσάντα και να μαζεύουν τους ψήφους! Ε, κάτι μπούφοι από την

φταήμερη στην Ιταλία πλακώθηκαν να ψηφίζουν, κι εμείς που χωρίζαμε τους άλλους έχω δεν ψηφίσαμε!

To αποτέλεσμα ήταν κατά της κατάληψης για έξι ψήφους. Απαράδεκτο! Πάμε και τους λέμε ότι δε γίνεται αυτό, εμείς θα κάνουμε κατάληψη και θα ξαναψηφίσουμε. Αυτά δεν τα έλεγα εγώ, αλλά πρέπει να σου πω πως σε όλη την κατάληψη όλο με εμένα τα έλεγε η διευθύντρια απ' τα κάγκελα.

Antifa: Και τι λέγατε;

Αντρέας: Μου έλεγε ότι ήταν στο πολυτεχνείο το '73, ότι και τώρα κατεβαίνει στις διαδηλώσεις και... ότι εγώ στήνω τα επεισόδια! Ακριβής διατύπωση: 'Οτι πάω σε μπλοκ ομάδων όπου παρεισφύουν κουκουλοφόροι και άντε βγάλε άκρη. Μέχρι και για μια συμμαθήτρια που έφαγε ξύλο απ' τους μπάτσους έφταιγα εγώ γιατί εγώ ήμουν ο κουκουλοφόρος! Καλά γενικά μέσα από τα κάγκελα τρώγαμε γαμώ τα βρισίδια από καθηγητές και γονείς: Μας λέγανε φασίστες, βλάκες και ότι τους ερχότανε...

Antifa: Καλά, πες τι έγινε μετά από τις εκλογές βίας και νοθείας!

Αντρέας: Ε, την άλλη μέρα σκάμε μύτη 15 άνθρωποι 5 ή ώρα το πρωί και χωνύμαστε στο σχολείο. Και την ίδια στιγμή, από την πίσω μεριά σκάει μύτη η διευθύντρια. Σκαρφαλώνει τα κάγκελα και σαλτάρει μέσα! Και μας αρχίζει σε κάτι βρισίδια άλλο πράμα! Τα έχω ηχογραφήσει πάντως. Ε, σκάει μύτη κλειδαράς, σπάει τα λουκέτα και χώνυνται και οι καθηγητές με πρώτο το φιλόλογο που με σταμπάρισε κι άρχισε να χτυπιέται και να με λέει φασίστα. Μετά μπήκαν όλοι για μάθημα εκτός από μένα και κάτι άλλους. Εμείς την άλλη μέρα το πρωί πάμε πάλι και κάνουμε πάλι κατάληψη! Τη μεθεπόμενη μαζεύμαστε για να πάμε και βρίσκουμε την πόρτα κλειδωμένη σε ανοιχτή θέση. Αρχίζει το σχολείο κι εμείς κάναμε αποκή από κάτω. Μαζεύουμε λεφτά για κόφτη κι ερχόμαστε να κόψουμε την αλυσίδα των καθηγητών. Όσο την κόβαμε είχε έρθει ο γυμναστής πάνω απ' τα κεφάλια μας και μας έβριζε, αλλά τελικά την κόψαμε! Κλειδώσαμε λοιπόν πάλι το σχολείο με τους καθηγητές και τους μαθητές μέσα. Άλλα την επόμενη δεν είχαμε κουράγιο να συνεχίσουμε, οπότε... μάθημα κανονικά.

Antifa: Και πώς αρχίσανε οι διώξεις;

Αντρέας: Κοίτα, επειδή έχω αυτό το πρόβλημα με το άσθμα, έπρεπε να έρχεται ο πατέρας μου με χαρτιά για να μην παίρνω απουσίες. Εν τω μεταξύ η διευθύντρια κρατούσε απέναντι μου στάση ξεκάθαρου μίσους. Μια μέρα λοιπόν που είχε έρθει ο πατέρας μου

με τα χαρτιά και είχε φύγει, μπήκα στο γραφείο για να τον φάξω. Μπαίνω μέσα και βλέπω τη διευθύντρια. Μου λέει "τι θες εσύ εδώ; Φύγε!" Της λέω "δεν είναι ωραίος ο τρόπος που μου μιλάτε" κι αυτή αρχίζει να χτυπιέται και ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει ότι θα κάνουνε συνέλευση για μένα και την απαράδεκτη συμπεριφορά μου! Την Παρασκευή είχε πορεία 12 ή ώρα και της λέω ότι θα πάω στην πορεία. Αυτή μου λέει ότι κάτσε εδώ, θα κάνουμε συνέλευση για σένα. Εγώ της λέω ότι σιγά μην κάτσω να κάνετε συνέλευση για μένα και φεύγω. Ε, η συνέλευση έγινε χωρίς εμένα και η κατηγορία ήταν "ανάρμοστη συμπεριφορά", τώρα ποια ανάρμοστη συμπεριφορά άντε βρες. Είχανε μαζέψει και κάτι μαλάκες από το δεκαπενταμελές για νομιμοποίηση, οι οποίοι μαλάκες λέγανε "ναι, εντάξει, αλλά ας φάει μια αποβολή μόνο", άκουνα να δεις, αποβολή ενώ δεν είχα κάνει τίποτα εκτός από κατάληψη! Την άλλη μέρα έρχονται οι γονείς μου, ο τραμπούκος ο γυμναστής τραμπούκιζε τη μάνα μου, γάμησε τα, φωνάζανε όλοι και λέγανε ότι να 'ναι, ότι από παλιά είμαι απαράδεκτος, ότι εγώ ευθύνομαι για τα επεισόδια του Δεκέμβρη, ότι είμαι χούλιγκαν και ότι τους κατέβαινε. Εγώ τα πήρα με όλα αυτά και πέταξα κάτι ότι "θα δείτε και τα χειρότερα". Ε, μετά πιαστήκανε από αυτό και λέγανε ότι τους απειλώ και κάνουνε δεύτερη συνέλευση για την πάρτη μου. Το πρωί της δεύτερης συνέλευσης μαζεύτηκαν έχω από το γραφείο καριά κατοστή από τα παιδιά του σχολείου και απαιτούσανε να παρακολουθήσουν, σκεδόν όλο το σχολείο. Μαζεύονται όλοι και λένε "ήρθαμε να πούμε την αλήθεια". Η διευθύντρια σηκώνεται και λέει κλαίγοντας ότι "θα τα πούμε μετά, στη συνέλευση". Πάει δύο η ώρα, τα μαθήματα τελειώνουν και οι καθηγητές τη γυρνάνε και λένε να μπω εγώ με τρεις από το δεκαπενταμελές. Εγώ λέω όχι, αλλά αυτοί του δεκαπενταμελούς μπήκανε μέσα χωρίς εμένα και αρχί-

σανε πάλι τα "ρίχτε του μόνο μια αποβολή". Ε, με τα πολλά μπήκα κι εγώ και με πλακώσανε στο βρίσιμο να μάθω να φέρομαι. Τελικά τους έβρισα κι έφυγα κι αυτοί μου ρίχνανε μια αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και ησυχάσανε.

Antifa: Και μετά;

Αντρέας: Εγώ πήγα και στο υπουργείο παιδείας και είδα έναν προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτός με περίμενε, του είχε πει η διευθύντρια τα καθέκαστα. Ε, μπαίνουμε με τη μάνα μου, μας αρχίζει σε κάτι "που είναι τα πρακτικά", πάω να του πω τι έγινε και με αρχίζει σε κάτι "εσύ εδώ θα ακούς εμένα και τους καθηγητές σου", οπότε φάγαμε καλά κι από εκεί. Και τώρα πάω σε άλλο σχολείο. Καλύτερα είναι πάντως!

Antifa: Και στο παλιό σχολείο;

Αντρέας: Στο παλιό σχολείο μετά γυρνούσανε στις τάξεις και λέγανε ότι καλά μου κάνανε τέτοιο κωλόπαιδο που ήμουνα. Ε, άμα χτυπούσε κινητό έπεφτε μαστίγιο, μια κοπέλα την πήγανε στο γραφείο και της λέγανε "ζήτα συγνώμη" που χτύπησε το κινητό της, έναν τον κατηγορήσανε ότι είχε κάνει ένα αλφάδι στο απουσιολόγιο και τον τρέχανε... Οι μαθητές κεστήκανε πάνω τους και στην ουσία δεν κάνανε τίποτα. Αυτά, και άλλο δεν έχει.

Antifa: Ήσυχιά τάξη και ασφάλεια, ε;

Αντρέας: Ακριβώς! Και θέλω και να προσθέσω και κάτι...

Antifa: Τι;

Αντρέας: Τουλάχιστον ας φτιάξουν ένα γήπεδο να παίζει η ομαδάρα!

