



μήπως είναι λίγο φασίστες; μήπως είναι λίγο φασίστες;

...οι μαθητές είναι με κομφορμισμό...
...οι μαθητές είναι με κομφορμισμό...
...οι μαθητές είναι με κομφορμισμό...



Μαμά μου οι τουρκαλάδες!

Λοιπόν, κοιτάξτε την εικόνα 1 και δώστε βάση γιατί είναι τόσο περίπλοκο που οι πατριώτες συμπατριώτες μας δεν έχουν καταλάβει χριστό: Τα χωρικά ύδατα του ελληνικού κράτους φτάνουν έξι μίλια από τις ακτές. Αυτό έχει καθοριστεί με νόμο από το 1936. Ο νόμος μάλιστα έχει και εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις αφορούν σημεία όπου τα ελληνικά νησιά είναι τόσο κοντά στα παράλια της Τουρκίας που αν μετρήσεις έξι μίλια, έχεις πιάσει χωράφι. Η κυριαρχία του ελληνικού κράτους με έξι μίλια θάλασσα φαίνεται στον πάνω χάρτη.

Το ελληνικό κράτος όμως δεν γουστάρει τη φάση με τα έξι μίλια. Κατά τη γνώμη του θα έπρεπε τα μίλια να είναι 12. Το 1995, σε εποχές προ Ιμίων και Οτσαλάν, τότε που την είχε δει να κατακτάει τον κόσμο όπως οι Ντάλεκ, το ελληνικό κράτος κατοχύρωσε λέει το δικαίωμά του να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα στα 12 μίλια. Ξέρετε πως το κατοχύρωσε; Έκανε λέει δήλωση όταν φτιαχνόταν το νέο δίκαιο της θάλασσας, στην οποία τόνιζε ότι "θα αποφασίσει πότε και πως θα ασκήσει τα δικαιώματα [επέκτασης στα 12 μίλια] σύμφωνα με την εθνική του στρατηγική". Μάλιστα! Το δήλωσε!

Για την κατάσταση που θα προέκυπτε στο Αιγαίο αν τα ελληνικά χωρικά ύδατα ήταν στα 12 μίλια μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα κοιτώντας τον κάτω χάρτη της εικόνας 1. Ωραίαααααα, πατριωτικότετοι οι ιθύνοντες του ΥΠΕΞ, γουστάρουν ολόκληρο το Αιγαίο για να πλατσουρίζει το ελληνικό κεφάλαιο. Έλα όμως που και για το τουρκικό κράτος δεν δουλεύουν τίποτα εθνικοί μειοδότες! Αντιθέτως, για το τουρκικό κράτος δουλεύουν άνθρωποι που δεν γουστάρουν μία να ρωτάνε τους Έλληνες όποτε θέλουν να βγουν από τα στενά του Εύξεινου πόντου, ή όποτε θέλουν να πάνε από τη νότια στη δυτική Τουρκία με καράβι. Κι έτσι, το τουρκικό κράτος, στα σκληρά χρόνια του '90, έκανε κι αυτό με τη σειρά του τις δηλώσεις του. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η καθολική ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, αυτό δηλαδή που "δήλωσε" ότι "θα ασκήσει" το ελληνικό κράτος όταν γουστάρει, για το τουρκικό κράτος θα είναι "αίτια πολέμου".

Σκληροί οι τουρκαλάδες, και όπως έμαθαν οι Έλληνες στα Ίμια, δεν είναι για πολλά πολλά. Αλλά και το ελληνικό κράτος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Το γύρισε στον εναέριο χώρο! Λοιπόν, σύμφωνα με τις συμβάσεις, ο εναέριος χώρος ενός κράτους εκτείνεται όσο και τα χωρικά του ύδατα. Αυτό ισχύει για όλα τα κράτη του κόσμου... εκτός από το ελληνικό κράτος. Το οποίο ελληνικό κράτος γουστάρει ο εναέριος χώρος του να είναι 10 ναυτικά μίλια, προφανώς γιατί γουστάρει τον κάτω χάρτη και ο πάνω του πέφτει λίγος. Οι διόλου εθνικοί μειοδότες του τουρκικού κράτους από την άλλη, επιμένουν ότι ο ελληνικός εναέριος χώρος είναι έξι μίλια. Από αυτή τη διαφορά είναι που γεννιούνται οι εκατοντάδες "παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου" που κοσμούν τις εφημερίδες... όποτε βέβαια αποφασίσει το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών να τοιγκλίσει τους υπηκόους του.

Και τώρα, μετά από όλα αυτά τα στοιχειώδη αλλά εξόχως δυσνόητα για τους Έλληνες πατριώτες, θα αποκαλύψουμε τι γίνεται στο Αιγαίο με τις "παρενοχλήσεις ελικοπτέρων της Frontex" και τις "αβλαβείς διελεύσεις τουρκικών πλοίων" που "φέρνουν την τουρκική σημαία να κυματίζει στο Λαύριο". Κοιτάξτε την εικόνα 2:

Εικόνα 2: Το τρίγωνο των Βερμούδων αλά Βαλκανικά. Λιγάκι πιο νότια είναι και τα θρυλικά Ίμια...

Σε κύκλο στην εικόνα 2 βρίσκονται οι δύο πυλώνες του ελληνισμού, του τουρισμού και της ανάπτυξης που ονομάζονται Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι. Μετρήστε από εκεί και 12 και 6 και 3 μίλια, πάλι Τουρκία θα φτάσετε. Εν τω μεταξύ, τα ελικόπτερα της Frontex που πηγαίνουν από την Κω στη Σάμο και πίσω, δέχονται τα μηνύματα του τουρκικού ασυρμάτου που τους λέει ότι "βρίσκονται σε τουρκικό εναέριο χώρο", **σε ένα και μόνο σημείο της διαδρομής τους: ακριβώς όταν βρίσκονται "βόρεια από το Φαρμακονήσι" ή "στην περιοχή του Αγαθονησιού"**¹. Εκεί δηλαδή που ούτε αυτός που έφτιαξε τον χάρτη της εικόνας 2 δεν ήξερε που να βάλει τη γραμμή των συνόρων. Και γιατί βρίσκονται εκεί τα ελικόπτερα της Frontex; Μα "για να πατάσουν τη λαθρομετανάστευση".

Βέβαια, οι αναγνώστες του περιοδικού θα θυμούνται ότι από την αρχή του χρόνου είχαμε προειδοποιήσει ότι η χρήση της Frontex από το ελληνικό κράτος δεν έχει να κάνει με τη "λαθρομετανάστευση". Λέγαμε:

"[Αυτό που προσπαθεί το ελληνικό κράτος] είναι να ταυτίσει τα ανατολικά σύνορά του με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, όχι για να πατάξει τη λαθρομετανάστευση (αυτή μια χαρά βγαίνει), αλλά για να εμπλέξει (με το μέτρο του φυσικά) ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαφορές του με το τουρκικό κράτος. Πώς το κάνει αυτό; Θεωρώντας ως ελληνικά σύνορα ΚΑΙ εκείνες τις εναέριες και θαλάσσιες ζώνες γύρω και πάνω από τις οποίες ξεδιπλώνεται η ελληνική επιθετική πολιτική διεκδίκησης..."²

Έγινε όπως το λέγαμε. Το ελληνικό κράτος πάνω από χρόνο τώρα στέλνει τα ελικόπτερα της Frontex να περι-



Εικόνα 1. Τα έξι και τα δέκα ναυτικά μίλια και τι σημαίνουν για το Αιγαίο. Η εικόνα και η σχετική περιγραφή από το περιοδικό Αυτό/ #10, 7/2006.





DEPRESSION

ΦΑΣΙΣΤΕΣ; ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΦΑΣΙΣΤΕΣ;



Ο εμφύλιος των πατωμάτων.

Ο 3ος όροφος την είδε “εθνικός εορτασμός”, ο 2ος τσίγκλησε, σήκωσε St. Pauli κι έτσι ο εμφύλιος στη νεοσμυρνιώτικη πολυκατοικία πήρε ένα γύρο παράταση. (Μέχρι την πρωτομαγιά...)

πολούν σε αμφισβητούμενες περιοχές για να δημιουργεί προηγούμενο 10 μιλίων εναέριου χώρου. Δηλαδή παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας με βούλα Ε.Ε. Το τουρκικό κράτος που δεν γουστάρει τα 10 μίλια των Ελλήνων, στερεότυπα προειδοποιούσε τα ελικόπτερα της Frontex με τον ασύρματο: “είστε στον αέρα μας”. Μετά το ελληνικό κράτος ξεκίνησε να κυκλοφορεί με δικά του ελικόπτερα στις ίδιες περιοχές, πάντα “στα πλαίσια της Frontex”. Το τουρκικό κράτος σήκωσε F-16 για να ανακαιπίσουν τα ελικόπτερα. Το ελληνικό κράτος έστειλε τα δικά του F-16 να ανακαιπίσουν τα τουρκικά F-16.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το ελληνικό κράτος το έχει γυρίσει στη γνωστή μαλακία: “οι Τούρκοι μας παίρνουν το Αιγαίο”. Ανακίνηση δηλαδή του αντιτουρκικού ιδεολογικού βούρκου του “ελληνικού λαού” με τους πιο φτηνούς τρόπους: γκρινιάζοντας δημοσίως και πανευρωπαϊκώς για την “αβλαβή διέλευση” τουρκικών πλοίων. Όσο γι’ αυτό, η “αβλαβής διέλευση” των πλοίων είναι διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα. Και φυσικά ότι “η τουρκική σημαία κυματίζει έξω από το Λαύριο” δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι κανένας (όπως δεν το παίρνει χαμπάρι χρόνια τώρα), αν δεν το λέγανε σε όλους τους τόνους οι πράκτορες της ΕΥΠ που δουλεύουν στα ελληνικά μπε.

Όπως και να ‘χει, ο χαμηλής έντασης πόλεμος στο Αιγαίο μαίνεται πολλά χρόνια. Και τώρα τελευταία έχει μέσα και μπόλικη “πάταξη της λαθρομετανάστευσης”. Όσο για τις παλιότερες φάσεις αυτού του πολέμου, τότε που μας πήγανε για πόλεμο κανονικό, τότε που αδειάσανε τα στρατόπεδα γιατί οι πατριώτες ξεσκοιτίχανε να βάζουνε βύσμα, τότε που έφτασε το πατριωτικό σκατό στην κάλτσα και οι λιονταρίσιοι βρυσκίθμοι γίνανε νιαουρίσματα... ε, τα θυρλικά Ίμια είναι λίγο πιο νότια από το Φαρμακονήσι. Και γι’ αυτό μπορεί να πούμε καμιά άλλη φορά.

1. Όχι τώρα, εδώ και έξι μήνες! Πχ δεξ “Δυσπιστία για Τουρκία και σχέση με Frontex”, Ελευθεροτυπία, 3/11/2009 και σύγκρινε με το πρόσφατο “Η Άγκυρα φλερτάρει με θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο”, Καθημερινή 20/3/2010.
2. Antifa: πόλεμος ενάντια στο φόβο #13, 10/09.

Εικόνα 2: Το τρίγωνο των Βερμούδων αλά Βαλκανικά. Λιγάκι πιο νότια είναι και τα θυρλικά Ίμια...



3/3: Χάρμα πάει ο πόλεμος του μεξικανικού στρατού κατά των ναρκωτικών. Με 16.000 νεκρούς από το 2006 μέχρι σήμερα, έως και νόμπελ ειρήνης καβατζώνεις.

5/3: 10 πιτσιρικάδες από τη Σπάρτη πήγαν βράδυ και πέταξαν μολότωφ σε σπίτι μεταναστών από το Μπαγκλαντές. Σύμφωνα με τους μπάτσους που τους μάγκωσαν μετά από την καριέρα του σχετικού βίντεο στο You Tube, οι πιτσιρικάδες ήθελαν “να εκφοβίσουν τους μετανάστες χάριν αστεϊσμού”. Πολύ πλάκα πράγματι και τελικά πάνε όλοι για πλημμέλημα, αφού σε σχέση με όσα έκαναν οι παππούδες τους τότε που ‘ταν στα τάγματα, αυτά είναι παρωνυχίδες.

6/3: Κυκλοφόρησε το περιοδικό maison et decoration απριλίου με εκπληκτικούς τίτλους άρθρων. Προτείνουμε όποιος ψάχνει τίτλους για τα κείμενά του και δεν έχει άγχη με το copyright, να στραφεί εκεί.

9/3: Εντοπίστηκε το πτώμα του Τάσου Παπαδόπουλου μετά από τηλεφώνημα. Η κλοπή του πτώματος αποδίδεται σε Κύπριο βαρupoινιτή που ήθελε με αυτόν τον τρόπο να εκβιάσει το κυπριακό κράτος και την οικογένεια του πεθαμένου φασίστα. Με λίγα λόγια, υβριδική ανάμειξη απαγωγής του Μόρο με Μόντυ Πάιθον, Μπέλα Λουγκόζι και φασίστες νοτιοανατολικής μεσογείου. Πάντως το ηθικό δίδαγμα παραμένει σταθερό: αυτοί δε μασάνε με τους ζωντανούς, θα μασήσουν με το πτώμα;

9/3: Συντριπτική κριτική Τσίπρα στις κινήσεις του ελληνικού κράτους και τεράστια πρόταση για την αντιμετώπιση της κρίσης: “Πρέπει να υπάρξει μια συμπράταξη δυνάμεων από όλους τους πολιτικούς χώρους, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και άλλους, για να δοθεί μια άλλη διεξόδος”. Ακόμη καλύτερα μια δικτατορία! Έτσι λύνονται οι γόρδιοι δεσμοί!

10/3: Από την ενορία Καλαβρύτων που έχει και μητροπολίτη blogger οι μοντέρνες ιδέες: “Οι οικονομικοί μετανάστες έρχονται στη χώρα μας κουβαλώντας την προίκα τους. Μια από τις συνήθειές τους είναι η παιδοφιλία, η οποία επενδύεται με το επίσημο ένδυμα του γάμου”. Ενώ η παιδοφιλία των παπάδων επενδύεται με το ακόμη πιο επίσημο ένδυμα του ράσου, οπότε εντάξει.

13/3: Κυκλώματα στο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ του ΟΑΚΑ κατήγγειλε η Ελένη Αυλωνίτου, διδάκτωρ εργοφυσιολογίας και παλιά πρωταθλήτρια της κολύμβησης. Τα κυκλώματα έχουν στόχο να μην λειτουργούν οι έλεγχοι για ντόπινγκ, ή να καθυστερούν αρκετά, όπως στην περίπτωση Ντίξον, μασκατεμπολίστα του Άρη οι εξετάσεις του οποίου άργησαν τόσο που πρόλαβε να την κάνει για Ισπανία.

13/3: Τα κέρδη των τραπεζών έπεσαν 50% το 2009. Μην ανησυχείτε, έχουμε μια εντύπωση ότι του χρόνου θα τα πάνε καλύτερα.

13/3: Μειώθηκαν τα ποσοστά αποδοχής των αιτήσεων για άσυλο. Για το 2009 το ποσοστό αποδοχής ανήλθε σε 0,04% για τον πρώτο βαθμό και σε 2,87% για τον δεύτερο βαθμό, οπότε με στοιχειώδη μαθηματικά διαπιστώνουμε ότι ειδικά ο δεύτερος μειώθηκε κατά το 1/5. Για τη μεταβολή του πρώτου από την άλλη απαιτούνται γνώσεις απειροστικού λογισμού κι εμείς τέτοιο πράγμα δεν ξέρουμε.

14/3: Ο κύριος Παπακελάς προβλέπει το μέλλον με αφορμή τον ψεκασμό Γλέζου: “Κάποιοι πιστεύουν ότι ένα κομμάτι των ακραίων αριστεριστικών ομάδων, και όχι μόνο, θα ήθελε ένα θύμα ακριβώς για να κεφαλαιοποιήσει τα όποια πολιτικά κέρδη. Ήδη, άλλωστε, διακρίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ γκρουπούσκουλων, αλλά και οργανωμένων ομάδων που πρόσκεινται σε κόμματα της αριστεράς, για το ποιος θα κάνει την πιο “άγρια” και σκληρή ενέρ-