



*\_Ρούχα μαζί που πλύθηκαν...*

Στο προηγούμενο τεύχος αναλύοντας κάποιους απ' τους στόχους του ελληνικού κράτους συμπειριάθαμε και τον ακόλουθο: “Να γίνει το παράνομο τμήμα της οικονομίας “κανονικό” κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου παραμένοντας παράνομο”. Σε γενικές γραμμές η αναφορά μας, περισσότερο μπέρδεψε παρά διαφώτισε το καλό αναγνωστικό κοινό μας, οπότε ευκαιρία να επανέλθουμε.

Σε συνέντευξη του στο αυστριακό περιοδικό Profil ο αρμόδιος των Ηνωμένων Εθνών για θέματα καταπολέμησης ναρκωτικών Antonio Maria Costa επεισήμανε τα εξής<sup>1</sup>:

-“Κύριε Costa, μιλώντας δίχως περιστροφές, το εμπόριο ναρκωτικών μοιάζει να διαμορφώνει μια απ' τις σημαντικότερες αγορές παγκόσμια... -...αν λάβουμε υπόψη τα γεωργικά προϊόντα, ισως και την σημαντικότερη. Η οικονομική αξία του χονδρεμπόριου παράνομων ναρκωτικών ανέρχεται σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας σε περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια δολλάρια, ποσό που τουδιναμεί με εκείνο των συνολικών εξαγωγών κρέατος και δημητριακών σε παγκόσμια κλίμακα. Στο λιανεμπόριο η εκτίμησή μας κάνει λόγο για 320 δισεκατομμύρια δολλάρια.

-Άρα, μιλάμε για ποσά που ξεπερνούν κατά πολὺ το αυστριακό ΑΕΠ και που ξεπερνούν το 0,5% του παγκόσμιου νόμιμου ΑΕΠ. Η οικονομική κρίση επηρέασε αυτή την τεράστια αγορά;

-Σίγουρα. Το εμπόριο ναρκωτικών τη σημερινή που μιλάμε είναι κατά πάσα πιθανότητα ο μοναδικός οικονομικός τομέας με πολύ μικρή ανεργία. Μόνο ένα μέρος από τα χρήματα που βγαίνουν απ' το εμπόριο, επενδύεται ξανά σε παράνομες δραστηριότητες. Στα κράτη της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής χρησιμεύει στο λάδωμα κρατικών οργάνων και πολιτικών, στην εξαγορά εκλογικών αποτελεσμάτων ή ακόμα και στη χρηματοδότηση επαναστάσεων: π.χ. των ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, των τίγρεων του Ταμίλ στη Σρι Λάνκα, του Farc στην Κολομβία.

-Και το υπόλοιπο;

-Το υπόλοιπο αφού ξεπλυθεί, διοχετεύεται στη νόμιμη οικονομία. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό, αλλά τα ποσά είναι σημαντικά. Αυτό καθειστά το ποσό, ιδιωμένο από μακροοικονομική σκοπιά, πολύ απλά λεπτούργει ως επενδυτικό κεφάλαιο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το χρήμα κατέληξε ακόμη και στην τραπεζική αγορά, η οποία το δεύτερο μισό του περασμένου έτους βρέθηκε υπό πρωτοφανή πίεση.

-Με ποια τρόπο συνέβη αυτό;

-Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι τράπεζες χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα που προέρχονται από το εμπόριο ναρκωτικών και άλ-

λες παράνομες δραστηριότητες. Φυσικά είναι αρκετά δύσκολο να μιλάμε με αποδειξεις, αλλά υπάρχουν ενδείξεις πως πολλές τράπεζες σώθηκαν μ' αυτόν τον τρόπο.

-Πώς θα μπορούσε να περιγράψει κανείς αυτή τη διαδικασία; Δυσκολεύομαι να φανταστώ κάποιο ναρκωτικόντο το εισβάλει στο τραπεζικό του υποκατάστημα και να πληρώνει μετρητά, ώστε να αποτρέψει την τράπεζα από να πιωχεύσει.

-Δε γίνεται έτοι. Απλώς τα χρήματα που προέρχονται από το εμπόριο ναρκωτικών είναι αυτή την εποχή το μοναδικό διαθέσιμο κεφάλαιο σε ρευστό - ας πούμε για αγορά ακινήτων. Κατά το δεύτερο μισό όμως του 2008 η ρευστότητα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος, και κατ' επέκταση το ρευστό απέκτησε μεγάλη σημασία”.

Κρύος ιδρώτας θα έλουζε κάθε πιστό θιασώτη της “ομαλής” οικονομικής ανάπτυξης. Οι τράπεζες, όπως δολώνει ο κατεξοήν “έγκυρος” αρμόδιος σώθηκαν από την κατάρρευση μόνο και μόνο επειδή χρηματοδοτήθηκαν από το διεθνές πρεζεμπόριο. Και μάλιστα όχι όποιες κι όποιες τράπεζες, αλλά εκείνες που “το δεύτερο μισό του 2008 βρέθηκαν υπό πρωτοφανή πίεση”. Μια εύσχημη διατύπωση για να φωτογραφηθούν οι δυτικοί τραπεζικοί κολοσσοί χωρίς να αναφερθεί το όνομά τους. Σοκ! Βαθύ σοκ!

Φυσικά αυτή η δήθεν αμπυχανία που προκαλείται από την αποκάλυψη της στενής σχέσης μεταξύ “νόμιμου” και “παράνομου” κεφαλαίου, δε θα πρέπει να λαμβάνεται και πολύ στα σοβαρά. Κι αυτό γιατί ήδη από χρόνια η γιγάντωση του “μαύρου κεφαλαίου” αλλάζει ραγδαία τις κοινωνίες που ζούμε και τη σχέση τους με τη νομιμότητα. Εντωμεταξύ, αυτό το κατά τα άλλα καταδικαστέο “παράνομο” κεφάλαιο έχει μετεξελιχτεί σε βασικό πυλώνα στήριξης των επιμέρους εθνικών οικονομιών. Και είναι γεγονός ότι αυτή η εξέλιξη δεν έχει περάσει απαραίτητη από τους πολιτικούς αρμόδιους.

Δεν είναι κατά συνέπεια καθόλου τυχαία τα κατά καιρούς “αιρετικά” έσεσπάσματα διάφορων οικονομικών υπευθύνων για την ατυχία του να μη μπορεί το παράνομο κεφάλαιο να προσμετρηθεί δίχως γκρίνες στην “κανονική” καπιταλιστική οικονομία. Και είναι στο κέντρο τέτοιων έσεσπασμάτων που καταδεικνύεται μια κυριαρχη τάση: αυτή της όλων και εντεινόμενων όσμωσης των κόσμων της νομιμότητας και της παρανομίας, σε τέτοιο βαθμό ώστε η μεταξύ τους διάκριση παύει να έχει νόημα.

Σε ειδική έκθεση της πριν λίγο καιρό, τη Deutsche Bank, μεσούστης της κρίσης, έκανε το εξής σχόλιο για την ελληνική οικονομία<sup>2</sup>:

“Η παραικονομία βοηθά ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις επιπτώσεις της ύφεσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Παρά τα αυξανόμενα οικονομικά της προβλήματα, η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε μόνο 1% φέτος, σε σύγκριση με σχεδόν 4% για ολόκληρη την Ε.Ε.”. Και η έκθεση κατέληγε:

“Ως αποτέλεσμα η Γερμανία έχει δύο λύσεις: ή να ακολουθήσει το παράδειγμα ‘επιτυχημένων κρατών’ όπως η Ελλάδα ή να επιλέξει τον δρόμο της αρετής”.

Η διατύπωση είναι διπλά ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο εκθειάζει το ελληνικό “διεφθαρμένο” μοντέλο ως το πλέον αποτελεσματικό, αλλά ταυτόχρονα προτείνει

τη σημασία του παράνομου με το νόμιμο κεφάλαιο ως ίδια γενικής εφαρμογής.

Το δίχως άλλο, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως κάποιου είδους κέντρο της παραικονομίας, η Deutsche Bank μας κοροϊδεύει όλους. Γιατί είναι ακριβώς στον ίδιο τον “ανεπιγμένο κόσμο” που χτυπάει η καρδιά αυτής της επικοινωνίας, όχι ως εξαιρεσι, αλλά ως γενική τάση στην κίνηση του κεφαλαίου. Μ' αυτήν την έννοια που έχει γίνει νόμιμο συμβαίνει KAI στη Γερμανία, με την ίδια (για να μην πούμε με περισσότερη) ένταση όπως συμβαίνει παντού αλλού.

Ο “ειδικός” σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος στη Γερμανία, Jürgen Roth, στο βιβλίο του Deutschland- Maßland προσπαθεί να αντιπαρέλθει ακριβώς αυτή την εικόνα της Γερμανίας ως κράτους νομιμότητας. Την ίδια σημαντική αποτυπώνοντας της κυριαρχεί τάσης του εγκληματικού κεφαλαίου στην χώρα πειφλάσσει ιδιαίτερη αναφορά στις μεγάλες γερμανικές τράπεζες του Ντεσελντορφ και της Φραγκφούρτης. Είναι εκεί που κατά τη γνώμη του Roth γίνεται το μεγάλο ξέπλυμα και είναι πάλι εκεί που μεγάλο μέρος του διεθνούς μαύρου κρήματος καθαρίζει και επανακυκλοφορεί νομιμοποιημένο.

Από την άλλη, αυτή η διαπλοκή του νόμιμου με το παράνομο κεφάλαιο στο τραπεζικό σύστημα, έχει ειδικές προεκτάσεις. Γιατί ναι μεν πει σε είσοδος του παράνομου κεφαλαίου στον “νόμιμο” οικονομικό κόσμο δημιουργεί από μόνη της οικονομίες μαφιόζικου τύπου· αλλά πιο πολύ η εξεχωριστή θέση που κατέχουν οι τράπεζες στον καπιταλισμό είναι που καθιστά την περίπτωσή τους σημαντική. Πολύ περισσότερο από έναν οικονομικό θεσμό, η τράπεζα έχει κατά βάση ρόλο πολιτικό. Γιατί καθώς συσσωρεύει και συγκεντρώνει το κεφάλαιο των μεμονωμένων καταθέτων / καπιταλιστών, αποκτά τέτοια και τόσο οικονομική δύναμη, που καταλήγει να διαμορφώνει τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομίας και μοιραία και τις πολιτικές επιλογές που τη στηρίζουν. Αυτή η συμπυκνωμένη δυναμική του τραπεζικού συστήματος, επεκτείνει την ισχύ του σε όλα τα επιπλέοντα τονιά της κοινωνίας, ώστε τελικά εκφράζει και αντιπροσωπεύει κάτια περισσότερο από τους σκόρπιους καταθέτες της: εκφράζει το συλλογικό καπιταλιστή! Μ' αυτήν την έννοια που συγχέεται των μεγάλων αφεντικών με το τραπεζικό σύστημα δεν εξυπηρετεί μονάχα οικονομικές διοσιδολψίες, αλλά πιο ιδιαίτερα είναι την εγγύησης για συμμετοχή στη διαμόρφωση των γενικών οικονομικών (δηλαδή και πολιτικών) γραμμών. Σ' αυτό το πεδίο, η σωτηρία των δυτικών τραπεζών από τους πρεζέμπορους επισημοποιεί με συμβολικό τρόπο μια νέα εποχή: την εποχή κατά την οποία το μαύρο κεφάλαιο είναι μέτοχος και συνδιαχειριστής της “νόμιμης” οικονομίας...

1. Ολόκληρη η συνέντευξη μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Profil. Έχει τίτλο: *Der Suchtgiftmarkt in Zeiten der Krise: UN-Drogenbekämpfer Costa im Interview*

2. Αναφορά στην έκθεση έκανε ο εγχώριος Τύπος. Δες π.χ. Ελευθεροτυπία 29/12/09, Σωτηρία για την Ελλάδα στην παραικονομία