

ΤΙ ΓΥΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ;



ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΟΥΦΙΑΝΙΑΣ

Όσοι κυκλοφορούμε σε αυτή την περιοχή έχουμε βρεθεί τους τελευταίους μήνες αντιμέτωποι με μια ενδιαφέρουσα κατάσταση, προνομιακή σύμφωνα με κάτι γείτονες και υπουργούς, η οποία δε θα έπρεπε να μας ψήνει καθόλου. Αυτή η κατάσταση έχει το κωδικό όνομα αστυνομικός της γειτονιάς, ένα νέο μέτρο της ελληνικής αστυνομίας που έχουμε την τιμή να εφαρμόζεται πιλοτικά στο Χαλάνδρι και την Καλλιθέα. Κυκλοφορούν με τα σκουτεράκια τους σε διάφορες περιοχές του Χαλανδρίου μοιράζοντας τα τηλέφωνα τους και ρωτώντας για προβλήματα.

Για να καταλάβουμε καλύτερα τι ρόλο βράνε αυτοί οι τύποι στις γειτονιές μας χρειάζεται να τους τοποθετήσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο που λέγεται πολιτική της δημόσιας τάξης στην Ελλάδα από το 2008 και μετά. Μιας πολιτικής που είχε να αντιμετωπίσει μια εξέγερση μεγάλων κομματιών της πολυεθνικής νεολαίας και όχι μόνο, μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου από μπάτσο. Εξέγερση που φανέρωσε την απονομιμοποίηση της αστυνομίας σε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας. Από τότε η προσπάθεια επανάκτησης κύρους και εύρεσης φίλων των μπάτσων δουλεύτηκε πολύ από κάθε υπουργό που πέρασε και

από κάθε δουλεύτηκε με

τη συνείδηση πως βρισκόμαστε σε ένα κράτος σε καπιταλιστική κρίση, ένα κράτος που η στρατηγική της όλο και πιο σκληρής υποτίμησης της ζωής και της εργασίας της εργατικής τάξης θα συνεχίζεται ανεξαρτήτως ποιοι στελεχώνουν την κυβέρνηση, κι έτσι όλο και περισσότεροι θα αποκτούν λόγους να μη κάθονται ήσυχοι. Αυτό το σχέδιο περιελάμβανε δημιουργίες νέων σωμάτων ασφαλείας, όπως οι ΔΙΑΣ που ξαμολύθηκαν σε κάθε γειτονιά της Αθήνας να βρούνε ποιά μαγαζί έχει τον καλύτερο καφέ και ενδιάμεσα να σου εξηγούν πως όποτε βγαίνεις από το σπίτι σου χωρίς ταυτότητα είναι πολύ πιθανό να καταλήξεις σε κάποιο ΑΤ για εξακρίβωση. Και περιελάμβανε ρητορικές περί καταπολέμησης της ανομίας και μηδενικής ανοχής δια στόματος υπουργών δημοσίας τάξης, δηλαδή υπαλλήλων ενός οργανισμού που έχει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του οργανωμένου εγκλήματος και των ροών χρήματος που αυτό αποφέρει. Είχε κι άλλα πολλά αυτό το σχέδιο, αλλά το σημείο που αξίζει να σταθούμε, εκεί που έρχεται και να κουμπώσει ο αστυνομικός της γειτονιάς με τα τηλέφωνα που μοιράζει δεξιά και αριστερά και τις ερωτήσεις για προβλήματα της γειτονιάς, είναι η μετατροπή των σωμάτων ασφαλείας σε σταθερό σημείο διεπαφής με το κοινωνικό σώμα και στην προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου ρουφιάνων που θα στηρίζουν ενεργά τους ξεκάθαρο τρόπο.

ρε μήπως τελικά είναι
λιγό φλωριά αυτό το
πράμα που μας δώσανε;



Μια προσπάθεια που δεν εξελίσσεται σε κενό αέρος: συμβαίνει εντός μια κοινωνίας διαιρεμένης με όλο και πιο ξεκάθαρο τρόπο. Από τη μια αυτοί που καταλαβαίνουν ότι προορίζονται για τα σκουπίδια και έχουν ολόένα και λιγότερους λόγους να κάθονται ήσυχοι κι απ' την άλλη, εκείνοι που έχουν επιλέξει στους δύσκολους καιρούς να επιστρατεύσουν κάθε είδος ρουφιανιάς για να επιπλεύσουν.

Και από τέτοιους τύπους, που είναι πρόθυμοι να πλαισιώσουν τα σχέδια της αστυνομίας, έχουμε και μια ιστορία σαν περιοχή, κοτζάμ επιτροπή κατοίκων φτιάχτηκε εδώ πέρα ενάντια στους Ρομά. Μια επιτροπή που είχε μέσα όλα τα στοιχεία που χαροποιούν την ελληνική αστυνομία: μικροαστούς, ιδιοκτήτες και μαγαζάτορες που ανησυχούν για την αξία της ιδιοκτησίας τους και την ασφάλεια τους, στοχοποίηση υποτιμημένων κομματιών της εργατικής τάξης που είναι ήδη υπό τη διαρκή πίεση των μπάτσων, μπόλικο ρατσισμό και αγωνία για θεσμική εκπροσώπηση και οργάνωση. Είναι οι ίδιοι τύποι που τους πειράζουν οι αφίσες, τα graffiti στους τοίχους και αυτοί που αράζουν σε πλατείες, είναι τέλος αυτοί που θα στραφούν ενάντια σε όποιον τους υποδειχθεί ως απειθαρχος και αντιπαραγωγικός.

Όμως στο Χαλάνδρι, όπως και σε κάθε γειτονιά δεν παίζουν μπάλα μόνο οι μπάτσοι και οι ρουφιάνοι τους. Υπάρχουν αυτοί και αυτές που δεν ψήθησαν ποτέ να γίνουν μπάτσοι, που στον αστυνομικό της γειτονιάς δε βλέπουν ένα φιλικό αστυνομικό αλλά άλλον ένα ένστολο μαλάκα, που το μίσος τους για τους ρατσιστές μεγαλώνει κάθε μέρα και που δεν έχουν κανένα λόγο να κάτσουν ήσυχοι. Που τελικά, δεν έχουν κανένα λόγο να πιάσουν φιλίες ούτε με τον αστυνομικό της γειτονιάς ούτε και τα αφεντικά μας!



εμείς που είμαστε πίσω από αυτές τις γραμμές, δεν ασχολούμαστε πρώτη φορά με το θέμα. Δραστηριοποιούμαστε αντιφασιστικά στο Χαλάνδρι και τα περίξ εδώ και κάποιο καιρό, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Να μερικά από πράγματα που έχουμε κάνει ως τώρα:



σύνθημα σε τοίχους της γειτονιάς, για τους μπάτσους της

προκήρυξη που μοιράστηκε τον περασμένο μήνα πόρτα-πόρτα και μιλά για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον των αστυνομικών σχεδίων

διαδήλωση που καλέσαμε πριν μερικούς μήνες ενάντια σ' όσους μιλάνε για "πρόβλημα" στον καταυλισμό των Ρομά. Το ξέρουμε ότι είναι οι ίδιοι που τώρα κάνουν φιλίες με τους μπάτσους.



autonome antifa ★
 autonome.antifa@yahoo.com
 autonomeantifa77.wordpress.com



antifa ★ **xalandri**
 antifaxalandri@yahoo.com
 antifaxalandri.wordpress.com