

Ε, όχι και πρόσφυγες! Είμαστε όλοι μετανάστες, ρε!

Η προκήρυξη αυτή μοιράστηκε τον Οκτώβριο του 2015 από την αντιφασιστική συνέλευση autonome antifa | autonome.antifa@yahoo.com



Για μια ακόμη φορά αυτό το καλοκαίρι τα μήντια συντονίστηκαν με το μεγάλο κρατικό δάχτυλο. Το δάχτυλο προέρχεται πλέον από το αριστερό χέρι του κράτους και η φρασεολογία του αντλείται από το ρεπερτόριο ενός υποκριτικού «ανθρωπισμού». Αλλά η στρατηγική του παραμένει αταλάντευτα η ίδια. Η τεχνητά δημιουργημένη κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στα νησιά του Αιγαίου, η οποία –εκτός των άλλων– έβαζε πονηρά στο επίκεντρο την λέξη «πρόσφυγες», θέλει να ανανεώσει τους διαχωρισμούς στην πολυεθνική εργατική τάξη στο ελληνικό κράτος. Θέλει ξανά να μας κάνει να εμπεδώσουμε ότι οι μετανάστες πρέπει να μένουν χωρίς χαρτιά για να είναι πιο φθηνοί εργάτες και εργάτριες. Θέλει πάλι να αξιώσει κονδύλια από την ευρωπαϊκή ένωση για να τρώνε οι μπάτσοι, οι ΜΚΟ και οι φίλοι τους. Θέλει να υπενθυμίσει προς πάσα κατεύθυνση τους ανομολόγητους στόχους του ελληνικού κράτους να εμπλακεί στο σφαγείο της Συρίας. Αλλά ας εξηγηθούμε...

Aυτό το καλοκαίρι, οι μετανάστες γίνανε το κεντρικό θέμα μίας ακόμα ρατσιστικής παράστασης. Την παραγωγή είχε και πάλι το ελληνικό κράτος, δημιουργώντας μία τεχνητή κατάσταση συνωστισμού σε διάφορα νησιά του Αιγαίου. Πρωταγωνιστές και πάλι «αγανακτισμένοι» πολίτες και δήμαρχοι, φασίστες και «επαγγελματίες», μη κυβερνητικές οργανώσεις και έγκυροι αναλυτές να μας προειδοποιούν ότι επωάζεται το αυγό του φιδιού. Το έργο εμπεδώθηκε εύκολα και την ίδια στιγμή οι εικόνες γύρισαν τον κόσμο. Οι ντόπιοι ξεζούμισαν όπως μπορούσαν τους μετανάστες ζητώντας, για παράδειγμα, πεντάευρο για την φόρτιση κινητού. Τότε η αυλαία έπεσε, καθώς η πρωτότερα «ανήμπορη» να κάνει κάτι ελληνική αστυνομία, μέσα σε τρεις μέρες, εκκένωσε ταχύτατα τα νησιά.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια παράσταση δόθηκε με φόντο τα ελληνικά σύνορα. Στο παρελθόν, στον Έβρο, στην Πάτρα και στην Ηγουμενίτσα, μας έχουν γανιάσει το κεφάλι μέχρι να καταλάβει και ο πιο ηλίθιος το κρατικό μήνυμα: οι μετανάστες είναι απειλή, είναι εγκληματίες, είναι τζιχαντιστές, είναι παράνομοι. Ένα πράγμα δεν μας λένε μόνο: ότι είναι εργάτες. Είναι εργάτες στα χωράφια τους, στις οικοδομές τους, στα σπίτια τους, στα μαγαζάκια τους...

Δεν είναι τυχαία αυτή η παράλειψη. Σκοπός της είναι η απόκρυψη του πραγματικού καθεστώτος που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες καθώς εισέρχονται στο ελληνικό κράτος. Το καθεστώς αυτό το οποίο συγκροτεί στην πραγματικότητα την ελληνική μεταναστευτική πολιτική, είναι η παρανομοποίηση των μεταναστών εργατών,

• ο εγκλωβισμός τους σε ένα συνεχή κύκλο παρανομίας
• και μισο-παρανομίας όπου ο μοναδικός ρυθμιστής είναι
• η ελληνική αστυνομία. Τα οφέλη αυτής της πολιτικής εί-
• ναι τεράστια. Η εργασία των μεταναστών φθηνώνει όσο
• δεν πάει άλλο.

• Η πολιτική αυτή απαίτησε την δημιουργία διάσπαρ-
• των στρατοπέδων συγκέντρωσης έτσι ώστε να επιτυγχά-
• νεται η ομαλή ρύθμιση της ροής του παρανομοποιημέ-
• νου εργατικού δυναμικού. Μέσα σε κρατητήρια αστυνο-
• μικών τμημάτων, αυτοσχέδια «κέντρα φιλοξενίας» ή και
• σε κοντέινερ στα σύνορα χτίστηκε η επιφανειακά αδιό-
• ρατη, αλλά στην πραγματικότητα ατσάλινη, μεταναστευ-
• τική πολιτική. Γύρω από τα «αόρατα» στρατόπεδα συγκε-
• ντρωσης φύτεψαν μικρά και μεγάλα παράσιτα, επιχει-
• ρηματίες και «ανθρωπιστικές» μη-κυβερνητικές οργανώ-
• σεις όλοι τους τρεφόμενοι από ευρωπαϊκά κονδύλια για
• την μετανάστευση.

• Να λοιπόν γιατί το μεγάλο κρατικό δάχτυλο δείχνει τα
• σύνορα. Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική πρέπει να
• επιβεβαιωθεί ξανά στα σύνορα, εκεί που κατασκευάζεται
• νομικά και πολιτικά η παρανομία των μεταναστών, ενώ η
• πραγματική τους θέση στην Δύση, αυτή του εργάτη και
• της εργάτριας, μπαίνει κάτω από το χαλάκι. Ταυτόχρονα
• οι εικόνες «έκτακτης ανάγκης» αποτελούν και μια μορφή
• πίεσης προς την ΕΕ ώστε να ανοίξει η στρόφιγγα των κον-
• δυλίων για την διαχείριση των μεταναστών.

• Αυτή η πολιτική μετράει πάνω από είκοσι χρόνια και
• χτίστηκε εν πλήρη γνώσει όλου του πολιτικού συστήμα-
• τος. Αυτή την πολιτική συνεχίζει και ανανεώνει η αριστε-
• ρά του κράτους. Η λέξη ορόσημο του ελληνικού ρατσι-

σμού ο «λαθρομετανάστης» αποσύρθηκε από τον δημόσιο διάλογο, ο «πρόσφυγας» εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Με αυτή την πονηρή αλλαγή στον δημόσιο λόγο ανανεώνονται με ανθρωπιστικό προσωπείο οι διαχωρισμοί στην εργατική τάξη.

Καθώς η παρανομοποίηση των μεταναστών έχει εμπεδωθεί πλήρως κοινωνικά και πολιτικά, οι μπάτσοι μπορούν να κάνουν διακριτικά λίγο στην άκρη. Μπορούν τώρα να περάσουν στο προσκήνιο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανικά συνδεδεμένες και αυτές με τους μηχανισμούς της δημόσια τάξης, για να πουλήσουν με το αζημίωτο και αυτές λιγάκι «ανθρωπιστική βοήθεια». Το πρωτοφανές είναι ότι τώρα που τα λεφτά της ΕΕ για τις ΜΚΟ στερεύουν, ο συριζα που παρανομοποιεί τους μετανάστες και τους απαγορεύει την πρόσβαση στους μηχανισμούς πρόνοιας, ζητάει από εμάς στο όνομα ενός πανουκλιασμένου «ανθρωπισμού» να προσφέρουμε την βοήθεια που αυτός αρνείται!

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και κάτι ακόμη. Οι μετανάστες που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες. Στην πραγματικότητα οι μεταναστευτικές ροές αποτελούν μία παράμετρο των διακρατικών συγκρούσεων που διαδραματίζονται στην Μέση Ανατολή και την Ασία. Όπως στην Συρία όπου συνωστίζονται ανταγωνιζόμενα μια σειρά από «πολιτισμένα» κράτη. Το ελληνικό κράτος επιδιώκει την εμπλοκή με κάθε μέσο, εκτός των άλλων γιατί η όλη κατάσταση, ξανάφερε στο προσκήνιο της διαλυτικές τάσεις του τουρκικού κράτους με αιχμή τους ένοπλους κούρδους που πολλαπλασιάζονται στα σύνορα του. Όποιος έχει αμφιβολίες ας ξεσκονίσει το μυαλό του και ας ανοίξει τα μάτια του¹. Οι μεταναστευτικές ροές από «σύριους πρόσφυγες» μπορεί να είναι ο δούρειος ίππος για την εμπλοκή του ελληνικού κράτους στο σφαγείο της Συρίας.

Για όλους αυτούς του λόγους φωνάζουμε «είμαστε όλοι μετανάστες!». Γιατί η παρανομία στην οποία καταδικάζει το αριστερό ελληνικό κράτος την πλειοψηφία των μεταναστών είναι μία συνεχής επίθεση στο σύνολο της εργατικής τάξης. Η απάντηση σε αυτό δεν μπορεί να είναι λίγη σκόρπια φιλανθρωπία, αλλά το να συνειδητοποιήσουμε ότι τα συμφέροντα και η μοίρα ντόπιων και ξένων, εργατών και εργατριών, είναι κοινά. Και να πράξουμε αναλόγως. •

¹ Βλέπε «Η Στρατηγική της Ανατολικής Μεσογείου».

ΚΟΣΜΟΣ

Αποδοχή προσφύγων και απέλαση οικονομικών μεταναστών εξετάζει η Κομισιόν

Τι αναφέρει έγγραφο που αποκαλύπτει το Reuters

Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2015 22:11 • UPD: 22:45

Εφημερίδα Ναυτεμπορική 7/10/2015. Οι ανανεωμένοι «ανθρωπιστικοί» διαχωρισμοί των μεταναστών. Το ποιος είναι «πρόσφυγας» και ποιος «οικονομικός μετανάστης» θα το αποφασίζουν προφανώς τα κράτη και οι μπάτσοι τους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ: ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

Επέμβαση στη Συρία ζητάει ο Βενιζέλος

29/8/2013
Ελευθεροτυπία

μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια (Λουξεμβούργο, 08.10.15)

Συμμετοχή Υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά σε Διάσκεψη για τις μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια (Λουξεμβούργο, 08.10.15)

8/10/2015
Υπουργείο Εξωτερικών

Επικαιρότητα - Ειδήσεις - Ανακοινώσεις
Τετάρτη, 07 Οκτώβριος 2015

ΑΠΟΦΕΙΣ

Η Τουρκία, το Αιγαίο και το προσφυγικό

7/10/2015
Ναυτεμπορική

Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2015 15:56 • UPD: 15:56

Εμείς έχουμε την κακιά συνήθεια να ξεχνάμε. Το ελληνικό κράτος όμως δεν ξεχνάει. Η στρατηγική του περιλαμβάνει, εδώ και καιρό, την εμπλοκή με κάποιο τρόπο στο σφαγείο της Συρίας και ταυτόχρονα την αποσταθεροποίηση της Τουρκίας. Το σχέδιο υπηρετείται πιστά από το αριστερό κράτος. Για ευνόητους λόγους αυτή η στρατηγική μασκαρεύεται πίσω από ταμπέλες όπως οι «μεταναστευτικές ροές» ή το «προσφυγικό».

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**autonome
antifa** ★

autonome.antifa@yahoo.com
autonomeantifa77.wordpress.com

