

Φασίστες στη γειτονιά (και τι μας νοιάζει εμάς)



Η προκήρυξη αυτή μοιράστηκε τον Απρίλη του 2018 από την αντιφασιστική συνέλευση autonome antifa



Θα έλεγε κανείς πως η μικρή ναζιστική ομάδα που δραστηριοποιείται τελευταία στις γειτονιές του Νέου Ηρακλείου και της Νέας Ιωνίας δεν είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό.

Και από μια σκοπιά, όντως έτσι είναι. Εκ πείρας γνωρίζουμε ότι τέτοιες ομάδες είθισται να εμφανίζονται κατά καιρούς σε διάφορες γειτονιές, να γράφουν τις μαλακίες τους στους τοίχους, να εξαγγέλλουν διάφορα βαρύγδουπα και μισανθρωπικά... και έπειτα από μερικούς μήνες ή εβδομάδες να επιστρέφουν στους υπονόμους από τους οποίους προήλθαν εξαρχής.

Δηλαδή η ζωή των μικρών ναζιστικών ομάδων της Αθήνας είναι συνήθως σύντομη και αποσπασματική. Αυτή η αποσπασματικότητα είναι μάλλον λογική. Η βραχύβια ναζιστική οργάνωση είναι σε γενικές γραμμές εύκολο πράγμα. Μπορεί να αρκείται σε κίνητρα όπως η παλιανθρωπιά, η τσογλανιά και ο μισανθρωπισμός και να τρέφεται ιδεολογικά από τον γενικό κοινωνικό ρατσισμό ή ακόμη και από την υποβοηθούμενη μέσω διαδικτύου ιδεολογική προσήλωση στη σβάστικα. Αυτού του είδους η οργάνωση μπορεί να γεμίζει τοίχους με μαλακίες σε εξοργιστικό βαθμό για κάποιου καιρού, τελικά όμως θα στερέψει, τόσο από ιδέες όσο και -κυρίως- από υλικά κίνητρα.

Η μακρόχρονη ναζιστική οργάνωση, από την άλλη, είναι ένα πολύ δυσκολότερο -και γι' αυτό σπανιότερο-

εγχείρημα. Η σκέτη σκατοψυχιά γρήγορα εξαντλείται ως κίνητρο και τα μέλη μιας τέτοιας οργάνωσης -άνθρωποι αρκετά ιδιόμορφοι ώστε να βγαίνουν το βράδυ και να γράφουν σβάστικες στους τοίχους- πρέπει να αναζητήσουν επιπλέον υλικά κίνητρα για τη διαρκή τους δραστηριοποίηση. Δίχως αυτά τα επιπλέον κίνητρα είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν τα βάρη της ζωής του ναζιστή (η σοβαρή πιθανότητα σωματικής τιμωρίας από μετανάστες εργάτες και αντιφασίστες, το συστηματικό σβήσιμο των συνθημάτων τους, το γεγονός ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει πως πρόκειται για ανισόρροπους). Ακόμη περισσότερο, δίχως τέτοια υλικά κίνητρα, οι άνθρωποι του είδους που μας απασχολεί εδώ, είναι αδύνατον να αντέξουν ο ένας τον άλλο για περισσότερο από λίγους μήνες.

Δυστυχώς όμως, η πρόσφατη ιστορία της όμορφης χώρας μας, έχει δείξει τους τρόπους με τους οποίους ναζιστικές ομάδες, όπως αυτή που δραστηριοποιείται τελευταία στις γειτονιές μας, μπορούν να ανακαλύπτουν κίνητρα για τη διαιώνιση της ύπαρξής τους. Συγκεκριμένα, ορισμένες από τις ναζιστικές ομάδες που δραστηριοποιήθηκαν μεταξύ του 2009 και του 2013, κατόρθωσαν να επεκτείνουν τον βίο τους για περισσότερο του μισού έτους, μέσω της σύνδεσής τους από τη μια με το παράνομο κεφάλαιο και από την άλλη με την ελληνική αστυνομία. Σε περιπτώσεις όπως του Αγίου Παντελεήμονα, αυτή η σύνδεση ήταν κραυγαλέα. Στο τέλος αποδείχθηκε ότι ο διοικητής του

τοπικού αστυνομικού τμήματος ήταν αρχηγός της ναζιστικής «Επιτροπής Κατοίκων» και ταυτόχρονα ηγετική μορφή του εμπορίου ναρκωτικών και γυναικών. Σε περιπτώσεις όπως της Νίκαιας, ο (διαφορετικός από τον προηγούμενο) διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος, ηγούνταν διαδηλώσεων ναζιστών και μοίραζε το κινητό του τηλέφωνο σε νεαρούς ναζιστές «για να τον βρίσκουν». Εκτός από αυτά τα «πολιτικά», ο άνθρωπος είχε αναλάβει την «προστασία» των νυχτερινών κέντρων της περιοχής χρησιμοποιώντας τους ναζιστές ως υπάλληλους. Σε περιπτώσεις μικρότερης κλίμακας, όπως της Καλλιθέας, οι τοπικοί ναζιστές, παράλληλα με το εμπόριο της σβάστικας, επεδίωκαν την ανέλιξή τους στις διάφορες βαθμίδες των επιχειρήσεων εμπορίας ναρκωτικών.

Οι ναζιστικές ομάδες που ξεκινούν γράφοντας σβάστικες στους τοίχους, ταυτόχρονα αναζητούν -και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να ανακαλύψουν- επιπλέον υλικά κίνητρα για τη διαιώνιση της ύπαρξής τους, στη συμβίωση με τους μπάτσους και τη μαφία. Οι ναζιστές εδώ προσφέρουν τη μισάνθρωπη φύση τους και το -ομολογουμένως ταιριαστό- ιδεολογικό περιτύλιγμα. Η μαφία και οι μπάτσοι προσφέρουν τις πολιτικές στρατηγικές, τους μισθούς των αρχηγών και τις περιστασιακές πληρωμές των απλών μελών. Σε πολλές περιπτώσεις άλλωστε, οι μπάτσοι, η μαφία και οι ναζιστές είναι τα ίδια πρόσωπα -ή έστω κάποια πρόσωπα και τα παιδιά τους.

Εν πάση περιπτώσει: οι σβάστικες στους τοίχους και ο κίνδυνος νυχτερινής ναζιστικής τσογλανιάς ενάντια σε μετανάστες εργάτες μας φαίνονται ενδεχόμενα ιδιαίτερα ενοχλητικά. Αλλά η πρόσφατη ιστορία απέδειξε πως υπάρχουν και χειρότερα να περιμένει κανείς από μια μικρή ναζιστική ομάδα που δεν μπαίνει γρήγορα στη θέση της όπως πρέπει

Τολμούμε μάλιστα να πούμε πως οι καιροί μας είναι τέτοιοι που αυτός ο κίνδυνος καθόλου δεν έχει εκλείψει. Η περιοχή γύρω από το ελληνικό κράτος μετατρέπεται σε πεδίο μάχης εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Η πολεμική προετοιμασία του ελληνικού κράτους διαθέτει ένα σεβαστό εσωτερικό τμήμα. Είναι μια προετοιμασία εσωτερικού ταξικού πολέμου για χαλεπούς καιρούς. Είναι γι' αυτό που οι οργανώσεις των ναζιστών πρέπει να πατάσσονται άμα τη εμφανίσει τους. Όχι μόνο γιατί είναι επικίνδυνες και ενοχλητικές καθεαυτές. Αλλά και γιατί, καθώς η ιστορική συγκυρία εξελίσσεται, είναι δυνατόν να μετατραπούν σε άτυπο ή και επίσημο βραχίονα του συμπλέγματος αστυνομίας και παράνομου κεφαλαίου. Αυτό το τελευταίο δεν είναι κάτι που ενδεχομένως θα συμβεί στο μέλλον. Είναι κάτι που ήδη συνέβη στα θαυμαστά χρόνια μεταξύ του 2009 και του 2013. Είναι κάτι που θα ξανασυμβεί γιατί η εποχή μας δεν έχει ακόμη επιδείξει όλο της το φρικτό βάθος.

Διαδηλώσεις σαν και αυτή που περνάει από εμπρός σας είναι κομμάτι μιας πολύ ευρύτερης μάχης. Η μάχη ξεκινά από το τι θα γράφουν οι τοίχοι μας και ποιος θα κάθεται στα παγκάκια της πλατείας μας. Καταλήγει όμως στο πώς θα ζούμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε την υποτίμησή μας ως εργάτες και πώς θα παλέψουμε εναντίον της. Είναι μάχη για να μην παραδοθούν οι γειτονιές μας στους ναζιστές. Είναι ταυτόχρονα μάχη για να μην παραδώσουμε τις ζωές μας στο κράτος και τα σχέδιά του.

Τη βρίσκουμε μια μάχη ιδιαίτερα σημαντική. Τη δίνουμε κάθε μέρα με χίλιους τρόπους. Είτε το θέλουμε είτε όχι.

Οι **autonome antifa** που συζήτησαν, πλήρωσαν και μοιράζουν αυτή την προκήρυξη είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που συζητάει και δρα στην Αθήνα.

“**Συνέλευση**”: Δηλαδή οριζόντια οργάνωση -άνεργοι και εργαζόμενοι, μαθητές και φοιτητές, άντρες και γυναίκες που μαζεύονται και αποφασίζουν όλοι μαζί.

“**Αντιφασιστική**”: Δηλαδή, όλοι μας καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως ετούτη η κοινωνία είναι μια ταξική κοινωνία• και ότι μέρα με τη μέρα γκρεμίζεται στα κεφάλια μας, ακριβώς όπως τα είπαμε παραπάνω. Η μοναξιά, ο ρατσισμός και η ρουφιανιά που βασιλεύουν γύρω μας, είναι τα μπάτσα από αυτό το γκρέμισμα.

Autonome Antifa - Αντιφασιστική Συνέλευση: Δηλαδή, μπροστά σε αυτό το γκρέμισμα, να μην είμαστε ούτε μόνοι, ούτε φοβισμένοι, ούτε αδύναμοι.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

autonome antifa ★

autonome.antifa@yahoo.com

autonomeantifa77.wordpress.com

