

ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ»;

Η προκήρυξη αυτή μοιράστηκε τον Νοέμβριο του 2019 από την αντιφασιστική συνέλευση **autonome antifa**

Τον τελευταίο καιρό περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην ελληνική επαρχία! Η σχεδιαζόμενη μεταφορά μεταναστών από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου στην ενδοχώρα έχει προκαλέσει πάσης φύσεως αντιδράσεις. Αλλού οι ντόπιοι δήμαρχοι, καταστηματαρχες, ξενοδόχοι, κλπ. στήνουν οδοφράγματα ενάντια στο ενδεχόμενο μετακίνησης μεταναστών στην περιοχή τους. Αλλού οι ίδιες φιγούρες δεν μπορούν να κρύψουν την ευτυχία τους για το ίδιο ενδεχόμενο. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και τα ίδια πρόσωπα εμφανίζουν πραγματικά «σχιζοειδείς» συμπεριφορές.

Πάρτε για παράδειγμα το δήμαρχο Βόλβης, τον αξιότιμο κ. Διαμαντή Λιαμά. Στις αρχές του Οκτώβρη, ο δήμαρχος Λιαμάς μιλούσε στην ΕΡΤ με αφορμή το καινούριο στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών που άνοιξε σε ένα χωριό του δήμου του, το Βαγιοχώρι.¹ Το Βαγιοχώρι έχει 50 μόνιμους κατοίκους. Το στρατόπεδο έχει 660 θέσεις. Ο δήμαρχος Λιαμάς ήταν ενθουσιασμένος με την προοπτική και εξηκούσε πόσο φιλόξενοι είναι οι 50 υπερήλικες Βαγιοχωρίτες.

Μόλις δέκα μέρες αργότερα, ακούστηκε το ενδεχόμενο μετακίνησης μεταναστών σε ένα διπλανό χωριό του δήμου Βόλβης, τα Βρασνά. Ο ίδιος δήμαρχος Λιαμάς και οι δημότες του έστησαν οδοφράγματα, πέταξαν πέτρες και απείλησαν πως «θα χυθεί αίμα».² Πότε πρόλαβε ο δήμαρχος Λιαμάς και η τοπική κοινωνία της Βόλβης από «αντιρατσιστές έτοιμους να υποδεχτούν τους μετανάστες», να μετατραπούν σε διοργανωτές πογκρόμ;

Το παράξενο αυτό ερώτημα δεν είναι και τόσο παράξενο, αν δει κανείς τι κρύβεται πίσω από τη δήθεν «φιλοξενία» ή τη δήθεν «αγανάκτηση» για την παρουσία των μεταναστών στην περιοχή. Με άλλα λόγια, το ερώτημα αυτό έχει απάντηση μόνο αν διατυπωθεί ως εξής: Στα πόσα ευρώ το κεφάλι γίνεται ένας δήμος «αντιρατσιστικός»;

Η Βόλβη κάποτε ήταν μια τουριστική περιοχή. Πλέον τα ντόπια αφεντικά βαράνε μύγες 24/7. Η δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης στην περιοχή τους αποτέλεσε τα τελευταία δέκα χρόνια αυτό που ήενε «ανάσα στην τοπική οικονομία». Δεκάδες ξενοδόχοι νοίκιασαν τα άδεια δωμάτιά τους για να στεγαστούν μετανάστες, δεκάδες ταβερνιάρηδες πληρώθηκαν αδρά για να σερβίρουν σάπιο ρύζι, δεκάδες μέλη της τοπικής κοινωνίας βρήκαν δουλειά ως πάσης φύσεως δεσμοφύλακες.

Στο Βαγιοχώρι, η δημιουργία στρατοπέδου προμηνύει ζεστό χρήμα για τα αφεντικά που θα αναλάβουν να το λειτουργούν. Στη Νέα Απολλωνία, παραδίπλα, οι ξενοδόχοι θα μισθώσουν τα δωμάτιά τους, που περιμένοντας τους τουρίστες κοντεύουν να βγάλουν αράχνες, για να «φιλοξενηθούν» μετανάστες. Και σ' αυτή την περίπτωση ο Δήμαρχος είναι ενθουσιασμένος, με τα «πολλά χρήματα που έπεσαν στην περιοχή», όπως ήξει.

Στα Βρασνά όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. Κι αυτό διότι τα Βρασνά ήταν ήδη ενταγμένα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Στα Βρασνά οι ντόπιοι ξενοδόχοι νοίκιαζαν τα άδεια δωμάτιά τους για τη στέγαση μεταναστών εδώ και ένα χρόνο, δηλαδή επί κυβερνήσεως συριζανέλη. Τότε, η ταρίφα ανά μέρα για κάθε μετανάστη ήταν 40 ευρώ. Με την καινούρια διευθέτηση, θα λαμβάνουν 12 ευρώ.³

Καταστροφή! Γκρίνια και αγανάκτηση από τους ντόπιους ξενοδόχους. Οδοφράγματα, πετρίδια και «θα χυθεί αίμα». Μ' αυτά και μ' αυτά, ο δήμαρχος Λιαμάς κατάφερε να δηλώσει προς πάσα κατεύθυνση, ότι καταφέρνει και κουμαντάρει με μεγάλη επιτυχία τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας της οποίας προΐσταται, και επομένως κατάφερε να κερδίσει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, όπου είμαστε βέβαιοι πως θα του εξέθεσε άφθονες λύσεις για «να μη χυθεί αίμα». Λύσεις που θα κυμαίνονται πάνω από τα 12 ευρώ και πιο κοντά προς τα 40 ευρώ το κεφάλι.

¹ «Βαγιοχώρι: Το χωριό των 50 κατοίκων υποδέχτηκε 660 πρόσφυγες και μετανάστες», ert.gr, 08/10/19.

² «Κάτοικοι και ξενοδόχοι έδιωξαν από τα Βρασνά Θεσσαλονίκης 400 μετανάστες», Καθημερινή, 23/10/19.

³ «Νέα δεδομένα στη μετεγκατάσταση από τα νησιά», Καθημερινή, 24/10/2019.

Μορφές «διάχυσης οφέλους» στις τοπικές οικονομίες

Ο δήμαρχος Λιαμάς είπε, μεταξύ άλλων, ότι στη Νέα Απολλωνία τα ντόπια αφεντικά για χρόνια ζούσαν χάρη στον κοινωνικό τουρισμό, δηλαδή τα πακέτα διακοπών που πρόσφεραν τα ασφαλιστικά ταμεία στις «καλές» εποχές. Ούτε αυτό επρόκειτο για μεμονωμένο φαινόμενο. Σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν τοπικές οικονομίες στημένες γύρω από τον κοινωνικό τουρισμό, τα πανεπιστήμια και τα χρήματα που άφηναν οι φοιτητές, τα στρατόπεδα και τα χρήματα που άφηναν οι φαντάροι. Το ποια ξενοδοχεία θα επιλεχθούν, το που θα στηθεί πανεπιστήμιο, κλπ ήταν κι αυτό πεδίο διαπραγμάτευσης. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι μια ακόμα τέτοια μορφή διάχυσης του χρήματος σε πόλεις και χωριά που υπό διαφορετικές συνθήκες θα έμεναν ξεκρέμαστα.



Αριστερά ο δήμαρχος Λιαμάς αγαπάει τους μετανάστες στο Βαγιοχώρι. Δεξιά ο ίδιος δήμαρχος Λιαμάς λέει πως «θα χυθεί αίμα» στα Βρασνά: dual sim φάση...

Την υπόθεση του δημάρχου Λιαμά μπορούμε τώρα να τη φανταστούμε να συμβαίνει επί χίλια σε όλη την Ελλάδα. Δεκάδες τοπικές κοινωνίες, δεκάδες δήμαρχοι, εκατοντάδες ξενοδόχοι, χιλιάδες αφεντικά λαμβάνουν μερίδιο από την πίτα του μεταναστευτικού. Είναι τα ίδια αφεντικά που ετοιμάζουν τις σκατοδοουλιές τους και για τη ντόπια εργατική τάξη. Γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά που θα λάβουν οι ξενοδόχοι για να διαθέσουν τα αραχνιασμένα τους δωμάτια. Είναι και τα λεφτά για ταβερνιάρηδες που θα σιτίζουν τους μετανάστες· τα λεφτά για μπάτσους που θα τους φυλάνε και για ψυχολόγους που θα τους αναλύουν· τα λεφτά για πωλητές κωλόχαρτων και συνεργεία καθαρισμού· και τέλος τα λεφτά που θα κερδίσουν οι τοπικοί κτηματίες στα χωράφια των οποίων θα δουλέψουν σχεδόν καταναγκαστικά για ένα κομμάτι ψωμί οι έγκληστοι μετανάστες. Γιατί αν μη γελιόμαστε, οι «φιλόξενες» περιοχές δεν επιλέγονται με κάποιου είδους κλήρωση, αλλά με βάση την ανάγκη τους για φτηνά εργατικά χέρια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που η μεγάλη πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στις «εύφορες» περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Όλα αυτά, φυσικά, δεν είναι κάποια καινοτομία της «ανάληπτης ακροδεξιάς κυβέρνησης Μητσοτά-

κη». Το ελληνικό κράτος έχει εμπειρία δεκαετιών στη διαχείριση της μετανάστευσης, η οποία λειτουργεί απρόσκοπτα ανεξαρτήτως της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι μετανάστες και οι μετανάστριες που τους έλαχε να βρεθούν στη φιλόξενη χώρα μας, αντιμετωπίζονται από όλα τα κόμματα ως φτηνά εργατικά χέρια, ως μέθοδος τόνωσης των τοπικών οικονομιών και ως αντικείμενο φρικαλέας διαπραγμάτευσης. Το μόνο που αλλάζει, κι αυτό όχι πάντα, είναι το σε ποιες τσέπες θα διοχετευθούν τα λεφτά.

Όλα τα καραγκιοζιλίκια με τους «αλληληλέγγυους κατοίκους» και τους «μεταναστοφάγους κατοίκους» που στήνονται γύρω από αυτή τη διαχείριση, δεν αποτελούν παρά εσκεμμένη συσκοτίση. Η ύπαρξη της Χρυσής Αυγής βόλευε διάφορους, γιατί χάρη σ' αυτήν ξεπλένονταν. Αλλά στο τέλος της μέρας, η ελληνική κοινωνία παραμένει μια κοινωνία με στρατόπεδα συγκέντρωσης·

μια κοινωνία που διαπραγματεύεται λεφτά στις πλάτες των μεταναστών εργατών·

μια φασιστική κοινωνία με τα όλη της.

Η ουσία του φασισμού είναι εδώ. Κι αν μην έχει Χρυσή Αυγή.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**autonome
antifa** ★

autonome.antifa@yahoo.com

autonomeantifa77.wordpress.com

