

# Μια ιστορία του Αυτοδιαχειριζόμενου Στεκιού Πολυτεχνείου (1996 - 1998)

Μέρος Α'



## Εισαγωγή (του περιοδικού antifa), γραμμένη τον 5/2011

Η “Ιστορία του Αυτοδιαχειριζόμενου Στεκιού Πολυτεχνείου (1996 - 1998)” ξεκίνησε να δημοσιεύεται σε συνέχειες τον Ιανουάριο του 2005 στο τεύχος 4 του περιοδικού Αυτό/. Και σήμερα μας φαίνεται πως είναι ένα κείμενο που αξίζει την αναδημοσίευση. Κατ' αρχήν πρόκειται για ένα αυτοκριτικό κείμενο κινηματικής μνήμης που γράφτηκε από ανθρώπους που συμμετείχαν όλοι μαζί σε ένα κινηματικό εγχείρημα και ως γνωστόν στον τόπο και την εποχή μας τέτοια κείμενα δεν παράγονται με τη σέσουλα. Κατά δεύτερον, έχουμε την εντύπωση ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει έκτοτε στα πανεπιστημιακά ίδρυματα δεν είναι τέτοιες που να καθιστούν τους προβληματισμούς που ακολουθούν εντελώς ανεπίκαιρους.

Για τον καλύτερο προσανατολισμό του πάντως, ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει υπ' όψη ότι τα όσα ακολουθούν βιώθηκαν από τους συγγραφείς στα μέσα της δεκαετίας του '90. Ότι το 2005 οι ίδιοι ανθρώποι αποφάσισαν να γράψουν μια κριτική ιστορία των εμπειριών τους από τον “φοιτητικό εξτρεμισμό” όπως τον αποκαλούσαν τότε, με την ελπίδα να φανεί χρήσιμη και σε τρίτους. Ότι τελικά οι συνέχειες που δημοσιεύθηκαν ήταν μόνο δύο και η ιστορία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ για λόγους διόλου άσχετους με το γεγονός ότι η πολιτική συγκρότηση των συγγραφέων ήταν πολύ πιο σαθρή απ' ό,τι ήθελαν να παριστάνουν. Τέλος, ότι κάποιοι από αυτούς που έγραψαν τα όσα ακολουθούν συμμετέχουν και στο περιοδικό που κρατάτε τα χέρια σας.

Είναι κάπως ανησυχαστικό να έρχεσαι αντιμέτωπος με κάτι που έχεις γράψει ή έχεις εγκρίνει χρόνια πριν. Οι πειρασμοί είναι πολλοί και έχουν όλοι τους να κάνουν με βελτιώσεις και προσθήκες. Διόλου παράξενο! Τα όσα ακολουθούν είναι γραμμένα το 2005, δηλαδή σε μια εποχή πολύ πιο αισιόδοξη από την τωρινή, ακόμη κι αν τότε δεν το καταλαβαίναμε. Επίσης είναι γραμμένα από ανθρώπους που, ακόμη και τότε, παρότι πολύ πιο ώριμοι απ' ό,τι ήταν στους καιρούς που περιγράφουν, εξακολουθούσαν να μην έχουν κανένα σχέδιο πολιτικής οργάνωσης να καταθέσουν πέρα από το “φτιάξτε οιμάδες”. Και φυσικά εξακολουθούσαν να μην έχουν κανένα σχέδιο επαφής με τους φοιτητές στους οποίους κατά τα άλλα προσπαθούσαν να μιλήσουν. Ξαναδιαβάζοντας σήμερα τα όσα ακολουθούν, κρίνουμε ότι χαρακτηρίζονται από μυστήρια δομή, από υπέρ του δέοντος αόριστη καταγραφή των προβλημάτων της αυτοοργάνωσης στο φοιτητικό πεδίο και ταυτόχρονα από υπέρ του δέοντος σκληρή ειρωνεία (έστω: αυτοειρωνία) προς τα υποκείμενα που τότε και τώρα κάνουν ό,τι μπορούν με το ιστορικά προσδιορισμένο υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, δηλαδή τους εαυτούς τους.

Εν τω μεταξύ οι καιροί έχουν αλλάξει θεαματικά από το 2005. Σήμερα η κρίση καλπάζει, και το “πλέον καταφρονεμένον μετά τον μπάτσο και τον παπά” (για τον φοιτητή λέμε) έρχεται αντιμέτωπο με την κατάρρευση των μεταπολιτευτικών ισορροπιών και μαζί του ρόλου του, πολύ περισσότερο απ' ό,τι το 2005. Είναι γι' αυτό που τα όσα ακολουθούν εξακολουθούν να έχουν μια κάποια αξία. Γιατί παρόμοιες “τυραννίες” με εκείνες που πλανιόνταν το 1996 πάνω από τα κεφάλια των φοιτητών εξακολουθούν να πλανιούνται και σήμερα. Γιατί οι ίδιες και χειρότερες αδυναμίες χαρακτηρίζουν τη φοιτητική δράση έξω από τα κόμματα. Γιατί τέλος, το ξεπέρασμα αυτών των αδυναμιών σήμερα είναι ζήτημα με σοβαρότατα υλικά διακυβέυματα.

Οπότε κρατήσαμε το κείμενο ως είχε, προσθέσαμε κάποιους τίτλους για να κοπεί σε κομμάτια που να χωράνε στη σελίδοποίηση του περιοδικού, αλλάζαμε προς το καλύτερο κάποιες συνοδευτικές φωτογραφίες και κατά τα άλλα αναδημοσιεύουμε αυτολεξεί ακόμη και την εισαγωγή του περιοδικού Αυτό/ για ιστορικούς λόγους. Όσο για τις συνέχειες που ποτέ δεν δημοσιεύθηκαν, βλέπουμε. Κατά τα άλλα, όσοι κάνουν τον κόπο να διαφέρουν, ας έχουν υπ' όψη ότι το “Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου” στο οποίο αναφέρεται το κείμενο δεν έχει καμία σχέση με το ομώνυμο εγχείρημα που δραστηριοποιείται σήμερα στο ίδρυμα. Τα έχουν αυτά οι χώροι στις σχολές. Τα ντουζάρια μένουν ίδια κι οι ανθρώποι αλλάζουν πολύ ή ίσως όχι και τόσο, πάντοτε αναλόγως της οπτικής.

## **Εισαγωγή (του περιοδικού Αυτο/), γραμμένη τον 1/2005**

Στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού που κρατάτε στα χέρια σας συμμετέχουν τέσσερα άτομα. Οι τρεις από μας, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, μοιραζόμαστε και ένα κοινό - και επαρκώς μακρινό πια - πολιτικό παρελθόν. Και οι τρεις υπήρξαμε φοιτητές στο ΕΜΠ. Και οι τρεις διανύσαμε μια περίοδο εμπλοκής με τα πολιτικά δρώμενα των φοιτητικών κύκλων, εκεί κοντά στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, βιώνοντας όλη την παραδοξότητα που χαρακτήριζε και την εποχή αλλά και τον ρόλο μας ως φερέπιδες κινηματικοί από τη μία και φερέπιδες μηχανικοί από την άλλη<sup>1</sup>. Και οι τρεις καταλήξαμε, μέσα από διαφορετικούς δρόμους, να στελέχωσαμε από τον Οκτώβρη του 1996 και για όλο το διάστημα της βραχύβιας ζωής του - ενάμισι χρόνο περίπου - ένα πολιτικό εγχείρημα με το καθόλου πρωτότυπο όνομα "αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου". Σ' αυτό το πολιτικό εγχείρημα, σ' αυτήν την κοινή πολιτική μνήμη, σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε κάποιες σελίδες από αυτό και από τα επόμενα τεύχη του περιοδικού.

Γιατί; Όχι επειδή μας αρέσει να το παίζουμε "ιστορίες" - οπωσδήποτε πάντως δεν θέλουμε να κουράσουμε κανέναν με τις ιστορίες μας. Όποιος και όποια βρίσκει ότι η ιστορία ενός αυτοδιαχειριζόμενου εγχειρήματος των φοιτητικών κύκλων δεν έχει τίποτα να του προσφέρει, μπορεί να προσπεράσει αυτό το τετρασέλιδο και όσα θα ακολουθήσουν. Καμία παρεξήγηση. Από την άλλη, εμείς οι ίδιοι γράφαμε στο ΑΥΤΟ/ λίγους μήνες πριν για τη συλλογική μνήμη, που δεν μπορεί παρά να είναι "η συνείδηση μιας σχέσης με τους πραγματικούς ανθρώπους και με τις πράξεις τους". Γράφαμε για την προδοσία του να θάβεις τις μνήμες σου και να θεωρείς το παρελθόν σου ιδιωτική υπόθεση, για το πόσο κρίσιμης σημασίας είναι η μνήμη "τοπικής εμβέλειας, στον χώρο και στον χρόνο". Εμείς οι τρεις έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε μια κοινή πολιτική εμπειρία, έχουμε επίσης το προνόμιο να διαχειριζόμαστε από κοινού ένα μέσο για να τη δημοσιοποιήσουμε. Ας το κάνουμε λοιπόν. Έτσι σκεφτήκαμε.

Τώρα, αυτό που αμέσως πριν ονομάσαμε "επεξεργασία", ας μην το πάρει κανείς πολύ στα σοβαρά. Πρόκειται περισσότερο για προσωπικές μαρτυρίες, περασμένες βέβαια μέσα από συγκεκριμένα, καθόλου ασήμαντα φίλτρα: πρώτον, από την αλληλεπίδραση των αναμνήσεων και της κριτικής του καθενός από μας με τις αντίστοιχες των άλλων δύο (διαδικασία που λειτουργεί πολύ περισσότερο πολλαπλασιαστικά απ' ότι ίσως φαντάζεστε - είναι χαρακτηριστικό πως όταν κάτσαμε κάτω να δούμε τι θυμόμαστε από εκείνη την περίοδο, ο καθένας θυμόταν διαφορετικά πράγματα, μικρές ιστορίες που είχαν χαραχτεί με λεπτομέρειες στο μιαλό του ε-

νός είχαν περάσει ξώφαλτσα από το μιαλό του άλλου, κ.ο.κ.)· δεύτερον, από την αλληλεπίδραση της δικής μας εμπειρίες με τις εμπειρίες άλλων συντρόφων και συντροφισσών, που σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή από μας ή ακόμα και σήμερα, έχουν βρεθεί μπλεγμένοι - με την καλή και την κακή έννοια - σε αντίστοιχα εγχειρήματα· και τελευταίο, από την επίδραση που είχαν πάνω μας τα σχεδόν δέκα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το "αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου" μέχρι σήμερα. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως σε σχέση με το θέμα είχαμε άλλα σχέδια: Θέλαμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη καταγραφή και κριτική της εμπειρίας του στεκιού, θέλαμε να βρούμε κι άλλους συντρόφους και συντροφισσες που συμμετείχαν, θέλαμε να είναι αυτό αφορμή για μια συνολική έρευνα πάνω στο θέμα "αντιεξουσιαστές στα πανεπιστήμια". Δεν είναι η πρώτη φορά που τα σχέδια μας αποδεικύνονται πολύ μεγαλύτερα των δυνατοτήτων μας - να και κάτι που δεν άλλαξε παρά τα σχεδόν δέκα χρόνια...

Ας επιστρέψουμε όμως. Μετά από αυτήν την εισαγωγή θα ακολουθήσουν κάποιες συγκεκριμένες ενότητες - υπό τη μορφή του κεντρικού τετρασέλιδου στο ΑΥΤΟ/ - που όλες μαζί θα αποτελούν κατά έναν τρόπο την ιστορία του στεκιού. Δεν είναι ακόμα ξεκαθαρισμένο πόσες και ποιες ακριβώς θα είναι αυτές οι ενότητες: σε γενικές γραμμές θα μιλήσουμε για το ξεκίνημα του στεκιού και κάποιες πρόδρομες αυτού διαδικασίες και γεγονότα (στο τεύχος που κρατάτε), για την ιδιαιτερότητα των πολυτεχνικών σχολών, για τον πολιτικό λόγο που βγήκε από το στέκι και τα όριά του, για τις μορφές οργάνωσης - και μη οργάνωσης - που υιοθετήσαμε και τα αποτελέσματά τους, για τον τρόπο και τις αιτίες διάλυσής του στεκιού<sup>2</sup>.

Το "αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου" γεννήθηκε ως ιδέα το φθινόπωρο του 1996, άρχισε να πάρει σάρκα και οστά λίγους μήνες αργότερα, και πέθανε την άνοιξη του 1998. Στεγάστηκε στην (κατειλημμένη από το 1991 και σε χρήση από διάφορα πολιτικά υποκείμενα μέχρι και σήμερα) αίθουσα 11 του κτιρίου των χημικών μηχανικών στην πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου. Παραδόξως - ή όχι και τόσο, αν το σκεφτεί κανείς - η ιστορία του στεκιού ξεκινάει... με ένα άλλο στέκι, στο κέντρο της Αθήνας, στο οικοδομικό τετράγωνο που κυκλώνουν οι οδοί Πατησίων, Στουρνάρη, Τοσίτσα και Μπουμπουλίνας, στο σύμπλεγμα κτιρίων που οι σχετικοί αποκαλούν "το κάτω πολυτεχνείο". Μπερδευτήκατε; Λίγη υπομονή. Η ιστορία μας θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως, από το φθινόπωρο του '96, και πρώτα θα σας πούμε...

## **A'. Πώς οι αντιεξουσιαστές φοιτητές έσωσαν το άσυλο και άλλες ιστορίες από το "κάτω πολυτεχνείο"...**

### **I. Σώστε την αίθουσα 11**

Ας ανέβουμε για μια στιγμή πάλι στου Ζωγράφου, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Έχει ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος '96-'97, όλα τα παιδάκια έχουν γυρίσει από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και περιφέρονται με βαριεστημένο βλέμμα στο δαιδαλώδες τσιμεντοκατασκεύασμα που λέγεται πολυτεχνειούπολη. Άλλα οι εχθροί της επανάστασης δεν κοιμούνται ποτέ, ούτε κάνουν διακοπές μάλλον, γι' αυτό και ο πέλεκυς της καταστολής επικρέμεται απειλητικός πάνω από την κατειλημμένη αίθουσα 11 (με την ωραία, μαυροκόκκινη πόρτα της, και την ακόμα πιο ωραία ζωγραφιά του "ανθρώπου που κάνει κατάληψη πιο γρήγορα κι από τη σκιά του" στο εσωτερικό της)...

Την περίοδο που συζητάμε η 11 δεν είναι στέκι, είναι περισσότερο χώρος συνάθροισης ενός φοιτητικού σχήματος με το όνομα "αυτόνομοι χημικοί μηχανικοί" και των φίλων του. Οι "αυτόνομοι χημικοί μηχανικοί" πάλι δεν είναι ακριβώς φοιτητικό σχήμα, είναι περισσότερο ένα σκέτο όνομα, αφού όσοι το έκαναν κάτι παραπάνω από όνομα έχουν πλέον αποφοιτήσει και παίζουν συμβουλευτικό ρόλο, ενώ όσοι δεν έχουν αποφοιτήσει και θα μπορούσαν να το κάνουν κάτι παραπάνω από όνο-

μα, διακατέχονται από σοβαρή σύγχυση ως προς το ποιος είναι ο ρόλος τους, και έχουν ήδη απηγήσει με τις πολιτικές παρεμβάσεις στη σχολή (έχοντας κάνει... μιάμιση πολιτική παρέμβαση στη σχολή ή κάτι τέτοιο). Δεν θα επεκταθούμε γιατί είμαστε εκτός θέματος, ήταν πάντως σαφές πως όταν ο τότε αντιπρύτανης του ΕΜΠ άφησε να διαρρεύσει πως η διοίκηση έχει βρει μια χρήση για την αίθουσα 11 και "τι θα γίνει μ'" αυτά τα τσογλάνια που έχουν στρογγυλοκαθίσει μέσα τόσα χρόνια κι έχουν βάψει την πόρτα μαυροκόκκινη", δεν υπήρχε καμία δομή και καμία πολιτική μορφή να στηρίξει και να προστατέψει την κατειλημμένη 11.

Τι θα κάνουμε; Θα βρούμε μια δομή και μια πολιτική μορφή να στηρίξει και να προστατέψει την 11. Ποια θα είναι αυτή; Θα είναι ένα στέκι ολόκληρου του "πάνω πολυτεχνείου" (για όσους αναρωτιούνται, αυτό σημαίνει οι πάντες μηχανικοί πλην των αρχιτεκτόνων, δηλαδή οι χημικοί, οι μηχανολόγοι, οι ηλεκτρολόγοι, οι πολιτικοί, οι μεταλλειολόγοι και οι τοπογράφοι μηχανικοί). Πώς θα το κάνουμε αυτό; Θα κάνουμε κάλεσμα, θα βγάλουμε χαρτάκια, θα τα κολλήσουμε σ' όλες τις σχολές, και θα καλούμε σε συζήτηση "για τη δημιουργία στεκιού στην αίθουσα 11". Απλά πράγματα, και έτσι ακριβώς έγιναν. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της, και δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να πει κανείς σχετικά με τα κίνητρα ή τις σκέψεις πίσω από την όλη ιδέα. Ο δρόμος που πήρε η υπόθεση



'Όψη της πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου. Σε πρώτο πλάνο τα εξαιρετικά χρήσιμα τσιμεντένια παγκάκια (κανείς δεν κάθεται εκεί ποτέ - ή θα κάνει ψοφόκρυο, ή θα σε βαράρει ο ήλιος). Πίσω και αριστερά άγνωστης χρήσης κατασκεύασμα με τέσσερα καμπυλωτά εξογκώματα που είχαν ένα κωδικό όνομα βασισμένο στο μέλος του γυναικείου σώματος στο οποίο παρέπεμπαν (δε λέμε). Ακριβώς πάνω από τα "βυζιά" (ουπς!) είναι το κτίριο Χημικών Μηχανικών και η κατειλημμένη 11.



Βοηθητικό σχήμα για τη σημερινή ιστορία (προσπαθεί)

"Ο άνθρωπος που κάνει κατάληψη πιο γρήγορα από τη σκιά του". Έγχρωμος φαίνεται πιο ωραίος. Έμβλημα της 11, παρέμεινε αικόνητος στη θέση του ακόμη και μετά τις εργασίες ελαιοχρωματισμού που έκανε το προκομμένο "αυτοδιαχειρίζομενο στέκι πολυτεχνείου" κάποιους μήνες αργότερα από τη σημερινή μας ιστορία.

ήταν αργός και μάλλον τετριμμένος· στην αρχή μαζεύτηκαν πολλοί άνθρωποι με πολλά χαμόγελα για να τιμήσουν την πρωτοβουλία. Κάποιοι ήταν μέλη των σχημάτων της αριστεράς, επιφορτισμένοι πιθανότατα με το καθήκον να δουν "τι παίζει". Άλλοι ήταν περιέργοι. Άλλοι δεν ήθελαν να μας χαλάσουν τις καρδιές. Οι περισσότεροι ήρθαν την πρώτη φορά, άντε και τη δεύτερη, μετά δεν ξαναφάνηκαν. Κάποιοι έμειναν. Σε γενικές γραμμές κανείς δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει και σε τι ακριβώς μεταφραζόταν το "δημιουργία στεκιού στην αίθουσα 11", των όσων πήραν την πρωτοβουλία συμπεριλαμβανομένων φυσικά. Έτσι πορευόμασταν. Και για το χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, βδομάδα στη βδομάδα, το "αυτοδιαχειρίζομενο στέκι πολυτεχνείου" προετοίμαζε τον εαυτό του μέσα από μια διαδοχή συνελεύσεων κάπως θολή στο μυαλό μας, είναι η αλήθεια. Άλλωστε, ως αντιεξουσιαστές και πολυπράγμονες και φοιτητές με μπόλικο ελεύθερο χρόνο, είχαμε κι άλλα πράγματα να κάνουμε εκείνον τον καιρό...

## 2. Άλλο ένα στέκι (στη ζωγραφική)

Αφήνουμε λοιπόν τη βαρετή πολυτεχνειόπουλη για τα επόμενα τεύχη, και επιστρέφουμε στην αναβράζουσα οδό Στουρνάρη. Τον ίδιο καιρό που η αιμοσταγής διοίκηση του ανώτατου τεχνολογικού ιδρύματος απειλούσε την 11, έκανε το μοιραίο λάθος να απελευθερώσει το εργαστήρι Ζωγραφικής της αρχιτεκτονικής σχολής, στο "κάτω πολυτεχνείο", από την ακαδημαϊκή του χρήση. Το γεγονός έγινε αμέσως αντιληπτό από τους συντρόφους σπουδαστές της αρχιτεκτονικής σχολής, οι οποίοι θεώρησαν καθήκον τους να ειδοποιήσουν τους συντρόφους σπουδαστές άλλων σχολών, για "να δούμε τι θα κάνουμε" τώρα που το εργαστήρι Ζωγραφικής έμεινε άδειο.

Ίσως είναι εδώ η κατάλληλη στιγμή για μια παρένθεση που θα τοποθετεί την ιστορία μας σ' ένα συγκεκριμένο πλαίσιο: βρισκόμαστε στον Οκτώβρη του '96, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη σύλληψη 504 καταληψιών του πολυτεχνείου το πρώι της 18ης Νοέμβρη του 1995 και ένα μήνα πριν την επόμενη επέτειο. Ο μικρόκοσμος του φοιτητικού εξτρεμισμού (όσοι φοιτητές δηλαδή θέτουν εαυτούς εκτός των παραδοσιακών σχημάτων της αριστεράς και δημιουργούν δικές τους αυτόνομες δομές ή δεν δημιουργούν τίποτα - θα μιλήσουμε και παρακάτω

γι' αυτήν την ιδιαίτερη πολιτική φυσιογνωμία) είναι για προφανείς λόγους ιδιαιτέρως αναστατωμένος. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση αποτυχίας σε σχέση με τα γεγονότα του 1995 - πράγμα όχι κακό σε γενικές γραμμές, αφού ο "θρίαμβος του Πολυτεχνείου '95" ήταν επίσης μια επιλογή που προσφερόταν από την τρέχουσα φιλολογία. Υπάρχει μια υπόρρητη παραδοχή ότι "κάτι δεν κάναμε καλά πέρσι" - αναφερόμαστε πάντα στους φοιτητές και ειδικά στους φοιτητές του πολυτεχνείου - όπως και μια προδιάθεση "να το κάνουμε πιο καλά φέτος". Με λίγα λόγια, η οποία πρόσκληση και κίνηση εγκαταστασης ενός κομματιού του φοιτητικού εξτρεμισμού στο εγκαταλειμμένο εργαστήριο ζωγραφικής της οδού Στουρνάρη, ήταν μια κίνηση που έδειχνε προς τον Νοέμβρη που ερχόταν.

Η απάντηση στο "τι θα κάνουμε τώρα που το εργαστήρι Ζωγραφικής έμεινε άδειο" ήταν όπως θα έχετε προβλέψει άμεση και αυτόματη. "Θα κάνουμε στέκι" - κι άλλο στέκι για την ακρίβεια. Στέκι είχαν ήδη οι αρχιτέκτονες στο κτίριο της αρχιτεκτονικής, στέκι προετοίμαζε τον εαυτό του στου Ζωγράφου για τους υπόλοιπους μηχανικούς, στέκι είχαν ήδη οι τοπογράφοι πάλι στου Ζωγράφου, στέκι να κάνουμε και στο παραπομένο κτίριο Ζωγραφικής. Το μπουλούκι των εξτρεμιστών μηχανικών ήταν μια μηχανή εμφύτευσης στεκιών. Πέρα από την εύκολη λύση της ειρωνείας, έχει εδώ ενδιαφέρον αυτός ο αυτοματισμός. Λειτουργούσαμε ως το στέκι να ήταν το απλούστερο πράγμα στον κόσμο. Και γιατί να μην ήταν; Ο όρος "στέκι", μαζί με το απαραίτητο επίθετο "αυτοδιαχειρίζομενο", δεν ήταν και τόσο βαρύς, καθώς είχαμε παραλείψει να τον γεμίσουμε με κάποιο περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα όλοι εμείς που φυτεύαμε τα στέκια δεξιά κι αριστερά δεν είχαμε ουδέποτε συζητήσει κάτι συγκεκριμένο για τι σημαίνει αυτό που κάνουμε, γιατί κάνουμε αυτό και όχι κάτι άλλο, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να γεμίζουμε με αυτοδιαχείριση όποιον χώρο μένει άδειος. Στην πραγματικότητα όλοι εμείς δεν είχαμε συζητήσει για τα στέκια επειδή δεν είχαμε συζητήσει για οτιδήποτε άλλο. Στην πραγματικότητα δεν θα ήταν δυνατό να συζητήσουμε γιατί δεν είχαμε δημιουργήσει μεταξύ μας τις προϋποθέσεις μιας πολιτικής σύζητησης. Ακριβώς επειδή ήμασταν "το μπουλούκι των εξτρεμιστών μηχανικών", και δεν είχαμε ούτε το μυαλό ούτε την εμπειρία να μετατρέψουμε τους εαυτούς μας σε κάτι διαφορετικό<sup>3</sup>. Και τα χειρότερα δεν

είχαν έρθει ακόμα... γιατί, όπως καταλαβαίνετε, καθώς πλησίαζε ο επόμενος-εκείνου-του-τρομερού Νοέμβρης, το ωραίο μας το πολλοστό στέκι, "πρώτο τραπέζι πίστα" στην οδό Στουρνάρη, προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλου αυτού του ασφαφούς πράγματος που λέγεται "διάφοροι αντιεξουσιαστές φοιτητές από διάφορες σχολές" - φίλοι, γνωστοί, φίλοι φίλων και γνωστοί γνωστών - και έτσι το μπουλούκι μας μεγάλωσε. Ένα μεγάλο μπουλούκι είναι πολύ χειρότερο από ένα μικρό μπουλούκι, όπως σύντομα θα μας έδειχνε ο Νοέμβρης...

Η κατάσταση με το συγκεκριμένο στέκι ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Συνέλευση δεν υπήρχε (ή αν υπήρξε έχει διαγραφεί από τη μνήμη μας). Το κλειδί διαχύθηκε προς άγνωστες κατευθύνσεις. Διάφοροι άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν για άγνωστους λόγους, και την παρουσία τους καταλαβαίναμε από όσα έγραφαν με μαρκαδόρους στους τοίχους (καθώς το στέκι εξυπηρετούσε και την ελευθερία της έκφρασης). Τις τραγικές συνέπειες αυτής της κατάστασης θα τις καταλαβαίναμε καλύτερα λίγους μήνες αργότερα. Αυτά όμως ανήκουν σε άλλο επεισόδιο...

## 3. Το "Πολυτεχνείο'96": πολιτικές προϋποθέσεις

Καθώς πλησίαζε η επέτειος, το ασφαφές πράγμα των "διάφορων αντιεξουσιαστών φοιτητών", με χωροταξικό στίγμα το στέκι - κτίριο Ζωγραφικής, κτύπησε το χέρι του στο τραπέζι αποφασίζοντας ότι πρέπει να δράσει. Δεν το ξέραμε, αλλά στην καμπούρα μας κουβαλώσαμε τότε μια τριπλή τυραννία. Πρώτον, τη "βαριά σκιά της μαζικότερης μεταπολιτευτικής σύλληψης" - όπως ονομάσαμε το Πολυτεχνείο του '95 στο απολογιστικό τετρασέλιδο που κυκλοφορήσαμε για το Πολυτεχνείο του '96. Πρόκειται για την τυραννία του "κάτι τερατώδες έχει συμβεί, κάτι πρέπει να κάνουμε, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε τι μας γίνεται". Δεύτερον, τη βαριά σκιά (αυτή δεν τη βλέπαμε) της ανυπαρξίας πολιτικών δομών που να καθιστούν δυνατή τη συγκροτημένη σκέψη, τη συγκροτημένη δράση, τη στοιχειώδη εκτίμηση των δεδομένων και της συγκυρίας. Ήμασταν το γνωστό μπουλούκι, και το χειρότερο: δεν το ξέραμε. Ήμασταν η γνωστή μορφή "ανοιχτή συνέλευση - καφενέιο - έλα μωρέ, όλοι καλά παιδιά είναι", η οποία συγκεντρώνεται χάριν κάποιου επειγόντος, δεν δημιουργεί κάτι γιατί



Σε κάποιο από τα πρώτα ραντεβού περί της δημιουργίας του στεκιού - κτίριο ζωγραφικής, οι σύντροφοι αρχιτέκτονες (λόγω της ρευστής αίσθησης του χρόνου που μας διακατείχε τότε) είχαν αργήσει κάνα δίωρο. Εξοργισμένος σύντροφος εκφράστηκε τότε πάνω στην ντουλάπα με το σύνθημα "η αφεργυότης δεν θα περάσει". Η φωτογραφία είναι τωρινή, η ντουλάπα παραμένει στο ίδιο σημείο μέχρι και σήμερα (σ.σ ενν. το 2005). Όταν γράφτηκε αυτό το σύνθημα η ντουλάπα ήταν ακόμη πεντακάθαρη. Οι αρχιτέκτονες το έφεραν βαρέως για πολύ καιρό που τους είπαν αφερέγγυους και που τους λέρωσαν την ντουλάπα.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '96

**Αυτόνομες Ομάδες**  
Φοιτητών - τριήν

Το εξώφυλλο από το απολογιστικό τετρασέλιδο που κυκλοφόρησαν οι "αυτόνομες ομάδες φοιτητών" αμέσως μετά τα γεγονότα του πολυτεχνείου '96.

Έπιασε η συγκίνηση τους τραγουδάσσων φοιτητών που συμμετείχαν στη πολιτεία της Πολυτεχνείου κατατελέσσει.

**Κατατελέσσεις:** Το Κ.Κ. την Ε.Τ.Α. και το συνδικάτο των έργων έποιησαν και μαζί αρχιτέκτονες κάτιμα από εργάτηριν μέλους της Κ.Κ. κατά τας διεκπεραίων διαδικασιών Κ' ανάστατη πίεση στις σημάδια περιφέρειας.

**Κατατελέσσεις:** Το Μεράκιτο και το αιγαίνωτο σύντομότερη έποιησαν με το Χ.Κ.Ε. και τους μηχανοτάρους κυριαρχώντα προσωπικό νέα μέτρα το πολυτεχνείο κατεστάθη σε ανοιχτό σταθμό της Ελλάδας για μήνες στο χώρο του πολυτεχνείου κατά την διάρκεια τετραετίας.

**Κατατελέσσεις:** Τα Μ.Μ.Ε. και την εκπρεσεία παραπλήνεταις και το κλίμα τραγουδάσσων που διαμαρτύρεται και συγχέεται με τη διάρκεια των τριήνων.

**Κατατελέσσεις:** Όπερα αριστερών ομάδων προσωπικού Κεντρικού σχηματισμού στην πόλη των 2.000 ανθρώπων προς την πολυτεχνείο που εκεί μετά την διάλυση της πορείας στην Αλεξανδρούπολην πραγματεύεται.

**Κατατελέσσεις:** Στον καναπάδινο καθέρισμα δια την κατατελέσσεις της αριστεράς προσεκτική τουλάχιστον δύο διάλεξη με δουλειά.

Διάλεξε μια καρέρα. Διάλεξε αικονένεια.

Διάλεξε μια κυματένια μελάνι τιλεράση, διάλεξε απονεύρια απονεύρια κι αικεντρέα ανοικτούρια, διάλεξε το κοντάσσειν διάλεξε δάκνια εις απή μετατελέσσεις επιτόκου διάλεξε ζους φλόγας σου,

Διάλεξε για κάβεσσεις και καρέπεις και νορβάνεις επιλεπαικνίδια που σου κουβίσσουν το μαδά,

Διάλεξε για σαπίσεις σιδά σιέδα, για κατατριέσεις και να κέρεσαι σε εναγκά εικαρίας.

Διάλεξε το κελάνι σου. Διάλεξε την ζωή, αλλά για ποιο λόγο βα θελά κατι τετού,

ΔΙΑΛΕΞΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΕΞΩ ΖΕΩΔΙΑ ΖΕΗ  
ΔΙΑΛΕΞΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΗΣΟ

**ΔΙΑΛΕΞΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΕΞΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ**  
"Αραφύλακες / παπαγάλοι

δεν πληρεί της προϋποθέσεις για να το κάνει, και συνήθως τα κάνει σκατά. Τρίτον, τη βαριά κι ασήκωτη σκιά της φιλικά προσκείμενης αριστεράς, φοιτητικών σχημάτων της ΕΑΑΚ από τη μία ή οργανώσεων με ροζ αποχρώσεις από την άλλη· οι τελευταίες μετά το Πολυτεχνείο του '95 ξεφύτρωναν παντού ως γιατρός που θα ιάνει τις πληγές της καταστολής - και παρεμπιπόντως θα τοιμήσει οπαδούς. Με όλο το σύννεφο πάνω από τα κεφάλια μας, ονομάσαμε τους εαυτούς μας "αυτόνομες ομάδες φοιτητών" και αναλάβαμε δράση<sup>4</sup>.

Και ποια ήταν η δράση; Ποια η ιδέα; Ποιος ο δεύτερος - μετά τα στέκια - αυτοματισμός των εξτρεμιστικών φοιτητικών κύκλων; Το "ανοιχτό πολυτεχνείο", το άσυλο. Ας σταματήσουμε λίγο εδώ. Το απολογιστικό τετρασέλιδο του "Πολυτεχνείου '96" που λέγαμε πριν και το εξώφυλλο του οποίου βρίσκεται κάπου εδώ, ξεκινά με μια ανάλυση περί του γιατί ο θεσμός του ασύλου δεν έχει νόημα, είναι σύμφωνος με το κοινωνικό κράτος, που το κοινωνικό κράτος μας τελείωσε, που ο νεοφιλελευθερισμός χέστηκε για το άσυλο, που η απόδειξη είναι το Πολυτεχνείο '95, που η εξουσία δεν έχει πια ενδοιασμόυς, όλα ωραία και καλά μέχρι εδώ. Αμέσως μετά ο αυτοματισμός επανέρχεται δριμύτερος και σχεδόν ειρωνικός. Γράφουν οι "αυτόνομες ομάδες φοιτητών": Χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες με τον συγκεκριμένο θεσμό και χωρίς να θεωρούμε την υπεράσπιση αυτής της κατάκτησης/παραχώρησης σημείο αιχμής του αγώνα μας, κάποιοι άνθρωποι και ομάδες που κινούμαστε εκ των πραγμάτων σε φοιτητικούς χώρους, θελήσαμε να απαντήσουμε φέτος στο κατασταλτικό κύμα, προσπαθώντας να δώσουμε στη φετινή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου έναν αντιεπετειακό χαρακτήρα κι ένα ουσιαστικό περιεχόμενο σε σχέση με τα σημερινά προβλήματα όπως ο νεοφιλελευθερισμός και η λογική της ανάπτυξης, ο εθνικισμός και ο μιλιταρισμός, ο ολοκληρωτικός χαρακτήρας των ΜΜΕ... (κρατήστε αυτό το μπουρδούκλωμα νεοφιλελευθερισμού και μιλιταρισμού με αντι-μήντια δόσεις, θα επανέλθουμε αργότερα)... Πιστέψαμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μ' ένα Πολυτεχνείο ανοιχτό σε κάθε ευαισθητοποιημένο κομμάτι της κοινωνίας, κόντρα στους κατασταλτικούς μηχανισμούς, τους κομματικούς φορείς και τη Σύγκλητο. Χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες... είπαμε να θρέψουμε λίγες αυταπάτες ακόμα.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε βέβαια πως η μυθολογία της αριστεράς για το άσυλο έχει στην περίπτωση του φοιτητικού εξτρεμισμού μια επιπλέον λειτουργικότητα. Η μυθολογία αυτή είναι κατά μία έννοια σε συνδετικός κρίκος αυτού του, μονίμως σε δύσκολη θέση, κυκλώματος με τον έξω κόσμο. Και ως προς αυτό θα επιμένουμε λίγο ακόμα.

[Στο επόμενο τεύχος: Το "Πολυτεχνείο '96": Κι άλλες πολιτικές προϋποθέσεις και πρακτική εφαρμογή]

Τι τρέχει εδώ με το άσυλο; Το πρώτο που μπορεί να