

# ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

## Πογκρόμ

Ξέρουμε πως τώρα που διαβάζονται αυτές οι γραμμές, ο φόβος, τα σφιγμένα στομάχια, το τσίτωμα και όλα αυτά που κυριεύσαν το θυμικό όσων ζήσαμε το πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας έχουν ατονήσει. Φανταζόμαστε, ωστόσο, πως η διάχυτη ανησυχία για το φασιστικό φαινόμενο που επελαύνει παραμένει, καθώς έγινε πλέον αισθητό πως οι δυνάμεις που εξαπολύθηκαν στο κέντρο της πόλης είναι πολύ μεγαλύτερες και πιο ζοφερές από κάτι δεκάδες ακροδεξιούς που αφέθηκαν να αλωνίζουν και να ξυλοκοπούν μετανάστες κάθε ηλικίας και φυλής στα μέσα του περασμένου Μάη. Οι πρώτοι που το έχουν νιώσει στο πετσί τους αυτό είναι οι πολυεθνικοί εργάτες που κατοικούν στην περιοχή και μετράνε τις πληγές στα σώματά τους, μετράνε τους νεκρούς τους όχι μόνο από εκείνες τις ημέρες αλλά και από τις ημέρες και τις νύχτες των χρόνων που προηγήθηκαν. Την ίδια κλίμακα βίας έχει άλλωστε νιώσει το παρανομοποιημένο πολυεθνικό προλεταριάτο σε όλη την ελληνική επικράτεια και φέρει στο μέτωπό του τα ανεξίτηλα σημάδια της στρατιωτικής αντιμετώπισης από το κράτος, της ανελέητης βίας από τους εκμεταλλευτές του και τους δουλεμπόρους, της εκθροικότητας και του διάχυτου ρατσισμού από τους ντόπιους.

Το πογκρόμ και η ταυτόχρονη αστυνομική κατοχή του κέντρου της Αθήνας στα μέσα του Μαΐου ήταν από τις καθαρότερες και οξύτερες μορφές της δεκαετούς και βάλε απαγόρευσης των μεταναστών εργατών. Το ξύλο σε διερχόμενους μετανάστες, τα σπασίματα των μαγαζιών τους, τα ντου στις πολυκατοικίες όπου μένουν, τα μπλόκα στους δρόμους με ξυλοδαρμούς “σκουρόχρωμων ή αλλόθρησκων” οδηγών αυτοκινήτου ή παπιών, ακόμη και το σταμάτημα λεωφορείων και το ξυλοφόρτωμα των μεταναστών επιβατών ήταν η σωματική εκδοχή αυτής της απαγόρευσης που υλοποιήθηκε από μια χούφτα χρυσαυγίτων με την υποστήριξη της αστυνομίας. Η μακρόπνοη, από την άλλη, μορφή της απαγόρευσης που από ό,τι φαίνεται θα μας σφίγγει ολοένα και περισσότερο τα χρόνια που έρχονται, φανερώνεται στα αποτελέσματα των γεγονότων του Μαΐου: στην αστυνομική κατοχή του κέντρου, στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολυεθνικών εργατών, την απαγόρευση των συναθροίσεών τους, την οριοθέτηση των ωρών και των ζωνών όπου μπορούν να κινούνται σχετικά ασφαλώς, την επιβολή του φόβου και τον εγκλεισμό στα σπίτια τους.

Να λοιπόν ένα κανονικότερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο κέντρο της μητρόπολης όπου οι απαγορευμένοι εργάτες που το κατοικούν κρατιούνται στον πάτο με κλωτσιές, μαχαιριές και σφαίρες μπάτσων, φασι-

στών και μπράβων. Σε αυτό ακριβώς το στρατόπεδο ήταν που στα μέσα του Μαΐου εξαπολύθηκε το πογκρόμ από τους αστυνομικούς μηχανισμούς παρέα με τους ακροδεξιούς τους συμμάχους με στόχο ευρείς πληθυσμούς μεταναστών. Δεν ήταν το πρώτο (αν θέλουμε να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας) και ούτε το τελευταίο (αν θέλουμε να είμαστε στοιχειωδώς διορατικοί).

## Η αστυνομική κατοχή του κέντρου

Είπαμε και προηγουμένως πως οι δυνάμεις που εξαπολύθηκαν στο κέντρο της Αθήνας ήταν πολύ μεγαλύτερες από την αγέλη των χρυσαυγίτων που αλώνιζε σαν ψάρι στο νερό. Ξέρουμε πόσοι ήταν αυτοί που επιτίθονταν στους μετανάστες στους δρόμους της Αθήνας: στην καλύτερη λίγες δεκάδες φασιστών και στη χειρότερη δύο με τρεις, υπό την επίβλεψη και την ανοιχτή υποστήριξη πολλαπλάσιων μπάτσων. Είναι άλλωστε τόσο φανερός ο συντονισμός μπάτσων και ακροδεξιών στο κέντρο της πόλης που αξίζει να προσέξουμε ένα με δύο επεισόδια που μπορεί να μας διαφεύγουν. Το πρώτο είναι ότι οι μετανάστες που ζουν, δουλεύουν και κυκλοφορούν στο κέντρο δεν είναι πάντα ούτε σάκος του μποξ ούτε εντελώς ανυπεράσπιστοι απέναντι σε όποιο κάθαρμα αποφασίσει να απλώσει τα ξεράτια. Κι αν τα ίδια φασιστοκαθάρματα που ξεσάλωσαν το Μάη αποφάσιζαν, δίχως την επιστασία της αστυνομίας, να την πέσουν εκεί όπου μαζεύονται αρκετοί μετανάστες, έξω από τα ψιλικάτζιδικα και τα μαγαζιά των ομοεθνών τους, θα έπαιρναν την απάντηση που τους αξίζει. Οι μετανάστες μπορούν και σηκώνουν το χέρι τους όταν πρέπει να αμυνθούν, και το ‘χουν δείξει αυτό στο παρελθόν. Στο πογκρόμ του Μαΐου όμως το πράγμα βρώμαγε από όλες τις πάντες ότι οι φασίστες δεν αλωνίζουν μόνοι τους. Ότι το μήνυμα που εκπέμπεται έχει κοτζάμ κρατικό σχέδιο από πίσω.

Θυμηθείτε επίσης και το άλλο: την παντελή απουσία της Χρυσής Αυγής στους δύο σχεδόν μήνες απεργίας πείνας των 300 μεταναστών στο κτίριο της Υπατίας, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στη γωνία Ηπείρου και Πατησίων. Ναι λοιπόν, λίγα μέτρα παραπάνω από εκεί όπου εγκαταστάθηκε τώρα η Χρυσή Αυγή, δυο βήματα επίσης από τον Άγιο Παντελεήμονα, ούτε μισός από δαύτην δεν είχε εμφανιστεί να απειλήσει ή να επιτεθεί στους “άραβες εγκληματίες και βρωμιάρηδες” (κι ας μην πει κανείς ότι θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη μια τέτοια επίθεση αν λάβουμε υπόψη του πως ήταν συχνά οργανωμένες οι περιφρουρήσεις. Άλλωστε στις βραδυνές περιφρουρήσεις στην Υπατία ήμασταν και ξέρουμε. Κάθε επίκληση οργάνωσης της περιφρούρησης απαντιόταν από διάφορους αριστερούς



### Ρατσιστικός συρφετός

Ο ρατσιστικός συρφετός των κατοίκων που πλαισίωσε με μια μαζικότητα τη Χρυσή Αυγή τις πρώτες ημέρες, αποφάσισε τις επόμενες να δίνει μόνο την ηθική του στήριξη. Οι εκκλήσεις των ακροδεξιών “να γίνει εδώ της Κερατέας” δεν έπιασαν ακόμη τόπο. Ούτε και οι εκκλήσεις τους να γίνει πορεία προς το Δημαρχείο της Αθήνας μία σχεδόν εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Μ. Καντάρη, όπου η Χρυσή Αυγή θα έδινε μάχη στο δημοτικό συμβούλιο για την “απολύμανση” του κέντρου της Αθήνας. Η πορεία τους δεν συγκέντρωσε παρά τους ίδιους.



με μια βεβαιότητα ότι “εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα”). Άρα; Πώς και ήταν εξαφανισμένη η Χρυσή Αυγή από την Υπατία;

Αξίζει να κρατήσουμε αυτές τις παρατηρήσεις, διότι δείχνουν ότι αυτός που έχει το γενικό πρόσταγμα στον έλεγχο και τη διαχείριση των μεταναστών είναι σαφέστατα το κράτος και οι αστυνομικοί του μηχανισμού. Με τον ίδιο τρόπο που η κρατική αστυνομική μηχανή σιγόνταρε τη Χρυσή Αυγή σε εκείνο το πρώτο πείραμα πολιτικής διαχείρισης του ρατσισμού εναντίον των “παράνομων” μεταναστών εργατών δύο σχεδόν χρόνια πριν στον Άγιο Παντελεήμονα, με τον ίδιο τρόπο είναι που αποφασίζει να μην επιστρατεύσει τις υπηρεσίες τους κάποια άλλη δεδομένη στιγμή. Τόσο καλά, τόσο συνεννοημένα.

Αν λοιπόν αφαιρέσουμε τους ακροδεξιούς από το προσκήνιο, είναι φανερό ότι από πίσω εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια ένας άλλος πιο κρίσιμος παράγοντας που έθρεψε τις βιαιότητες και τους κανιβαλισμούς: αναφερόμαστε στο κρατικό σχέδιο ελέγχου του κέντρου της πόλης που έχει ιστορία χρόνων πίσω του, έχει πολλές λειτουργίες να ασκήσει ως προς τη διαχείριση της μετανάστευσης στο παρόν αλλά και στο μέλλον.

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η αστυνομική κατοχή του κέντρου τις ημέρες του Μαΐου δεν εκτυλίχθηκε ως ανακλαστική απάντηση στο γεγονός της δολοφονίας του 44χρονου Μ. Καντάρη. Αλλά ως καθημερινή και βροντερή επίδειξη των κατορθωμάτων και των στόχων της κρατικής αστυνόμευσης τα τελευταία χρόνια. Κατορθώματα που έχουν κατακτηθεί μέσα από χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας των αστυνομικών μηχανισμών, από τότε μάλιστα που -λίγοι θα το θυμάστε- λανσαρίστηκε εκείνο το σχέδιο που λεγόταν “αστυνομικές επιχειρήσεις ΠΟΛΙΣ”. Το σχέδιο ΠΟΛΙΣ μετράει τη ζωή του ήδη από το 2004, στόχο είχε την πάταξη της μικροεγκληματικότητας στις ελληνικές πόλεις και μέχρι σήμερα έχει βγάλει στους δρόμους χιλιάδες μπάτσους σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε διάφορες αστικές περιοχές της Ελλάδας. Έχει προβεί σε ελέγχους και προσαγωγές εκατοντάδων χιλιάδων, σε ελέγχους οχημάτων, καταστημάτων, γειτονιών, και φυσικά σε συλλήψεις. Να μια τάξη μεγεθών για το κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τα γεγονότα που συζητάμε: “*Ήδη από τις 27 Απριλίου έως σήμερα, στις έκτακτες εξορμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν πάρει μέρος συνολικά 5.668 αστυνομικοί, έχουν ελεγχθεί 10.000 άτομα και έχουν συλληφθεί 466. “Δεν πρόκειται για νέες δράσεις” υποστηρίζουν οι αστυνομικοί “αλλά για συστηματικοποίηση των ήδη υφιστάμενων”* (Καθημερινή 22/5/2011).

Να λοιπόν το περιβάλλον εργασίας στο οποίο κινούνται οι πολυεθνικοί προλετάριοι του κέντρου της πόλης: ένας αστυνομικός στρατός να επιτηρεί τους δρόμους που περπατάνε, τις πλατείες όπου ανασαίνουν, τις



### Εύλογα ερωτήματα

Από τις κάμερες που κατέγραψαν τη δολοφονία του 44χρονου Μ. Καντάρη δεν μπορούσαν στην αρχή να βγάλουν άκρη, διότι διακρίνονταν θολά οι δράστες. Μετά, προσανατολίστηκαν -“από την προσεκτικότερη μελέτη του βιντεοσκοπημένου υλικού”- στην εκδοχή πως επρόκειτο για “άτομα πιθανότατα βορειοαφρικανικής καταγωγής”. Το star channel δημοσίευσε την επίμαχη καταγραφή της κάμερας (βλ. φωτό), για να μας πείσει ότι οι μπάτσοι ξεχωρίζουν ακόμη και ψύλλο στο σκοτάδι, με τον τίτλο: “αποκλειστικό: Αυτοί είναι οι δράστες της δολοφονίας του Καντάρη. Συνελήφθησαν!”. Τελικά, οι μπάτσοι συνέλαβαν για τη δολοφονία δύο Αφγανούς, ενώ καταζητείται και τρίτος συνεργός που είναι “πακιστανικής καταγωγής”. Από την μπάτσικη επιχείρηση σε κτίριο της οδού Μενάνδρου όπου “διέμεναν οι δράστες” μαθαίνουμε ότι οι θολούρες και τα μπερδέματα στην υπόθεση είναι λογικά: “Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως οι συλληφθέντες διέμεναν σε κτίριο της οδού Μενάνδρου στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο “επειδή όλοι αυτοί μοιάζουν”, όπως δικαιολογούνταν οι αστυνομικοί, προχώρησαν σε προσαγωγές, σωρηδόν όλων όσων βρισκόταν εκείνη την ώρα στο κτίριο και μέσα από την έρευνα εντόπισαν τους δύο δράστες” (Το Βήμα, 20/5/11). Σύμφωνα με την Ασφάλεια, κατά την εξέτασή τους οι δύο αλλοδαποί “παραδέχθηκαν τις πράξεις τους” ωστόσο υποστήριξαν πως δεν ήταν αυτοί που σκότωσαν τον 44χρονο, “προσπαθώντας να ρίξουν το φταίξιμο στον τρίτο συνεργό τους, πακιστανικής καταγωγής”, ο οποίος αναζητείται. “*Η ζωή γι’ αυτούς δεν έχει την ίδια αξία, όπως έχει για εμάς και για αυτό δεν διστάζουν να σκοτώσουν*” είπε αξιωματικός της ελ.ασ. (από το ίδιο). Η δήλωση αυτή προφανώς έγινε επειδή οι συλληφθέντες στην καθημερινή τους ζωή επιδίωξαν σε μικροκλοπές. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι πρέπει να συγκρατήσουμε πως οι Τυνήσιοι, οι Αλγερινοί, οι Μαροκινοί, οι Αιγύπτιοι, οι Αφγανοί, οι Ιρακινοί, οι Πακιστανοί όλοι μοιάζουν και όλοι είναι έτοιμοι να σκοτώσουν.

Να και μία πλάγια αμφισβήτηση στα σενάρια των μπάτσων από την ελευθεροτυπία. Με υπογραφή της ίδιας της σύνταξης, η εφημερίδα γράφει στις 21/5/11 (την επομένη της “εξιχνίασης”) τα εξής: *“Η “Ε” προσπαθεί να σέβεται στο ακέραιο το τεκμήριο της αθωότητας χωρίς να κάνει διακρίσεις σε φύλο, χρώμα, χώρα προέλευσης και δεν υιοθετεί αβασάνιστα τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. Η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ο χθεσινός τίτλος (“Ε” σελ. 41 “Φονιάδες για 40 ευρώ έκαστος”) που αφορά την υπόθεση της σύλληψης των δύο Αφγανών για τη δολοφονία του 44χρονου στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργεί δικαιολογημένα παρερμηνείες. Ενώ θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο αλλοδαποί, που συνελήφθησαν, κατηγορούνται από την ΕΛ.ΑΣ. ως δολοφόνοι και φέρονται, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., να ομολόγησαν το έγκλημα η πρώτη ανάγνωση δίνει τη λανθασμένη εντύπωση πως πρόκειται για θέση της εφημερίδας”*.

Κι εκείνη τη γενική εκτίμηση ότι οι δράστες είναι αλλοδαποί; Να την υιοθετήσουμε κι αυτή αβασάνιστα;

Να πούμε και δυο λόγια για τον Ελευθέριο Ψύλλο, “αγανακτισμένο” κάτοικο που φιγουράρει σε όλα τα φασιστομπλογκ, και κατά τα λεγόμενά του είναι “αυτόπτης μάρτυρας” της δολοφονίας του Μ. Καντάρη. Ο Ε. Ψύλλος το ‘χει επάγγελμα να είναι “αυτόπτης μάρτυρας” των δρώμενων στην περιοχή. Είχε παραστεί ως μάρτυρας στη δίκη για τη δολοφονία του ηθοποιού Ν. Σεργιανόπουλου, καταθέτοντας ότι είχε δει τον ηθοποιό να “ψωνίζει τον Γεωργιανό” από την πλατεία Βικτωρίας εκείνο το βράδυ της δολοφονίας. Είχε μάλιστα καταθέσει ότι ως ομοφυλόφιλος πελάτης της πλατείας Βικτωρίας που του αρέσουν “ο υπόκοσμος και οι λέτσοι” είχε προειδοποιήσει τον ηθοποιό “ότι αυτά τα άτομα δεν τα πας σπίτι σου”. Ο Ψύλλος έχει επίσης μια εμμονή με τους Άραβες όπως και την τάση να βλέπει όλους τους μη έλληνες της περιοχής ως μελαψούς. Αυτή του η εμμονή δίνει πόντους στην “αξιοπιστία” του, όπως άλλωστε και σε εκείνη τη δίκη που τον Γεωργιανό εξακολουθούσε να τον βλέπει ως μελαψό, εκνευρίζοντας ακόμα και τους δικαστές.

Η στρατολόγηση αξιόπιστων μαρτύρων στην οποία έχει επιδοθεί η αστυνομία περιλαμβάνει κι άλλο μπουμπουκι. Μία γυναίκα, κάτοικος της περιοχής, καταθέτει ότι γνώρισε στο πρόσωπο των συλληφθέντων αφγανών τους τύπους που της “είχαν επιτεθεί παλιότερα για να τη ληστέψουν”. Η ίδια βέβαια τους είχε τσακίσει στο ξύλο καθότι είναι μάστερ στο κουνγκ φου. Δεν κάνουμε πλάκα. Στα αλήθεια τα λέει.



## “Δημοκρατικό Έλλειμμα”;

Προφανώς η γιγάντωση των αστυνομικών μηχανισμών σε τούτη τη χώρα δεν μπορεί παρά να πηγαίνει παρέα με την ανάπτυξη εσωτερικών ανταγωνισμών. Εκεί στη ΓΑΔΑ μαίνεται ένας εμφύλιος και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται και η δήλωση του Παπουτσή σε ομιλία του σε στελέχη των σωμάτων ασφαλείας στις 13 Μαΐου ότι “υπάρχει και είναι εμφανές ένα δημοκρατικό έλλειμμα” στο εσωτερικό τους. Ταυτόχρονα, φωτογράφησε τους ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ ότι “λειποτρούουν σε ένα

ιδιόμορφο καθεστώς βίας και κατάχρησης εξουσίας”. Φυσικά, η απάντηση του υπουργού, λίγες μέρες μετά την κατακραυγή που δέχτηκε από τους υπαλλήλους του, σε ό,τι αφορά το κέντρο της Αθήνας ήταν: κι άλλοι μπάτσοι, κι άλλοι Διас κι άλλοι Δέλτα!

Κατά τα άλλα, στην επίμαχη ομιλία του, η γραμμή του υπουργού παρέμεινε πιστότατη στις δημοκρατικές του αρχές: πάταξη της λαθρομετανάστευσης, έλεγχος στα σύνορα, κι άλλα κέντρα κράτησης α και φυσικά! μια αποτελεσματική διαδικασία ασύλου που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταλάβατε τώρα: για να μην μας πετάξουν οι ευρωπαίοι έξω από τη συνθήκη Σένγκεν.

**ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ**

### Μαχαίρωσαν και σκότωσαν 20χρονο από το Μπαγκλαντές

**ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ** της ρατσιστικής ενέργειας εξετάζει η αστυνομία σχετικά με τη δολοφονία επίθετο που δέχτηκε νεαρός μετανάστης από το Μπαγκλαντές μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα χτες στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Κωνσταντινίδου στα Κάτω Πατήσια.

Χωρίς να αποκλείονται άλλες εκδοχές, όπως της ληστείας ή των προσωπικών διαφορών, το ενδεχόμενο της ρατσιστικής δολοφονίας επίθετος θεωρείται πιθανό, επειδή οι δράστες συμπεριφέρονταν με ρατσιστικές μεθόδους μελλοσαν ελληνικά.

**■ Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο για πρόκειται για ρατσιστικό έγκλημα**

Το γεγονός μάλιστα ότι η επίθεση στον νεαρό από το Μπαγκλαντές σημειώθηκε δύο 24ωρα μετά τις επιθέσεις ακροδεξιών σε μεταναστες, με αφορμή τη δολοφονία του 44χρονου υπαλλήλου φαρμακευτικής εταιρείας στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, ενισχύει την εκδοχή της ρατσιστικής ενέργειας.

Οστόσο, αξιωματικός της Ασφάλειας που ρωτήθηκε σχετικά απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τη μη ή την άλλη εκδο-

το Μπαγκλαντές έγινε από δύο άγνωστους που επίβαιναν σε μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία, το θύμα περπατούσε στον δρόμο μαζί με άλλο ένα άτομο, πιθανότατα ομοεθνή του, όταν δέχθηκαν επίθεση από τους δύο αγνώστους που ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια.

Ο ένας αλλοδαπός κατάφερε να ξεφύγει και να το βάλει στα πόδια, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε βαρύτερα και έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στην μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Οι δράστες μετά τη δολοφονική ενέργεια εξορμήσαν με τη μοτοσυκλέτα τους, αφού πρώτα άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο του θύματος τους και το πορτοφόλι του.

Το γεγονός από, ενώ συνταγορεί για τις εκδοχές της ληστείας, δεν αποτελεί για τους αστυνομικούς που κάνουν την έρευνα αποδεικτικό ότι ήταν το κίνητρο των δολοφονιών.

Φως στο μυστήριο αναμένεται να δώσει ο φίλος του θύματος που γλίτωσε από τα χέρια των δράστων, ο οποίος μέχρι χτες δεν είχε βρεθεί από την αστυνομία για να περιγράψει τη προηγή-

Ένας εικοσάχρονος πισσιρικός από το Μπαγκλαντές σφαγμένος τα μεσάνυχτα στα Πατήσια. Κι ο φίλος του που περπατούσαν παρέα, πώς και με ποιους να μοιράζεται άραγε το άδικο και την οργή;



συνοικίες όπου μένουν και ξεποσταινούν. Ένας αστυνομικός στρατός που συμπορεύεται με τα οργανωμένα συμφέροντα της εκμετάλλευσής του (καθότι οι νταβατζήδες, οι ναρκωέμποροι, οι μαφίες ανενόχλητα μετράνε τα κέρδη τους), έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δείξει τα δόντια του, επιβάλλοντας σχεδόν καθολική απαγόρευση των μετακινήσεών του. Να οι συνθήκες που επέτρεψαν στους παρακρατικούς και τα τσικό τους να πάρουν φόρα και να σηκώσουν ανενόχλητοι τα ξερά τους, και σε κάμποσους κατοίκους να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο.

Για να 'μαστε λοιπόν ακόμη πιο ξεκάθαροι, την ευθύνη της διεξαγωγής του πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας την έχουν πρώτιστα οι ένστολοι και δευτερευόντως τα ακροδεξιά αποβράσματα..

Κατά τα άλλα, είχαμε επισημάνει και παλιότερα πως οι καταστάσεις που θα αντιμετωπίζουμε, ειδικά γύρω από το ζήτημα των μεταναστών και της στρατιωτικής τους διαχείρισης, θα μοιάζουν όλο και λιγότερο με όσα έχουμε συνηθίσει και όλο και περισσότερο με την τελευταία εβδομάδα του Γενάρη, με την εκκένωση της Νομικής από τους 300 μετανάστες απεργούς πείνας, όπου το κέντρο της Αθήνας κατελήφθη από ορδές αστυνομικών δυνάμεων, σαν σε συνθήκες κατάστασης έκτακτης ανάγκης και με την έγκριση των απανταχού στη χώρα ρατσιστών.

### Καταστολή “εχθρικών πληθυσμών”

Η εκτεταμένη άσκηση βίας, καταστολής και πειθάρχησης των μεταναστών εργατών που έλαβε χώρα στα μέσα του Μαΐου έχει κι άλλες βλέψεις, κι άλλες επιπλέον στοχεύσεις. Οι παρανομοποιημένοι μετανάστες για καιρό στοχοποιούνταν στην Ελλάδα ως υπαίτιοι για την εγκληματικότητα, την “υποβάθμιση γειτονιών” και γενικώς για όλα τα κακά της μοίρας του τόπου. Να όμως που πλάι σε όλα αυτά τα κακά, τα τελευταία χρόνια έρχεται να προστεθεί και ο παράγοντας των λεγόμενων “ακράιων μουσουλμανικών στοιχείων που εισέρχονται παράνομα στη χώρα”. Έχουμε υποστηρίξει σε αυτό το περιοδικό πως πίσω από τη φιλολογία περί ισλαμικής τρομοκρατίας που ελλοχεύει στην Ελλάδα, κρύβονται οι σχεδιασμοί του ελληνικού κράτους και ο ρόλος που φιλοδοξεί να αναλάβει στην περιοχή της ανατολικής μεσογείου, ειδικότερα τώρα που στις αραβικές χώρες κλονίζονται οι ισορροπίες και οι συμμαχίες δεκαετιών. Πιθανότατα οι αναγνώστες αυτού του περιοδικού να αναφωνήσουν εδώ “και τώρα αυτό τι σχέση έχει με το πογκρόμ”. Δυστυχώς όμως, είτε μας αρέσει είτε όχι, ο έλεγχος και η διαχείριση των μεταναστών εργατών στην Ελλάδα έχει άμεση σχέση με όσα γίνονται στη γειτονιά μας αλλά και με την ευρύτερη κλίμακα του παγκοσμίου πολέμου. “[οι μουσουλμάνοι μετανάστες εργάτες] σίγουρα θα δαιμονοποιηθούν με τρόπους και σε βαθ-

μό αφάνταστο. Σίγουρα θα τους αποκαλέσουν βάρβαρους και ανορθολογικούς, σίγουρα το “πρόβλημα της εθνικής ασφάλειας” θα αναδειχθεί σε άπλετο φως. Σίγουρα θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν σαν **εχθρικός πληθυσμός**, όχι μόνο λόγω του πολιτισμού τους, αλλά και γιατί προέρχονται από περιοχές στις οποίες δρα ο ελληνικός στρατός. Σίγουρα η μοίρα τους είναι δεμένη με την έκβαση του παγκοσμίου πολέμου και τα γυρίσματα της καπιταλιστικής κρίσης”. Αυτά γράφαμε στο τεύχος 20 του περιοδικού (βλ. “τι έχει πίσω απ’ το τζαμί; Μπάτσους!). Και να για παράδειγμα, σε πρόσφατη έκθεση της ευπ που δημοσίευσε το έθνος στις 15 Μαΐου σχετικά με τα κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος στο κέντρο της Αθήνας τι διαβάζουμε (η υπογράμμιση δική μας): “Το πρόβλημα αξιολογείται ως εθνικό, κρίσιμης σημασίας, εντούτοις εκτιμάται ότι δεν έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες και δράσεις στο 100% των δυνατοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, πρωτίτως σε εθνικό και δευτερευόντως σε ευρωπαϊκό - διεθνές επίπεδο. Το υπουργείο Εξωτερικών θα μπορούσε να εκδηλώσει δραστηρότερες πρωτοβουλίες, τόσο προς την Τουρκία όσο και προς χώρες προέλευσης, για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα απελάσεων, που θα λειτουργεί κυρίως αποτρεπτικά. Αλλιώς, το πρόβλημα, τόσο στα ποσοτικά του όσο και στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, θα διογκώνεται. Τα γκέτο θα πληθαίνουν και θα μασιζούνται από συγκρούσεις που οι μετανάστες “κουβαλούν” από τις χώρες και τις θρησκείες προέλευσης” (Έθνος, 16/5/11). Και τώρα; Τώρα που στο λογαριασμό μπαίνουν και οι μετανάστες εργάτες με καταγωγή από το Μαγκρέμπ; Τι θα γίνει με αυτούς; Τι θα γίνει τώρα που οι άραβες προλετάριοι κλονίζουν τις συμμαχίες που έχουν χτιστεί στην περιοχή της ανατολικής μεσογείου; Δουλειές με φούντες για την ευπ, τους μπάτσους και τους φασίστες που θα φροντίσουν να εξαπολυθούν εναντίον τους με κάθε μέσο και κάθε αφορμή.

Ας θυμίσουμε ακόμη ότι η συλλογική οργή που έβγαλε στους δρόμους της Αθήνας μερικές εκατοντάδες μουσουλμάνων το Μάιο του 2008, με αφορμή το σκίσιμο του Κορανίου σε αστυνομικό έλεγχο, έβαλε σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, από την ευπ μέχρι τις μονάδες καταστολής. Κι αυτό επειδή στην ουσία μια σεβαστή μερίδα των πολυεθνικών προλετάρων κατάφερε να πετύχει την ελάχιστη συνεννόηση ώστε να βγει σε λίγες ώρες μαζί και με διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή το Κοράνι, αλλά αιτία την οργή ενάντια στη στρατιωτική διαχείριση της καθημερινότητάς τους. Κι αυτό είναι μια πολύ τρομακτική ένδειξη για τους ιθύνοντες της τάξης και της ασφάλειας. Για όσους δεν θυμούνται, η απάντηση σε αυτή τη μικρής διάρκειας εξέγερση ήταν ένα κανονικότατο πογκρόμ από αστυνομικές δυνάμεις που ξυλοκόπησαν ανελέητα και συνέλαβαν, με τις υποδείξεις και τις επευφημίες καταστηματαρχών της περιοχής, δεκάδες μουσουλμάνους εργάτες. Να θυμίσουμε επίσης ότι το μαγαζί - “καφέ” του συλληφθέντα μαφιόζου-χρυσαιγίτη Χρ.



## Βίλα

Όταν μέσα στη γενικότερη άσκηση αστυνομικής κατοχής οι καταλήψεις της Βίλας Αμαλίας και της Σκαρμαγκαλά βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, οι σύντροφοι που βρέθηκαν εκεί μπορεί να ένωσαν μόνοι. Και είναι λογικό με όσα είχαν μαζευτεί απέναντί τους. Έλα όμως που όταν ο ζόφος μαζεύεται, όσοι κρατούν την αξιοπρέπεια τους αρχίζουν και φαίνονται διαφορετικοί. Τις πέντε ημέρες του αστυνομικού και φασιστικού πογκρόμ, μια λωρίδα δρόμου κρατήθηκε ασφαλής, ένα καταφύγιο εξασφαλίστηκε για τους κυνηγημένους. Μια ακτίδα φωτός στα σκοτάδια της περιοχής λοιπόν. Κι ένα ενσπλητικό καρφί στο σώμα του μπάτσικου και ρατσιστικού συρφετού. Εμείς νομίζουμε πως αυτή η πράξη και άλλες παρόμοιες έγιναν αντιληπτές και κατανοητές από τους ξένους και κομμάτια των ντόπιων και θα μπορούσαν οι καθ' ύλην αρμόδιοι να τις κάνουν ακόμη γνωστότερες. Σαν απτή απόδειξη του γεγονότος ότι ακόμη και στην πιο δύσκολη ώρα μπορεί να κρατάει κανείς την αξιοπρέπεια του. Και ότι μπορεί αυτό το κατόρθωμα να μην έχει μόνο συμβολική σημασία.

Είναι κάτι τύποι που συνήθως φαίνονται μικροί και περιθωριακοί. Αμήχανες οι σκέψεις τους, παράξενα τα καμώματά τους. Κι όμως: Όταν τα σκοτάδια πυκνώνουν, αρχίζουν να λάμπουν.



Ρήγα (βλ. στήλη μήπως στο περιοδικό) στην πλατεία του Άγιου Παντελεήμονα άνοιξε αμέσως μετά την εξέγερση για το Κοράνι. Να θυμίσουμε επίσης την ιδιαίτερη επιμονή έκτοτε της Χρυσής Αυγής με επιθέσεις σε τζαμιά στο κέντρο της Αθήνας αλλά και αλλού. Να θυμίσουμε την πρόσφατη δημόσια συζήτηση περί κατασκευής τζαμιού στην Αθήνα η οποία έκανε λόγο για τζαμιά-κρησφύγετα ακραίων ισλαμιστών. Υπάρχουν λοιπόν μπόλικες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν παρακρατικοί και μαφιόζοι στην περιοχή προς όφελος του κράτους. Υπάρχει συνεπώς στρωμένο έδαφος για αστυνομικά και ακροδεξιά πογκρόμ στο μέλλον.

## Ο φασισμός χωρίς σβάστικα

Μετά την εξέγερση του Δεκεμβρίου του 2008, δίχως να μοιραζόμαστε τη διάχυτη αισιοδοξία που έβλεπε την πλάστιγγα “να γέρνει προς τα αριστερά”, γράφαμε πως ο φασισμός των επόμενων χρόνων δεν θα είναι μόνο νεοναζι με σχέσεις με το κράτος. Θα είναι επίσης θιγμένοι ιδιοκτήτες παρέα με εξαγριωμένους μαγαζάτορες, νοικοκυραίους μικροαστούς, ελληνορθόδοξους πολίτες, μπράβους και μαφιόζους με συμφέροντα από την εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών κι επικεφαλής η αστυνομία. Θα είναι οι γαιοκτήμονες της Μανωλάδας με τους τοπικούς πολιτικούς φορείς και τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα που κάνουν πλάτες στο δουλεμπόριο και την εκμετάλλευση των εργατών γης. Κι αν πάμε πιο παλιά, σε στοχεύσεις που δεν είχαν τους μετανάστες στο επίκεντρο, θα είναι η εκείνη η σύνθεση αφεντικών, μαγαζατόρων και φίλων της αστυνομίας που βγήκε τρία χρόνια πριν, το Δεκέμβρη του 08, στους δρόμους της Λάρισας και της Πάτρας κυνηγώντας μαθητές και νεολαίους διαδηλωτές (ένα από τα απωθημένα επεισόδια του εξεγερσιακού Δεκεμβρίου). Θα είναι τέλος, η ίδια σύνθεση του εθνικού κορμού που στις αρχές της δεκαετίας του '90 λυσσούσε για τους “γυφτοσκοπιανούς” και στη συνέχεια έδινε υλική και πολιτική υποστήριξη στους ομόθρησκους αδελφούς Σέρβους χασάπηδες ενάντια στα “μουσουλμανικά σκυλιά” της Βοσνίας.

Τώρα και στο μέλλον, που κρίση υποτιμά τις ανθρώπινες ζωές, το κράτος και εκείνοι οι κοινωνικοί του σύμμαχοι που έχουν συμφέρον από αυτή την υποτίμηση θα οργανώνουν με μεγαλύτερη επιμονή το φασιστικό τους εαυτό.

Κι εμείς; Έχουμε την επιμονή να οργανώσουμε στοιχειώδεις γραμμές άμυνας;

## Πλατεία Αττικής μια σκοτεινή βραδιά

... Καθόμουνα λοιπόν στο καφενείο στην πλατεία Αττικής. Τίγκα μπάτσοι, ξέρω 'γω είκοσι δελτάδες καθόντανε γύρω γύρω. Σε μια στιγμή καταφθάνει ένας τύπος, όχι μπάτσος, κάποιος με πολιτικά και κάτι αρχίζει και λέει σε έναν δελτά. Αμέσως οι δελτάδες μαζεύονται και την κάνουν. Δεν έχουν περάσει πέντε λεπτά και καταφθάνουν οι φασίστες, κάποιες δεκάδες ως συνήθως, και αρχίζουν το κυνηγητό, ρίχνουν ξύλο, μπαίνουν σε σπίτια... Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τελειώνουν και φεύγουν. Μόλις φεύγουν ξαναγυρίζουν οι δελτάδες! Το πιστεύεις ρε φίλε;

[Από μνήμης αναπαραγωγή συζήτησης με σύντροφο που παραβρέθηκε σε επεισόδια στην πλατεία Αττικής.

Στη φωτό πρωινή περιπολία στα περίξ της πλατείας Αττικής, τέλη Μαΐου]



Όποιος θέλει ας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει για μια κοινωνία να ανέκεται και να υποστηρίζει το πενήντερο πογκρόμ εναντίον των μεταναστών εργατών. Όποιος θέλει ας αγνοήσει για άλλη μια φορά το στομάχι του που του λέει πως ο φασισμός έρχεται καλπάζοντας. Όποιος θέλει ας παραστήσει ότι δεν βλέπει πως η βία εναντίον των μεταναστών εργατών κοιτάζει προς το μέρος του. Εμείς από την άλλη το ξέρουμε. Ετούτη η κοινωνία στους μήνες και στα χρόνια που έρχονται θα εκφυλιστεί ακόμη περισσότερο σε αγέλη λυσσοσμένων σκυλιών. Και ξέρουμε και το άλλο. Αυτοί που τώρα δε ντρέπονται να σηκώσουν το χέρι εναντίον των μεταναστών εργατών, δέκα εναντίον ενός και με την προστασία της αστυνομίας, είναι οι ίδιοι που στο μέλλον θα σηκώσουν το χέρι εναντίον των άεργων, εναντίον των άστεγων και όποιου τους φαίνεται αδύναμος. Το κάνουν ήδη. Και θα συνεχίσουν. Όσο δεν υπερασπιζόμαστε το πιο αδύναμο κομμάτι μας ενάντια στο κράτος, τα αφεντικά και τους φασίστες, τόσο όλοι μαζί θα κατακυλιόμαστε στη βαρβαρότητα. Γι' αυτό λέμε:

**ΟΠΟΙΟ ΧΕΡΙ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ! ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ!**

autonome antifa \*

Αφίσα από τους autonome antifa που κολλήθηκε στο κέντρο και τις γειτονίες της Αθήνας, λίγες μέρες μετά. Οι αντιδράσεις αναμενόμενες.

