

antifa base

#26 ΜΑΡΤΗΣ
ΑΠΡΙΛΗΣ '17

σκέψεις ενάντια στη σχολική μηχανή
από αντιφασιστική σκοπιά



DON'T

FORGET

THE

STREETS!



INTRODUCTION

Το έντυπο που κρατάς το βγάζουμε εμείς που είμαστε στην αντιφασιστική συνέλευση *autonome antifa*. Τα έξοδα τα βάζουμε από την τσέπη μας και το μοιράζουμε σε σχολεία σε όλη την Αθήνα γιατί θέλουμε να μοιραστούμε τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας, τις αντιφασιστικές ιδέες μας με όσους νιώθουν πως δεν χωράνε εκεί έξω. Δεν χωράνε εκεί που βασιλεύει η μοναξιά, ο ρατσισμός και η ρουφιανιά. Να τις μοιραστούμε με κόσμο που θα συμφωνήσει και θα χαμογελάσει κρυφά και θα πει ναι ρε, δεν είμαι μόνος. Δεν είμαστε μόνοι μας. Και δεν το βουλώνουμε με τίποτα. Είμαστε *antifa*!

αν κάτι σου φανεί ενδιαφέρον, στείλε
κάνα mail να μας το πεις στο:

AUTONOMEANTIFA@YAHOO.COM

ΑΝΤΙΦΑ ΝΕΑ

ΑΠ' ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Την Παρασκευή 10/3, έγινε στο Χαλάνδρι ένα antifa hip hop live. Με τα δικά τους λόγια: «γιατί οι πλατείες και τα πάρκα δεν είναι άδεια, ούτε το βράδυ ούτε το πρωί. Έχουν ταγκιές και περιθωριακές μουσικές, έχουν αυτοσχέδια μπασκετάκια, μπάφους και φασαρία. Έχουν ό,τι κάνουμε για να την παλέψουμε μαζί, κόντρα στην καθημερινή σκατίλα και σ' όποιον κανίβαλο μας έχει βάλει στο μάτι. Κι αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται γιατί δεν λέμε να κλειστούμε σπίτι μας. Συνέχιζε-

ται όσο μένουμε εκεί εξώ, όλοι και όλες μαζί, να δίνουμε το παρών στα σήμεια της πόλης απ' τα οποία θέλουν να μας εξαφανίσουν.

Γ' αυτό κάνουμε λάιβ. Γιατί η καθημερινότητα είναι πόλεμος. Κι εμείς έχουμε διαλέξει πλευρά.» Τελικά ο καιρός τα χάλασε και το live έγινε στην Κατάληψη Κτήματος Πραποπούλου. Τα όσα είχαν να πουν, ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν.



Ό,τι δεν είναι ωραίο

Ακούγεται στο ωραιόκαστρο αλλά γίνεται παντού. Κάθε φορά που βγαίνουν οι υπάνθρωποι φασίστες στο γυαλί, ακούς τους συριζαίους να λένε «οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι γονείς», «οι

άνθρωποι αυτοί δεν έχουν

σχέση με το σχολείο», κλπκλπ. Για τους συριζαίους οι φασίστες είναι κάτι ξένο από «εμάς τους κάλους ανθρώπους», γιατί οι συριζαίοι χαιδεύουν αυτιά μας και πάρουν καμιά ψήφο ακριβώς από αυτούς τους φασίστες. Να το καταλάβουμε μια και καλή: οι ρατσιστές και οι φασίστες και δίπλα μας είναι, και θα συνεχίσουν να χτυπάνε με λόγια και πράξεις όπου τους παίρνει εμάς και τις παρέες μας, για όσο τους ανεχόμαστε. Και γι αυτό όπου τους πετυχαίνουμε δεν τους ανεχόμαστε καθόλου...



REALITY

Η μάχη της καγκελόπορτας

Στα περισσότερα σχολεία που μοιράζουμε αυτό που κρατάς και διαβάζεις, το κουδούνι χτυπάει 8.15. Οι μαθητές μπαίνουν μέχρι και μισή, μέχρι 8.40, μέχρι τις 9. Ο επιστάτης στην αρχή της χρονιάς κλείνει την πόρτα, απειλεί, φωνάζει. Μέχρι τον Φλεβάρη έχει παραίτηθεί, η πόρτα μένει ανοιχτή και οι μαθητές μπαίνουν όποτε θέλουν. Η μάχη της καγκελόπορτας κερδίζεται σχεδόν πάντα. Μαθητές-αλάνια, respect: Πάντα τέτοια.



Παρίσι

Στα προάστια του Παρισιού οι μπάτσοι συνέλαβαν, έδειραν και βίασαν με το γκλόμπ έναν 22χρονο Γάλλο αφρικανικής καταγωγής.

Το γαλλικό κράτος έχει εμπειρία δεκαετιών στην διαχείριση των μεταναστών. Στον έλεγχό τους με την γκετοποίηση, τους μπάτσους και την πρέζα, τις σφαίρες. Στην από δω μεριά τώρα, οι έλληνες μπάτσοι ξεκίνησαν να ασχολούνται με την δεύτερη γενιά μεταναστών πιο πρόσφατα σε σχέση με τους γάλλους. Αυτό δε σημαίνει πως είμαστε και πολύ καλύτερα. Οι μπάτσοι στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα, δολοφονούν. Κι αυτό δεν είναι κάτι που θα αλλάξει σύντομα.



BITES

ΚΑΛΕΣΤΗΡΕΑ ANTIFA ZONE

YOUTH KAMIKAZE 07537



ΠΩΣ ΣΚΑΕΙ Ο ΣΙΣΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ; ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΙ ΜΕ ΜΠΑΤΣΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΑ!

Το πρωί Τετάρτη 18 Γενάρη η Χρυσή Αυγή μάζεψε ένα μάτσο από τους μπούφους της και πέρασαν μια βόλτα από τη γειτονιά της Καλλιθέας. Η φασιστοπαρέμβαση κράτησε καμιά ώρα, όπως πάντα με παρέα τους μπάτσους. Έσφιξαν τα μπράτσα τους, μοίρασαν τις ρατσιστικές τους μαλακίες και μετά την έκαναν ομαδικά.

Κανένας από τους Χρυσουγίτες δεν ήταν από την Καλλιθέα, παρόλα αυτά διάλεξαν μια γειτονιά που δε ξέρουν για να κάνουν την παρέμβασή τους. Όχι επειδή τους αρέσουν οι δρόμοι και οι πλατείες της Καλλιθέας, αλλά επειδή ξέρουν καλά πως είναι μια γειτονιά πολυεθνική μέχρι το μεδούλι. Εκεί συνυπάρχουμε εδώ και δεκαετίες ντόπιοι και μετανάστες. Πάμε στα ίδια σχολεία, αράζουμε στα ίδια μέρη, τρώμε τα ίδια πακέτα, μοιραζόμαστε τις ίδιες χαρές και δυσκολίες. Αυτό δεν αρέσει στους φασίστες και τους μπάτσους. Δεν τους αρέσουν τα πολυεθνικά παρεάκια και οι σχέσεις που αναπτύσσουμε μεταξύ μας. Το μήνυμά τους ήταν ξεκάθαρο. Θέλουν να το βουλώνουμε, να είμαστε μόνοι και μόνες, υποτιμημένοι και με τα κεφάλια κάτω.

Έλα που δεν πάει έτσι όμως. Στην Καλλιθέα εδώ και χρόνια έχει φτιαχτεί το antifa Kallitheia. Το αποτελούν, ντόπιοι και μετανάστες, αγόρια και κορίτσια, μαθητές, φοιτητές, εργάτες στα σύγχρονα κότεργα των αφεντικών μας. Μπορεί να μη γεννηθήκαν όλοι εδώ, αλλά αυτοί οι δρόμοι τους ανήκουν γιατί είναι αυτοί που τους τριγυρνούν μέρα νύχτα, αυτοί που τους γεμίζουν με αφίσες, αυτοκόλλητα και μογιές, αυτοί που τους ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλο.

Το επόμενο Σάββατο, τρεις μέρες αφού πέρασαν από τη γειτονιά μας τα φασιστάκια, το antifa Kallitheia μας κάλεσε να συμμετάσχουμε σε μια δράση του. Μαζευτήκαμε στο σταθμό της Καλλιθέας. Για πάνω από μία ώρα μοιράζαμε κείμενα, φωνάζαμε συνθήματα, ρίχναμε τρικάκια, βάφαμε τοίχους και κολλούσαμε αυτοκόλλητα. Είμαστε σίγουροι πως όσοι χρειαζόταν το πήραν το μήνυμα: θα κρατήσουμε τη γειτονιά καθαρή από ρατσιστικές και φασιστικές μαλακίες! Είμαστε πολλοί και δεν είμαστε μόνοι!

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ

Τους Βάφτισαν ξένους, λαθραίους, κλέφτες, παράνομους και ανεπιθύμητους.

Επίθετα, προσεκτικά επιλεγμένα, μονοπωλούν το δημόσιο λόγο αγκαλιάζοντας σφικτά τη δεύτερη γενιά μεταναστών και με τον τρόπο τους συμβάλλουν στη συστηματική υποτίμηση αυτού του κομματιού της πολυεθνικής εργατικής τάξης.

Παιδιά, κι ενήλικες πλέον, που είκοσι και χρόνια τώρα έχουν μάθει για τα καλά τι πάει να πει βίαιη κρατική υποτίμηση. Μεγαλωμένοι σε μια καθημερινότητα που διαρκώς ελέγχεται από μπάτσους και κάθε λογής κρατικούς μηχανισμούς, δεν θεωρούνται ούτε μετανάστες μα ούτε και έλληνες.

Ζουν στο Βούρκο της ελληνικής κοινωνίας, με μητρική γλώσσα τα ελληνικά κι έχουν μάθει καλά τι πάει να πει φιλοξενία τρώ-

γοντας στη μάπα σκατά από κούνια. Σε κάθε αστυνομικό τμήμα, στις ουρές στην Πέτρου Ράλλη για την πολυπόθητη ανανέωση χαρτιών, στο σχολείο και σε κάθε εργασιακό κάτεργο του ντόπιου καπιταλισμού. Κι αν κάποιος τους στάθηκαν τυχεροί και πήραν τη γαμημένη μπλε ταυτότητα μια μυρωδιά παρανομίας τους κυνηγά σε ό,τι κι αν κάνουν.

Κι οι στάμπες που τους ακολουθούν από πάντα εμπλουτίζονται συνεχώς. Όσο η δεύτερη γενιά αναπτύσσει τους δικούς της κώδικες, τις δικές της κουλτούρες και συμπεριφορές, τις δικές της κοινότητες προσπαθώντας να φτιάξει τη φάση της μέσα στην σάπια ελληνική πραγματικότητα, ανατιμώντας έτσι κι από λίγο τη φορά τη ζωή της, τόσο οι κρατικοί επιθετικοί προσδιορισμοί θα πληθαίνουν.



ΠΗΓΑΔΑ

OUTTA

STRAIGHT

Το πως κατασκευάστηκε η περίφημη κυριαρχία των χρυσαύγουλων στους δρόμους και τις γειτονιές τα προηγούμενα χρόνια, θα έπρεπε να κατατάσσεται στα λαμπρά επιτεύγματα της μηνιακής προπαγάνδας.

Τα διάφορα ρεπορτάζ που μονοπώλησαν το δημόσιο λόγο τα προηγούμενα χρόνια είχαν ξεκάθαρο στόχο τη διασπορά φόβου και τη δημιουργία της εικόνας του "ανίκητου χρυσαυγίτη". Όπως όμως μαρτυρούν τα ατέλειωτα πακέτα που φάγανε και εξακολουθούν να τρώνε πανελλαδικά όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολλοί αυτοί που δεν το 'χαψαν το παραμύθι και κατάφεραν να το δουν ψυχραιμα το θέμα μέσα στην όλη παράνοια που επικρατούσε. Έπραξαν λοιπόν ανάλογα με τις δυνάμεις τους και κατάλαβαν ότι οι φασίστες ούτε είναι αυτό που λένε τα μίντια ούτε φυσικά άτρωτοι και παντοδύναμοι.

Μάλιστα, αν στα δυνατά τους σημεία συγκολληθούν η σχέση τους με τη μαφία και η δεδομένη πανταχού παρούσα αστυνομική προστασία, είναι σε ένα σωρό άλλα που πίνουν πάτο. Αυτά ξεκινάνε από τη σχέση τους με: το βάψιμο στους τοίχους, την κουλτούρα και τις μουσικές, την αισθητική παρουσία, την άποψη για το σκληρό παρουσιαστικό, τις διανοητικές ικανότητες, τα ποιοτικά γονίδια των γονιών τους και καταλήγουν σε άλλα που θα θέλαμε τόμους για να τα χωρέσουμε. Δεν μας πιστεύετε; Ορίστε τα τεκμήρια! **Μα είναι αυτοί τύποι για να κυριαρχήσουν στα σχολεία, στους δρόμους και στις γειτονιές; Για κανά κωλόμπανο είστε παιδιά και πολύ σας είναι...**



(1) & (2): «γαμώ τους ΑΝΤΤΑ» και «ελλάς κύπρος ένωσης»



3 πράγματα που λέγονται για τη μαντίλα (και τι σημαίνουν)

α) «εδώ δεν έχει τέτοια! Άμα θέλουν να φοράνε μαντίλα να πάνε στη χώρα τους!»

Εντάξει, αυτή η περίπτωση ρατσιστή βγάζει μάτι. Κατά βάση εννοεί πως ότι παθαίνουν από το κράτος και τα αφεντικά τους αξίζει. Και το λέει χωρίς ντροπή.

β) «αυτό είναι θρησκευτικός φανατισμός. Εμείς εδώ στη δύση δεν τα σηκώνουμε αυτά»

Κλαίμε! Όποια έχει παρακολουθήσει το ελληνικό σχολείο με τις εικόνες στους τοίχους της τάξης, την πρωινή προσευχή, τα θρησκευτικά κλιπ. καταλαβαίνει την υποκρισία.

γ) «είναι καταπιεσμένες και πρέπει να τις βοηθήσουμε» Υπουλοί μισογύνηδες με μανδύα προοδευτισμού. Κατά βάση εννοούν πως οι μουσουλμάνοι είναι κάτασατράπιδες που καταπιέζουν τις γυναίκες και αντίστοιχα οι μουσουλμάνες είναι χαζές που κάθονται με αυτούς και καταπιέζονται ενώ είναι στη γη της επαγγελίας.

ΕΙΝΑΙ ΤΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

«Οποσθοδρομικές», «απολίτιστες», «καταπιεσμένες» και πολλά άλλα είναι αυτά που ακούμε καθημερινά για όσες φοράνε μαντίλα. Από την τηλεόραση μέχρι τον τελευταίο ρατσιστή. Από το κράτος μέχρι τους δήθεν υπερμάχους των δικαιωμάτων της γυναίκας. Στην τελική τι τους νοιάζει;

Τους νοιάζει και τους κόφτει! Γιατί όταν τα λένε αυτά, κατά βάση στοχεύουν τον μουσουλμανικό πολιτισμό. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Τα αφεντικά όταν λένε μουσουλμάνοι, εννοούν εργάτες. Οπότε το να υποτιμάνε τον μουσουλμανικό πολιτισμό σαν κατώτερο και απάνθρωπο αυτομάτως σημαίνει και πως οι άνθρωποι που τον ασπάζονται εντός των συνόρων, είναι κατώτεροι και μάλλον λιγότερο άνθρωποι, οπότε θα πρέπει μόνο να σκάνε και να δουλεύουν. Για αυτό και οι ρατσιστές συμφωνούν πως καλά κάνει το κράτος και δεν τους δίνει χαρτιά, καλά κάνουν και τους πληρώνουν με σφαλιάρες και σφαίρες, καλά κάνουν οι μπάτσοι και τους έχουν στο κυνήγι, καλά κάνει ο σύριζα και φτιάχνει χοτ σποτ και πάει λέγοντας. Διότι με όλα αυτά τα αφεντικά κερδίζουν στις πλάτες μας.

Άλλα δεν τους κάνουμε το χατίρι να επαναλαμβάνουμε τα λόγια τους όπως πολύ θα ήθελαν! Γιατί βρίσκουμε τα κοινά μας συμφέροντα με τα ταξικά μας αδέρφια, και όχι με το κράτος και τα αφεντικά. Εξάλλου δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς.

**ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ Η ΜΑΝΤΗΛΑ
ΚΡΑΤΟΣ & ΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ!**

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ!

«Δεν είναι σερίφηδες, είναι φύλακες
άγγελου», δήλωσε ο υπουργός

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε για περιοχές της χώρας, όπως Πύλη Δερβενοχωρίων Δήμου Τανάγρας και Γαρδική Ομιλαίων Δήμου Μακρakovής; Μα φυσικά η βαριά εγκληματικότητα και η ανομία που ταλαιπωρούν τους κατοίκους τους.

Μην ανησυχείτε όμως κάτοικοι της αθάνατης ελληνικής επαρχίας. Έρχεται ο θεσμός του Τοπικού Αστυνομού και κάθε επίδοξος κλεφτοκοτάς καλά θα κάνει να αλλάξει επάγγελμα!

Το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας κατέβασε αυτή την τεράστια ιδέα στην προσπάθειά του να αναθερμανθούν οι σχέσεις αστυνομίας και τοπικών κοινωνιών. Λέγεται μάλιστα ότι θα τους βάλουν να περιπολούν και με τρακτέρ, ώστε οι σχέσεις να εκτιναχθούν σε νέα απλησίαστα ύψη.

Τα προγνωστικά του antifa base βέβαια προβλέπουν σημαντική έλλειψη τσίπουρου στα τοπικά καφενεία μέσα στο πρώτο εξάμηνο απ' τη λειτουργία του θεσμού. Αναμένουμε με αγωνία...





antifa on the streets

διαδήλωση στόμα με στόμα, Παγκράτι, Φλεβάρης '17,
ενάντια στην εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους

Δικό μας καθήκον λοιπόν είναι να κάνουμε πραγματικότητα τους χειρότερους επιφύλακτες των αφεντικών μας. Να γίνουμε ο εσωτερικός εχθρός που το κράτος τόσο πολύ φοβάται. Να σπάσουμε την κοινωνική συναίνεση στα κρατικά σχέδια. Να μπλοκάρουμε τις πολεμικές μηχανές του ελληνικού ιμπεριαλισμού. Να σαμποτάρουμε τα κανιβαλικά σχέδια των αφεντικών μας.



«ό,τι μ' άφησε πίσω, τ' αφήνω, δεν ανήκω
λόγια μου στάζουν
σε κάποιο τοίχο»



antifa σημαίνει
ΕΠΙΘΕΣΗ
αυτονομη antifa

Στιχάκια: Μάτια των Πνιγμένων – Γενιά του Δράκου

Κομμάτι: 18ο Λύκειο Αθηνών, κάπου στον Αγ. Ελευθέριο