





Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Παραδέλλη στη Λέσβο. Φράχτες, συρματοπλέγμα και φυλάκια. Δικαίως αυτοί οι χώροι ονομάζονται “κέντρα πρώτης υποδοχής”. διδάσκουν στα γρήγορα σε όποιον είχε την ατυχία να βρεθεί σε αυτή την χώρα με ποιο τρόπο διεξάγεται ο ταξικός πόλεμος από την πλευρά του κράτους.

κών Εταιρειών) για τις διαδικασίες κατασκευής των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, για τα οποία -όπως υποστηρίζουν οι εργολήπτες μεγάλων τεχνικών έργων- πρόκειται να διατεθούν συνολικά 40 εκατ. ευρώ<sup>5</sup>, διαβάζουμε στον τοπικό τύπο στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ενώ οι “ντόπιοι εργολήπτες, διατύπωναν ερωτηματικά για το γεγονός ότι ούτε μία εταιρεία απ’ τη Λέσβο δεν προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία υποβολής προσφορών”, ενώ όχι μόνο 9 από τις 10 εταιρίες έχουν έδρα στην Αθήνα, οι ίδιες οι εταιρίες έχτισαν και το στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Κόρινθο<sup>5</sup>.

Προφανώς και θα αντιδρούσαν κι οι τοπικοί φορείς: “Ο κόσμος της Μόριας, ενώ είναι αποδεδειγμένα φιλόξενος, αντιδρά στην προχειρότητα που παίρνονται αυτές οι σοβαρές αποφάσεις από την κεντρική εξουσία”, αναφέρει η ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Μόριας. Ενώ ο κ. Δρακούλης, πρόεδρος της κοινότητας, αφού “σημείωσε ότι είναι εντελώς διαφορετικό θέμα αν υπάρχει ένα Κέντρο Υποδοχής στο οποίο θα μένει προσωρινά συγκεκριμένος αριθμός προσφύγων, και άλλο είναι να συγκεντρώνονται για μήνες ή και χρόνια αμέτρητοι μετανάστες” [σποδεδειγμένα φιλόξενος κι ο πρόεδρος], έφτασε επιτέλους στο ψητό: “τονίζοντας ότι ένα άλλο ερώτημα που θέτει η τοπική κοινωνία, είναι αν θα υπάρξει κάποιο αντιστάθμισμα για την περιοχή”<sup>6</sup>.

Οι αντιστάσεις τελικά κάμφθηκαν· ο καθένας πρέπει να καταλάβει τη θέση του, κάποιιοι χρόνια στο κουρμπέτι θα ροκανίσουν το χοντρό κασέρι και τα μικρά ψάρια δεν πρέπει να πολυγκρινιάζουν. Στο κάτω κάτω υπάρχει μπόλικο και για τους μικρούς και για τους μεγάλους φίλους της αστυνομίας και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Να πώς απάντησε στις διαμαρτυρίες το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης: “σας γνωρίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την κατασκευή Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων [...] Τονίζεται, επίσης, ότι η μη συμπερίληψη στις εταιρείες που προσκλήθηκαν, εταιρείες που να εδρεύει στο Νομό Λέσβου έχει συγκυριακό χαρακτήρα και ουδεμία πρόθεση αποκλεισμού των τοπικών εταιρειών σηματοδοτεί, αλλά σχετίζεται αποκλειστικά με τα παραπάνω αντικειμενικά κριτήρια. Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι σε εκτέλεση έργων που δεν διέπονται από ένα τόσο ασφυκτικό τεχνικοοικονομικό και χρονικό πλαίσιο, το Υπουργείο έχει συνεργαστεί με εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στον ίδιο Νομό και ότι με την έγκαιρη ολοκλήρωση των κατεπιγόντων έργων θα δημιουργηθούν ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, τεχνικές ή άλλες, της Λέσβου”<sup>7</sup>.

Έτσι με γκρίνιες και διαπραγματεύσεις, σιγά σιγά ξεκίνησαν κι οι εργασίες. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ανοίγει το “κέντρο ταυτοποίησης”, στα τέλη Φεβρουαρίου παραδίδεται και το “ΚΕΠΥ”, ενώ τέλη Ιουνίου του '14 είναι έτοιμο και το “προαναχωρησιακό κέντρο”. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Λέσβου είναι πια ένα γεγονός, εκατοντάδες άνθρωποι θα περάσουν από τις “υπηρεσίες” του, άλλοι για κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα, ενώ άλλοι θα παραμείνουν να σαπίσουν στους “οικίσκους” (50τμ/14 άτομα με κάτι διαδρόμους για προαύλια) για μήνες. Ο χώρος “φιλοξενίας” θα είναι περικλειστος με φράκτη με συρματοπλέγμα 4 μέτρων, ενώ θα περιστοιχίζεται από φυλάκια. Σε κάποια απόσταση από το στρατόπεδο, κατά απαίτηση του κοντινού στρατιωτικού στρατοπέδου, χτίστηκε και τοίχος “οπτικής απομόνωσης”, γιατί άμα ήταν να “τους βλέπαμε” θα τους άφηναν και στο λιμάνι.

Κάπως έτσι κυλάει η καθημερινότητα γύρω από το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Με γκρίνια για τα λεφτά και για το πώς μοιράζονται. Με γκρίνια για τη χωρητικότητα του στρατοπέδου, ενώ ήδη από τον Οκτώβριο εμφανίζονται πανομοιότυπα άρθρα που αναφέρουν ότι το στρατόπεδο ξεχειλίζει κι αναγκάζονται να τους κρατάνε στο λιμάνι ή να δίνονται στην ΜΚΟ στο ΠΙΚΠΑ. Με γκρίνια που οι εγκαταστάσεις των στρατοπέδων, μέσα σε μερικούς μήνες, έχουν σαπίσει και καταρρέουν. Γκρίνια γκρίνια, το χρήμα κινείται όμως· ενώ η στρατιωτική πεϊθάρχηση της εργασίας των μεταναστών κι όλων μας παραμένει εκτός συζήτησης.

### Μικρός σχολιασμός του ρόλου των πρωταγωνιστών

Στη μικρή μας εξιστόρηση πρωταγωνιστούν μια σειρά από πρόσωπα. Θα σχολιάσουμε εδώ λίγο τη συμμετοχή τους, γιατί τα ίδια πρόσωπα θα τα συναντήσουμε ξανά σε κάθε άλλη αντι-

### Λεφτά θα «πέσουν» στο νησί που θα φιλοξενήσει τη δομή

Δεν διστάζει ο τοπικός Τύπος να μιλήσει για τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ας δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εφημερίδα Εμπρός:

“Κομμάτι της «πίτας» στο νησί. Το ΚΕΠΥ Λέσβου κατασκευάζεται ακριβώς πάνω απ’ το υφιστάμενο σήμερα προσωρινό Κέντρο, δυναμικότητας 96 ατόμων. Είναι δε αξιοσημείωτο πως σχεδόν το σύνολο των εργαζόμενων στα υλοποιούμενα έργα, το 95% όπως μας είπαν, είναι ντόπιοι. Έχουν επιλεγεί ντόπιοι εργολήπτες για τα εκσκαφικά μηχανήματα, σκυροδέματα, ντόπιοι μηχανικοί για την επίβλεψη, ενώ ακόμη και δουλειές που έχουν ανατεθεί σε υπεργολάβους απ’ την Αθήνα, δόθηκαν με την υποχρέωση να αποταθούν και να έχουν συνεργασία με συνεργεία που δραστηριοποιούνται στο νησί. Αυτό σημαίνει ότι έστω και μέρος της πίτας των 3,1 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν για το συγκεκριμένο έργο από εθνικούς πόρους, αλλά κυρίως απ’ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, στο οποίο και ενέταξε την παρέμβαση το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, θα «πέσουν» στο νησί, που θα φιλοξενήσει τη δομή. Και μάλιστα, χωρίς αντιδράσεις, όπως αυτές που σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές”<sup>\*</sup>.

Πρόκειται για χρηματική πίτα και για τη διαμάχη γύρω από το πώς αυτή θα μοιραστεί. Τελικά, από τις ρατσιστικές διαμαρτυρίες των “not in my back yard” (NIMBY) μέχρι την αριστερή καταγγελία, όλα με την πίτα έχουν να κάνουν.

Ας δούμε, για παράδειγμα, πώς μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ερώτησή του στη Βουλή σχετικά με το “σκάνδαλο” της απευθείας ανάθεσης του χτισίματος του στρατοπέδου Παραδέλλη στις 15/10/2013. Πρώτα η “φλυαρία” για τα ανθρώπινα δικαιώματα:

“Η συνέχεια της καταστρατήγησης της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας, δόθηκε μέσω της θεσμοθέτησης Κέντρων Κράτησης – Φιλοξενίας – Ταυτοποίησης, ή όπως αλλιώς θέλετε να ονομάσετε τα επί της ουσίας «στρατόπεδα συγκέντρωσης», των οποίων την κατασκευή προωθείτε ως μέσο πολιτικής για την ανάγκη της προστασίας των προσφύγων που καταφθάνουν στα σύνορα της Χώρας, κατατρεγμένοι από τον πόλεμο, τις διώξεις και τις ανθρωπιστικές καταστροφές που ήταν και η αιτία της φυγής τους από τις χώρες τους”.

Και στο τέλος οι ερωτήσεις για το “άδικο” μοίρασμα της πίτας μεταξύ των αθηναίων φίλων της αστυνομίας και των μικρών τοπικών φίλων της αστυνομίας:

“Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Α) Ποια η σκοπιμότητα της πρόσκλησης με τη διαδικασία του κατ’επείγοντος, όταν στις ίδιες τις αποφάσεις γίνεται αναφορά σε δικαστικές πράξεις και εκθέσεις οι οποίες εκτείνονται σε βάθος τουλάχιστον τεσσάρων ετών; Β) Ποια διαδικασία αξιολόγησης των δραστηριοποιούμενων στο πεδίο αυτό εταιρειών του αρμόδιου Υπουργείου, οδήγησε στην πρόσκληση στις συγκεκριμένες εταιρείες, αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη εταιρεία; Γ) Ποια άλλα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από το 2009 ως σήμερα έχουν αναλάβει αυτές οι εταιρείες;”.

\* “Σε δύο μήνες νέο Κέντρο Υποδοχής”, Εμπρός, 25/01/2014.



α/α	ημερομηνία	όνομα εταιρίας	έδρα	εργασία	ακαθάριστο ποσό	χρονική διάρκεια
1	24/07/13	Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΒΕΤΕ	Δερβενιοχώρια	η παροχή υπηρεσιών που αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής - μεταφοράς - τοποθέτησης - συνδότησης δέκα (10) μεταλλικών λυόμενων ούσκων, από την προηγούμενη θέση αποθήκευσής τους στον Αεραστήριο Αττικής και την εγκατάστασή τους στο Στρατόπεδο "Παραδέλλη" στη θέση Πουριά - Μυριά - Μορία Μυτιλήνης.	72.570,00 €	
2	26/07/13	ΚΡΗΤΙΚΟΥ Θεοδώρα	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.499,56 €	
3	26/07/13	Κα ΤΗΛΙΓΑΔΑ Ολυμπία	Θεσσαλονίκη	παροχή υπηρεσιών Η/Μ υποβοήθησης για τη δημιουργία κτηριακού συγκροτήματος Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών προς επιστροφή στη Μυτιλήνη, στις εγκαταστάσεις του πρώην Στρατοπέδου "Παραδέλλη"	23.985,00 €	
4	26/07/13	Κα ΦΟΥΡΥΛΗ Αικατερίνη	Αθήνα	η παροχή υπηρεσιών που αφορά την αρχιτεκτονική υποβοήθηση για τη δημιουργία κτηριακού συγκροτήματος Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών προς επιστροφή στη Μυτιλήνη, στις εγκαταστάσεις του πρώην Στρατοπέδου "Παραδέλλη"	23.370,00 €	
5	30/07/13	Κα ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ Λήδα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Κομοτηνή	η παροχή υπηρεσιών που αφορά την Η/Μ υποβοήθηση για τη δημιουργία κτηριακού συγκροτήματος Κέντρου Πρώτης Υποδοχής, στο χώρο του στρατοπέδου "Παραδέλλη" στη θέση Πουριά - Μορία Μυτιλήνης.	22.140,00 €	
6	20/08/13	ΣΠ.ΚΑΚΚΑΡΟΣ-ΓΑΒΡ.ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΑΒΕΕ	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	11.036,58 €	
7	12/09/13	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.200,64 €	
8	12/09/13	ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	36.570,68 €	
9	12/09/13	ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	21.216,40 €	
10	12/09/13	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.200,64 €	
11	12/09/13	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ (ΔΙΟΡΘΩΝ) & ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	27.234,48 €	
12	13/09/13	KARTEX N.ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Αθήνα	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	20.167,12 €	
13	14/10/13	N.ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.	Χίος	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Ταυτοποίησης Αλλοδαπών Λέσβου	11.176,84 €	31.12.2013 (τρεις μήνες)
14	21/10/13	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	1.569,71 €	
15	25/10/13	ELECTRONET ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Α.Ε.	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	21.990,00 €	
16	29/10/13	ΜΑΛΛΑΚΟΣ Εμμανουήλ	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ	3.058,87 €	
17	05/11/13	MICROTECH ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΠΑΘΟΥ	Μυτιλήνη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.366,96 €	
18	14/11/13	Κ. Παναγιώτου Μιχαήλ νόμιμος εκπρόσωπος της "ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε."	Μυριάσι	δημιουργία κτηριακού συγκροτήματος Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στον χώρο του Στρατοπέδου «Παραδέλλη» στη θέση Πουριά Μυριάσι - Μορία Μυτιλήνης	3.103.866,20 €	
19	14/12/13	SUNRISE LINES ΕΠΕ	Χίος	Μεταφορά αλλοδαπών κρατούμενων προς επανεισοχή (Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά ατόμων (8) μη νόμιμων οικονομικών μεταναστών, συνοδεία αστυνομικών της Υπηρεσίας μας, από την Μυτιλήνη στο Δικαλί στο πλαίσιο των διατάξεων του υφιστάμενου διμερούς Πρωτοκόλλου Επανεισοχής Ελλάδας - Τουρκίας)	5.100,00 €	
20	24/02/14	ΚΑΛΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ - ΕΚΚΕΝΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΟΘΡΩΝ	Μυτιλήνη	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΒΟΘΡΟΥ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΛΕΣΒΟΥ & ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Α)ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & Β)ΠΡΟΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	13.590,00 €	από 01.02.2014 μέχρι και την 31/12/2014
21	30/05/14	SUNRISE LINES ΕΠΕ	Χίος	Μεταφορά αλλοδαπών κρατούμενων προς επανεισοχή - Την μεταφορά τριών (3) μη νόμιμων οικονομικών μεταναστών από την Μυτιλήνη στο Δικαλί στο πλαίσιο των διατάξεων του υφιστάμενου διμερούς Πρωτοκόλλου Επανεισοχής Ελλάδας - Τουρκίας	4.900,00 €	

στοιχη κατασκευή επαρχιακών, κι όχι μόνο, στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έτσι, η μικρή μας έρευνα εδώ θα αποτολμήσει ένα σάλτο από το μερικό στο γενικό (τύφλα να έχουν...).

#### α) Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης:

Δύσκολο το έργο, το κράτος θα πρέπει να αποτελέσει τον συνολικό εκφραστή των αφεντικών, αλλά αυτή η συνολική έκφραση αποτελεί μια συνισταμένη των εσωτερικών του δυνάμεων. Στο τέλος, κανείς δεν θα μείνει πραγματικά ικανοποιημένος. Θα πρέπει το χρήμα κι οι μίζες να μοιραστούν σοφά μεταξύ των παραδοσιακών φίλων του υπουργείου, των μόνιμων στυλοβατών της δημόσιας τάξης, αλλά θα πρέπει να μείνει κι αρκετή από την πίτα για να μοιραστεί με τα μικρά αφεντικά που έτσι θα δένουν την πολιτική κι οικονομική τους μοίρα με το μέλλον της αστυνομίας-γλιτώνοντας την γκρίνια, κερδίζοντας πολιτική επιρροή, τονώνοντας τον πολιτικό ρόλο της αστυνομίας.

Θα πρέπει ακόμα, έστω και μερικά από αυτά τα λεφτά, να καταφέρνουν να φτάνουν και στο ίδιο το στρατόπεδο συγκέντρωσης, ώστε να τηρούνται κάποια στοιχειώδη στάνταρ. Ας μην ξεχνάμε ότι η κύρια πηγή αυτών των χρημάτων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δίνει για μια δουλειά. Οι κουτόφραγκοι, αντίθετα από τα βαλκανικά σαΐνια, έχουν την κακή συνήθεια να περιμένουν να εφαρμοστούν οι κρατικές επιλογές για τις οποίες πλήρωσαν. Η Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει να καταδικάζεται από τα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τον απλό λόγο πως αν συνεχίσει να γίνεται αυτό, θα κοπεί το ευρωπαϊκό χρήμα. Όπως άλλωστε συνέβαινε και μέσα στη δεκαετία του 2000. Από την άλλη, οι χώροι για τους οποίους μιλάμε είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης, είναι φτιαγμένα για να καταστρέφουν ανθρώπους, για να επιδεικνύεται και στους ίδιους και στους παρά έξω η κρατική βία. Αυτή η βία είναι που παρανομοποιεί την εργασία των μεταναστών εργατών κι αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι που "κατασκευάζουν" την εργατική δύναμη που θα είναι κατάλληλη για τον ελληνικό καπιταλισμό. Αν ήταν να δουλεύουν όλα βάσει των προδιαγραφών, τότε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης θα ήταν εξορισμού αποτυχημένα για τη δουλειά την οποία καλούνται να κάνουν. Κι αυτό το ξέρει καλά κι η Ευρώπη που τα πληρώνει. Για άλλη μια φορά πρόκειται για ζήτημα αναλογίας.

#### β) Οι εθελοντές κι οι δημοτικές παρατάξεις

Οι δύο αυτοί μηχανισμοί είναι επιφορτισμένοι με τη γκρίνια. Η γκρίνια όμως, αν και δυσάρεστη, είναι ένα οργανικό στοιχείο της λειτουργίας των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η γκρίνια στέλνει το σήμα στο κράτος πως ίσως να μην έχει μοιράσει σωστά τις χρηματικές αναλογίες. Δείτε στα παραπάνω δημοσιεύματα πως οι δημοτικές παρατάξεις γκρίνιαζαν για τα ανθρωπίνα δικαιώματα όταν ένιωσαν πως μένουν εκτός, μέχρι να εξασφαλιστεί το δικό τους μερίδιο από την πίτα...

Οι εθελοντές κι οι ΜΚΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση έπαιξαν έναν ακόμα ρόλο. Αποτελέσαν το παροχετευτικό δίκτυο το οποίο τροφοδότησε με μετανάστες τους χώρους κράτησης, αλλά και κράτησε τους μετανάστες όταν αυτοί δεν

χώραγαν στα στρατόπεδα. Προσέξτε τη γλώσσα των παρακάτω αποσπασμάτων. Στο πρώτο διαβάζουμε: "Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ζήτησε από τους εθελοντές που διαχειρίζονται το Κέντρο Ανοιχτής Φιλοξενίας στις εγκαταστάσεις του πρώην ΠΙΚΠΑ, να παραμείνουν εκεί οι μετανάστες μέχρι να εξασφαλιστεί χώρος στο Κέντρο Κράτησης στη Μορία<sup>8</sup>", ελπίζουμε να είναι εμφανές το κλίμα καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο μηχανισμών. Ενώ στο δεύτερο: "Σύμφωνα λοιπόν με τους εθελοντές που αποφάσισαν να διαχειρίζονται το ΠΙΚΠΑ, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στη Νεάπολη επειδή Αστυνομία και Λιμενικό δεν τους συνελάμβαναν. Δύο Σομαλοί, ισχυρίζονται οι εθελοντές, βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής έξω από το Λιμεναρχείο ζητώντας να συλληφθούν<sup>9</sup>". Το κάπως υπερρεαλιστικό αυτό απόσπασμα περιγράφει την κατάσταση που επικράτησε όταν άνοιξε το "κέντρο ταυτοποίησης" κι οι εθελοντές του "Χωριό του Όλοι μαζί" παρέδωσαν τους μετανάστες που είχαν αναλάβει στην αστυνομία.

Εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε είναι πως ενώ οι διάφορες ΜΚΟ, οι δημοτικές και εθελοντικές οργανώσεις που κατά καιρούς υιοθετούν μια ορολογία ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή έστω ζητάνε να περιοριστούν οι ακραίες εκφάνσεις τους, βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με τους μηχανισμούς του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αναλαμβάνοντας μάλιστα και μέρος της λειτουργίας τους. Ξέρουν πολύ καλά τι είναι αυτοί στο οποίο βάζουν πλάτες να δημιουργηθεί - στο κάτω κάτω συνεργούν σε αυτό που οι ίδιοι καταγγέλλουν. Ο δε εποπτικός τους ρόλος όσον αφορά τα ανθρωπίνα δικαιώματα, τον οποίο ευαγγελίζονται, σε έναν βαθμό είναι επιθυμητός κι από το ίδιο το υπουργείο. Το είπαμε και πιο πριν - όταν είχαν αφήσει μόνο τους μπάτσους να κάνουν κουμάντο, κόπηκε η επιχορήγηση από την Ε.Ε.

#### γ) Οι "ξένοι" επιχειρηματίες, οι τοπικοί επιχειρηματίες

Χάρη στον πρώην πρωθυπουργό μας Γιώργο Παπανδρέου, αποκτήσαμε τον ψηφιακό χώρο της απόλυτης δημοσιονομικής διαφάνειας (ελπίζουμε να έχετε χιούμορ) "διαύγεια". Σε αυτόν δημοσιεύονται όλοι οι διαγωνισμοί κι οι αναθέσεις έργων του δημοσίου. Δυστυχώς, επειδή το "διαύγεια" βρίσκεται σε αυτή την νότια γωνιά των Βαλκανίων, αποτελεί μια τεράστια πηγή θορύβου και σαβούρας πληροφοριών και ακατανόητων εγγράφων με τα οποία ο συντάκτης του παρόντος άρθρου πέρασε πολλές βαρετές ώρες. Παρουσιάζουμε συγκεντρωμένες και σε μορφή πίνακα όσες πληροφορίες καταφέραμε να συλλέξουμε μέσα από τις αναθέσεις έργων του τελευταίου χρόνου σχετικά με το στρατόπεδο συγκέντρωσης Παραδέλλη στη Λέσβο (βλ. πίνακα στο πάνω μέρος της σελίδας).

Ο πίνακας αυτός σε καμία περίπτωση δεν φιλοδοξεί να είναι πλήρης. Μάλιστα, είναι άγνωστο το τι ποσοστό επί του συνόλου καλύπτει. Υπάρχουν εξόφθαλμες ελλείψεις (το Catering για παράδειγμα), ενώ δεν ισχυριζόμαστε πως όλα τα έργα που περιλαμβάνει είναι εξίσου σημαντικά. Εν ολίγοις, είναι ό,τι καταφέραμε να βρούμε. Είναι αρκετά όμως τα δειγματοληπτικά του στοιχεία για να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα γύρω από την κατασκευή και συντήρηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης.

Στον πίνακα μπορούμε να δούμε εξαψήφια, πενταψήφια και τετραψήφια ποσά.



Ο τότε υπουργός της αστυνομίας Δένδιας στη Μυτιλήνη, το καλοκαίρι του 2013. Αφού ξεμπερδέψε με τους “χώρους ανομίας”, προχωρά στην ανέγερση “χώρων νομιμότητας”.

Μπορούμε να δούμε εμφανώς φουσκωμένα ποσά, όπως τα χιλιάδες ευρώ για τη μεταφορά 3 μεταναστών στην Τουρκία, συναντάμε όμως και ποσά ρουτίνας, όπως για το άδειασμα των βόθρων. Μιας και αναφέρονται, οι δε βόθροι τελικά δεν αδειάζονταν και τα λήμματα ξεχείλιζαν σε κοντινό οικόπεδο. Θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη πως τα συγκεκριμένα ποσά, αν μοιάζουν φουσκωμένα για τις συγκεκριμένες δουλειές, στην πραγματικότητα είναι τσάμπα χρήμα για υπηρεσίες που δεν είναι ανάγκη να παρέχει κάποιος. Οι φυλακισμένοι μετανάστες δεν είναι άλλωστε ο “οποιοσδήποτε πελάτης που έχει πάντα δίκιο”. Έτσι, μονότονα επαναλαμβάνονται τα δημοσιεύματα για ηλεκτρικά, υδραυλικά, στατικά κλπ κλπ προβλήματα.

Εδώ θα σταθούμε σε δύο γενικά σημεία. Πρώτον, το υπουργείο δεν είπε ψέματα· θα υπάρχει αρκετό χρήμα για όλους. Πράγματι μικρά και μεγάλα ποσά πέρασαν σε μικρές και μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις, από τους εκτυπωτές (400 ευρώ το κομμάτι) μέχρι τα κλιματιστικά (που αναρωτιέται κανείς αν επιτρέπεται να λειτουργούν ή ακόμα ακόμα κι αν τελικά εγκαταστάθηκαν), μέχρι τα άθλια φαγητά που σερβίρονται. Αυτή η χρηματική ροή που ξεκινάει από τις διαπραγματεύσεις του ελληνικού κράτους με τους ευρωπαϊούς εταίρους, περνά από τα ευρωπαϊκά ταμεία και κάνει μια πολύ σημαντική στάση στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τελικά δεν καταλήγει μόνο σε πέντε έξι μεγάλα κεφάλια. Αντίθετα, φτάνει μέχρι τα ακρότατα όρια της τοπικής κοινωνίας. Τελικά θα φάνε και οι καρχαρίες και τα καρχαριάκια.

Δεύτερον, η στάση αυτή που γίνεται στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται. Η ικανότητα του εν λόγω υπουργείου να διαχειρίζεται τόσο μεγάλες ποσότητες χρήματος, και μάλιστα εν μέσω της σοβαρής και παρατεταμένης χρηματοδοτικής ξηρασίας που έχει προκαλέσει η κρίση, μετατρέπει την αστυνομία σε έναν πολύ ισχυρό εργοδότη που ίσως και να έχει λόγο για το ποιος τελικά θα επιβιώσει μέσα στην οικονομία και ποιος όχι. Μπορεί να καταλάβει κανείς αυτόν τον ρόλο αν τον σκεφτεί σε αντιστοιχία με τον ρόλο που έπαιζε το ΥΠΕΧΩΔΕ στα χαρωπά χρόνια της μεταπολίτευσης. Τις δεκαετίες του '80 και του '90, μια φίλια με τον σωστό άνθρωπο στο ΥΠΕΧΩΔΕ μπορούσε να σε τραβήξει από τον βούρκο στην κορυφή και να σε μετατρέψει σε “νέο τζάκι” ή τουλάχιστον σε άνετη μεσαία τάξη. Το χρήμα που διαχειριζόταν το συγκεκριμένο υπουργείο ήταν τόσο που έδωσε και ψωμί και παντεσπάνι σε πολύ κόσμο, χαρακτηρίζοντας τελικά την οικονομία της εποχής. Το ΥΠΕΧΩΔΕ υπήρξε ένα οικονομικό κέντρο. Το ρόλο αυτό, σε ένα βαθμό, έρχεται να τον παίξει και το υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Σε αντίθεση όμως με το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Δημόσιας Τάξης έχει παραδοσιακά πολλούς εχθρούς, αλλά και κάποιους ισχυρούς φίλους. Ε, αυτοί οι ισχυροί φίλοι της αστυνομίας είναι που θα πάρουν τα λεφτά. Εν ολίγοις, θα βγάλει το κάτι της του κι ο τελευταίος φασίστας και στο τελευταίο χωριό. Ας ξαναδοούμε τώρα τον πίνακα· ξαφνικά μοιάζει να αποκτά μια άλλη σημασία.

#### δ) Οι μετανάστες

Δεν υπάρχουν σε αυτήν την ιστορία, τουλάχιστον στο έλλογο κομμάτι της. Οι μετανάστες εργάτες που φυλακίζονται σε αυτούς τους χώρους, όχι για κάτι που έκαναν, αλλά απλώς και μόνο επειδή υπάρχουν, παραμένουν “σχεδόν αόρατοι”. Η ανάγκη για την κτηνώδη καταπίεσή τους ώστε να μετατραπούν στην ειδική πρώτη ύλη της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, του συγκεκριμένου τύπου που έχει αναπτυχθεί στις ελληνικές βιομηχανίες, οικοδομές και χωράφια, ξεκινάει από αυτούς του χώρους κράτησης. Παραμένουν το “ακίνητο πρώτο κινούν” των χρημάτων που φτάνουν στις τσέπες όσων πλουτίζουν από το χτίσιμο και τη συντήρηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης· και για αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν στο κάδρο...

#### Δύο καταληκτικές παρατηρήσεις

Νομίζουμε πως παραδείγματα σαν το στρατόπεδο Παραδέλλη της Λέσβου βάζουν

το λιθαράκι τους στο να γίνονται πιο στέρεες οι απόψεις που έχουμε διατυπώσει καιρό τώρα σε αυτό το περιοδικό για τη διαχείριση των μεταναστών εργατών από τη μεριά του κράτους. Πρώτον, οι μετανάστες εργάτες δεν καταδιώκονται για κάποιο μεταφυσικό λόγο, αλλά για ιδιαίτερα ταξικούς λόγους. Κι ως εκ τούτου ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείρισή τους, αποκτά και μια ιδιαίτερα υλική μορφή. Την υλική αυτή μορφή μπορεί κάποιος να την εντοπίσει παρακολουθώντας τις σχετικές ροές χρήματος. Κι οι ροές χρήματος γύρω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών που έχουν ανοίξει σε διάφορα σημεία, δεν αφορούν μόνο κάποια μεγάλα κεφάλια ή μόνο το κράτος. Αντίθετα, βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή των μικρών αφεντικών και των μικρών επιχειρήσεων της περιοχής. Τελικά, μια σχέση αναπτύσσεται ανάμεσα στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και τις τοπικές επιχειρήσεις. Μια σχέση που συνδέει τη συνέχιση της κερδοφορίας της επιχειρησής τους με τη συνέχεια της φυλάκισης των μεταναστών. Μια σχέση που διευρύνει το δίκτυο της αστυνομίας πολύ έξω από τους μηχανισμούς του κράτους. Σε τελική ανάλυση, μέρος του δικτύου αυτού θα μπορούσε να είναι και το αφεντικό μας και να το αγνοούμε. Αν παρακολουθήσει κανείς τα λεγόμενα των εμπλεκόμενων, βλέπει πως “ο αριστερός ανθρωπισμός κι η δεξιά αδιαλλαξία αποτελούν όψεις του ίδιου νομίσματος”· ενός νομίσματος που, όπως χαρακτηριστικά είπαν και μερικοί σύντροφοι, έχει έναν και τον αυτό σκοπό: την αύξηση των κονδυλίων που ρέουν προς τις τοπικές επιχειρήσεις για τη διαχείριση του εγκλεισμού των μεταναστών εργατών.

Δεν υποστηρίζουμε εδώ πως αυτοί οι χώροι ανοίξαν για να βγάλει από ψίκουλα μέχρι καρβέλια η κάθε τελειωμένη επαρχιακή εταιρία catering. Αυτοί οι χώροι ανοίξαν για να διαχειριστούν την εργατική δύναμη των μεταναστών και συνεπώς του συνόλου της εργατικής τάξης. Εκείνο όμως που προσπαθούμε να πούμε είναι πως η συγκεκριμένη λειτουργία πηγάζει μέσα από τη σχέση ρατσισμού που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, είναι διάχυτη στην κοινωνία κι είναι υλική. Επιπλέον, τα χρήματα αυτά που βρίσκονται στα χέρια του υπουργείου της αστυνομίας τού επιτρέπουν να διαλέξει ποιους θα “ευεργετήσει” και ποιους όχι. Και προφανώς απλώς και μόνο το να ενημερώνεται κανείς για το πότε θα παίξει ο ένας ή ο άλλος διαγωνισμός για τη διαχείριση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, ώστε να τον χτυπήσει η όποια εταιρία, απαιτεί μια προϋπάρχουσα σχέση μεταξύ της αστυνομίας και της εταιρίας. Δηλαδή η φίλια με την αστυνομία αποκτά στην εποχή μας μια ιδιαίτερα επικερδή μορφή. Αυτή η μπάτσικη επιχειρηματικότητα μεταφέρει τη σχέση που συγκροτεί τα στρατόπεδα συγκέντρωσης πολύ πέρα από αυτά· μέσα στον πολεοδομικό ιστό. Έτσι, το στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν είναι “κάπου μακριά”, αλλά διαχέεται μέσα στην πόλη. Όσο άσχημο κι αν είναι αυτό, μπορεί να δώσει την ευκαιρία στις δυνάμεις που θέλουν να εναντιωθούν στην επέλαση της βαρβαρότητας να αντιπαλέψουν τα στρατόπεδα σε πολύ πιο γνώριμα περιβάλλοντα. Αναπτύσσουμε περαιτέρω τις παραπάνω σκέψεις στην ένθετη σε αυτό το τεύχος προκήρυξη με τίτλο “Το δικό σου κοντινό στρατόπεδο συγκέντρωσης”.

1. “Και η Frontex, στις ανέσεις της”, Εμπρός, 14/06/2014.
2. “Συγγνώμη για το κολαστήριο”, Ελευθεροτυπία, 23/10/2010. Η πρώτη δήλωση ανήκει στον Βούγια, τότε υφυπουργό Δημόσιας Τάξης κι η δεύτερη στον Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργό.
3. “Λύση σε 50 μέρες”, Εμπρός, 12/07/2013.
4. “Σε δύο μήνες νέο Κέντρο Υποδοχής”, Εμπρός, 25/01/2014.
5. “«Παιχνίδια» με τα Κέντρα Υποδοχής”, Εμπρός, 06/09/2013.
6. “Όχι σε Αμυγδαλέζα Νο 2”, Εμπρός, 14/09/2013 και “Ανάστατη η τοπική κοινωνία”, Εμπρός, 19/09/2014.
7. “Χώροι κράτησης... μόνιμοι”, Εμπρός, 19/09/2014.
8. “Το ΠΙΚΠΑ σώζει την κατάσταση”, Εμπρός, 02/07/2014.
9. “Πίσω τα κλειδιά θα ζητήσει ο Δήμος”, Εμπρός, 01/10/2013.





## «Θα το λειτουργεί η αστυνομία μόνο;» η καούρα των μκο για το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Λέσβο

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι εννοούν οι αριστεροί και διάφορες μκο όταν μιλάνε για «ανοικτά» «κέντρα υποδοχής μεταναστών»; Ας πάρουμε κυριολεκτικά αυτό που λένε κι ας φανταστούμε λίγο την εικόνα: οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνουν στο στρατόπεδο. Να παίρνουν το λεωφορείο και να πηγαίνουν στην κοντινή πόλη για καφέ. Να κάνουν βόλτες ή να κάθονται σε μια πλατεία. Τα παιδιά τους να παίζουν στις παιδικές χαρές. Να κοινωνικοποιούνται με το ντόπιο στοιχείο. Το βράδυ να επιστρέφουν στο στρατόπεδο για φαί και ύπνο και οι μπάτσοι να τους περιμένουν στις πύλες να τους καληνυχτίσουν και να τους φυλάνε όλο το βράδυ. Εντάξει, νομίζουμε πως φτάνει. Όσο πιο λεπτομερής γίνεται αυτή η εικόνα, τόσο χάνει το ρεαλισμό της. Οπότε όχι, όταν οι αριστεροί και οι μκο ζητάνε «ανοικτά κέντρα υποδοχής» δεν εννοούν καθόλου αυτό το πράγμα.

Ναι, αλλά κάτι εννοούν και κάτι θέλουν όλοι αυτοί οι εθελοντές που κινητοποιούνται από την αγάπη και την ευαισθησία για τον συνάνθρωπο, όταν μιλάνε για το ζήτημα. Αν θέλετε λοιπόν να πάρετε έναν σαφή ορισμό του «ανοικτού» στρατοπέδου συγκέντρωσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνάντηση που έγινε στις αρχές Μαΐου του 2013 στη Λέσβο ανάμεσα στο δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων «Χωριό του Όλοι μαζί» και τους βουλευτές της Λέσβου: Παύλο Βογιατζή (ΝΔ), Νίκο Σηφουνάκη (ΠΑΣΟΚ) και Γιάννη Ζερδελή (Συριζα).<sup>1</sup> Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία των εθελοντών, ήταν «άτυπη» και σκοπό είχε να θέσει το αιτήμα προς τους βουλευτές ώστε να πιέσουν να φτιαχτεί άμεσα στη Λέσβο ένα «ανοικτό Κέντρο Πρώτης Υποδοχής για μετανάστες». Και για να μην έχουμε αμφιβολίες για το τι ζητούν οι εθελοντές, ο αντιπρόσωπος του «Χωριού του Όλοι Μαζί», Γ. Παπαπορφυρίου, εξαρχής τοποθετήθηκε στη συνάντηση και διευκρίνισε πως:

«Η θέση μας σαν Δίκτυο είναι να δημιουργηθεί ένα ανοικτό Κέντρο Πρώτης Υποδοχής. Ανοικτό, με την έννοια να είναι προσβάσιμο σε εθελοντικές οργανώσεις σχετικές με μετανάστες και πρόσφυγες. (...) Σας είπα ποια είναι η θέση του δικτύου, αλλά υπάρχει νομοθετημένη λειτουργία των κέντρων πρώτης υποδοχής, νομοθετημένη πώς λειτουργούν αυτά, πώς συγκροτούνται. Και απ' ό,τι μας είπε ο Νίκας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν και χρήματα για τη λειτουργία τους».

Να λοιπόν μια πρώτη εξόχως ρεαλιστική εικόνα του «ανοικτού». Στρατόπεδο ανοικτό, με την έννοια οι πόρτες να είναι ανοικτές σε μκο και μεταναστευτικές οργανώσεις, όχι φυσικά στους μετανάστες. Χρήματα υπάρχουν. Και ο εθελοντής και φιλεύσπλαχνος κύριος Παπαπορφυρίου που γνωρίζει καλά όχι μόνο το νόμο για τα κέντρα υποδοχής, αλλά και εκπροσώπους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τους οποίους μπορεί και συνομιλεί, επιβεβαιώνει πως

«λεφτά υπάρχουν». Ο ίδιος άλλωστε έχει υπάρξει μέλος μιας άλλης οργάνωσης, της «Συνύπαρξης στο Αιγαίο», της οποίας «τα μέλη στα δεκατέσσερα χρόνια που ασκούν δράσεις στην τοπική κοινωνία, προσπαθούν με όσες δυνάμεις διαθέτουν, συνεργαζόμενα με τις αρχές, να υποστηρίζονται υλικά και ηθικά οι μετανάστες. Στην προσπάθειά τους αυτή δεν έλαβαν ποτέ από Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα, ή από συμμετοχή σε πρόγραμμα ούτε ένα ευρώ για το έργο τους». (Lesvos news, 14/11/2012, Οι αλήθειες για το πρόβλημα των μεταναστών στη Λέσβο από τη «Συνύπαρξη στο Αιγαίο». Η υπογράμμιση ως έχει στο πρωτότυπο). Πράγματι λοιπόν, ο κύριος Παπαπορφυρίου είναι λογικό να έχει κουραστεί να υποστηρίζει υλικά και ηθικά τους μετανάστες όλα αυτά τα χρόνια και κανείς να μην του το αναγνωρίζει. Πράγματι, κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτόν και τους ομοίους του.

Ας κάνουμε ακόμα σαφέστερες τις προθέσεις των εθελοντών της Λέσβου. Το «Χωριό του Όλοι μαζί» είναι μια εθελοντική οργάνωση που φτιάχτηκε στη Λέσβο το 2012 και σύμφωνα με τα λόγια των ιδρυτών της «την είχαμε φτιάξει ενόψει μιας πιθανής ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά στο δρόμο μας έτυχε αυτό (sic) με τους μετανάστες». Όταν τους έτυχε «αυτό» με τους μετανάστες, στα τέλη του 2012, δηλαδή να καταφτάνουν στο νησί μετανάστες, να κυκλοφορούν στους δρόμους της Μυτιλήνης, να κοιμούνται στα πάρκα και τις πλατείες, οι μπάτσοι να αρνούνται να τους συλλάβουν, οι μικροαστοί να σιχτιρίζουν, τότε οι εθελοντές του «Χωριού του Όλοι Μαζί» πήραν την πρωτοβουλία και πήγαν στις εγκαταλειμμένες κατασκνήσεις του ΠΙΚΠΑ. Τις καθάρισαν και υποδέχτηκαν εκεί τους μετανάστες που κυκλοφορούσαν «αδέσποτοι» στους δρόμους. Με λίγα λόγια τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2012, οι εθελοντές του «Χωριού του Όλοι μαζί» έφτιαξαν, κατά τα λεγόμενά τους, ένα «πρότυπο κέντρο ανοικτής φιλοξενίας μεταναστών». Με τα δικά μας λόγια, έφτιαξαν ένα δικό τους στρατόπεδο συγκέντρωσης. Διαφημίστηκαν αρκετά από τον τοπικό τύπο αλλά και από μερίδα του αθηναϊκού γι' αυτή την «αφιλοκερδή πρωτοβουλία τους», η οποία απέδειξε στο ελληνικό κράτος πως η Λέσβος δεν χρειάζεται να ξαναζήσει τις εικόνες της Παγανής, οι τουρίστες της Λέσβου δεν χρειάζεται να βλέπουν ξιπόλυτους όταν κατεβαίνουν στο λιμάνι και οι Λέσβιοι μικροαστοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι στα σπίτια τους. Ωραία! Αλλά, όλα αυτά τα έκαναν οι εθελοντές της Λέσβου πράγματι αφιλοκερδώς; Αλίμονο! Η συνάντηση που έγινε με τους βουλευτές τον Μάιο του 2013 δείχνει ξεκάθαρα πως οι εθελοντές του «Χωριού του Όλοι Μαζί» αυτό που βασικά επιδιώκουν είναι να εξαργυρώσουν όλη την προηγούμενη δράση τους τη στιγμή που επίκειται στη Λέσβο η δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ). Αυτό που ζητάνε στη συνάντησή τους με τους βουλευτές είναι να αναγνωριστεί η προσφορά τους από τότε που τους έτυχε «αυτό» με τους μετανάστες, και να



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ -ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Στην κορυφή του τραπέζιού ο Γ. Παπαπορφυρίου, μέλος του «Χωριού του Όλοι μαζί». Δεξιά, ο βουλευτής του Συριζα Γιάννης Ζερδελής. Αριστερά με το μούσι, ο βουλευτής της ΝΔ Πάυλος Βογιατζής και δίπλα του ο Νίκος Σπφουνάκης του ΠΑΣΟΚ.



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ -ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Δίπλα στον Σπφουνάκη, άλλα μέλη του «Χωριού του Όλοι μαζί».

αποκτήσουν πρόσβαση στο ΚΕΠΥ ως εθελοντική οργάνωση. Είναι τόσο εμφανής η διάθεσή τους να χωθούν στην πίτα των κονδυλίων που προβλέπονται για τα ΚΕΠΥ, που δεν μπορούν με τίποτα να κρατηθούν και να μην ρωτήσουν τον βουλευτή της ΝΔ ευθέως: «θα είναι όμως ανοικτό σε πολιτικό προσωπικό το Κέντρο; Ή θα το λειτουργεί μόνο η αστυνομία;». Κι όταν ο βουλευτής της ΝΔ τους καθυσχάζει ότι το Κέντρο θα φτιαχτεί στη Λέσβο άμεσα, ότι θα είναι κλειστό αλλά ανοικτό στις εθελοντικές οργανώσεις (επιτέλους να και μια ειλικρινής διατύπωση του «ανοικτού») τότε ο αντιπρόσωπος του «Χωριού του Όλοι Μαζί», εκφράζει με νόημα το παράπονό του: «Ανοικτό όμως σε ορισμένες μκο... Καθορισμένες...», δηλαδή όχι στη δική του. Θυμίζει κιόλας πως στην Παγανή, ποτέ δεν τους επέτρεψαν την πρόσβαση, οι ακάριστοι οι μπάτσοι.

Αυτά λοιπόν με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, την αγάπη για τον συνάνθρωπο του «Χωριού του Όλοι Μαζί». Η οργάνωση οσμίστηκε με αισθητήριο λαγωνικού τα κονδύλια όταν τους έτυχε «αυτό» με τους μετανάστες και εξαρχής χάραξε τη στρατηγική της για «να κάνει ταμείο» όταν έρθει η ώρα. Βέβαια δεν θα 'πρεπε να μας πιάνει έκπληξη. Η οργάνωση αυτή, όπως και κάθε μκο που ασχολείται με «ανθρωπιστικά προβλήματα», δεν είναι τίποτε άλλο από ένα είδος ημι-ιδιωτικής εταιρείας που λειτουργεί όπως λειτουργεί κάθε εταιρεία που θέλει να πλασαριστεί στον ανταγωνισμό της αγοράς και να εισπράξει ζεστό κρατικό χρήμα. Εξ ου και επιδεικνύει το προηγούμενο έργο της, εξ ου και πιέζει ώστε «η ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει να διαθέσει όλα τα χρήματα και τα κονδύλια τα οποία παίρνει από την ευρωπαϊκή ένωση γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό» (από παλαιότερη δήλωση τον Νοέμβριο του 2012 για το «εγχείρημα του ΠΙΚΠΑ») εξ ου και στη συνέχεια αξιοποιεί τα όποια πατήματά της σε περιφέρεια, δήμο, αστυνομία, λιμενικό, υπουργεία και βουλευτικά γραφεία προκειμένου να τσιμπήσει την εκάστοτε εργολαβία.



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ -ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Η Λένα Αρτίνογλου, μέλος κι αυτή του «Χωριού του Όλοι μαζί», θέτει το ζήτημα του «κρεμασμένου απ' τα κάγκελα».

Εμάς πάντως, μας έπιασε απδία και οργή με την όλη υπόθεση. Γιατί στην αντιπροσωπεία του «Χωριού του Όλοι Μαζί» που συναντήθηκε με τους βουλευτές της Λέσβου βλέπουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του πώς συζητούνται οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης σε μια τοπική κοινωνία. Βλέπουμε πώς τα τοπικά συμφέροντα και οι τοπικοί παράγοντες συνδιαλέγονται με τον μανδύα του εθελοντισμού και της «συνεργασίας φορέων και πολιτών» για τη νομή των κονδυλίων που προορίζονται για τις φυλακές μεταναστών χωρίς χαρτιά.

Στο μεταξύ, οι άνθρωποι που μιλάνε στην εν λόγω συνάντηση είναι άνθρωποι κυνικοί, πρακτικοί και αδυσώπητοι. Δεν θέλουν Παγανή, επιμένουν για «ανοικτό» κέντρο γιατί όπως συμπυκνώνει τόσο κυνικά και μελοδραματικά ένα μέλος του «Χωριού του Όλοι μαζί», η Λένα Αρτίνογλου: «θα τους έχουμε εκεί και θα περνάω εγώ με το παγωτό μου, με το μωρό μου, και θα βλέπω τον άλλο να είναι κρεμασμένος απ' τα κάγκελα;». Σωστά. Η ύπαρξη ενός στρατοπέδου θέτει άλλωστε και ζητήματα αισθητικής.

1. Την απομαγνητοφώνηση της συνάντησης μπορείτε να τη δείτε στο site μας: antifasripta.net>βιβλιοθήκη>τεκμηρίωση> «θα το λειτουργεί η αστυνομία μόνο»; Τη συνάντηση μπορεί να τη δει κανείς και σε βίντεο στο youtube, με τον τίτλο «Όλοι μαζί – το χωριό και οι βουλευτές». Από αυτό το βίντεο προέρχεται η απομαγνητοφώνηση. Προφανώς, η συνάντηση δεν έχει δημοσιοποιηθεί ολόκληρη, αφού το βίντεο όπως θα δείτε κόβεται κάπως απότομα.

Να ευχαριστήσουμε, επίσης, τους συντρόφους από τη Λέσβο που μας έχουν επιστήσει την προσοχή στην περίπτωση του στρατοπέδου του νησιού και μας στέλνουν σχετικό υλικό.