

Έχουμε μια συντρόφισσα που μας έλεγε ότι αν ο Γκυ Ντεμπόρ ζούσε στις μέρες μας θα διατύπωνε το δικό του «φαίνομαι, άρα υπάρχω». Και μοιάζει να 'χει δίκιο: απ' τη μια το θέαμα συνεχίζει να μεσολαβεί και να καταβροχθίζει κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής κι απ' την άλλη κάθε ιδέα και κάθε πράξη που τείνει να παρεκκλίνει απ' τη νέα κοινωνία του θεάματος σχεδόν είναι σα να μην υπάρχει. Κι αυτή είναι μια διαπίστωση με καθολική εφαρμογή – ισχύει για την κινηματική ζωή με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για την πολιτική, την οικονομία, την τέχνη.

Άσχετα με τις φιλοσοφίες μας βέβαια, στις 11 του Μάρτη που μας πέρασε οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες από την Άγρια Δύση οργάνωσαν μια αντιφασιστική παρέμβαση σε ημερίδα του δήμου Ασπροπύργου που είχε σα θέμα της την «παραβατικότητα των ρομά» και ακροατές το συνηθισμένο ρατσιστικό σινάφι που αισθάνεται ζεστά σε τέτοιες φασιστοεκδηλώσεις.

Κατά τη γνώμη μας η κίνηση της Άγριας Δύσης ήταν εξαιρετικά εύστοχη και πολιτικά πετυχημένη: αφενός επειδή υπέδειξε ότι ο ρατσισμός κι ο φασισμός δεν εξαφανίζονται, αναλόγως της τηλεοπτικής ενασχόλησης, αλλά ότι εξακολουθούν να δίνουν τον τόνο σε κάθε τοπική κοινωνία. Κι αφετέρου επειδή έθεσε στο στόχαστρο της αντιφασιστικής πολιτικής, όχι το ναζισμό σαν ιδεολογία, αλλά το φασισμό στην πιο mainstream, καθημερινή του εκδοχή.

Το διάστημα που μεσολάβησε από την παρέμβαση της Άγριας Δύσης έως την έκδοση του περιοδικού, η αντιφασιστική συνέλευση αυτονομη antifa βρέθηκε και συζήτησε με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες από την Άγρια Δύση τόσο για τις κινήσεις των τοπικών αρχόντων και τη συμπλοκή τους με τη ρατσιστική επιχειρηματολογία, όσο και για τη σημασία και την εμπειρία της πολιτικής οργάνωσης σε περιοχές με ελάχιστη κινηματική παράδοση. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια προσπάθεια να αποτυπωθούν τα βασικά σημεία αυτής της συζήτησης. Δημοσιεύεται με τη σύμφωνη γνώμη της Άγριας Δύσης, την οποία και ευχαριστούμε πολύ.

Νέα από την 'Άγρια Δύση

Αντιφασιστική παρέμβαση στη ρατσιστική ημερίδα του δήμου Ασπροπύργου, πέντε εκατομμύρια ευρώ και ταξική περηφάνια στο Θριάσιο Πεδίο



-Άγρια Δύση: Κοίταξε να δεις. Εμείς πήραμε χαμπάρι ότι ο Μελετίου, ο δήμαρχος Ασπροπύργου δηλαδή, θα διοργάνωνε τη συγκεκριμένη ημερίδα σχετικά έγκαιρα. Η ημερίδα ήταν καραμπινάτη ρατσιστική: δεν ήταν απλώς ο τίτλος της εκδήλωσης που φωτογράφιζε τους ρομά ως εγκληματίες, αν κι εδώ που τα λέμε και μόνο ο τίτλος αρκούσε [ο ακριβής τίτλος ήταν «Παραβατικότητα, έκνομες ενέργειες και παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή του Ασπροπύργου και του Θριάσιου πεδίου. Το ζήτημα της παράνομης εγκατάστασης των αθιγγανών και η «γκετοποίηση» βιομηχανικών, εμπορικών και αγροτικών περιοχών. Μέτρα για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος»]. Ήταν επιπλέον ένα κάρο άλλοι λόγοι. Από πού να ξεκινήσουμε; Απ' το ότι ο Μελετίου ήταν επί πολλά χρόνια ΕΠΕΝίτης μέχρι να χωθεί στη στοργική αγκαλιά της «μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης»; Απ' το ότι εδώ και κάμποσο καιρό το κάθε φασιστόμωτρο μας έχει κάνει πλύση εγκεφάλου με την εγκληματικότητα των ρομά; Απ' το ότι το οργανωμένο έγκλημα, η Χρυσή Αυγή και τα γραφεία της και χιλιά δυο άλλα μαφιόζικα συμφέροντα μας έχουν κασικωθεί στο σβέρκο, αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημά μας είναι οι τσιγγάνοι;

-Antifa: Ακούγεται λίγο τρομακτικό. Εσάς σας έπαιρνε να χαλάσετε τη γιορτούλα του δημάρχου; Δε φοβόσασταν μήπως υπάρξουν, ας το πούμε έτσι, επιπλοκές;

-Άγρια Δύση: Ρε συ δεν ήταν αυτό το ζήτημά μας. Εντάξει, τα είχαμε σταθμίσει τα πράγματα. Είχαμε ένα απλό σχέδιο, είχαμε ανθρώπους φυτευτούς στο ακροατήριο, διάφοροι άλλοι σύντροφοι είχαν προσφερθεί να μας βοηθήσουν. Εξάλλου δεν ήταν το ζήτημα μας να πάμε για πόλεμο. Εμείς αυτό που είχαμε σχεδιάσει κι εντέλει μας βγήκε, ήταν να μπούμε στην αίθουσα και να κάνουμε σαματά. Θέλαμε να δείξουμε ότι σ' αυτές τις περιοχές, όσο κι αν όλοι τις έχουν για πέταμα, δεν είναι όλα ίσιωμα. Ότι δε μπορεί ο κάθε φασίστας (ειδικά μάλιστα αν αυτός ο φασίστας είναι ο δήμαρχος...) να λέει ανεμπόδιστα ό,τι ρατσιστική μαλακία κατεβάσει η κούτρα του. Κι ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουμε και μεις όσο κι αν με την πρώτη ματιά δεν

γεμίζουμε το μάτι διαφόρων. Κι επίσης, έχει τη σημασία του ότι ο δήμαρχος κατά κάποιο τρόπο είχε προλάβει να εκτεθεί, μιας κι αφού τις μέρες πριν είχαμε κάνει το σχετικό σουσούρο για την φασιστοεκδηλώσουλα του, χώθηκε κι η Εφημερίδα των Συντακτών με σχετικά δημοσιεύματα.

-Antifa: Ε ναι ρε σεις... Κι αυτός ο δήμαρχος το παράχσε. Δεν ακούγεται δημοκρατικών φρονημάτων...

-Άγρια Δύση: Μην τα ψάχνετε. Μιλάμε ο τύπος ήταν για πολλά χρόνια στέλεχος στην ΕΠΕΝ, κι από κει έχει τα κολλητικίγια με το Βοριδίη που ήταν κι αυτός καλεσμένος στην εκδήλωση για να διαφωτίσει για το "πρόβλημα" των ρομά την τοπική κοινωνία του Ασπροπύργου. Και βέβαια στα πολλά παράσημά του είναι και δυο φορές καταδίκη του από ευρωπαϊκά δικαστήρια για ρατσισμό. Κι αυτός ο τύπος είναι δήμαρχος... Ρε όταν μιλάμε για Ασπροπύργο πρέπει να έχετε υπόψη ότι η ΕΠΕΝ Ασπροπύργου ήταν ακμαιότατη μέχρι και το 1996, χρονιά δηλαδή που οπουδήποτε αλλού είχε παίξει πλήρης διάλυση. Τελοσπάντων... Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας: εμείς μαζευτήκαμε στην πλατεία του Ασπροπύργου κι από κει κατευθυνθήκαμε όλοι μαζί προς το χώρο της ημερίδας. Το σχέδιό μας ήταν να μπαχαλέψουμε την εκδήλωση όσο μπορούμε και να φύγουμε δίχως πολλά πολλά. Ο δήμαρχος μας κατάλαβε και κοίταγε να είναι προσεκτικός στην ομιλία του, αλλά τι προσεκτικός και ιστορίες... Ήταν και το θέμα τέτοιο, είναι κι ο ίδιος κραγμένος φασίστας, ε στο τέλος του ξέφυγε. Οι τσιγγάνοι το ένα, οι τσιγγάνοι το άλλο... Στο τέλος μας είπε κιόλας ότι οι τσιγγάνοι φταίνε για την περιβαλλοντική υποβάθμιση των περιοχών μας, επειδή λείει οδηγάνε αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει έλεγχο κτεο – εντωμεταξύ όλα αυτά σε μια συζήτηση που αφορούσε το θριάσιο πεδίο, την πιο μολυσμένη δηλαδή ζώνη πανελλαδικά. Ο τύπος μας έλεγε για τους ρύπους των αμαξιών, τη στιγμή που στην περιοχή μας βρίσκεται συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο κομμάτι της βαριάς βιομηχανίας, διυλιστήρια, πετρέλαια, τιμμένα και πάει λέγοντας... Ε εκεί σηκωθήκαμε και μεις και αρχίσαμε τα γαλλικά. Την πέρασε στο

δήμαρχο και στο ακροατήριό του, αρχίσαμε τα συνθήματα του είδους «Θέλουμε ρομά σ' όλες τις γειτονιές – το πρόβλημα είστε σεις ξεφτίλες ρατσιστές», τους χώσαμε τα τρικάρια μας στη μούρη, εν ολίγοις κάναμε όσο σαματά σήκωνε η κατάσταση κι σηκωθήκαμε και φύγαμε σαν κύριοι.

-Antifa: Το ακροατήριο τι φάση ήταν;

-Άγρια Δύση: Ήταν ο Μελετίου και οι δικόι του, ο αστυνομικός διοικητής της περιοχής, διάφοροι ψηφοφόροι του αγνώστων λοιπών στοιχείων, πέντε έξι υπερωιωνόβιες φασίστρες, οι οποίες παρεμπιπτόντως ήταν και οι μόνες που ανταπέδωσαν τα γαλλικά στα ίσια... Α! Και φυσικά οι τοπικοί εκπρόσωποι της αριστεράς που συμμετείχαν κι αυτοί στην ημερίδα, «με τις διαφωνίες τους» φυσικά... Δηλαδή η φάση των τελευταίων ήταν ότι «ναι μεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ας μην είμαστε ρατσιστές»...

-Antifa: Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να σημειώσουμε, ειδικά η όλη φάση με το δήμαρχο, τους ρατσιστές ψηφοφόρους του, τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και το σκάλωμα με τους ρομά κινδυνεύει να παρεξηγηθεί. Θέλω να πω ότι έτσι όπως το παρουσιάσετε μέχρις εδώ, το όλο πράγμα μοιάζει να κινείται γύρω από τη ρατσιστική ιδεολογία. Ξέρετε... Λίγο μίσος για τους τσιγγάνους, λίγο ξεμωραμένες θειάδες, λίγο ρατσιστικές καταδίκες του δημάρχου. Απουσιάζει δηλαδή κάποιο συγκολλητικό στοιχείο.

-Άγρια Δύση: Κι όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή οπωσδήποτε εδώ έχουμε να κάνουμε με ρατσιστικές κοινωνίες, από την άλλη όμως το πράγμα είναι πιο περίπλοκο, τόσο μάλιστα που και μεις πολλές φορές δε μπορούμε να το κάνουμε καλά. Να σας πούμε μερικά παραδείγματα:

Κατ' αρχάς ο ίδιος ο δήμαρχος κλαίγεται δεξιά και αριστερά ότι δέχεται πόλεμο επειδή «πήρε τα λεφτά από τους γύφτους και τα 'ριξε στο κέντρο της πόλης». Προσοχή εδώ: γύρω απ' το ζήτημα των τσιγγάνων, το «πρόβλημα» που λένε κι οι ρατσιστές, έχει στηθεί ένα ολόκληρο πανηγύρι χρηματοδότησης. Τα περίφημα



Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (μεγάλη η χάρη του...)

Το Μάρτη του 2013 τα μέλη του ελληνορθόδοξου συλλόγου «ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» συγκάλεσαν σύσκεψη στο Μελί Μεγάρων για να συζητήσουν για την «εγκληματικότητα» των ρομά, «οι οποίοι καθημερινώς μπαίνουν σε τρία τουλάχιστον σπίτια». Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Μεγάρων, Γ. Μαρινάκης, ο οποίος αφού απέδωσε την εγκληματικότητα σε «περιφερόμενους εγκληματίες αθίγγανους» τόνισε ότι πρέπει ο καταυλισμός στο Βλυχό και οι δύο άλλοι καταυλισμοί «να ισοπεδωθούν». Από την πλευρά του ο διοικητής Ασφαλείας Μεγάρων, Καρβούνης, παραδέχτηκε ότι το «πρόβλημα» έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και πρότεινε την αμεσότερη συνεργασία πολιτών – αστυνομίας.



Το πρόβλημα είναι οι τσιφλικάδες, οι δήμαρχοι και οι ρατσιστές

Λίγο καιρό μετά την παρέμβαση της Άγριας Δύσης στη φασιστοημερίδα, το πολιτικό σκεπτικό της αποτυπώθηκε στην αφίσα που τύπωσαν και κόλλησαν στις περιοχές τους και στο κέντρο της Αθήνας. Αντιγράφουμε ένα μικρό απόσπασμα: «Η υπόθεση, όπως είναι φανερό, μυρίζει χρήμα. Ο δήμαρχος κατασκεύασε ως μείζον πρόβλημα τους τσιγγάνους της πόλης που είναι λέει «παραβατικοί», ενώ είναι γνωστό (σε όποιον θέλει να ξέρει βέβαια) ότι ο ίδιος τσέπωσε πάνω από 5.000.000 ευρώ από κονδύλια της Ε.Ε. που προοριζόνταν για τους καταυλισμούς των ρομά. Το δηλώνει άλλωστε και με περηφάνια όταν υποστηρίζει στα δημοτικά συμβούλια ότι «τα πήρε από τους γύφτους και τα έριξε στο κέντρο του Ασπρόπυργου». Η απλή λογική όμως (και μια βόλτα στο κέντρο της πόλης) λέει ότι τα έφαγε με τους εργολάβους του... και το φαγοπότι από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό!»

ΕΣΠΑ, δηλαδή η χρηματοδότηση απ' τα ευρωπαϊκά ταμεία, προβλέπουν κονδύλια και για την «ένταξη» ή «αφομοίωση» ή όπως αλλιώς λέγεται των ρομά στις τοπικές κοινωνίες. Κι είναι εντυπωσιακό ότι μέσα από διάφορα πρότζεκτ που έχουν υπαχθεί στο ΕΣΠΑ ο δήμος Ασπρόπυργου έχει εισπράξει πέντε εκατομμύρια ευρώ. Οπότε τα τελευταία πέντε-έξι χρόνια που παίζει όλη αυτή η ιστορία με τους ρομά παράλληλα βρέχει λεφτά στις τοπικές κοινωνίες.

Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Την ίδια στιγμή, όπως ανακαλύψαμε διαβάζοντας τον τοπικό Τύπο και ακούγοντας τις σχετικές εξαγγελίες, καταλάβαμε ότι η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο καταυλισμός των Ρομά στον Ασπρόπυργο, η Νέα Ζωή, έχει αρχίσει να γαργαλάει τον ουρανόσκο διαφόρων. Ένα απ' τα πολλά σενάρια που κυκλοφορεί για να καταλάβετε, είναι ότι η Νέα Ζωή, όπου εκτός από τον καταυλισμό των ρομά στεγάζει και τις αποθήκες του ΟΣΕ, έχει μπει στο επενδυτικό ενδιαφέρον της COSCO. Το πιάνετε έτσι; Αποθήκες και εμπορευματικό κέντρο στον Ασπρόπυργο, άρα σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, άρα επέκταση και βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου, άρα οι ρομά εμποδίζουν.

-Antifa: Ενδιαφέρον. Αλλά είχαμε μείνει στα πέντε εκατομμύρια του δημάρχου. Έτσι όπως το λέτε δηλαδή μπορεί κανείς να κάνει και την αντίστροφη σκέψη: όχι δηλαδή ότι οι ρομά «εγκληματούν» και γενικώς αδυνατούν να «αφομοιωθούν» απ' τις τοπικές κοινωνίες, τόσο που χρειάζεται η οικονομική αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης; αλλά το ακριβώς ανάποδο – οι τοπικές κοινωνίες και ολόκληρη η πολιτική τους λειτουργία χτίζουν μεθοδικά την εικόνα του ρομά εγκληματία, ώστε να αποκτήσουν λόγους να χρηματοδοτηθούν απ' το ΕΣΠΑ. Έχουμε την εντύπωση ότι αν το εξετάσει κανείς απ' αυτό το πρίσμα, θα ανακαλύψει διάφορα ενδιαφέροντα.

-Άγρια Δύση: Ναι. Μοιάζει να κολλάει. Δηλαδή όντως η ένταση, ξέρετε πρωτοσέλιδα του τοπικού Τύπου που αναφέρονται στους ρομά λες και είναι στρατός εγκληματιών ή συμμοριούδες που τάχα θα «έπαιρναν το νόμο στα χέρια τους» για να αντιμετωπίσουν την «εγκληματικότητα» των ρομά, συμπίπτει χρονικά με την έναρξη των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

-Antifa: Και αν κοιτάξει κανείς να ακολουθήσει αυτή τη γραμμική σκέψη, που υποστηρίζει ότι η κατασκευή του προβλήματος των ρομά ήταν βασικό προαπαιτούμενο για την χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, μπορεί άνετα μετά να εξετάσει το άνοιγμα των γραφείων της Χρυσής Αυγής στον Ασπρόπυργο ως κομμάτι αυτής της πολιτικής.

-Άγρια Δύση: Αυτοί ανοίξαν το 2012 τη στιγμή που η αντιρομά υστερία είχε ξεκινήσει για τα καλά. Φυσικά απ' την πρώτη στιγμή έπιασαν στο στόμα τους τους ρομά – και στον Ασπρόπυργο και στα Μέγαρα. Σε μια συγκέντρωσή τους μάλιστα στον Ασπρόπυργο, ο Κασιδιάρης έλεγε τους ρομά «ανθρώπινα σκουπίδια».

-Antifa: Κολλάει όλο και πιο πολύ. Θα άξιζε να ψάξει κανείς τι δουλειές κάνουν οι μπροστάρηδες στον αντιρομά αγώνα. Η λογική λέει ότι όλο και κάποια άκρη θα έχουν με το δήμαρχο και θα εισπράττουν κι αυτοί το μερίδιό τους από τα πέντε εκατομμύρια του ΕΣΠΑ. Γιατί προφανώς όλο αυτό το ποσό δεν πάει στην τσέπη του δημάρχου, αλλά σπάει σε πολλά κομμάτια και πηγαίνει μέσω ανάθεσης έργων στις τσέπες διάφορων μελών της τοπικής κοινωνίας. Κι είναι μ' αυτόν τον τρόπο που χτίζεται στις μέρες μας η κοινωνική συνοχή. Κι επίσης είναι μέσα απ' το διαμοιρασμό χρημάτων που ο ρατσισμός σταματάει να είναι ένα «ιδε-

ολογικό» ζήτημα και γίνεται υλική σχέση με την πιο πραγματική έννοια του όρου.

-Άγρια Δύση: Υπάρχουν και σχετικά παραδείγματα επ' αυτού. Δηλαδή κάποια στιγμή μέσα στο 2013 είχε γίνει μεγάλος ντόρος για την «εγκληματικότητα» των ρομά σε μια γειτονιά στα Μέγαρα, το Μελί. Ήταν τότε που διάφοροι καλοθελητές απ' τη γειτονιά έφτιαξαν, για λίγο καιρό βέβαια, ένα εθελοντικό σώμα που περιπολούσε τα βράδια στην περιοχή με παπάκια και γουόκι τόκι. Εντάξει, από πλευράς σοβαρότητας το πράγμα ήταν κάπως κωμικοτραγικό – οι τύποι βασικά την κοπανάγανε από τις γυναίκες τους και αντί για το έγκλημα κυνηγούσαν τις μπριζόλες και τις μπίρες και σύντομα διαλύθηκαν. Αλλά οι προθέσεις είναι που μετράνε, έτσι δεν είναι; Κι απ' την άλλη μπορεί να ήλπιζαν να πέσει κανά φράγκο και αυτά τα καραγκιοζιλίκια να ήταν ο τρόπος τους να πιέσουν τη δημοτική αρχή. Ας τους ονομάσουμε η «δεξιά μπάνα» του «προβλήματος» ρομά.

Αλλά υπάρχει κι η «αριστερή μπάνα». Και κοίτα να δεις πώς αυτές οι δύο φαινομενικά εχθρικές μπάνες τελικά επικοινωνούν μεταξύ τους μια χαρά αν στο κέντρο της οπτικής μπουν οι ροές χρήματος. Γιατί, όπως ανακαλύψαμε, ενώ σχεδιάζαμε την παρέμβασή μας στην ημερίδα του δήμου Ασπρόπυργου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα «διαπολιτισμικής αγωγής» που απευθύνεται αποκλειστικά σε κοινότητες ρομά. Περισσότερο να σας πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ίδιο πακέτο του ΕΣΠΑ, από το οποίο εισπράττει επίσης κι ο φασίστας δήμαρχος Ασπρόπυργου κι οι φίλοι του. Εντωμεταξύ βέβαια, οι εργαζόμενοι σ' αυτό το πρόγραμμα δεν είναι «φασίστες» αν το πράγμα εξεταστεί από ιδεολογική σκοπιά, ίσα ίσα μάλιστα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι χρωστάνε το μεροκάματό τους ακριβώς στην ίδια συνθήκη από την οποία κονομάνε και οι δημοτικοί άρχοντες που ανήκουν στην αντίπερα ιδεολογική όχθη. Και μάλιστα «πολιτισμική αγωγή» «ξεπολιτισμική αγωγή» τα έβαλαν τα λογάκια τους σε κάποιους γνωστούς μας ρομά απ' τον καταυλισμό. Ξέρετε... εμείς είχαμε πάει να πούμε σε κάποιους ρομά με τους οποίους διατηρούμε φιλική σχέση ότι σχεδιάζαμε ντου στην ημερίδα κι απ' ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων οι «πολιτισμικοί» λειτουργοί συμβούλεψαν προς πάσα κατεύθυνση «μείνετε μακριά».

-Antifa: Μιας και λέμε για πολιτισμό, εσείς το όνομά σας πού το κονομήσατε;

-Άγρια Δύση: Μας πατάτε τον κάλο τώρα... Λοιπόν το «Άγρια Δύση» δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Βασικά είναι κομμάτι της συλλογικής παράδοσης και η καταγωγή του χάνεται στο χρόνο. Δηλαδή όταν πηγαίναμε πενταήμερες φτιάχναμε πάντα ένα πανό που έγραφε «Άγρια Δύση» κλπ. Ήταν κάτι σα ταξική περηφάνια, ακόμη κι αν τότε δεν το καταλαβαίναμε καθόλου έτσι. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν ένας τρόπος να παίρνεις κουράγιο. Δηλαδή οκ, μας έχετε πετάξει εδώ στα αζήτητα, στα Μέγαρα, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα, ζούμε μέσα στη μόλυνση από τη βαριά βιομηχανία, αλλά θα επιβιώσουμε ρε κουφάλες. Και παράλληλα το «Άγρια Δύση» υπονοούσε ότι αν οι δυτικές γειτονιές της Αθήνας είχαν τη φήμη του σκληρού, πού να δείτε τι παίζει ακόμη δυτικότερα...

