

Σύντροφος και αναγνώστης του περιοδικού θέλησε να μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες του από το καλοκαίρι του στην Κω, απ' όπου και κατάγεται. Στην Κω, το κρατικό σχέδιο εγκλωβισμού των μεταναστών στο νησί συνοδεύτηκε από τρία πογκρόμ. Του ζητήσαμε να καταγράψει τα όσα είδε και έζησε και τον ευχαριστούμε πολύ που μας έστειλε το παρακάτω χρονικό, το οποίο και δημοσιεύουμε ως έχει.

Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, φασίστες σεκιουριτάδες, «αγανακτισμένοι» ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες ξενοδόχοι: οι πυλώνες του ελληνικού τουρισμού δείχνουν τα δόντια τους.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩ...

Τα παρακάτω είναι προσωπικές εμπειρίες που έζησα στις μέρες της άδειάς μου και που παρακολουθώ έστω και από μακριά γιατί ζω και εργάζομαι στην Αθήνα. Γεγονότα που συνέβησαν αυτό το καλοκαίρι, στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, στην Κω. Γεγονότα που με σημάδεψαν και άλλαξαν πολλά πράγματα στον τρόπο που σκέφτομαι.

Λίγα λόγια για την Κω



Η Κως είναι ένα νησί του νοτιοανατολικού Αιγαίου με 34.000 κατοίκους και 120.000 κλίνες. Ένας από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς του Αιγαίου. Μέχρι το 1912 άνηκε στην Τουρκία. Από το 1912 έως το 1943 στην Ιταλία και από το 1943 έως το 1945 στην Γερμανία. Μετά την ήττα της Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέρασε υπό την κυριαρχία της Αγγλίας για ένα περίπου χρόνο και στο τέλος δόθηκε στην Ελλάδα με την επίσημη προσάρτηση των Δωδεκανήσων να γίνεται στις 7 Μαρτίου 1948. Όλες αυτές οι εναλλαγές στο πρώτο μισό του 20^{ου} αιώνα αποδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής θέσης της Κω. Στο νησί υπάρχει έως τώρα μουσουλμανική μειονότητα.

Μετά την ενσωμάτωση το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα. Άλλωστε σε παλιές εγκυκλοπαίδειες αναφερόταν η Κως σαν ο κήπος του Αιγαίου. Την δεκαετία του '60 υπήρχαν τρία εργοστάσια επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας (ντοματοπελτές). Την δεκαετία του '70 (επί χούντας) ξεκίνησαν να χτίζονται με γοργό ρυθμό τα πρώτα ξενοδοχεία. Καθώς περνούσαν τα χρόνια οι περισσότεροι κάτοικοι άρχισαν να ασχολούνται με τον τουρισμό. Εύκολο χρήμα άρχισε να γεμίζει σιγά-σιγά τις τσέπες των Κώων. Τα χωράφια αντικαταστάθηκαν από μικρά ή μεγάλα ξενοδοχεία, εμπορικά μαγαζιά, εστιατόρια, μπαρ. Οι παραλίες άρχισαν να γεμίζουν με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Όλα αυτά βέβαια σε συνεργασία με την τοπική εξου-

σία, αφού έπρεπε να ξεπεραστούν νομικές δυσκολίες περί καταπατήσεων και άλλα λοιπά δεινά για τ' αφεντικά.

Αυτές οι αλλαγές σε μια μικρή κλειστή κοινωνία αλλοίωσαν τα χαρακτηριστικά της. Ευνοήθηκε ο ατομισμός, η συσώρευση χρήματος και οι πελαταικές σχέσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στα χρόνια της επέκτασης υπήρξε δήμαρχος ο Κώστας Καϊσερλής. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 1978 σε ηλικία 33 ετών (ο μύθος του νέου...) και παρέμεινε δήμαρχος ως το 2000. Αφησε τον θρόνο για να γίνει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (διορίστηκε υφυπουργός εσωτερικών). Επανήλθε στην αυτοδιοίκηση το 2010 κάνοντας την έκπληξη, κερδίζοντας τον προηγούμενο δήμαρχο Κυρίτση (που θα μας απασχολήσει παρακάτω), όπου και παρέμεινε μέχρι το 2014.

Ακούγεται ότι ήταν ο άνθρωπος που πριν από μια εκλογική μάχη παρά τρία δεν ασφαλτόστρωσε την θάλασσα. Όπως μπορεί να φανταστεί ο οποιοσδήποτε, η δύναμη που κατείχε ήταν τεράστια. Οι αμέτρητοι διορισμοί στον δήμο, τα μεγαλύτερα εγκλήματα με τις καταπατήσεις, η διαφθορά και η ασυδοσία των ξενοδόχων και λοιπών αφεντικών έγιναν επί των ημερών του. Μετά τη μεταγραφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, αντικαταστάθηκε από έναν αντιδήμαρχό του (τον Ι. Φάκκο) ο οποίος συνέχισε χωρίς καμία παρέκκλιση την ίδια πολιτική.



Ο επί χρόνια δήμαρχος Κώστας Καϊσερλής. Βαθύ πασοκ, έστρωσε τον δρόμο στον αμέσως επόμενο.



Γιώργος Κυρίτσης: ο δήμαρχός μας. Πόσο «περήφανοι» είμαστε...

Το 2002 κερδίζει τις δημοτικές εκλογές ο Γιώργος Κυρίτσης (ΠΑΣΟΚ και αυτός, ο συνεχιστής...) όπου παραμένει δήμαρχος για δυο τετραετίες. Ξανακέρδισε τον θρόνο

πέρυσι. Είναι ο άνθρωπος που αγαπήσαμε αυτό το καλοκαίρι. Αυτός που έκανε βαρυσήμαντες δηλώσεις όπως «ούτε νερό στους μετανάστες», «θα χυθεί αίμα», «ανακατάληψη της πόλης». Βγαλμένος από τα έγκατα του ΠΑΣΟΚ, καθώς το 1987 έγινε μέλος της νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Βορ. Δωδεκανήσου και το διάστημα 1995-2001 ήταν γραμματέας. Άνθρωπος χαμηλού επιπέδου με τεράστια δύναμη. Για παράδειγμα, από αυτόν περνούσαν οι διορισμοί διευθυντών σε δημόσιες υπηρεσίες. Μιλάμε για πολύ ΠΑΣΟΚ, βγαλμένους από τους χειρότερους εφιάλτες, παλιά είχε και μουστάκι...

Η αρχή

Η Κως έχει απόσταση 15 μιλίων από τις τουρκικές ακτές, η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη. Υπάρχει караβάκι που κάνει τη διαδρομή Κως-Μπόντρουμ σε λιγότερο από μία ώρα. Η Κως είναι διόδος μεταναστών προσφύγων εδώ και πολλά χρόνια με αυξομειώσεις στη ροή. Η αντιμετώπιση πάντα ήταν ξύλο από τους λιμενόματσους, κρατητήριο, μετά από μέρες ένα χαρτί και ταξίδι για την Αθήνα.

Στα μέσα της φετινής άνοιξης καθώς ο καιρός καλύτερευε, η ροή μεταναστών προσφύγων συνεχώς αυξανόταν (σε αυτό έπαιξε ρόλο και η διάλυση της Συρίας). Ο κόσμος συγκεντρωνόταν έξω από το Α.Τ. Κω που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη. Στο Α.Τ. υπάρχει το μηχάνημα ταυτοποίησης όπου οι μετανάστες πρόσφυγες παίρνουν το πολυπόθητο χαρτί. Χαρτί προσωρινής παραμονής ένα μήνα για τους μετανάστες και για 6 για τους πρόσφυγες, με το χαρτί να γράφει βέβαια ότι απαγορεύεται να βρεθούν στους νομούς Αττικής και Κιλκίς (!!!). Στην ουσία αυτό το χαρτί μόνο καταγράφει αλλά και διατηρεί σε καθεστώς παρανομίας τους μετανάστες πρόσφυγες.

Κάπταιν Ηλίας



Το ξενοδοχείο που χρεοκόπησε και παραλίγο να ξανανοίξει ως «κέντρο φιλοξενίας». Η Τασία Χριστοδουλοπούλου διαπραγματεύεται με τους αρμόδιους.

Στις 10 Απριλίου ενώ ο καιρός είναι άστατος και οι συνθήκες έξω από το Α.Τ. δύσκολες, με πρωτοβουλία του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηλία Καματερού και ύστερα από συνεννόηση με το υπουργείο, τον δήμο και την τράπεζα Πειραιώς, δόθηκε το ξενοδοχείο Κάπταιν Ηλίας που βρίσκεται στην περιοχή της Λάμπης κοντά στην πόλη για διαμονή των μεταναστών προσφύγων. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε κατασχεθεί από την τράπεζα και παρέμενε κλειστό εδώ και καιρό. Δεν είχε γίνει καμιά σοβαρή επεξεργασία του χώρου από τους θεσμούς.

Μετά από λίγες μέρες σημειώθηκε η πρώτη διένεξη μεταξύ του δημάρχου και του βουλευτή. Ένας δημοτικός σύμβουλος και πρώην στρατιωτικός (ονόματι Μαραγκός) δέχθηκε πιέσεις από αγανακτισμένους κατοίκους της περιοχής Λάμπης (αυτοί έκαναν συλλογή υπογραφών να κλείσει το ξενοδοχείο, υπέγραψαν και κάτοικοι που μένουν σε άλλη περιοχή). Ο Μαραγκός και ο δήμαρχος διαχώρισαν την θέση τους για τη λειτουργία του ξενοδοχείου και έδωσαν το κινητό τηλέφωνο του βουλευτή στους αγανακτισμένους, οι οποίοι τον έπαιρναν τηλέφωνο και του έλεγαν ότι θα του κάψουν το σπίτι και άλλες τέτοιες ομορφιές. Η διένεξη αυτή βρήκε στέγη στα τηλεοπτικά παράθυρα και έτσι έγινε γνωστό το πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν στο πανελλήνιο. Το ξενοδοχείο έκλεισε οριστικά στις 10/9.

Φιλανθρωπία

Τέλη Μάη με αρχές Ιούνη, ιδρύεται η ομάδα πολιτών «Αλληλεγγύη Κως». Τα μέλη της μικρομεσαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ανένταχτος κόσμος που θέλει να βοηθήσει εθελοντικά. Αναλαμβάνει πλήρως τη σίτιση των μεταναστών προσφύγων, αφού η κεντρική και τοπική εξουσία ηθελωμένα αδυνατούν, η οποία είναι δωρεά διάφορων μεγαλοξενοδόχων. Επίσης σε χώρο που της έχει δοθεί γίνεται συλλογή ρούχων και άλλων πραγμάτων. Ο λόγος που βγάζει η «Αλληλεγγύη Κως» είναι ήπιος και προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία τρόμου με όλους τους θεσμούς. Με αυτές τις πρακτικές δημιούργησε ένα πεδίο δόξης λαμπρό για φιλανθρωπία με όλες τις προβληματικές της και έγινε πλυντήριο λόγου και πράξης για κάθε χρήση. Η απουσία των Μ.Κ.Ο. ήταν ολοφάνερη εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Όταν εμφανίστηκαν οι κάμερες έκαναν την εμφάνιση τους αρκετές Μ.Κ.Ο., όπως ο ερυθρός σταυρός που για μια μέρα που έδωσε τρόφιμα έλαβε 200.000 ευρώ!!!!

Σεζόν

Μια λέξη που αποτυπώνει πλήρως την λειτουργία και την ζωή της Κω. Οι περισσότεροι ζουν, προετοιμάζονται, επενδύουν, δουλεύουν για τη σεζόν. Την ιερή αγελάδα που γεννάει χρήμα, πολύ χρήμα.

Εκμετάλλευση σε μια αγγελικά πλασμένη πόλη

Καθώς προχωράει το καλοκαίρι και μπαίνουμε στην καρδιά της σεζόν, η διαδικασία ταυτοποίησης παραμένει το ίδιο αργή με την ροή να αυξάνεται μέρα με την μέρα. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει συσσώρευση ανθρώπινων ψυχών σε όλον τον κεντρικό τομέα της πόλης, αφού ο χρόνος αναμονής για την ταυτοποίηση έχει αυξηθεί, κάνοντας τους ανθρώπους ευάλωτους στην εκμετάλλευση. Κορυφώνεται ένα σκέλος που προκαλεί αηδία. Κάθε κίνηση των μεταναστών προσφύγων κοστολογείται ακριβιά.

Ξεκινώντας από τους διακινητές που τους μεταφέρουν με την πλήρη ανοχή των λιμενόματσων της Τουρκίας και της Ελλάδας, προφανώς με το αντίστοιχο οικονομικό κέρδος (στις βάρκες οι αναλώσιμοι διακινητές είναι συνήθως τοξικοεξαρτημένοι Τούρκοι και λούμπεν στοιχεία από την Κριμαία). Η μεταφορά από τα παράλια της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή Ελλάδα είναι και από τα πιο ακριβά κομμάτια αυτού του μεγάλου ταξιδιού.

Ντόπιου παίρνουν τις βάρκες, συνήθως φουσκωτές, με λεία κυρίως τις μηχανές τους. Στην αρχή επέλεξαν τη νόμιμη οδό της δήλωσης της βάρκας στο λιμενικό και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το λιμενικό κατοχύρωνε το άγνωστο πλεούμενο σε όποιον το έβρισκε. Επειδή ο αριθμός ήταν τεράστιος δεν άξιζε να μπει κανείς στον κόπο, άρα απλώς τις καβάτζωναν. Σημειώθηκε ακόμα και συμπλοκή ντόπιων με μαχαίρια για το ποιος θα πρωτοπάρει τη βάρκα.

Τα καταστήματα που πουλάνε είδη κατασκήνωσης ξεπουλάνε πουλώντας τα προϊόντα τους σε τσουχτερές τιμές. Περίπτερα και μικρά μαγαζιά πουλάνε το μικρό μπουκαλάκι νερού 1,5 έως 3 ευρώ. Υπάρχει κοστολόγηση (3-5 ευρώ) ακόμα και για την φόρτιση κινητού τηλεφώνου (μάλλον αυτό εννοούν όταν μιλάνε για καινοτομία στην επιχειρηματικότητα). Για το φαγητό δεν χωράει συζήτηση, σουβλάκι σε τιμή αστακού! Για την σίτιση που είχε αναλάβει η «Αλληλεγγύη Κως», μη μπορώντας να ανταποκριθεί, έβγαλε ανακοίνωση για να δηλώσει ότι σταματά να χορηγεί τροφή για να ενεργοποιηθεί η κεντρική και τοπική εξουσία! Μπα! Τα μόνα που ενεργοποιήθηκαν ήταν τα κερδοσκοπικά αντανακλαστικά των κατοίκων.

Πληρώθηκε σκιά δέντρου, όπως επίσης και ξαπλώστρες που χρησιμοποιήθηκαν βράδυ. Για την διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή μικρά ξενοδοχεία το κόστος ήταν 35 ευρώ το κρεβάτι και έβαζαν 4 κρεβάτια σε ένα δωμάτιο ή 80 ευρώ για δίκλινο και πάει λέγοντας. Ξενοδοχεία που ήταν χρόνια κλειστά, άνοιξαν χωρίς κανένα έλεγχο περιμένοντας τους μετανάστες πρόσφυγες.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι στην εκμετάλλευση, μετά από συζητήσεις με μετανάστες πρόσφυγες, είναι το γρηγορόσημο για την έκδοση των χαρτιών. Μπάτσοι με πολιτικά μαζί με κάποιους άλλους (!) πλησίαζαν τους μετανάστες πρόσφυγες, κυρίως αυτούς που είχαν περισσότερα χρήματα και έλεγαν ότι θα τους βοηθήσουν να ετοιμαστούν πιο γρήγορα ζητώντας γι' αυτό χρήματα. Το αποτέλεσμα ήταν μετανάστες που βρίσκονταν δύο μέρες στο νησί να φεύγουν και κάποιοι άλλοι που είχαν έρθει πιο νωρίς να κάθονται πέντε έως δέκα μέρες.

Το χαστούκι και η συσπείρωση



Ενώ το κέντρο της πόλης έχει γεμίσει με σκηνές έξω από το Α.Τ., στις 10 Αυγούστου μπάτσοι κρατώντας μαχαίρι χαστουκίζει νεαρό μετανάστη. Γίνεται Ε.Δ.Ε., αφού το συμβάν έγινε παγκοσμίως γνωστό καθώς μεταδόθηκε από ξένα μέσα. Αυτό το χαστούκι ήταν το κλικ για να αναδυθεί πολιτικά πια ο ρατσιστικός λόγος που υπέβασκε τόσες μέρες. Δημιουργείται άμεσα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης επιτροπή κατοίκων με την ονομασία «πολίτες της Κω». Κάνει παράσταση διαμαρτυρίας προς υπεράσπιση του μπάτσου στον δήμο και καλεί σε συγκέντρωση συμπαραστάσης. Η επιτροπή είναι πρωτοβουλία ανθρώπων όπως ο Φαναριώτης, ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης κάβας ποτών. Επίσης η Ένωση Ξενοδόχων Κω έβγαλε ανακοίνωση συμπαραστάσης υπέρ του μπάτσου (ναι ναι, αυτοί που έδιναν φαγητό στους αριστερούς για να μοιράσουν στους μετανάστες πρόσφυγες).

Τις ίδιες μέρες με πρωτοβουλία του δημάρχου, αφού πρώτα καθάρισαν την πλατεία έξω από την Μητρόπολη με εντολή του μητροπολίτη, άνοιξε το παλιό γήπεδο του Ανταγόρα για να γίνει η ταυτοποίηση εκεί. Οι πόρτες ήταν κλειστές, για 2.000 ανθρώπους που μπήκαν μέσα υπήρχε μία μόνο βρύση, ενώ χημικές τουαλέτες μπήκαν την δεύτερη μέρα που είχε ανοίξει αυτό το ιδιότυπο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο δήμαρχος ζητάει περισσότερη αστυνομία και το αριστερό κράτος την δίνει απλόχερα. Πρώτη φορά πατάνε στο νησί διμοιρίες.



Πάνω: δακρυγόνα στη διαδήλωση των μεταναστών. Κάτω: το γήπεδο Ανταγόρας

Οι επιθέσεις

Το απόγευμα στις 11/8 δύο ομάδες των 30 ατόμων αποτελούμενες από λούμπεν στοιχεία, χουλιγκάνους της τοπικής θύρας 7, φασίστες σεκιούριτι και αγανακτισμένους πολίτες επιτίθενται σε μετανάστες πρόσφυγες από το Α.Τ. και σε όλο τον παραλιακό δρόμο μέχρι το γήπεδο. Ξύλο δέκα ατόμων σε έναν συνέβη αρκετές φορές εκείνη την μέρα. Και όλα αυτά με την ανοχή του δημάρχου, ο οποίος το πρωί είχε βγάλει ανακοίνωση και μιλούσε για ανακατάληψη της πόλης. Το βράδυ διαδιδόταν στην πόλη ότι 50 μετανάστες κρατώντας ρόπαλα έκαναν ζημιές... Η αντιστροφή της πραγματικότητας και η προπαγάνδα ενάντια σε αυτόν που δεν έχει φωνή είναι πετυχημένη μέθοδος σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Την επόμενη 12/8 υπάρχει ένταση μέσα στο γήπεδο, κόσμος λιποθυμεί από την ζέση και ζητά να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες ταυτοποίησης. Τα ματ ρίχνουν ξύλο συνεπικουρούμενα από φασίστες σεκιούριτι. Το γήπεδο έκλεισε στις 16/8.

Μικρή παρένθεση βίας



Σεβαστός Γεροβασίλης αθλητής, επαγγελματίας φύλακας και πολιτισμένος ναζί...

Εταιρεία σεκιούριτι έκανε σύμβαση με τον προηγούμενο δήμαρχο και συνεχίζεται με τον τωρινό. Έχει αναλάβει την προστασία όλων των δημοτικών επιχειρήσεων. Έχει βάλει γραμματείς (!) μέσα στην μαρίνα της Κω. Φυλάει τον δρόμο που βρίσκονται τα μπαράκια (γνωστά και ως Εξάρχεια, μπλιαχ). Προστατεύει πλατείες. Σε αυτή δουλεύουν πολλοί χρυσαυγίτες, όπως ο βόδι μπιλντερ Σεβαστός Γεροβασίλης. Αυτή η εταιρεία σεκιούριτι είναι μια χοντρή μπίζνα, που πέραν του μεροκάματου σε φασίστες, δημιουργεί την εικόνα του προστάτη της πόλης σε κάθε κακό που μπορεί να προκύψει.

Και λίγο τέχνη



Στις 13 Αυγούστου βγαίνει κείμενο με πρωτοβουλία του γνωστού Κώου τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη. Η υπογραφή του κειμένου ήταν «Οι "ελεύθεροι πολιορκημένοι" πολίτες της Κω της αρχαίας Μεροπίδος της πατρίδας του Ιπποκράτη». Με εκφράσεις όπως «στους βιαστές των συνόρων μας και γενικώς της ζωής μας λέμε ΟΧΙ!» δίνεται ο τόνος.

Το κλίμα και ο αντίθετος λόγος

Εκείνες τις μέρες επικρατεί μεγάλη ένταση στην πόλη. Είναι πρώτο θέμα σε όλες τις συζητήσεις το μεταναστευτικό. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι δεν τους θέλουμε εδώ, να τους βουλιάξουμε και άλλες ρατσιστικές εμετικές εκφράσεις και όταν υπάρχει αντίλογος η κλασική απάντηση είναι «να τους πάρεις σπίτι σου». Επίσης αρκετοί που θεωρούν τον εαυτό τους δημοκράτη έλεγαν: να άνθρωποι είναι αλλά τώρα μέσα στην σεζόν πρέπει να φύγουν από το νησί μην τους βλέπουν οι τουρίστες.

Εκείνες τις μέρες βρεθήκαμε άτομα που ζουν και εργάζονται στην Κω και κάποιοι με καταγωγή από το νησί που είχαν έρθει εκεί για τις διακοπές δημιουργήσαμε την πρωτοβουλία αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες. Μέσα στην σκατίλα των ημερών έγιναν δράσεις και προσπαθήσαμε να βγάλουμε έναν άλλο λόγο που δεν θα στρογγυλεύει τα γεγονότα και θα επιτίθεται στο μέτρο που μπορούμε

σε κάθε ρατσιστικό που αναδύεται. Για περισσότερα, δείτε στο <http://xorisinora.espivblogs.net/>.

Νεκρός πρόσφυγας

Στις 16 Αυγούστου βρέθηκε νεκρός 16χρονος Σύριος πρόσφυγας σε βραχώδη περιοχή. Το πολυτελές σκάφος άφησε ομάδα προσφύγων στην μοναδική απόκρυμνη πλευρά του νησιού πίσω από τα Θερμά. Δυο μέρες περπάτησαν μέσα σε συνθήκες αφόρητης ζέστης, ο μικρός δεν τα κατάφερε.

Ήταν ένα μικρό καράβι...

Μετά τον δεκαπενταύγουστο, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκονταν στο νησί πάνω από 5.000 μετανάστες πρόσφυγες έρχεται στην Κω το καράβι της ANEK «Ελευθέριος Βενιζέλος» με εντολή της αριστερής κυβέρνησης. Ήρθε για την αποσυμφόρηση των νησιών. Κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό θα μείνει στην Κω, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης. Ξαφνικά χωρίς καμιά ανακοίνωση το πρωί της 18^{ης} Αυγούστου το καράβι ξεκινά με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Το εισιτήριο κόστισε 60 ευρώ. Πέρασε και από άλλα νησιά, εν πλω όμως άλλαξε προορισμό και κατέληξε στον Πειραιά! Προφανώς για να πληρώσουν και άλλα εισιτήρια σε τραίνα και λεωφορεία.

Καμμενοκαταστάσεις και χρυσαυγίτικα σκουπίδια

Στις 21 Αυγούστου κάνει επίσημη επίσκεψη στο νησί ο υπουργός άμυνας Καμμένος. Δέχεται αυγά από αγανακτισμένους πολίτες. Αυτή την φορά δεν πήγαν χουλιγκάνοι, πήγαν αφεντικά, ιδιοκτήτες και άλλα σημαντικά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. Οι ανταγωνισμοί του ίδιου ρατσιστικού συστήματος σε πλήρη δράση. Στη συζήτηση με τις τοπικές αρχές, ο Καμμένος είπε ένα βροντερό όχι στην δημιουργία κέντρου φιλοξενίας, κάτι που λέγανε και αυτοί που του πέταξαν τα αυγά. Μάλλον για να αυξήσουν την χρηματοδότηση όταν αυτά θα λειτουργήσουν.

Στις 25 Αυγούστου, στον ίδιο χώρο που έφαγε αυγά ο υπουργός, βρέθηκε η πλέμπα της χ.α. με Κασιδιάρη, Μίχο, Παναγιώταρο. Το κλίμα ήταν θετικό γι' αυτούς και οι χαιρετούρες πολλές με την αντιδήμαρχο. Ο δήμαρχος απουσίαζε. Μετά από μια βολτίτσα στην Κάλυμνο, παρευρέθησαν το βράδυ στο χωριό Ζηπάρι (εκεί έχει τα γραφεία η χ.α.), καθώς υπήρχε σύσκεψη στο παλιό δημαρχείο του χωριού και συγκέντρωση πολιτών ενάντια στην δημιουργία κέντρου φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο 282 στην κοντινή περιοχή Λινοπόπη. Ο Παναγιώταρος σαν αρχαίος ρήτορας συνεπήρε τα πλήθη και όλοι μαζί, δήμαρχος, παππάδες, χ.α., πολίτες, είπαν όχι στο κέντρο φιλοξενίας.



Πάνω: Η χ.α. στο δημαρχείο της Κω. Κάτω: στο χωριό Ζηπάρι με τους ψηφοφόρους κατοίκους της.



Ιωαννίδης: αρχηγός των αυγών, πρώην πασοκ, φλωράκος, δεν εμφανίστηκε καθόλου στα γεγονότα.

Στις 2 Σεπτεμβρίου και ενώ τα ελικόπτερα ψάχνουν τα πτώματα 11 μεταναστών προσφύγων στα παράλια της Τουρκίας (αναμεσά τους και παιδιά), 50 μετανάστες κάνουν πορεία από το Α.Τ. στον παραλιακό δρόμο με χαρτόνια που γράφουν «θέλουμε χαρτιά». Έξω από την μητρόπολη τους κλείνουν τον δρόμο αγανακτισμένοι, φασίστες σεκιούριτι και τους κυνηγούν.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ομάδα φασιστών αγανακτισμένων επιτίθεται έξω από το Α.Τ. σε μετανάστες πρόσφυγες. Για δυόμισι ώρες χτυπούν με σιδεροροθιές και ρόπαλα άντρες και γυναίκες, κάποιοι από αυτούς πήγαν στο νοσοκομείο. Χτύπησαν γυναίκα της «Αλληλεγγύης Κω» που τραβούσε φωτογραφίες. Οι μπάτσοι κοιτούσαν ευχαριστημένοι για την βοήθεια που τους έδωσαν τα φιλαράκια τους. Αυτή ήταν η πιο σοβαρή επίθεση σε επίπεδο βίας. Τραμπούκισαν τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Νίκο Μυλωνά που πήγε να δει την κατάσταση. Ο συγκεκριμένος είναι ιδιαίτερη περίπτωση, πρώην επικεφαλής του αριστερού αυτοδιοικητικού σχήματος «Συμπαρατάξη Ελπίδας», ο οποίος κατέβηκε τελευταία μέρα των εκλογών με τον δήμαρχο.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, πάλι έξω από το Α.Τ., ομάδα 30 ατόμων επιτέθηκε πάλι σε μετανάστες, κυρίως Ιρακινούς που διαμαρτύρονταν για τα χαρτιά. Επίσης πέταξε αυγά και απειλούσε ομάδα ατόμων από την «Αλληλεγγύη Κω» και άλλων αλληλεγγύων. Η παθητική στάση της «Αλληλεγγύης Κω» σε τέτοια γεγονότα είναι προβληματική και βοηθάει στην διατήρηση του φόβου και στο δυνάμωμα των φασιστών στον δρόμο.

Κάτι σαν επίλογος

Και έρχεται η είδηση στις 13 Σεπτέμβρη. 34 νεκροί, ίσως και περισσότεροι. Στο Φαρμακονήσι, πάλι εκεί. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, βρέφη. Ο φασισμός χωρίς σβάστικα, η κυρίαρχη ιδεολογία, ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός απλώνονται παντού. Στους θεσμούς της κεντρικής εξουσίας, στην δύναμη της τοπικής εξουσίας, στα όπλα του στρατού, του λιμενικού, της αστυνομίας, στο μαχαίρι των φασιστών, στα μπράτσα των χαπακωμένων σεκιούριτι, στο απεχθές βλέμμα του γείτονα, στον ατομισμό του πολίτη, στην εκμετάλλευση των μικρών και μεγάλων αφεντικών.

Και εμείς απέναντι προχωράμε μαζί με ανθρώπους σαν αυτούς τους άντρες, τις γυναίκες, τα παιδιά και τα βρέφη που δεν σταματάνε στις βόμβες, στους πολέμους, στα ναυάγια, στους φράχτες, στα σύνορα, στον πόνο και τον θάνατο.

Απλά να προχωράμε...