

ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΑ

Η ΜΑΦΙΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Το περιοδικό μας ασχολείται τακτικά με θέματα που αφορούν τη δημόσια τάξη, τη μαφιοποίηση της κοινωνίας, τις εργατικές κουλτούρες του δρόμου. Με αυτόν τον τρόπο είναι που παρακολουθούμε, όσο μπορούμε, τα γηπεδικά τεκταινόμενα της χώρας και φυσικά δεν τα καταλαβαίνουμε σκέτα ως «γηπεδικά». Συζητήσαμε με έναν από τους αναγνώστες μας σχετικά με το γήπεδο και τους οπαδούς και του ζητήσαμε να μας γράψει σχετικά με το θέμα. Δημοσιεύουμε αυτούσιο το κείμενο που μας έστειλε παρακάτω.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Στις 5 Γενάρη του 2020, ημέρα Κυριακή, 10 οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας Botev Plovdiv δέχτηκαν οργανωμένη επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ, την ώρα που έπιναν καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.¹ Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ένας από τους 10 οπαδούς που είχαν έρθει στην Ελλάδα να χάσει τη ζωή του.

Λίγες μέρες αργότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δύο από τους συμμετέχοντες στη δολοφονική επίθεση συνελήφθησαν. Δώστε βάση στην αποκάλυψη που συνόδευσε τη σύλληψη: Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων Παοκτσήδων, ονόματι Γιώργος Τσιρίδης, είναι γιος της πρώην υποδιευθύντριας του τμήματος Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, Πόπης Μουρατίδου.² Η εν λόγω ασφαλίτισσα είναι γνωστή στους οπαδικούς κύκλους της Θεσσαλονίκης για τις σχέσεις της με διάφορα από τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πάρτε για παράδειγμα αυτές τις φωτό:



Η κυρία Πόπη, πρώην υποδιευθύντρια του τμήματος Αθλητικής Βίας, στην πρώτη φωτό αγκαζέ με γνωστό αρχισκεικουριτά και στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στη δεύτερη φωτό ποζάρει μέσα στο γήπεδο της Τούμπας με οπαδικό φουτεράκι. Ωστε: Η πρώην υποδιευθύντρια του τμήματος Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης το πρωί προσπαθεί να καταπολεμήσει τον χουλιγκανισμό και τη βία στα γήπεδα και το βράδυ μοστράρει φωτό με γνωστά «στελέχη» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τις «αρμοδιότητες» των οποίων δεν γνωρίζουμε, αρέσκειται να πηγαίνει στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ ταυτόχρονα ο γιος της συμμετέχει σε οπαδικά σκηνικά που καταλήγουν σε δολοφονία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μιας και μιλάμε για στελέχη ομάδων με περίεργες «αρμοδιότητες», θα αναφέρουμε ότι στο ίδιο δολοφονικό πέσιμο συμμετείχε, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Μαρινακικού τύπου³ κι ένα άλλο «στέλεχος» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το όνομα του οποίου είναι Θ. Γραμματικόπουλος. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ένα αυτοκίνητο νοικιασμένο στο όνομα του Θ. Γραμματικόπουλου πέρασε κυριολεκτικά πάνω από τον Βούλγαρο φίλο του Αρη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Δεν ξέρουμε αν οι φήμες για τον Θ. Γραμματικόπουλο ισχύουν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν αντίστοιχα «στελέχη» σε όλες τις ομάδες. Αυτοί οι τύποι έχουν προπολλού εξαργυρώσει τα οπαδικά τους γαλόνια και τους παραγοντισμούς τους στις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες και έχουν διοριστεί στην κάθε ΠΑΕ ή σε πόστα γύρω από την κάθε ΠΑΕ. Πάιρνουν παχυλούς μισθούς και άλλα ανταλλάγματα (όπως για παράδειγμα πληροφορίες για σιγουράκια στο στοίχημα). Μπορούν να κόβουν βόλτες ανενόχλητοι μέσα στο γήπεδο, απλά και μόνο φορώντας ένα καρτελάκι στο λαιμό· είναι από τους τύπους που ξέρουν όλους τους σκεικουριτάδες και που πολύ πιθανόν να τους έχουν προσλάβει οι ίδιοι· είναι από τους τύπους που συνομιλούν με τους μπάτσους στα γήπεδα, συμμετέχουν στις συσκέψεις της αστυνομίας για τα μέτρα τάξης πριν τους αγώνες, διατηρούν ταυτόχρονα σχέσεις με τους ασφαλίτες της αθλητικής βίας και με διάφορους «δικούς τους» οπαδούς μέσα στα πέταλα. Οι ίδιοι τύποι μπορούν απ'τη μία να κατονομάζουν οπαδούς που θέλουν να διώξουν απ' το γήπεδο και απ' την άλλη να ξελασπώνουν αυτούς που θέλουν να ξελασπώσουν με ένα τηλέφωνο στις κατάλληλες άκρες, δηλαδή στους γνωστούς τους απ' το τμήμα Αθλητικής Βίας. Με λίγα λόγια, «στελέχη» σαν τον Θ. Γραμματικόπουλο βρίσκονται με το ένα πόδι στην ΠΑΕ, το άλλο πόδι στην κερκίδα και έχουν και ένα τρίτο πόδι που πατάει κατευθείαν μέσα στον υπόκοσμο της μαφίας.



Εδώ ο Θ. Γραμματικόπουλος ποζάρει με το κερδισμένο κύπελο του ΠΑΟΚ μέσα στο ΟΑΚΑ τον Μάιο του 2018.

Την υπεράσπιση του συλληφθέντα Παοκτσή χούλιγκαν Γιώργου Τσιρίδη, κατά έναν μαγικό τρόπο, έχει αναλάβει ο ίδιος δικηγόρος που εκπροσωπεί σε διάφορες υποθέσεις τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη.⁴ Σύμφωνα δηλαδή με τα ως τώρα δημοσιεύματα, ο Γιώργος Τσιρίδης πηγαίνει σε οπαδικά σκηνικά μαζί με έμμισθα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προφανώς υπό την κάλυψη της μητέρας του, πρώην υποδιευθύντριας του τμήματος που είναι αρμόδιο για την πάταξη τέτοιων σκηνικών. Μετά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προτίθεται να προσφέρει τον δικηγόρο του συλλόγου, προκειμένου να τους βγάλει όλους λάδι. Αυτή τη διαδικασία πρέπει να τη φανταστούμε να δουλεύει στο πολλαπλάσιο. Πρόκειται για διαδικασία που δουλεύει ταυτόχρονα σε όλα τα γήπεδα. Είναι η διαδικασία με την οποία οι ρουφιάνοι των

κερκίδων χτίζουν σχέσεις με τις διοικήσεις τους (αλλά κι οι διοικήσεις αποκτούν έρεισμα στην κερκίδα), απολαμβάνουν την ασυλία της αστυνομίας και αποκτούν ενεργό ρόλο στις διάφορες βρώμικες δουλειές που γίνονται γύρω από τις ΠΑΕ.

Μέσα στις κερκίδες υπάρχουν οπαδοί των οποίων οι ασχολίες ξεφεύγουν πολύ απ' το «αγαπάω την ομάδα μου, τρέχω με την παρέα μου, παίζω και καμιά φιλή άμα λάχει». Αν δεν είχαμε υπόψιν μας την παραπάνω διαδικασία υπαλληλοποίησης, θα αντιμε-

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΠΑΧΑΛΑ



Στον απόηχο της συμφωνίας των Πρεσπών, έκαναν την εμφάνισή τους στον ελληνικό Τύπο άρθρα που μιλούσαν για τη ρωσική επιρροή στην Ελλάδα ως εξής:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, διάφοροι «μηχανισμοί» που συνδέονται με τα ρωσικά συμφέροντα στην Ελλάδα προσπαθούν να αναμειχθούν στα εσωτερικά της χώρας.*

Την ίδια περίοδο διαβάζαμε πως «Αμερικανικός ιστότοπος συνδέει τους εθνικιστές χούλιγκαν της Βαρντάρ Σκοπίων με εμβάσματα από τη Θεσσαλονίκη, ενώ ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα κατονομάζει ως χρηματοδότη των φανατικών «Κομιτατζήδων» τον Ιβάν Σαββίδη».** Με λίγα λόγια, κύκλοι του ελληνικού κράτους κατηγορούσαν τον Ιβάν Σαββίδη ότι, λειτουργώντας ως μπροστινός των ρωσικών συμφερόντων στην Ελλάδα, υποκινούσε «αντιδράσεις» στο εσωτερικό της Ελλάδας και της Μακεδονίας με σκοπό να σαμποτάρει τη συμφωνία των Πρεσπών.

Κατά μία διαβολική σύμπτωση ο Γιώργος Τσιρίδης, μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των «μακεδονικών συλλαλητηρίων» στο Σύνταγμα, δηλαδή κατά τη διάρκεια αυτών των «αντιδράσεων».

* «Απέλαση Ρώσων διπλωματών από την Αθήνα», Καθημερινή, 11/07/2018.

** «Σκόπια, ΝΑΤΟ, Ρώσοι και ποδόσφαιρο», Εφημερίδα των Συντακτών, 17/07/2018.

τωπίζαμε την περίπτωση του Γιώργου Τσιριδής, όπως αντιμετωπίζουν τα media κάθε σχετική σύλληψη. Δηλαδή άλλος ένας «τελειωμένος», «ανεγκέφαλος» χούλιγκαν. Τύποι σαν τον Γιώργο Τσιριδής όμως δεν είναι τίποτα απ' τα δύο. Το πλέγμα Γιώργος Τσιριδής (χούλιγκαν), Μητέρα Γιώργου Τσιριδής (αστυνομία), random φούσκας («στέλεχος» ΠΑΕ), Ι. Τσάκος (δικηγόρος ΠΑΕ) καταρρίπτει τον γνωστό μύθο που θέλει τέτοιους τύπους να κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς λόγο και αιτία. Επίσης καταρρίπτει τον μύθο ότι αυτοί οι τύποι δρουν ανεξέλεγκτα. Το αντίθετο συμβαίνει: δρουν πάντα εις γνώσιν και υπό τον έλεγχο της αστυνομίας, διότι η αστυνομία η ίδια είναι ενεργό κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Τέτοιου είδους μύθοι, δηλαδή η κρατική προπαγάνδα ενάντια στους οπαδούς, χτίζονται εδώ και χρόνια από αριστερούς και δεξιούς κύκλους, οι οποίοι παριστάνουν ότι δεν υπάρχουν υλικά συμφέροντα και ροές χρημάτων, υποκρύπτουν τις υπαλληλικές σχέσεις, βγάζουν λάδι όλο το πάνω κομμάτι της μαφίας και της κερκίδας και ταυτόχρονα τσουβαλιάζουν όλους τους οπαδούς υπό τη γενική ταμπέλα «καμένοι που δεν ξέρουν τι κάνουν». Φυσικά, δεν πρέπει κανείς να μπερδεύεται: μέσα στην κερκίδα του ΠΑΟΚ υπάρχουν οπαδοί που δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιου είδους πράγματα.

Όπως λέει και ο τίτλος, μέσα στα γήπεδα δεν είναι όλοι ένα πράμα. Η παρακάτω ιστορία θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό.

«ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΣΙΩΠΗΛΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΠΑΔΟΥΣ»⁵ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τον μακρινό Δεκέμβρη του 2008 μερίδα οπαδών της Λάρισας κρέμασε ένα πανό φόρο τιμής στον νεκρό Αλέξη Γρογορόπουλο.



Το πανί έγραφε: «Αθώος, μάγκας και πιτσιρικάς, θα μπορούσε να 'ταν ένας από μας. Ενστολος, ένοχος και δολοφόνος, ούτε ο πρώτος ήταν ούτε και ο μόνος». Αυτό το πανί δεν ήταν από τα πανό που συνηθίζονταν να βγαίνουν τον Δεκέμβρη του '08 και σίγουρα δεν ήταν απ' αυτά που καλούσαν σε κάποια μεγαλειώδη επανάσταση. Αυτό το πανό ομολογούσε την καχυποψία, αυτών που το έφτιαξαν, το κρέμασαν και το υποστήριξαν, απέναντι στο κράτος και το μίσος τους απέναντι στους αστυνομικούς μηχανισμούς. Καθόλου τυχαία, τα νέα αστυνομικά σχέδια που ξεκίναγαν τότε ήταν σχέδια που στόχευαν μεταξύ άλλων και

αυτές ακριβώς τις φιγούρες, τύπους και τύπισσες που πάνε στο γήπεδο, τύπους και τύπισσες που τριβονται με όλες τις κουλτούρες του δρόμου.

Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί που έφτιαξαν και κρέμασαν ή υποστήριξαν εκείνο το πανό το 2008 δεν θα μπορούσαν να είναι και πολύ χαρούμενοι με τον ερχομό του Αλέξη Κούγια στην ομάδα τους επτά χρόνια μετά, το 2015. Κοιτάξτε για παράδειγμα πώς περιγράφει ο ίδιος ο Α. Κούγιας την υποδοχή του στη Λάρισα εκείνη την περίοδο:⁶

Εγώ πηγαίνω στην Λάρισα και με το που αγοράζω την ΑΕΛ οι Monsters βγάζουν ανακοίνωση και μου λένε «μην τολμήσεις να πατήσεις στην πόλη». [...] Την πρώτη ημέρα που πήγα στο γήπεδο [...] πανό απ' την μία μεριά στην άλλη, «Κούγια μην τολμήσεις να παίξεις με την ΑΕΛ».

Υποθέτουμε ότι ένα κομμάτι των οργανωμένων οπαδών της Λάρισας, αυτό που ορκιζόταν αιώνιο πόλεμο στον Κούγια, πριν καν ο ίδιος φτάσει στην πόλη, δεν το έκανε μόνο για λόγους ιδεολογικούς, με την παραδοσιακή έννοια, αλλά και για λόγους οπαδικούς. Αυτοί που ήταν πίσω από τις υβριστικές ανακοινώσεις και τα πανό εναντίον της διοίκησης Κούγια πιθανότατα ήξεραν ότι ο Κούγιας θα είχε πολύ διαφορετικές βλέψεις από τους ίδιους για το μέλλον της ομάδας και της κερκίδας τους. Με λίγα λόγια γνώριζαν, όπως γνωρίζουν όλοι οι οπαδοί, ότι ο Κούγιας ήταν χωμένος μέχρι τα μπουनिया στη βρωμιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συνεπώς, ότι θα έφτανε την ομάδα και την υπόληψή τους στον πάτο και ότι ταυτόχρονα θα προσπαθούσε να επέμβει στο εσωτερικό της κερκίδας με σκοπό είτε να μετατρέψει τους οπαδούς σε ρουφιάνους του, είτε να τους καταστρέψει.

Μπορούμε ακόμα να υποθέσουμε ότι όσοι έβριζαν τον Α. Κούγια πριν καν έρθει στην ΑΕΛ, γνώριζαν πολύ καλά τι είχε προσπαθήσει να κάνει στις δύο προηγούμενες ομάδες που είχε τον ΠΑΣ Γιάννινα και την Παναχαϊκή. Γνώριζαν δηλαδή ότι κι εκεί προσπάθησε να βρει ένα κομμάτι της κερκίδας και να το φέρει στα μέτρα του, ότι τσίμπησε άτομα μέσα από την κερκίδα και τα έβαλε να κάνουν προπαγάνδα για λογαριασμό του, ότι τα βρήκε με διάφορους επιφανείς μαγαζάτορες και παράγοντες της πόλης, ότι έκανε μηνύσεις σε οπαδούς που δεν τον γουστάρανε.

Πράγματι, ο Α. Κούγιας έκανε και στη Λάρισα ό,τι ήταν αναμενόμενο. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι οπαδοί της Λάρισας τού καταλόγισαν ότι τάχθηκε με τα ποδοσφαιρικά συμφέροντα Μαρινάκη, ότι προσπάθησε να βάλει για υπεύθυνο ασφαλείας της ομάδας τον αστυνομικό διευθυντή της πόλης,⁷ ότι τα βρήκε με μια φράξια οπαδών η οποία κυριάρχησε στη νύχτα υπό την ασυλία του και άλλα πολλά που δεν τα γνωρίζουμε. Ο ίδιος ο Κούγιας κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι μέσα στην κερκίδα της Λάρισας υπήρχαν άνθρωποι που καθόλου δεν ήθελαν να γίνουν κομμάτι της οργάνωσής του. Όπως δήλωνε σε μια συνέντευξη Τύπου:⁸

Ζητούσα συνεχώς να γίνει μία επαφή, εμφανιζόταν ένας οπαδός [Ο Κούγιας τον αποκαλεί με την επαγγελματική του ιδιότητα]... εντωμεταξύ δεν υπάρχει διοίκηση στους Monsters, αν ρωτήσεις ποια είναι η διοίκηση των Monsters μου λένε δεν ξέρουμε. Εγώ πήρα αυτόν τον τύπο προσωπικά και μου λέει δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε.

Απ' ό,τι φάνηκε μέσα στα επόμενα χρόνια, αυτοί που δεν καταδέχονταν ούτε να μιλήσουν με τον Κούγια έμελλε να το πληρώσουν ακριβά. Δέχτηκαν συντονισμένα επιθέσεις από τον Κούγια, τους μπάτσους,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ MONSTERS

(Ο τονισμός δικός μας)

Εδώ και ένα χρόνο η ομάδα που αγαπάμε, βρίσκεται σε ένα καθεστώς που σ' όλη την ιστορία μας πολεμάμε, σ' ένα καθεστώς Κούγια με δύο κουβέντες. Από την αρχή εναντιωθήκαμε, συγκρουστήκαμε, προσπαθήσαμε να μη γίνουμε κομμάτι του καθεστώτος αυτού. Πιστέψαμε πως αρωγός σ' αυτήν την προσπάθεια θα ήταν και ο υπόλοιπος κόσμος της ΑΕΛ. Διαψευστήκαμε οικτρά. [...]

Φυσικά δε θα συμμετάσχουμε στο επικοινωνιακό παιχνιδάκι που στήνει το καθεστώς Κούγια με συναντήσεις κλπ... **Δε θέλουμε και ΔΕΝ πρόκειται να συναντηθούμε μαζί του.** Με την ευκαιρία να του υποβάλλουμε μερικά ερωτήματα: Πότε υπεράσπισε μέλος των MONSTERS και με ποιά κατηγορία; Πότε πήραμε φτηνότερα εισιτήρια από τους άλλους φιλάθλους που αγόραζαν εισιτήρια από τα εκδοτήρια του πετάλου; Από που κι ως που είναι οικονομικές οι διαφορές μεταξύ των συνδέσμων; Από που κι ως που μπαίνει ο ίδιος που δημιούργησε τα προβλήματα, κριτής των όποιων προβλημάτων; **Αφού τάχα δεν μας ξέρει, πως βγάζει τα ονόματά μας φέγγι βολάν στα ΜΜΕ;**

Όλοι ξέρετε ποιοί είμαστε, όλοι μάς γνωρίζετε γιατί ΔΕΝ κρυφτήκαμε ποτέ.

Για μας αυτό που βλέπουμε δεν είναι ΑΕΛ. Το μόνο που θυμίζει ΑΕΛ είναι το σήμα στο στήθος και το χρώμα της φανέλας.

Εμείς [...] με την ΑΕΛ της Γ' Εθνικής...

Δεν είμαστε με την ΑΕΛ του Κούγια.

Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σ' αυτό το κάτι σαν ΑΕΛ.

Δεν μπορούμε να είμαστε στο πέταλο και να τραγουδάμε χωρίς να συμβαίνει τίποτα.

[...]

Δεν είμαστε έτοιμοι ΑΠΟΛΥΤΑ και ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ να θυσιάσουμε την προσωπική ελευθερία των μελών μας.

Αφήνουμε λοιπόν το πέταλο σε όσους μπορούν να αντέξουν αυτό που βλέπουν. [...]

Αποφασίζουμε λοιπόν:

[...] ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ, ΑΜΠΕΛΩΝΑ, ΤΥΡΝΑΒΟ και κατ' επέκταση ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΣΑΣ

MONSTERS LARISSA-AMPELONAS-TIRNAVOS

KEEP THE FAITH

τα τοπικά media και μία φράξια των πρώην συνοπαδών τους, η οποία στο μεταξύ είχε μετατραπεί σε πρώτη γραμμή τσιράκι του. Αυτή η φράξια που ξεπήδησε από την κερκίδα της Λάρισας, δέχτηκε μια χαρά να συνομιλήσει με τον Κούγια και όπως αποδείχτηκε αργότερα ενεπλάκη για τα καλά με το εμπόριο ναρκωτικών και την αρχαιοκαπηλεία στην πόλη.⁹

Αυτή η φράξια οπαδών μετατράπηκε σε κανονικό κομμάτι της οργάνωσης του Κούγια. Άρχισε να κοπανάει κόσμο στην πόλη και να επιβάλλει με βίαιο τρόπο τα συμφέροντα του αφεντικού της. Προφανώς, όλα αυτά συνέβαιναν υπό την αυσλία μερίδας της αστυνομίας, μερίδας των τοπικών media και του καλύτερου δικηγόρου της Ελλάδας. Σε μια καταγγελία κάποιων οπαδών της ΑΕΛ διαβάζαμε πως η καθημερινότητα στην πόλη πήγαινε κάπως έτσι:¹⁰

Μετά την αντρίκεια επίθεση πέντε προζέμπορων τσάτσων του Κούγια την περασμένη Δευτέρα εναντίον ενός οπαδού της ΑΕΛ κι ενώ αυτός ήταν πεσμένος από τα χτυπήματα στο πεζοδρόμιο και παράλληλα μαζευτόταν κόσμος του είπαν με στόμφο «Τώρα θα ξαναπαίς κάτι για τον Κούγια».

Όποιος κοιτάξει τι συνέβαινε στην πόλη της Λάρισας από το 2015 και μετά, θα καταλάβει ότι οι οπαδοί που δεν γούσταραν το καθεστώς Κούγια, είχαν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τη στοχοποίηση από τον πρόεδρο της ομάδας και τα δρομίσια μαφιόζικα πεσίματα από τους τσάτσους του. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει να σε στοχοποιεί ένας τέτοιος τύπος αξίζει να διαβάσουμε ξανά τα λόγια του προέδρου της ΑΕΛ:¹¹

Έχουν κρατήσει τους 4 [εννοεί οι μπάτσοι], οι οποίοι ήταν από άλλο σύνδεσμο και ήταν αντίπαλοι των Monsters. Τους υπερασπίζομαι και μετά μου λένε ότι εγώ τους έβαλα να βαρέσουν τους Monsters. Στον επόμενο αγώνα 200 οργανωμένοι να με βρίζουν. Εγώ πήγα μέσα στην κερκίδα. Τους είδα, και τους κοίταξα στα μάτια, και τους λέω εσύ, εσύ κι εσύ θα έρθω στο σπίτι σας το βράδυ. Και πήγα. Και χτύπαγα τα κουδούνια, και μου λέγανε κοιμάται το παιδί μου.

Λίγο καιρό μετά, σε μία κρίση ειλικρινίας, ο Α. Κούγιας φαίνεται να είχε μια πολύ ρεαλιστική γνώμη για το τι παίζει στο εσωτερικό των κερκίδων:¹²

Υπάρχουν καλοί οργανωμένοι και κακοί οργανωμένοι. Οι δεύτεροι με κατηγορούν ότι έχω χτίσει μία εγκληματική οργάνωση με τους πρώτους.

Ένα χρόνο μετά τον ερχομό του Κούγια στη Λάρισα, ο σύνδεσμος οπαδών Monsters θα έβγαζε την ανακοίνωση αυτοδιάλυσής του και οριστικής αποχής των μελών του από το γήπεδο. Τα όσα λέγονται εκεί είναι διαφωτιστικά για να καταλάβει κανείς την πίεση που μπορεί να ασκήσει ένας πρόεδρος στους οπαδούς της ομάδας του. Εκείνη η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2016 και την παραθέτουμε σχεδόν ολόκληρη στην προηγούμενη σελίδα.

Μετά την αυτοδιάλυση των Monsters, μια άλλη παρέα πιτσιρικάδων έκανε την εμφάνισή της στη Λάρισα. Το όνομά της «Monsters Νέα Γενιά». Μπορεί οι πρόγονοί τους να περνούσαν από σαράντα κύματα και να απείχαν από το γήπεδο, αλλά όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 30 χρόνια ιστορίας των Monsters ήταν αρκετά για να αφή-

σουν μια παρακαταθήκη που θα γεννούσε κάτι νέο βασισμένο σε παλιές αρχές. Ετούτοι οι πιτσιρικάδες, έβαφαν τους τοίχους της πόλης και συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις ενάντια στο καθεστώς Κούγια.¹³ Παράλληλα, παρακολουθούσαν και υποστήριζαν τα ερασιτεχνικά τμήματα της ομάδας τους βγάζοντας παντού ένα πανό που έγραφε «Κούγια Φύγε».



Λίγο καιρό μετά, οι Monsters Νέα Γενιά συνελήφθησαν μαζικά. Μπορεί ο λόγος να ήταν φαινομενικά άσχετος (επεισόδια σε έναν αγώνα μπάσκετ), αλλά είναι προφανές ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΛ και οι φίλοι του στην αστυνομία έβαλαν το χεράκι τους ώστε να τους τιμωρήσουν βαριά.



Περίπου 40 άτομα από τους Monsters Νέα Γενιά ποζάρουν μέσα στο δικαστήριο κατά τη σύλληψή τους.

Όπως διαβάζουμε στις ανακοινώσεις τους,¹⁴ από τη σύλληψή τους μέχρι σήμερα αυτά τα παιδιά δίνουν «παρών» στο Α.Τ. Λάρισας κάθε φορά που παίζει η ΑΕΛ καθώς τους έχει απαγορευθεί, με δικαστική απόφαση, η είσοδος στο γήπεδο.¹⁵

Είναι δύσκολο να παρακολουθεί κανείς πράγματα που συμβαίνουν μακριά του και τα οποία δεν τα γνωρίζει ακριβώς, και είναι ακόμη πιο δύσκολο να βγάζει ασφαλή συμπεράσματα για το τι παίζει. Για παράδειγμα, πίσω από το σύνθημα «Κούγια Φύγε», μπορεί να εκφράζονται και άνθρωποι που έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και ανταγωνιστικές επιχειρηματικές βλέψεις με τον Κούγια. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία των οπαδών της Λάρισας, έτσι όπως μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς από απόσταση, έχει αξία. Όσα συμβαίνουν στην πόλη της Λάρισας από το 2015 και μετά, και σε συνδυασμό με το ότι δεν μιλάει κανείς μα κανείς γ' αυτά, είναι αρκετά για να σε πιάνει φόβος. Αξίζει να δει κανείς αυτή την ιστορία ως εξής: Μέσα στην κερκίδα της Λάρισας, όπως και σε όλες τις κερκίδες, υπάρχουν πολλοί που καθόλου δεν θέλουν ή δεν μπορούν να μπλεχτούν με την μαφία. Αυτοί οι οπαδοί θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι κάνουν παρά τη γενικευμένη σαπίλα του ποδοσφαίρου, θέλουν να κρατήσουν τις κοινότητες τους και την κουλτούρα τους ατόφια και να μην κα-

ταλήξουν αναλώσιμοι μπράβοι. Αξίζει να δει κανείς την κερκίδα της Λάρισας, και κάθε άλλη κερκίδα, όχι σαν μια κερκίδα ενωμένη, αλλά σαν μια κερκίδα διχασμένη μέχρι εκεί που δεν πάει. Κοιτώντας αυτή την ιστορία μπορεί κανείς να καταλάβει τι παίζει στα γήπεδα και στις κοινότητες των οπαδών. Παρόμοιες ιστορίες συμβαίνουν με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση σε όλα τα πέταλα της χώρας εδώ και χρόνια. Τελικά τέτοιες ιστορίες έχουν να μας πουν πολλά: για τη μαφία και τη σχέση της με τις κοινωνίες που ζούμε, για την αστυνομία και τη δημόσια τάξη, για τις κουλτούρες και τις κοινότητες της εργατικής τάξης και την επίθεση που δέχονται.

ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ

Σε αυτό το περιοδικό έχει ξαναειπωθεί αρκετές φορές: η παράνομη οικονομία και οι σχέσεις που δημιουργούνται γύρω της είναι η νούμερο ένα κερδοφόρα καπιταλιστική επιχείρηση. Οι πρόεδροι των ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου βλέπουν το ποδόσφαιρο ως ευκαιρία να μπλέξουν τις νόμιμες δουλειές τους με τις παράνομες.¹⁶ Οι μεγαλύτεροι και μικρότεροι μαφιόζοι που λυμαινούνται το ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν διάφορες βρώμικες ασχολίες που ξεκινούν από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το στήσιμο παιχνιδιών και το στοίχημα και καταλήγουν στο εμπόριο ναρκωτικών, τη δημιουργία συμμοριών έτοιμων να τους υπερασπιστούν, τις άκρες στον πολιτικό κόσμο. Παράλληλα, οι πρόεδροι των ομάδων, και όλοι οι παρατρεχάμενοι υποστηρικτές τους, βρίσκουν μέσα στις κερκίδες άτομα που είναι ικανά και πρόθυμα να γίνουν υπάλληλοί τους. Δηλαδή υπάλληλοι της μαφίας. Προφανώς η όλη διαδικασία προσφέρει στους εν λόγω οπαδούς την πρόσβαση σε χοντρές ροές χρημάτων αναλόγως την κατάσταση και οπωσδήποτε αναλόγως των προοπτικών ανέλιξης στον υπόκοσμο.

Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε κερκίδα, σε κάθε σύνδεσμο, υπάρχει μια σημαντική μερίδα οπαδών η οποία δεν είναι καθόλου διατεθειμένη να γίνει τέτοιο πράγμα. Το ένα κομμάτι αυτής της μερίδας τα τελευταία χρόνια έχει σπάσει ενστικτωδώς από το γήπεδο. Το άλλο κομμάτι αυτής της μερίδας προσπαθεί με ό,τι τρόπο έχει διαθέσιμο, αναλόγως της διανοητικής και οργανωτικής του κατάστασης, να πολεμήσει αυτά τα σχέδια, την ίδια στιγμή που δέχεται ανελέητο πόλεμο από το σύμπλεγμα μαφίας και αστυνομίας.

Φιγούρες σαν τον Γιώργο Τσιρίδη βρίσκονται σε διαρκή αντίθεση με φιγούρες σαν κι αυτές που βρίσκουν τον Α. Κούγια ή που δεν γουστάρουν τον Ι. Σαββίδη και τις οργανώσεις τους. Αν σταματήσει κανείς να ζουμάρει στα πρόσωπα και εστιάσει στις διαδικασίες, θα δει τη μεγάλη εικόνα. Οι μαφιές που λυμαινούνται το ελληνικό ποδόσφαιρο θέλουν στις κερκίδες των ομάδων τους οπαδούς οι οποίοι να ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους, οπαδούς οι οποίοι να είναι διαθέσιμοι για πάσης φύσεως μαφιόζικες δουλειές. Αυτή η διαδικασία είναι που γεμίζει τα γήπεδα με τύπους σαν τον Γ. Τσιρίδη και ταυτόχρονα τα αδειάζει από τα υγιή τους κομμάτια. Τεράστιες ροές χρήματος, ξεκινάνε από τα ψηλά και καταλήγουν στα χαμηλά, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία αυτής της διαδικασίας.



3/10 ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
Ο ΚΟΥΓΙΑΣ
ΠΟΥΛΑΕΙ
ΤΗΝ
ΡΟΥΦΙΑΪΝΗ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΛ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΠΑΔΟΙ
ΟΧΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ
ΕΞΕΛΑΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΕΤΑΛΟ
ΠΡΕΖΑ & ΜΑΦΙΕΣ



Φωτογραφίες από αφισάκια, πανό, διαδηλώσεις και παρεμβάσεις των οπαδών της ΑΕΛ ενάντια στο καθεστώς Κούγια.

Το ζήτημα δεν είναι ιδεολογικό. Αυτό που εμφανίζεται μπροστά μας τα τελευταία δέκα χρόνια στα γήπεδα είναι υλικά συμφέροντα που εκπορεύονται από το κράτος, τα αφεντικά και τον υπόκοσμο, συνεχίζουν στους πάσης φύσεως ρουφιάνους τους και γκρεμίζονται στα κεφάλια της νεολαίας της εργατικής τάξης που μπλέκεται με τον οπαδισμό.

Οι πολιτικές δημόσιας τάξης υποστηρίζουν ενεργά και με σχέδιο αυτές τις διαδικασίες μαφιοποίησης των οπαδών. Σε κάθε περίπτωση, οι πολιτικές δημόσιας τάξης δεν εφαρμόζονται με κλειστά τα μάτια, αλλά εκφράζουν τα συμφέροντα διάφορων τοπικών συσχετισμών. Οι μπάτσοι την πέφτουν σε μια κοινότητα οπαδών ή σε ένα σύνδεσμο επειδή το λέει ο πρόεδρος ή κάποιος τσάτσος του προέδρου, όπως ακριβώς την πέφτουν σε ένα πάρκο επειδή το λέει ο δήμαρχος και οι γύρω ευυπόληπτοι κάτοικοι, ή σε μία πλατεία επειδή το λένε οι γύρω μαγαζάτορες.

Αυτό που λέγεται δημόσια τάξη λειτουργεί σε άμεση σύνδεση με τη μαφία. Πολύ απλά γιατί ο πρόεδρος της ομάδας, ο δήμαρχος μιας περιοχής ή ο μαγαζάτορας της πλατείας έχουν κι αυτοί σχέση με τέτοιου είδους δοσοληψίες και μάλιστα χοντρές. Οι μπάτσοι, τόσο στις γειτονιές όσο και στα γήπεδα, είναι εξοικειωμένοι με το ποιος είναι ποιος και το ποιος κάνει τι. Άλλοι απολαμβάνουν ασυλία και άλλοι τρώνε ψαχτικές, κυνηγητό και δικαστήρια.

Όσο η καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα θα οξύνεται, όσο τα αφεντικά θα βγάλουν δόντια, τόσο οι πρόθυμοι συνεργάτες της μαφίας και της αστυνομίας θα αποκτούν όλο και πιο δημόσιο πολιτικό ρόλο. Θα έχουν όλο και περισσότερο λόγο στο ποιος επιτρέπεται και ποιος δεν επιτρέπεται να μιλάει, στο ποιος επιτρέπεται και ποιος δεν επιτρέπεται να υπάρχει. Αυτοί οι τύποι τα επόμενα χρόνια θα ασκούν τεράστιες ποσότητες βίας με σκοπό την επιβολή του φόβου, την πειθάρχηση και την υποτίμησή μας και αυτή η διαδικασία δεν θα αρχίζει ούτε θα τελειώνει στο γήπεδο. Αυτοί οι φασίστες νέας κοπής μπορεί να μην έχουν τη σβάστικα στο πέτο, αλλά θα στρέφονται, ως υπάλληλοι των αφεντικών τους και σε συνεργασία με το κράτος, ενάντια στην εργατική τάξη. Θα αναλαμβάνουν (αναλαμβάνουν ήδη...) δουλειές όπως η διαχείριση της πορνείας, των ναρκωτικών και της νύχτας. Θα αναμειγνύονται όλο και πιο ενεργά στη σκληρή πειθάρχηση του πάτου της εργατικής τάξης μέσα κι έξω από τους χώρους εργασίας.

Σ' αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του κράτους δεν είναι να απαγορεύσει τους οπαδούς και να διαλύσει τις κερκίδες γενικώς. Η κρατική στρατηγική για το γήπεδο έχει σκοπό να μετασχηματίσει οργανωμένα τις κοινότητες των οπαδών, προσανατολίζοντάς τες προς την ηθική και τις πρακτικές της μαφίας. Το κράτος εκφράζει αυτή τη στρατηγική όλο και πιο οργα-

νωμένα μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς και συγκεκριμένες νομοθεσίες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια συνεχώς αναβαθμίζονται και εφαρμόζονται επιλεκτικά με όλο και περισσότερη ένταση. Το τμήμα Αθλητικής Βίας και η τεχνογνωσία του στα γήπεδα, η πρωμολόγηση των ρουφιάνων και η καταστολή όλων των υπολοίπων, οι κάμερες, η επιλεκτική απαγόρευση μετακινήσεων των οπαδών, τα επιλεκτικά πεσίματα σε συνδέσμους είναι όλα κομμάτι αυτών των στρατηγικών. Ελπίζουμε στο μέλλον να είμαστε σε θέση να μιλήσουμε περισσότερο και πιο συγκεκριμένα για όλα αυτά.

1. Ούτε ξέρουμε τι άνθρωποι ήταν αυτοί οι 10 οπαδοί της Botev Plovdiv, ούτε ξέρουμε τι ακριβώς έκαναν τις προηγούμενες ημέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είχαν έρθει για να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ΑΡΗ και ΠΑΟΚ που διεξήχθη μία μέρα πριν και πως οι οργανωμένοι οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας είχαν σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς του Άρη.

2. «Γιος αστυνομικού εμπλέκεται στο θάνατο του 28χρονου Βούλγαρου οπαδού στην Θεσσαλονίκη», *Καθημερινή*, 06/01/2020.

3. «Οι περίεργες συμπτώσεις ενός φόνου στη Θεσσαλονίκη...», *in.gr*, 11/01/2020. Ο δημοσιογράφος Λευτέρης Χααραλαμπόπουλος, εκδότης του περιοδικού *unfollow* και συγγραφέας του άρθρου, έχει αναλάβει εργολαβία τη μηνιακή υπεράσπιση του Β. Μαρινάκη. Ταυτόχρονα βγάζει στη φόρα διάφορες βρωμιές για τις δουλειές των αντιπάλων του προέδρου του Ολυμπιακού. Τόσο ο Λ. Χααραλαμπόπουλος, όσο και όλοι οι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι αντιπάλων συμπεφερόντων τσιμπάνε κατευθείαν πληροφορίες από τις άκρες τους στην ΕΥΠ και τις δημοσιεύουν. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, η μέθοδος που ακολουθούμε είναι να πιστεύουμε αυτές τις βρωμιές, λαμβάνοντας υπόψη ότι προέρχονται από αντιμαχόμενες φράξιες των αφεντικών.

4. «Ο δικηγόρος του χούλιγκαν και ο κύκλος του αίματος των ...χαμένων οπαδών», *Φως*, 10/01/2020.

5. Σύνθημα των οπαδών της Λάρισας κατά τη διάρκεια της αποχής τους από το γήπεδο.

6. Απόσπασμα από τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Κούγια σε τοπικό κανάλι της Λάρισας στις 19/03/2017. Το βίντεο στο youtube έχει τίτλο «Κούγιας για τις σχέσεις με τους Monsters».

7. Διευκρινίσεις Κούγια για την πρόσληψη υπευθύνου ασφαλείας, *a-sports.gr*, 28/08/2015.

8. «Κούγιας για τις σχέσεις με τους Monsters». *Ο.π.*

9. «Λάρισα: 25 συλλήψεις για δυο σπείρες ναρκωτικών», *Πρώτο Θέμα*, 06/11/2017.

10. Κομμάτι των οπαδών που πολέμησαν το καθεστώς Κούγια εκφράζονταν μέσα από τις οπαδικές φεϊσμπουκικές σελίδες *Λευτεριά στην ΑΕΛ* και *Keep the faith*. Εκεί βρήκαμε αυτή την ανακοίνωση δημοσιευμένη στις 21/01/2018.

11. «Κούγιας για τις σχέσεις με τους Monsters». *Ο.π.*

12. Συνέντευξη τύπου μετά από αγώνα της ΑΕΛ στις 27/09/2017. Τη βρήσκει κανείς εύκολα στο youtube.

13. Μπορεί κανείς να δει αναλυτικά τα όσα έκαναν στην σελίδα τους στο facebook.

14. Περισσότερα για το ποιόν και την δράση των Monsters νέα γενιά, μπορεί να δει κανείς στη σελίδα τους στο facebook. Από εκεί έχουμε αντλήσει κι εμείς όλες τις φωτογραφίες που παραθέτουμε.

15. Περισσότερα σχετικά με τις ποινές του αθλητικού νόμου και την εφαρμογή του στο κείμενο με τίτλο «Part-Time Φυλακή: Σύντομη (πολιτική) συζήτηση για τον αθλητικό νόμο και το γήπεδο», *Antifa* #68, 12/2019.

16. Δείτε για παράδειγμα το άρθρο με τίτλο «Organized Crime Incorporation – Division Southern Balkans», *Antifa* #17, 6/2010.



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ)

Ίδου τα ευρύματα της αστυνομίας μετά την εξάρθρωση σπείρας, κομμάτι της οποίας φαίνεται να ήταν και το γηπεδικό τσατσοπαρέακι του Κούγια. Ο ερχομός του μεγαλομετόχου της ΑΕΛ θα πρέπει να διατάραξε για τα καλά τη ζωή στη Λάρισα. Για παράδειγμα, η ανάδειξη μιας παρέας σε no1 dealer λειτουργεί πάντα εις βάρος άλλων τοπικών dealer. Υπ' αυτή την οπτική, η νέα πραγματικότητα που επιβλήθηκε σε μία σειρά από δραστηριότητες και σχέσεις, θα πρέπει να δυσχερατούσε για τα καλά διάφορους επιχειρηματίες και παράγοντες της πόλης που ήταν μέχρι πρότινος παγιωμένοι. Έτσι μπορεί να εξηγήσει κανείς και το υπερδέσιμο της αστυνομίας στους τσάτσους του Κούγια. Αν κοιτάει κανείς με αυτόν τον τρόπο μια μικρή τοπική κοινωνία, τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο περίπλοκα σε σχέση με το ποιος πολέμησε τον Κούγια και το ποια ακριβώς ήταν τα κίνητρά του.