



DEPRESSION

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΧΟΣ; ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΦΑΣΙΣΤΕΣ;



σε περίπτωση που αναρωτιόμαστε...

Ποιος είναι ο Παχός;*

Εντάξει λοιπόν: οι "κουλίγκανοι" είναι τελειωμένα πρεζάκια της βίας και το τελευταίο που τους αξίζει είναι να ασχολείται κανείς μαζί τους. Τί σημασία έχει που εδώ και λίγα χρόνια δεν ισχύουν για πάρτη τους οι νόμοι που ισχύουν για όλες τις άλλες κατηγορίες πολιτών; Τί σημασία έχει που οι νομικές ρυθμίσεις γύρω απ' τη βία στα γήπεδα δημιουργούν με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα οπαδούς-εγκληματίες; Τί σημασία έχει που η αναμεταξύ τους βία θυμίζει όλο και πιο πολύ πόλεμο συμμοριών της νύχτας; Τί σημασία έχει τέλος που στις τάξεις των οπαδών η βιομηχανία του οργανωμένου εγκλήματος έχει βρει εύφορο πεδίο στρατολόγησης των υπαλλήλων της;

Ας μη βιαστεί κανείς να σικτιρίσει. Πράγματι, η οπαδική κουλτούρα στην Ελλάδα κουβαλάει μέσα της φοβερή σαπίλα. Στην υπερβολή της μάλιστα διαμορφώνει και μια καινούρια ηθική γύρω απ' τη βία. Όπου να 'ναι, όση να 'ναι, με όποιο τρόπο να 'ναι. Αρκεί να πλήξει τον αντίπαλο με τη μέγιστη δυνατή δολοφονικότητα.

Αλλά η βία και η υπερβολή της δεν αποκλειστικό προϊόν των οργανωμένων οπαδών. Θα λέγαμε μάλιστα ότι το γήπεδο και οι θαμώνες του είναι δέκτες και παραγωγοί βίας με μια αναλογία, η οποία σε τίποτα δε διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη έκφραση της κοινωνικής ζωής. Μπορεί κανείς να φέρει πρόχειρα στο μυαλό του τη βία της εργασιακής συνθήκης, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων και να τις συγκρίνει έπειτα με "τη βία στα γήπεδα". Ποιά βία είναι χειρότερη; Δύσκολο να πεις...

Και βέβαια μπορεί στα μάτια μας η βία να έχει συνδεθεί αξεδιάλυτα με την εικόνα του οπαδού, αλλά η σκληρή αλήθεια για τις ιδεολογίες είναι ότι **η κερκίδα αποτελεί στις μέρες μας ίσως τον μόνο μαζικό χώρο όπου κτίζονται συλλογικές κοινότητες**, εργατικής καταγωγής στην πλειοψηφία τους. Το φαινόμενο δεν (θα πρέπει να μας) είναι αδιάφορο. Κι αυτό όχι για κάποιον αόριστο ηθικό λόγο, αλλά επειδή το γήπεδο είναι το πεδίο όπου, εκτός απ' την αναμενόμενη διανοητική φτώχεια, παράγεται εξίσου συλλογική ευφύια και αναπτύσσεται πρωτόγνωρη δυναμική. Σε βαθμό που στο κάτω κάτω είναι σχεδόν αδύνατο να συναντηθεί σε οποιοδήποτε άλλο μαζικό χώρο.

Κατά τη γνώμη μας είναι αυτή η **συσσωρευμένη δυναμική που αποτελεί το διακύβευμα των νέων πολιτικών για τον αθλητισμό**. Φυσικά στόχος δεν είναι η καταπολέμηση της βίας, όπως εθιμοτυπικά διακηρύσσεται από κάθε σχετικό και άσχετο παράγοντα του αθλητισμού, αλλά αντίθετα ο έλεγχος και η επκερδής διαχείριση της. Σταθερά τα τελευταία χρόνια, ο κάθε φορά σχετικός νόμος προσπαθεί να αποκλείσει από το γήπεδο οποιοδήποτε τύπου δυναμική συμπεριφορά, απειλώντας και τιμωρώντας ήδη με παράλογες ποινές. Και την ίδια στιγμή που το άναμμα ενός καπνογόνου τιμωρείται με φυλάκιση, η βία έξω από την "ελεγχόμενη" περιοχή του γηπέδου εντείνεται, οργανώνεται επαγγελματικά και στην τελική καθοδηγείται από ανώτερα κλιμάκια· δε θα ήταν καθόλου παράλογο να υποστηρίξει κανείς ότι η μεταφορά της βίας έξω από το γήπεδο και η ταυτόχρονη σκλήρυνση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών ήταν εξερχής ο στόχος των νομοθετικών ρυθμίσεων.

Τη στιγμή που μιλάμε "η βία των κουλίγκανς" έχει διπλά εγκληματικό προσανατολισμό: συντριπτική και αμείλικτη εναντίον όλων των αντιπάλων οπαδών από τη μία και πιστή υπηρέτρια του παράνομου κεφαλαίου από την άλλη μοιάζει περισσότερο από ποτέ αντικοινωνική. Ειδικά ο δεύτερος της ρόλος βρίσκεται στην καρδιά του σχεδίου εγκληματοποίησης των οπαδών· καθώς το οργανωμένο έγκλημα διευρύνει τον κύκλο εργασιών του δημιουργεί μια δεξαμενή εκπαίδευσης στη βία και στα προαπαιτούμενά της. Το γήπεδο μαζί με τα γυμναστήρια είναι τέτοιες δεξαμενές άντλησης φτηνού στελεχικού δυναμικού, έτοιμου να σκοτώσει και να σκοτωθεί.

Κατά τα άλλα, πράγματι "χωρίς νόημα" η ενασχόληση με τον κόσμο του γηπέδου...

3/11: Μεταξύ προσωρινού λουκέτου και ποιοτικής αναβάθμισης το κέντρο κράτησης Παγανής Μυτιλήνης κερδίζει τα δέκα λεπτά δημοσιότητας που του αναλογούν. Την ίδια περίοδο οι πνιγμένοι που ανασύρονται εδώ κι εκεί στις ακτές του νησιού απωθούνται ως ανούσιες στατιστικές.

4/11: Σύμφωνα με καινούριες εκτιμήσεις καινούριων ειδικών η πανδημία της γρίπης θα εκδηλωθεί στην Ελλάδα το Δεκέμβρη. Θα χτυπήσει 2.000.000 Έλληνες, εκ των οποίων 20.000 θα νοσηλευτούν γενικώς και άλλοι 3.000 θα νοσηλευτούν ειδικώς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η προηγούμενη έγκυρη εκτίμηση προέβλεπε ίδια νούμερα κανά μήνα νωρίτερα, αλλά πήγε ψιλοάπατη. Παλιά τέτοιους τύπους τους λέγαμε θρησκόκλητους...

5/11: "Η όρεξή μας για δουλειά και για πραγματική εκπαίδευση πνίγεται στη χαιρετούρα της σκοπιάς. Το μόνο που μας έμεινε, είναι η ελπίδα για κάτι καλύτερο. Ελπίζω αυτή να μη μας εγκαταλείψει". Δόκιμος ειδικός φρουρός με συνδικαλιστικές ανησυχίες αναφέρεται στους ανωτέρους του. Συγκίνηση...

6/11: Στο κόκκινο οι σχολικές κοπάνες με πρόφαση τη γρίπη. Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας ζητάει "περισσότερο αξιόπιστη παρακολούθηση των απουσιών" και καταγραφή τους σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα που φτιάχτηκε για αυτό το λόγο.

10/11: Την ίδρυση νέας μπαταϊκής υπηρεσίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Θα αποτελείται από 100 ειδικούς (οικονομολόγους, λογιστές, τραπεζικούς, χάκερ πανεπιστημιακού επιπέδου (!), αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και ειδικούς στη δημόσια υγεία). Στόχος της θα είναι ο έλεγχος του μαύρου χρήματος που βγαίνει από το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, λευκής σαρκής και παράνομων μεταναστών. "Ο κίνδυνος είναι μεγάλος" προειδοποιεί ο κύριος Χρυσοχοϊδης, αλλά δε διευκρινίζει για ποιο πράγμα. Μήπως και καθούν τα λεφτά;

16/11: Τα σύκα σύκα ο Βρετανός υφυπουργός άμυνας Μπιλ Ράμελ: "Περισσότεροι από 120 χιλιάδες Βρετανοί στρατιώτες υπηρέτησαν στο Ιράκ και στην πλειονότητά τους συμπεριφέρθηκαν όπως ορίζουν τα υψηλότερα πρότυπα, επιδεικνύοντας ακεραιότητα και αυταπάρνηση". Ένα απ' τα θύματα των βρετανικών υψηλών προτύπων, περιγράφοντας εμπειρικά το δυτικό πολιτισμό που γνώρισε, αναφέρθηκε σε εικονικούς πνιγμούς, σε επιθέσεις με σκύλους και σε έκθεση σε πορνογραφικό υλικό. Κομπλεξικός...

17/11: Κύκλωμα 200 ατόμων που εμπλέκονταν σε στήσιμο ποδοσφαιρικών αγώνων σε όλη την Ευρώπη εξάρθρωσαν οι γερμανοί μπάτσοι, γεγονός που ξαναέφερε στην επιφάνεια τις υποψίες περί "μυστηρίων" αποτελεσμάτων στη Β' Εθνική Κατηγορία Ελλάδος. Ο γνωστός αδιάφορος πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου, Α. Μπέος απάντησε θιγμένος: "Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι καθαρό. Οι καταγγελίες αφορούν άλλες χώρες, όχι εμάς".

18/11: "Λίγη" πέφτει στο κοινό η ερωμένη και συνεργός του προσφάτως συλληφθέντος Αλκέτ Ριτζάι. Ο χρόνιος αυνανισμός με τη Μόνικα Μπελούτσι σακάτεψε το μισό αντρικό πληθυσμό κι έφτιαξε γούστα κατά φαντασίαν απαιτητικά. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η Σούλα η κομμώτρια από το Περιστέρι γίνεται αντικείμενο χλεύης και για τις τρεις ιδιότητές της. Δεν είναι περίεργο επίσης που περνάει αβαβά το γεγονός ότι δε ρουφιάνεψε κανέναν...

19/11: Ανησυχία προκαλούν στους επιτελείς, οι 140 αυτοκτονίες αμερικανών φαντάρων από την αρχή του έτους. Οι αριθμοί έχουν ανέβει κατακόρυφα, αν και μ' αυτούς τους ρυθμούς δεν πρόκειται να δούμε σύντομα προκοπή.

20/11: "Τι φταίμε; Ήμασταν μια παρέα παιδιών που δεν είχαμε προετοιμαστεί για πόλεμο". Η μπαταϊνά Σοφία Ψυχογιού, τραυμα-



Πρωινή εικόνα συνδέσμου οπαδών ύστερα από εναντίον του βομβιστική επίθεση. Νοέμβριος 2009



Σύντομο ραντεβού ολυμπιακών και παναθηναϊκών στο Παγκράτι. Μολότοφ, σπλό, μαχαίρια, σιδηρόβεργες αποτέλεσαν το ρεπερτόριο των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Οι δημοφιλείς που ήταν παρούσες από την αρχή της συμπλοκής, αρχικά παραμέρισαν για να ανταλλαχτούν τα πυρά και επενέβησαν μόνο όταν άρχισε το κυνηγητό με τα μαχαίρια. Περίεργα πράγματα...