



μήπως είναι λίγο φασίστες;

η κρυφή άκρη δεξιά στην Ελλάδα και διεθνώς



ελληνική μαφία και σέρβοι παραστρατιωτικοί: μια (ακόμα) σκοτεινή πλευρά της ελληνοσερβικής φιλίας

Οι σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας την δεκαετία του 90 είναι λίγο πολύ γνωστές. Στην εθνοκάθαρση που έλαβε χώρα στην Βοσνία στις αρχές του ενενήντα με τις σφαγές χιλιάδων αμάχων η Ελλάδα είχε παίξει καθοριστικό ρόλο. Την ίδια ώρα που οι Σέρβοι καθάριζαν την Ευρώπη από τους μουσουλμάνους, στην Ελλάδα οι εγκληματίες παρουσιάζονταν σαν ήρωες. Έλληνες εθελοντές - μισθοφόροι στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου για να σχηματίσουν την ΕΕΦ (ελληνική εθελοντική φρουρά) και να πάρουν μέρος στις πιο μεγάλες σφαγές

αμάχων, με γνωστότερη εκείνη της Σρεμπρένιτσα. Ανυπολόγητη ήταν επίσης και η βοήθεια της Ελλάδας όσον αφορά την παροχή εξοπλισμού μέσω ΜΚΟ, το ξέπλυμα χρημάτων σε ελληνικές τράπεζες κ.ά. Όπως όμως θα δούμε το ελληνικό κράτος δεν στάθηκε μονάχα σε αυτά τα μέσα για να βοηθήσει τους "αδελφούς Σέρβους". Το ελληνικό κράτος τότε είχε (και έχει ακόμα) μεγάλα όνειρα για τα Βαλκάνια και θα χρησιμοποιούσε κάθε διαθέσιμο όπλο για να τα αποκτήσει. Ακόμα και το κομμάτι που είχε να κάνει με τη νύχτα...

26 Ιουλίου 2000. Μαραθώνας. Ο γνωστός αρχινόνος, βασιλιάς της παραλιακής, Θέμης Καλαποθαράκος, πέφτει νεκρός έξω από το εξοχικό του έχοντας δεχτεί οκτώ σφαίρες στην κοιλιά και τέσσερις στα πόδια. Η κυριαρχία του σχεδόν σε όλη τη δεκαετία του '90 στην νύχτα της Αθήνας είναι αναμφισβήτητη. Το όνομα του Καλαποθαράκου είναι γνωστό σε πολλούς και σχετίζεται αυτόματα με την προστασία νυχτερινών κέντρων και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι η φιλία και η "επαγγελματική" σχέση που διατηρούσε με τον γνωστό Σέρβο φασίστα, αρχηγό της παραστρατιωτικής ομάδας *Τίγρεις*, εγκληματία πολέμου *Αρκάν*. Γιατί για να καταφέρει να σκαρφαλώσει στην ιεραρχία της νύχτας είχαν ακολουθήσει πολλά.

εκείνη την περίοδο προστάτης νυχτερινών κέντρων στο Μόναχο, στην Φρανκφούρτη και την Στουτγκάρδη, ενώ η *Ιντερπόλ* τον καταζητούσε για ένοπλη ληστεία. (πηγή: wikipedia, *Βήμα*)

Ο Καλαποθαράκος στη Γερμανία πλέον έρχεται σε επαφή με τον *Αρκάν*. Και αυτός που τον έφερε σε επαφή δεν ήταν άλλος από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Γνωστός Έλληνας στρατιωτικός με σημαντικό ρόλο στην *ΕΥΠ* ζητάει από τον Καλαποθαράκο να λάβει μέρος σε μυστικές "επιχειρήσεις" με τον *Αρκάν* στην Αλβανία, στην Βοσνία και αλλού. Οι λεπτομέρειες των επιχειρήσεων αυτών είναι άγνωστες αλλά μπορεί να τις φανταστεί κανείς πολύ εύκολα... Η συνεργασία των δύο χωρών

και οι στόχοι που είχαν θέσει απαιτούσαν "βρώμικες" αποστολές και εκτός των συνόρων τους - και οι δύο άντρες ήταν ιδανικοί για τις αποστολές αυτές. Ο Καλαποθαράκος δέχεται, και η σχέση του με τον *Αρκάν* και τους Σέρβους παραστρατιωτικούς ανθίζει. Σχέση φυσικά γνωστή στην ΕΛ.ΑΣ. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με εφημερίδες, υψηλόβαθμοι αστυνομικοί μιλούσαν με κολακευτικά σχόλια για τον "εθνικό ρόλο της ομάδας του Καλαποθαράκου..." (*Βήμα*, 10/12/06)

πισω στην πατρίδα

Το 1992 ο *Αρκάν* εκλέγεται βουλευτής του Κόμματος Εθνικής Ενότητας. Ο Καλαποθαράκος - άγνωστο ακριβώς πότε - κατεβαίνει ξανά στην Ελλάδα και ξεκινάει με τη βοήθεια του "συνδικάτου" το δεύτερο κύμα εκκαθαρίσεων. Η σχέση του πλέον με την ελληνική αστυνομία μας είναι γνωστή... Ο Καλαποθαράκος ανεβαίνει στην κορυφή της ελληνικής μαφίας. Εφαρμόζει το σύστημα "πολλά από λίγους" και η παραλιακή και τα μαγαζιά με υπολογίσιμο τζίρο υποκλίνονται μπροστά του. Εντωμεταξύ η σφαγή στη Βοσνία έχει ξεκινήσει. Ο Καλαποθαράκος δεν ξεχνάει τους φίλους του και στέλνει δικούς του ανθρώπους να πολεμήσουν στο πλευρό των *Τίγρων* του *Αρκάν*. Ένας από αυτούς είναι και ο Θεμιστοκλής Παπαμάλης. Έχοντας υπηρετήσει στην Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών, ο Παπαμάλης ήταν στενός συνεργάτης του Καλαποθαράκου και ειδικός στα εκρηκτικά. Θεωρείται υπεύθυνος για τουλάχιστον 30 ανεξχνιάστες εγκληματικές επιθέσεις στην Αττική (*Βήμα*, *Ο Απόρρητος Φάκελος του Θεμιστοκλή Παπαμάλη*, 10/12/06). Ανεβαίνει στην Βοσνία και παίρνει μέρος στις επιχειρήσεις των *Τίγρων*, κερδίζοντας το παρατσούκλι *Ο Βόσνιος*. Είναι ένας από τους πολλούς που, μαζί με χρυσαυγίτες νεοναζί και μισθοφόρους, θα βοηθήσουν στην σφαγή των μουσουλμάνων αμάχων. Πολλοί από αυτούς θα παρασημοφορηθούν από τον ίδιο τον Κάρατζιτς για τα εγκλήματά τους. Ο Παπαμάλης δεν θα ζήσει για να απολαύσει τους επαίνους που κερδίζει. Η επιστροφή του όμως στα πατρία εδάφη και η δολοφονία του από τον ίδιο τον Καλαποθαράκο είναι μία άλλη ιστορία...

ένα αστέρι γενιέται

Ο Καλαποθαράκος σύμφωνα με δημοσιεύματα ξεκινάει την "καριέρα" του στα τέλη του '80 πουλώντας προστασία σε νυχτερινά κέντρα του Μενιδίου. Γρήγορα όμως ανέρχεται. Αποκτά διασυνδέσεις στο περίφημο *συνδικάτο των εκτελεστών* που δρούσε εκείνη την περίοδο και με την βοήθειά τους εκτελεί τον νονό Καλίμωρο στις 02/08/91 σε μια προσπάθειά του να ανέβει στο "στερέωμα της νύχτας". Για να αποφύγει την οργή των συνεργατών και φίλων του Καλιμώρου καταφεύγει την ίδια χρονιά στην Γερμανία με σκοπό να μείνει εκεί μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εντωμεταξύ στις αρχές της δεκαετίας του '90 το καζάνι που λέγεται Βαλκάνια σιγοβράζει. Ο πόλεμος είναι προ των πυλών. Η Ελλάδα με την Σερβία ετοιμάζονται να κάνουν το μεγάλο άνοιγμα στα Βαλκάνια με τίμημα τις ζωές χιλιάδων αμάχων. Η κατάσταση στα Βαλκάνια και η συνεργασία των δύο χωρών θα επηρεάσουν βαθιά την μετέπειτα πορεία του "πολλά υποσχόμενου" Καλαποθαράκου.

σε χρένια της ξενιτιάς

Στην Γερμανία, όπου ο Έλληνας νονός μεταβαίνει για να γλιτώσει τα αντίποινα, βρίσκεται ήδη ο παραστρατιωτικός Ζέλικο Ρασνάντοβιτς, ή αλλιώς *Αρκάν*. Ο *Αρκάν* ήταν στρατολογημένος από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του από τα μέσα της δεκαετίας του '70. Πνευματικό παιδί του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών *Stane Dolanc*, είχε σαν μία από τις αποστολές του να εκτελεί πρόσφυγες που είχαν ζητήσει πολιτικό άσυλο σε χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα οι δραστηριότητές του στην "νύχτα" ήταν αξιοθαύμαστες. Είχε υπό τον έλεγχό του μεγάλο αριθμό νυχτερινών κέντρων στην πρώην Γιουγκοσλαβία και είχε αρχίσει να επεκτείνεται και εκτός συνόρων - στη Γερμανία ήταν ήδη



Ζέλικο Ρασνάντοβιτς, ή Αρκάν. Γιος στρατιωτικού, πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, αρχηγός των φανατικών οπαδών της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα, ληστής τραπεζών, αρχινόνος, λαθρέμπορος, φασίστας, αρχηγός της παραστρατιωτικής ομάδας Τίγρεις, υπεύθυνος για την σφαγή χιλιάδων μουσουλμάνων, καταζητούμενος από το δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου. Θα πεθάνει τον Γενάρη του 2000 σε ηλικία 47 χρόνων. Στην φωτο κρατώντας το έμβλημα της ομάδας, ένα μικρό τίγρη.

Η μαφιόζικη "ελληνοσερβική" συνεργασία βέβαια δεν σταματάει εκεί. Οι δουλειές που έχει κάνει ο Καλαποθαράκος με τον *Αρκάν* στις αρχές της δεκαετίας εκτός συνόρων έχουν δημιουργήσει ένα πολύτιμο δίκτυο. Ο βαλκανικός άξονας λαθρεμπορίου είναι υπό την κατοχή των σέρβων και οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε λαθρεμπόριο σιγάρων και καυσίμων, και ίσως όχι μόνο. Ο *Αρκάν*, σύμφωνα με διεθνείς δικητικές υπηρεσίες, συνεργαζόταν με τον μεγαλύτερο κο-



Ένας από τους πολλούς Έλληνες εθελοντές στην Βοσνία. Θεμιστοκλής Παπαμάλης: Έμπιστος του Καλαποθαράκου, πρώην αρχηγός ομάδας υποβρύχιων καταστροφών. Ειδικός στα εκρηκτικά. Πολεμεί στο πλευρό των Τίγρων στη Βοσνία και κερδίζει το προσωνύμιο Βόσνιος. Θα πεθάνει τον Φλεβάρη του 2000 στην Πετρούπολη. Δεξιά το αυτοκίνητό του διάτρητο από σφαίρες. Πυροβολήθηκε είκοσι φορές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου εξέπνευσε μερικές μέρες μετά.

Θέμης Καλαποθαράκος, ετών 37: Νονός της παραλιακής, συνεργάτης του Αρκάν και των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Στις 26/07/2000 δύο κρανοφόροι πάνω σε μοτοσυκλέτα θα κλείσουν τον δρόμο στο τζιπ του και θα τον πυροβολήσουν 12 φορές. Μεταφέρθηκε νεκρός στο 1ο θεραπευτήριο μελισσιών. Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις δράστες της επίθεσης ήταν μέλη της μαφίας των δυτικών προαστίων, οι οποίοι μετά ανέφεραν ότι "πήραμε πίσω το αίμα του Παπαμάλη".

καίνης Ντάρκο Ασάνιν, ο οποίος κάποια στιγμή συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές (Βήμα: Η διαβαλκανική μαφία. Τι γνωρίζουν οι αρχές ασφαλείας για τις διμερείς σχέσεις Ελλήνων και σέρβων "νονών", 30/07/2000). Πέραν του λαθρεμπορίου όμως υπάρχουν και οι πιο "προσωπικές" σχέσεις. Οι σέρβροι στέλνουν όπλα στους Έλληνες μαφιόζους, εφοδιάζοντας τις συμμορίες της αττικής. Σε αντάλλαγμα βρώμικο χρήμα από τα βαλκάνια ξεπλένεται σε ελληνικές τράπεζες. Σέρβροι εκτελεστές έρχονται στην Ελλάδα είτε για να προστατευθούν από άλλες συμμορίες είτε για να "διεκπεραιώσουν συμβόλαια". Αλλά και ο ίδιος ο Αρκάν κρατάει ζωντανές τις προσωπικές του σχέσεις στην Ελλάδα. Την δεκαετία του '90 κάποια από τα εννέα παιδιά του σπουδάζουν σε ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα. Την περίοδο 95-96, ο ίδιος ο Αρκάν θα βρεθεί στην Αθήνα, προσκεκλημένος των Ελλήνων "φίλων" του. Όπως όμως χαρακτηριστικά δήλωσε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. "δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του". Ένα χρόνο μετά, το 1997, το δικαστήριο της Χάγης τον καταζητούσε για εγκλήματα πολέμου... Ενδεικτικό της φιλίας του σέρβρου φασίστα εγκληματία με τους Έλληνες μαφιόζους είναι δημοσίευμα της σερβικής εφημερίδας "Στάμπα", στις 10/01/2000, τέσσερις μέρες μετά την εκτέλεσή του. Ο δημοσιογράφος αρνείται να αποδεχτεί την δολοφονία του φασίστα Αρκάν: "Θύμα της επίθεσης είναι ένας σωστά του Αρκάν. Ο ίδιος βρίσκεται στην Αθήνα, όπου τον γνώριζαν και τον εκτιμούσαν διάφοροι κύκλοι". Τα συμπεράσματα δικά μας...

για κάθε αστέρι υπάρχει και μια σφαίρα

Η ελληνοσερβική φιλία είναι ένα κεφάλαιο που γράφεται ακόμα μέσα στις παράνομες σχέσεις της νύχτας. Η ιστορία των δύο αντρών αντίθετα, του Καλαποθαράκου και του Αρκάν, έκλεισε μάλλον απότομα και εξίσου βίαια. Όπως προαναφέρθηκε, ο Αρκάν εκτελέστηκε τον Γενάρη του 2000. Ποιος κρύβεται πίσω από την δολοφονία του παραμένει αδιευκρίνιστο. Ο Έλληνας φίλος του τον ακολούθησε έξι μήνες μετά. Η σχέση των δύο δικτύων όμως είναι πολύ βαθύτερη από την σχέση μεταξύ δύο αντρών. Είναι βαθιά - κυριολεκτικά - όσο και η σχέση μεταξύ Ελλάδας - Σερβίας. Όταν οι καιροί αλλάζουν τα παλιά εργαλεία πολλές φορές παύουν να χρησιμεύουν. Οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών εκτελούνται. Οι σχέσεις όμως παραμένουν ζωντα-

νές. Τα χρήματα που παίζονται στο δουλεμπόριο και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καυσίμων, τσιγάρων, είναι πολλά και όλα τρέχουν μέσα στον ελληνοσερβικό "αγωγό" που περνάει από τα βαλκάνια.

και ξανά προς τη δέξα τραβά

Γεγονός που ενισχύει την τελευταία υπόθεση είναι και η "τρανταχτή" αποκάλυψη των καλλιεργητών και εμπόρων ναρκωτικών στα Ζωνιανά. Όπως αποκαλύφθηκε μεταξύ άλλων, Έλληνες από τον Μυλοπόταμο Κρήτης σε συνεργασία με πέντε Σέρβους και άλλα άγνωστα άτομα είχαν σχηματίσει σπείρα με σκοπό την διακίνηση όπλων και τον εφοδιασμό ομάδων στην Κρήτη και την Αττική. (Βήμα, Οι διεθνείς επαφές της μαφίας του Μυλοποτάμου, 25/11/2007). Το κύκλωμα φυσικά διακινούσε και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Αρχηγός της σπείρας ένας 39χρονος Σέρβος με το ψευδώνυμο Κριστιάν. Από το 1998 έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, ο Κριστιάν στο παρελθόν ήταν παραστρατιωτικός και στενός συνεργάτης του Αρκάν. "Πιπεράτη" λεπτομέρεια της υπόθεσης το σχέδιο για την απόπειρα απόδρασης του Κριστιάν: Τον Μάιο του 2000 εντοπίστηκε - έπειτα από πληροφορία - 400 μέτρα μακριά από τις φυλακές Κορυδαλλού "ύποπτο" αυτοκίνητο. Έπειτα από έρευνα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν "ένα αντιαρματικό όπλο μιας χρήσης με πτυσσόμενο φορέα RPG 18 γιουγκοσλαβικής κατασκευής και ένα αυτόματο όπλο μάρκας Καλάσνικοφ με γεμιστήρα... τα όπλα αυτά προορίζονταν για να χρησιμοποιηθούν από αγνώστους που σχεδίαζαν την προσβολή χώρου των φυλακών για την απόδραση του επικίνδυνου σέρβου κακοποιού" (Βήμα, 25/11/2007). Το σχέδιο, όσο παρανοϊκό και αν ακούγεται, ήταν να επιτεθούν στην φυλακή με το αντιαρματικό, να γκρεμίσουν τον τοίχο και να ελευθερώσουν τον σέρβο. Η "πληροφορία" που είχε η αστυνομία ματαίωσε τα σχέδια του "Κριστιάν", η απόπειρα απέτυχε, και ο "Κριστιάν" έχει πια μεταφερθεί σε φυλακές στη Σερβία. Βέβαια δεν υπάρχει καμία ένδειξη αλλαγής στην φύση του ευρύτερου κυκλώματος που διαχειρίζεται το λαθρεμπόριο στα Βαλκάνια. Η ελληνοσερβική φιλία είναι εδώ για να προστατεύσει αυτά που έχει κερδίσει χύνοντας αίμα...

Υ.Γ. Διαβάζοντας την ιστορία από την αρχή

κάποιες εύλογες απορίες ξεπηδάνε από το μυαλό του αναγνώστη: Ας πούμε:

- 1) γιατί η ΕΥΠ διάλεξε τον Καλαποθαράκο για συνεργάτη του Αρκάν;
- 2) Γιατί μετά τον άφησαν να εκτελεστεί από αντιπάλους του;
- 3) Γιατί συνέλαβαν και ξεριζώσαν τα ελληνοσερβικά κυκλώματα στην Κρήτη;

Η αλήθεια είναι πως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι εικασίες. Σε κάποια ερωτήματα μόνο οι υψηλόβαθμοι πράκτορες θα μπορούσαν να απαντήσουν. Λαμβάνοντας υπόψιν όμως τον ψυχρό ορθολογισμό που διέπει τέτοια κέντρα αποφάσεων όπως η ΕΥΠ, μπορούμε να κάνουμε τις εξής υποθέσεις:

1) Ο Καλαποθαράκος τότε είχε τις δυνατότητες να ανέβει στην ιεραρχία της ελληνικής μαφίας, όπως και έκανε. Αν ο μετέπειτα αρχινονός της Ελλάδας συνεργαζόταν με τον αρχινονό της Σερβίας για τις μυστικές υπηρεσίες των χωρών τους, θα ήταν αφελές να μην περιμένει κανείς ότι θα χρησιμοποιούσαν το δίκτυο και τις σχέσεις που θα έφτιαχναν για να κάνουν "δουλειές" - όπως το λαθρεμπόριο και άλλα. Προσλαμβάνοντας τον Καλαποθαράκο, η ΕΥΠ και το γνώριζε πως θα γίνει και ήθελε να σχηματιστεί η συνεργασία αυτή, όπως και ήθελε ο πράκτοράς τους να εξελικτεί σε αρχινονό. Το γιατί είναι σαφές: είναι πολλά τα λεφτά...

2) Σε αυτό το ερώτημα μάλλον απαντήσαμε ήδη. Όταν οι συνθήκες αλλάζουν είναι φυσικό το ελληνικό κράτος - και κάθε άλλο κράτος - να στρέφεται σε άλλα εργαλεία για να κάνει την δουλειά του. Ο Καλαποθαράκος εκτέλεσε τον σκοπό του. Οι επιλογές και οι συγκρούσεις του με τις αντίπαλες συμμορίες τον έφεραν μπροστά από τις κάνες των εκτελεστών του. Και η ΕΛ.ΑΣ. δεν είχε κανένα λόγο πλέον να τον προστατεύει... Όσο για το ελληνοσερβικό δίκτυο και την νύχτα της Αθήνας, όλα αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν και χωρίς αυτόν: έστω και με λίγο διαφορετική μορφή.

3) Το να εξαρθρωθεί μία σπείρα δεν δίνει καμία ιδιαίτερη πληροφορία για τους συσχετισμούς μέσα στο ευρύτερο κύκλωμα. Μία τέτοια είδηση όπως αυτή του "Κριστιάν" θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα πράγματα αλλάζουν χέρια. Θα μπορούσε βέβαια απλώς να σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να "τελειώσουν" τον συγκεκριμένο κακοποιό. Συνδυάζοντας το όμως με την "υπόθεση Ζωνιανά" μάλλον κανείς θα έπρεπε να καταλήξει στο πρώτο...