



Το περιοδικό antifa εκδίδεται κάθε δύο μήνες και ασχολείται με το ρατσισμό και το φασισμό στην Ελλάδα και διεθνώς.

Την αποκλειστική ευθύνη του περιοδικού την έχει η συντακτική του ομάδα (η οποία συμμετέχει ως τέτοια στις εκδόσεις antifa scripta).

Αυτό σημαίνει πως για ό,τι γράφεται ή παραλείπεται να γραφτεί αποκλειστικά υπεύθυνη είναι αυτή και μόνο αυτή.

Πέρα από την ανάλυση και την αντιπληροφόρηση το περιοδικό antifa υποστηρίζει ενεργά το αντιφασιστικό κίνημα. Έτσι η συντακτική του ομάδα συμμετέχει στην αντιφασιστική συνέλευση autonome antifa.

Αν με κάποιο τρόπο αυτά που διαβάζετε εδώ σας φαίνονται ενδιαφέροντα, η ηλεκτρονική μας θυρίδα σας περιμένει: antifascripta@yahoo.com



Οκτώβριος 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (ΚΙ ΑΛΛΕΣ)

(Άγνωστη Φωνή): Καλημέρα! Μασκούλα;

Μπάμπης ο Αυτόνομος (ΜοΑ): Τι μασκούλα καλέ μου άνθρωπε; Εγώ έναν καφέ ήρθα να πάρω!

(Άγνωστη Φωνή): Ελάτε τώρα κύριε Χαράλαμπε, θα το μάθει ο κύριος Μιχάλης και θα φωνάζει, μπορεί να φάμε και πρόστιμο.

ΜοΑ: Ποιος θα ρίξει πρόστιμο στο κυλικείο του Δαφνίου καλέ μου άνθρωπε; Κι ο κύριος Φουκώ ο ίδιος να έκοβε τα πρόστιμα, εμάς θα μας λυπότανε!

(Βαράει κινητό – ringtone από τα X Files)

ΜοΑ: Έλα, τι λέει;

antifa: Έτσι πήρα, να δω τι κάνεις.

ΜοΑ: Κι εγώ την ίδια απορία είχα – τι κάνω. Τελικά θα μου τον φτιάξεις τον καφέ καλέ μου άνθρωπε;

antifa: Καλά, αν ενοχλώ να κλείσω...

ΜοΑ: Δεν ενοχλείς, κάθε άλλο! Από τη σκοπιά των γριποζόμπι, η πειθαρχία «σήκω το κινητό και μίλα» κάνει κόνφликт με την πειθαρχία «βάλε τη μάσκα και σκάσε», οπότε βραχυκυκλώνουν τελείως. Ο επαναστάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σύγχυση που προκύπτει για τους σκοπούς του. Να, τώρα που μιλάμε, ο μάστορας έχει αρχίσει να μου φτιάχνει καφέ!

antifa: Κεφάλια βλέπω.

ΜοΑ: Εγώ μαυρίλες ακούω. Τι έγινε; Πάλι πακέτο τρώτε;

antifa: Ε, ξέρεις, εσύ δε δουλεύεις, να τρως κάθε μέρα στη μάπα τους τρελούς...

ΜοΑ: Α, τρώτε στη μάπα τα ζόμπι ε; Και τ' αφεντικά, ε; Και νιώθετε πιεσούλα, έ;

antifa: Όσο να 'ναι. Έχουν αρχίσει και πιπιλάνε κάτι περί υποχρεωτικής μάσκας στο δρόμο... Κάτι εισαγγελείς λένε ότι είναι παράνομο να αμφιβάλλεις για τα αναγκαία μέτρα... Αμολάνε νούμερα... Είναι λιγάκι ζόρικα.

ΜοΑ: Τουλάχιστον βλέπω ότι ακολουθείς ορθή κατηγοριοποίηση των προβλημάτων σας: ελευθερία του λόγου, πλημμύρα στοιχείων και υποχρεωτική μεταμφίεση: το τρίπτυχο της καταστροφής!

antifa: Εντάξει, δεν είμαστε και τελείως με τα χέρια κατεβασμένα...

ΜοΑ: Πράγματι. Νομίζω ότι η άρνηση να ασχοληθείτε με τα στοιχεία και τους αριθμούς περισσότερο απ' όσο πρέπει, σας βγαίνει καλά. Όπως λέγαμε και τότε που πρωτοέπεσε η τρέλλα, η

εστίαση στα «στοιχεία» θα σε φέρει να μιλάς τη γλώσσα των ειδικών και να προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις τον ένα ειδικό εναντίον του άλλου. Ε, από τη μια όλοι οι ειδικοί κάνουν τους λογαριασμούς τους, που αποκλείεται να είναι οι δικοί σου λογαριασμοί, οπότε good luck with that. Από την άλλη, ακόμη και να ξέρεις εσύ τη γλώσσα των ειδικών, οι άλλοι που σε ακούνε αποκλείεται να την ξέρουν. Άρα, πρέπει να παραμονεύεις την ευκαιρία για να εστιάσεις εκεί που μας είπε να εστιάζουμε ο Καρλ Μαρξ: στα σημεία όπου οι ειδικοί τολμούν να ξεμυτίσουν από τα στενά όρια της ειδικότητάς τους, οπότε μοιραία καταλήγουν να κολυμπάνε στη μαλακία. Ξέρεις, το κεφάλαιο, τόμος άλφα, σελίδα 387. Πάρε τη μετάφραση Τασκένδης, γιατί η καινούρια, των συριζαίων, είναι ακόμη χειρότερη – αυτή διαβάζει ο Μιχάλης ο ψυχίατρος, μάλλον γιατί ταιριάζει με το χρώμα της πίπας. (Παύση...) Σόρυ, ξέφυγα λίγο. Μου άρεσε για παράδειγμα που βρήκατε τον ειδικό επιδημιολόγο να λέει ο ίδιος με ποιο τρόπο σκοτώσανε τους γέρους στο Ασβεστοχώρι,¹ ή τον σύλλογο πνευμονολόγων να λέει στα μέλη του να το βουλώσουν.² (Πολύ Δυνατά): Έτσι πρέπει να χτυπάς: σα Βιετκόνγκ! σαν ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο Χονγκ Κονγκ!

antifa: Ρε μαλάκα, είσαι καλά;

ΜοΑ: Ναι μωρέ, απλά κοιτάζω και πώς πάει ο καφές, γιατί βλέπω το μάστορα να αναπτύσσει αμφιβολίες. Είχε κολλήσει στο αφρόγαλα, έριξα τη ρίμα με το «χτύπημα» και κάπως άρχισε να το χτυπάει πάλι - μυστηρίες οι διαδρομές της πειθαρχίας. Τέλος πάντων, νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσετε και τις απειλές λογοκρισίας.

antifa: Δηλαδή;

ΜοΑ: Έχεις δει αυτό που λένε fake news; Ε, όσο τα ακούω, τόσο σιγουρεύομαι ότι τα κατασκευάζει το ίδιο το κράτος, δηλαδή οι ειδικοί του. Αρκεί να δει κανείς πώς αυτές οι φήμες μιλάνε για τα πάντα, για τους Εβραίους, για τον Τραμπ, για τους εξωγήινους... για τα πάντα εκτός από το ταξικό ζήτημα! Εν τω μεταξύ, είναι προφανές σε όποιον δουλεύει ότι όλα τα μέτρα έχουν πρώτα και κύρια ταξική λειτουργία. Αυτή η ταξική λειτουργία εκτείνεται σε όλο το εύρος του κοινωνικού εργοστασίου, από το νοικοκυριό μέχρι το σχολείο και από το στρατόπεδο συγκέντρωσης μέχρι τη δουλειά. Ε, όποιος δεν πέσει στο λάκκο με τους ειδικούς και κανονίσει να βάζει στο επίκεντρο τις ταξικές λειτουργίες, κερδίζει εις τριπλούν. Πρώτον παραμένει προσγει-

ΑΝΤΙ FA SPEAKING KING

ωμένος στην πραγματικότητα. Δεύτερον μιλάει τη γλώσσα της εργατικής τάξης - αυτό ποτέ δε βλάπτει. Τρίτον, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατηγορηθεί για «αμφισβήτηση των μέτρων» ή εν πάσει περιπτώσει, αν κατηγορηθεί, θα μπορεί να υπερασπιστεί αξιοπρεπώς τον εαυτό του. Αυτά φυσικά έχουν τα όριά τους, και έρχονται εις πέρας τόσο καλύτερα όσο επιμένει κανείς στην τεκμηρίωση. Οπότε μαζεύτε υποσημειώσεις για το δικαστήριο. Αν μη τι άλλο θα είναι ταιριαστό για μια δίκη με θέμα την ελευθερία του λόγου... Και τέλος πάντων, το αυτοκόλλητο που έλεγε «αυτό είναι το σπίτι αυτών που μένουμε σπίτι» είναι νομίζω ό,τι πρέπει. Κοινωνικές τάξεις και τέρμα - όλα είναι κοινωνικές τάξεις! Κι ας έρθουν να σου πούνε μετά ότι το πραγματικό fake news είναι... η ύπαρξη κοινωνικών τάξεων - τουλάχιστον να βγάλουν αυτό που έχουν μέσα τους! Στο κάτω κάτω, μετά τους αυτόνομους, η κοινωνική τάξη έχει τόσο πλούτο που πραγματικά δεν χάνεις τίποτα.

antifa: Ο καφές πώς πάει;

MoA: Έχει κολλήσει λίγο, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω. Τώρα κρατάει το πλαστικό ποτήρι και σκέφτεται αν πρέπει να μου το δώσει χωρίς να πλύνω τα χέρια μου. Κοίτα, υπάρχει και το ζήτημα της υποχρεωτικής μάσκας. Τις προάλλες σκέφτηκα ότι όλα τούτα πρέπει να μοιάζουν εξαιρετικά με τότε που ο Μεταξάς έβαλε στολές στα παιδάκια με το ζόρι.

antifa: Μπράβο σου.

MoA: Μην κοροϊδεύεις ρε μαλάκα. Προχτές έκανα το λάθος να αφήσω τη Μαρία να πάει μόνη της για καφέ, και κατέληξε για τέσσερις βδομάδες στο δωμάτιο με τα μαξιλάρια γιατί δάγκωσε τον ίδιο μάστορα που τώρα προσπαθώ να τουμπάρω (πάντως βοηθάει κάπως που φοβάται μην τον δαγκώσω κι εγώ). Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τέρμα η Μαρία για ένα μήνα, εδώ είμαι μόνος μου, έξω είστε πολλοί και σας έρχονται εύκολα, οπότε μπράβο σου εσένα, και πίσω στο θέμα: κοίτα να δεις, για τα παιδάκια επί Μεταξά δεν ξέρω, αλλά τα σημερινά παιδάκια, και γενικώς οι ασγουβαιοί στις πλατείες, έχουν βρει τρόπους να ντύνονται, που αν κάνουν τον κόπο να τους προσέξεις, είναι αξιοθαύμαστοι. Ας πούμε, καταφέρνουν να έχουν τεράστια εμφανισιακή ποικιλία και την ίδια στιγμή να δείχνουν τμήμα του ίδιου πράγματος. Ξέρεις πώς το κάνουν αυτό;

antifa: Όχι.

MoA: Ούτε κι εγώ. Μοιάζει όμως να ακολουθούν

ένα κριτήριο που λέει «θα κοιτάξω να είναι πενήντα τοις εκατό πιθανότερο να φάω εξακριβωση». Και ακολουθώντας αυτό το κριτήριο ή κάποιο παρόμοιο και άρρητο, που πάντως προέρχεται από κάποιο συνδυασμό άρνησης, αφραγκιάς και ταξικής συνείδησης, καταφέρνουν να στήνουν μια εμφάνιση που δηλώνει κοινότητα, απόκλιση και άρνηση τρία σε ένα, χρησιμοποιώντας τα εμπορεύματα της γερμανικής κλωστοϋφαντουργίας! Εν τω μεταξύ, αυτή η εμφάνιση εμπεριέχει με τον τρόπο της απόκρυψη, κρύβει χαρακτηριστικά και αναδεικνύει άλλα. Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να τη δοκιμάσει στον κόσμο της μάσκας για να δει τι θα γίνει.

antifa: Καλά, αφού έτσι ντυνόμαστε ήδη!

MoA: Ακριβώς! Ήδη ντυνόμαστε «έτσι» όλοι μας! Η μισή δουλειά έγινε!

antifa: Και οι ασγουβαιοί τι είναι;

MoA: Ιδέα δεν έχω - είναι μια λέξη που από κάπου μου κόλλησε και μου φαίνεται ταιριαστή. Πόσο μάλλον που ετούτοι οι καιροί σηκώνουν καινούριες λέξεις!

(Άγνωστη Φωνή): Κύριε Χαράλαμπε...

MoA: Όχι σε πλαστικό τον καφέ καλέ μου άνθρωπε! Δε σκέφτεσαι τις χελωνίτσες;

(Παύση...)

MoA: Ευχαριστώ. (Στο τηλέφωνο): Ρε μαλάκα, μου έδωσε καφέ!

antifa: Να δω τι θα κάνεις την επόμενη φορά, που θα είναι προετοιμασμένος.

MoA: Έλα ντε!

(Ακολουθεί συζήτηση περί της καταδίκης των χρυσαυγίτων, της δίκης της χούντας και τι πάει να πει «η ιστορία ξαναγράφεται» -πολύ περίπλοκη για να μεταφερθεί εδώ, άσε που δεν την καταλάβαμε καλά).

1. Δες autonomeantifa.gr > Speaking > Το σώσιμο της γιαγιάς, 17/9/2020.

2. Αυτό βρείτε το σε ετούτο εδώ το τεύχος. Πάντα στέλνουμε τα κείμενα του επόμενου τεύχους στο Μπάμπη πριν τη δημοσίευση - για να μη βαριέται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ξέρω μια επαναστάτρια ακροαριστερή που το 2013 οργάνωσε «ιστορικούς περιπάτους» στις γειτονιές της αντίστασης.

Καλούσε γέρους αντιστασιακούς και αριστερούς καθηγητές πανεπιστημίου κι αυτοί μας γύριζαν βολτούλα, στις γειτονιές της αντίστασης.

Λέγανε και για όπλα και τέτοια, φάση ζόρικη με υπονοούμενα βίας, σαν αφίσα των ΕΑΑΚ κολλημένη στις γειτονιές της αντίστασης.

Το πρόβλημα ήταν ότι η επαναστάτρια ακροαριστερή, παρότι πενηνταβάλε πατημένα, παρότι με άπλετη εμπειρία απ' το καμίνι των λαϊκών συνελεύσεων, είχε βαρεθεί να οργανώσει καλά το ωράριο του ιστορικού περιπάτου στις γειτονιές της αντίστασης.

Τα πούλμαν που θα πήγαιναν τον κόσμο στην ΕΡΤ, όπου την ίδια στιγμή ξεδιπλωνόταν η νέα αντίσταση της γενιάς μας, είχαν φτάσει έξω από το στέκι της τοπικής λαϊκής συνέλευσης κι εμάς ακόμη μας σαλαγούσαν οι πανεπιστημιακοί στις γειτονιές της αντίστασης.

Η συμφωνία με τους πουλμανατζήδες δεν περιελάμβανε να περιμένουν να τελειώσει ο περίπατος στις γειτονιές της αντίστασης. Οι πουλμανατζήδες γκρινιάζανε.

Η επαναστάτρια ακροαριστερή έκοψε τον ιστορικό περίπατο στις γειτονιές της αντίστασης στη μέση. Φωνάζοντας «ήρθαν τα πούλμαν να μας πάνε στην ΕΡΤ», τόσες φορές που ακόμη κι οι πανεπιστημιακοί βαρέθηκαν να την ακούνε και φύγανε τρέχοντας.

Λοιπόν, η ίδια τύπισα με έψαχνε τις προάλλες να παραπονεθεί - την θεωρούμε, λέει, κράτος, φαινεται απ' αυτά που γράφουμε.

Αλλά η συζήτηση δεν κατέστη δυνατή.

Γιατί κανόνισα ραντεβού μαζί της και φρόντισα εκείνη την ώρα να είμαι αλλού.

Ο σίγουρος τρόπος για να μη σε βρουν.

Έμαθα πάντως, ότι στο τέλος ρώτησε «αν τουλάχιστον θα πάμε στη δίκη της Χρυσής Αυγής».

Οι καριόληδες δεν είχαν βάλει καν πούλμαν.