



**ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ
ΣΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΚΟ**

**ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΔΥΟ
ΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ!**

Προκήρυξη που κυκλοφορεί από την αντιφασιστική συνέλευση **autonome antifa | Δεκέμβρης 2020**



ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
**autonome
antifa** ★
autonomeantifa.gr



ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΚΟ

**ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΔΥΟ
ΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ!**

Τελευταία όπου σταθούμε ακούμε τα ίδια λόγια από διαφορετικά στόματα: «Ρε τι ζούμε;», «Χούντα κανονική έχουμε!», «Που να βρεις δουλειά τώρα...», «Αδερφέ...Γαμησέτα!». Η κρατική αφήγηση για την σημερινή κατάσταση πάει ως εξής: για να καταπολεμηθεί ο φονικός ιός που έχει έρθει από την Κίνα, πρέπει όλοι μαζί, δηλαδή ο καθένας μόνος του, να κάνουμε υπομονή και να κλειστούμε μέσα μπας και φύγει. Μέχρι; Μέχρι να πούνε το κράτος και οι ειδικοί. Άντε να βγάλεις άκρη δηλαδή. Στην πραγματικότητα, τα «υγειονομικά» μέτρα που έχει πάρει το ελληνικό κράτος με τους «ειδικούς» για αυτό που στο δημόσιο λόγο λέγεται διαχείριση του ιού, είναι μέτρα για τη διαχείριση της κρίσης. Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που συμβαίνει εδώ και μια δεκαετία και αναβάλλεται συνέχεια για το μέλλον, έχει ξεσπάσει για τα καλά. Τα αφεντικά μας, χρόνια τώρα, διαχειρίζονται την κρίση με την συνεχή υποτίμηση των εργατών τους στο εσωτερικό, και τον ανταγωνισμό με τα άλλα αφεντικά στο εξωτερικό. Έχοντας αυτό κατά νου, διάφορα «παράλογα» που συμβαίνουν σήμερα γύρω μας αρχίζουν να βγάζουν νόημα. Το ελληνικό κράτος με την δικαιολογία της «πανδημίας», κήρυξε lockdown, σώζοντας όσες επιχειρήσεις πήγαιναν για φούντο έτσι κι αλλιώς, και τα αφεντικά έστειλαν σπίτι χιλιάδες από εμάς, χωρίς να κουνηθεί φύλλο, και έβαλαν μπάτσους να μας φυλάνε. Κι από πάνω μας είπαν ότι για όλα αυτά φταίει η γρίπη!

Το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, μπορεί να το δει κανείς εκ του αποτελέσματος. Το κράτος μας έχει χωρίσει στα δύο, σε εργαζόμενους και άνεργους και κανονίζει πότε θα βγαίνει ποιος-και κυρίως πότε δεν θα βγαίνει. Όσοι δουλεύουμε κυκλοφορούμε κανονικά με ένα χαρτί, και μετά τις 9 μπαίνουμε σε κατ' οίκον περιορισμό. Για όσους δεν δουλεύουμε, ή δουλεύουμε μαύρα, έχει σκέτα κατ' οίκον περιορισμό για όλη τη μέρα, και για να βγούμε πρέπει να έχουμε ένα άλλο χαρτί. Στους δρόμους και στις πλατείες που αράζουμε έχει μπάτσους να μας πουλάνε μαγκιά, να ελέγχουν αν φοράμε μάσκα, και να έχουν λόγο πάνω σε καθετί κάνουμε. Η τηλεόραση και το facebook μας λένε σε χίλιους τόνους να μείνουμε ο καθένας σπίτι του και να μη μιλάμε μεταξύ μας. Η αριστερά ζητάει με μανία περισσότερα μέτρα και υποχρεωτικά τεστ. Και όλα αυτά να μας λένε ότι γίνονται για το καλό μας. Για να μην κολλήσουμε!

Το κράτος και τα αφεντικά μας διαχωρίζουν με χίλιους τρόπους, αλλά εμείς έχουμε βρει πως να συνεννοούμαστε. Από το ντύσιμο, τα μούτρα, την πηγαία τσαντίλα για τα πάντα, τις καβάτζες που ψάχνουμε για να αράξουμε ανενόχλητοι από τους μπάτσους -και όπου εκεί βρίσκουμε και άλλους σαν εμάς, με τα ίδια προβλήματα. Και έτσι, να πως ένας ντελιβεράς από το Περιστέρι και μια άνεργη σερβιτόρα από την Καλλιθέα έχουν τελικά κοινά. Η επιλογή να διαδηλώνουμε και να μοιράζουμε τέτοιες προκηρύξεις σε πλατείες, γειτονιές και πάρκα είναι που μας έχει οδηγήσει να βρούμε τους δικούς μας. Έχουμε καταλάβει ότι στους καιρούς μας, όσοι έχουμε αυτά τα κοινά, πρέπει να βρεθούμε σε ομάδες, και να μιλήσουμε για το τι έχει γίνει και τελικά μας έχουνε κλείσει κανονικά μέσα στα σπίτια μας και μας απαγορεύουν να μαζευόμαστε πολλοί μαζί. Πολεμάμε ενάντια στο φόβο και την απομόνωση, γιατί τα αντιλαμβανόμαστε ως κρατικά σχέδια. Καταλαβαίνουμε ότι ο φόβος μπορεί να μας κάνει να κλειστούμε μέσα για τα καλά. Και άντε να ξαναβγείς



Η προκήρυξη που κρατάς στα χέρια σου γράφτηκε, πληρώθηκε και μοιράζεται από τα μέλη της αντιφασιστικής συνέλευσης autonome antifa. Η συνέλευση autonome antifa μιλάει και δρα για περισσότερα από δέκα χρόνια στην πόλη της Αθήνας. Ξεκίνησαμε, υποστηρίζοντας ότι οι κοινωνίες μας είναι εμπόλεμα πεδία που κατρακυλάνε προς το φασισμό και τον πόλεμο. Αυτό το κατρακύλισμα το ονομάσαμε «φασισμό χωρίς σβάστικα», ακριβώς επειδή θέλαμε να καταδείξουμε ότι ο φασισμός είναι ένα σύστημα διάταξης και διευθέτησης των κοινωνικών σχέσεων που δεν σχετίζεται με σύμβολα, αλλά με πολιτικές.

Οι ιδέες μας και οι πρακτικές μας είναι αυτό που οι αριστεροί ονομάζουν «μειοψηφικές», αν βέβαια ως πλειοψηφία οριστεί αυτό που κάνει γενικά η «κοινωνία». Από μεριάς μας, ωστόσο, δε νιώθουμε καθόλου έτσι. Είμαστε μέρος αυτών που λένε κι αυτών που κάνουν μεγάλα κομμάτια της σημερινής εργατικής τάξης. Έχουμε προκύψει μέσα απ' την κίνηση αυτών των ιδεών και πρακτικών στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, στις γειτονιές και στις πλατείες. Τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν αυτόνομες antifa ομάδες σε διάφορες γειτονιές της πόλης. Κάθε antifa ομάδα βρίσκει τους δικούς της τρόπους να μιλάει. Κάθε antifa ομάδα φτιάχνει τους δικούς της τρόπους να οργανώνεται. Κάθε antifa ομάδα ορίζει το δικό της πεδίο δραστηρι-

οποίησης. Όλες οι antifa ομάδες μιλούν και δρουν ενάντια στο φασισμό, στην μοναξιά και τον πόλεμο. Όλες οι antifa ομάδες κινούνται έξω απ' το σύστημα των κομμάτων, των ΜΜΕ και των κρατικών μηχανισμών. Όλες οι antifa ομάδες είναι ανοιχτές σε όποιον κι όποια εχθρεύεται το φασισμό κι είναι διατεθειμένος να προσφέρει χρόνο κι εργασία, δίχως να αποσκοπεί σε οικονομικά ανταλλάγματα. Όλες οι antifa ομάδες μαζί είμαστε μέλη μιας κοινότητας που ονομάζεται Athens Antifa.

Αν αυτά που λέμε και κάνουμε σας φαίνονται ενδιαφέροντα, δε χρειάζονται ντροπές (μ' ένα απλό γκουγκλάρισμα μας βρίσκετε όλους).

-antifa south

(στις νότιες γειτονιές της Αθήνας)

-antifa xalandri

(στο Χαλάνδρι και στις βόρειες γειτονιές)

-antifa patissia

(στα Πατήσια και πέριξ)

-antifa vironas

(στο Βύρωνα και στις δίπλα γειτονιές)

-antifa centro

(στο Γκύζη, στην Κυψέλη, στο Πολύγωνο)

-antifa west side

(στις δυτικές γειτονιές της Αθήνας)

-antifa peiraias

(στον Πειραιά)