

# ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΩΡΑ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΕΞΩ!



**Τ**ον τελευταίο χρόνο έχουμε φάει το πακέτο του αιώνα: πρώτα μας άφησαν άφραγκους και ύστερα μας επέβαλαν απαγορεύσεις με το κιλό, μας πέταξαν στη μούρη υποδείξεις ειδικών για το πως θα ζούμε και αστυνομικούς ελέγχους για να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στη ίδια μας την πόλη. Ίσως όμως τις τελευταίες εβδομάδες διάφορους από όσους φάγαμε το πακέτο να μας διακατέχει μια σχετική αισιοδοξία επειδή τα μέτρα φαίνεται να "χαλαρώνουν": οι αστυνομικοί έλεγχοι στους δρόμους έχουν περιοριστεί, η βραδινή απαγόρευση δεν τηρείται από όλο και περισσότερους. Ενστικτωδώς ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αναπνέουμε αέρα ελευθερίας.

Παρ' όλα αυτά διάφοροι είμαστε κάπως πιο κακύποπτοι με την υποτιθέμενη χαλάρωση. Κατ' αρχάς, όσοι έχουμε μείνει άφραγκοι και ζούμε με την αβεβαιότητα του αν θα έχουμε δουλειά στο μέλλον. Έπειτα, όσοι είμαστε αντικείμενο των αστυνομικών ελέγχων την τελευταία δεκαετία ανεξαρτήτως μέτρων κορονοϊού. Τέλος, όσοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα για την "αντιμετώπιση του κορονοϊού" είναι στην πραγματικότητα μέτρα διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης και του διακρατικού ανταγωνισμού, άρα μέτρα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μας συντροφεύουν για καιρό ακόμα.

Μπορεί για την ώρα να θέλουν να μας πείσουν ότι το πράγμα χαλαρώνει, οι μπάτσοι αράζουν και τα μαγαζιά ανοίγουν αλλά στην πραγματικότητα το κράτος και τα αφεντικά ετοιμάζονται να μας επιτεθούν εκ νέου. Νέα μέτρα πέφτουν ήδη στο τραπέζι: ατομικά rapid test και πιστοποιητικά εμβολιασμού για να μπορούμε να δουλεύουμε και να πηγαίνουμε σχολείο. Οι μπάτσοι προετοιμάζονται να ξεχυθούν ξανά στις πλατείες για να μας την πέσουν. Η διαχείριση των “ανέργων λόγω κορονοϊού” μένει να δούμε με τι τρόπους θα γίνει. Με άλλα λόγια, το κράτος θα συνεχίσει να πορεύεται πάνω στα κεκτημένα του τελευταίου χρόνου, τότε που μας έκλεισε όλους στα σπίτια μας και μας είπε ότι το έκανε εξαιτίας του ιού.

Αυτό που κάνουμε σήμερα στη Λαμπρινή δεν είναι ένα “κορονοπάρτι” όπως ειρωνικά χαρακτηρίζουν τα μίντια οποιοδήποτε μάζεμα κόσμου με μουσική στις πλατείες. Δεν γιορτάζουμε κάποιου είδους “άνοιγμα” και “χαλάρωση” των μέτρων. Αυτό που κάνουμε είναι συλλογική διεκδίκηση του δημόσιου χώρου, των πλατειών και των γειτονιών μας. Εκεί που εδώ και ένα χρόνο παλεύουμε για να χτίσουμε τις δικές μας κοινότητες ώστε να υπερασπιστούμε τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας ενάντια στην επίθεση που δεχόμαστε. Εκεί που γνωριστήκαμε με άλλους απείθαρχους και απείθαρχες, συζητήσαμε, δράσαμε με διάφορους τρόπους, πήραμε ανάσες. Αυτά είναι τα δικά μας κεκτημένα του τελευταίου χρόνου και πάνω σε αυτά προετοιμαζόμαστε για το μέλλον...

 **antifapatiSSia**  
 ATHENS ANTIFA  
since 2004

[antifapatiSSia.wordpress.com](http://antifapatiSSia.wordpress.com)