



μήπως είναι λίγο φασίστες;

DEPRESSION

Φίλοι δια (επιτοίχιας) αλληλογραφίας



Μάχη για την κυριαρχία στους τοίχους της Αθήνας, εξαιρετικά διδακτική διαδικασία φίλες και φίλοι! Να τι έμαθαν για παράδειγμα οι σύντροφοι κι οι συντρόφισσες από το Antifa West Side πρόσφατα, καθώς βρίσκονταν στη δίνη σύντομου ανταγωνισμού με μοναχικό ναζί: όταν έχουμε να κάνουμε μ' έναν τοίχο που έχει εισέλθει στη διαδικασία του σβήσε-γράψε, αντί να κοιτάμε τις σβάστικες και να μας πιάνει πανικός και μοναξιά, πρέπει (αφού τις εξαφανίσουμε) να ρίχνουμε προσεκτικά βλέμματα τριγύρω. Δείτε την φωτό και εφαρμόστε το κόλπο: δεν εστιάζουμε στο φαρδύ-πλατύ κόκκινο στοχάδι, αλλά τελειώς αλλού. Στο χαρτόκουτο που κάποιος περαστικός αδερφός που δεν είχε σπρέι έχει χρησιμοποιήσει ώστε να περιορίσει τις φασιστικές μαλακίες ώσπου να γίνει σωστή δουλειά. Άρα; Άρα ο μοναδικός που πρέπει να νιώθει μοναξιά είναι ο ναζι κι όχι εμείς. Η όλη υπόθεση έχει ευρύτερα διδάγματα. Ο φόβος απέναντι στους εχθρούς μας, απ' τους ναζήδες μέχρι τα πελώρια κρατικά σχέδια, μπορεί να σπάσει αν πάψουμε να χάσκουμε με το βλέμμα καρφωμένο πάνω τους κι αποφασίσουμε ν' ανακαλύψουμε όλους εκείνους κι εκείνες που απ' τα δικά τους πόστα ασφυκτιούν και μάχονται. Τι μαθαίνει κανείς μ' ένα σπρέι στην κωλότση;

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ: ΑΣ ΕΡΘΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Οι προθέσεις των δυτικών κρατών προς αυτή την κατεύθυνση της φασιστικοποίησης διαγράφονταν αρκετά ξεκάθαρα ήδη από την αρχή της όλης φάσης με τη λεγόμενη πανδημία. Θα αναφέρουμε μόνο ένα δείγμα γραφής, που αν και δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό φαίνεται να κολλάει με το θέμα μας. Ξέρετε τώρα, θα σχολιάσουμε μια από εκείνες τις επιστημονικές μελέτες που πολύ άνετα θα μπορούσαν να μπουν στην κατηγορία «σαβούρα του δυτικού πολιτισμού», αλλά που τελευταία στιγμή τη γλιτώνουν γιατί εκεί ανάμεσα στην ακατάσχετη μπουρδολογία ξεπροβάλλουν και δυο τρεις λέξεις που βγάζουν νόημα. Τον Μάρτη, λοιπόν, του 2020 κι ενώ ο «πολιτισμένος κόσμος» της ΕΕ ετοιμαζόταν να μπει στην κούρσα των μέτρων και των απαγορεύσεων, η γερμανική Βουλή παρήγγειλε σε κάποιους από τους γερμανόφωνους εγκεφάλους να συντάξουν μια μελέτη που να αποδεικνύει, επιστημονικά πάντα, ότι «δεχόμαστε επίθεση από τον φονικό ιό». Κι οι εγκέφαλοι τα κατάφεραν. Συνέταξαν ένα κείμενο 17 σελίδων, γεμάτο σενάρια κι εκτιμήσεις για το «τι θα συμβεί, αν δεν κάνουμε τίποτα»,¹ ενώ πλειοδότησαν σε τρόπο και νεκρολαγνεία συγκεκριμένα υποστήριξαν ότι υπάρχει πιθανότητα οι νεκροί από κορονοϊό στη Γερμανία να ξεπεράσουν το ένα εκατομμύριο το 2020! Και, φυσικά, επιστράτευσαν μαθηματικά μοντέλα και πίνακες για να τεκμηριώσουν τις προβλέψεις τους. Όμως δεν είναι η σεναριολογία το μεγάλο τους ατού. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι η

07/03 Το ελληνικό κράτος μέσω του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» ξαλαφρώνει τις ελληνικές τράπεζες από 31 δις ευρώ κόκκινων δανείων, αφήνοντάς τους 35 δις μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν πάλι, λόγω και της παρούσας κρίσης. Φαύλος κύκλος, αλλά έτσι είναι ο κρατικός προστατευτισμός. Παρατείνει τη χρεωκοπία κι όσο αντέξει. Στο βάθος βέβαια, πάντα υπάρχουν και τα τανκς ή και το ιππικό για τους πιο ρομαντικούς.

13/03 Οι ΗΠΑ δεν έχουν επάρκεια σε κοντέινερ για να εξάγουν τα προϊόντα τους. Αυτό το πρόβλημα εντείνεται και από το γεγονός ότι αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς φορτίου, προτιμούν να τα επιστρέφουν άδεια στην Κίνα για να τα γεμίσουν με πιο προσοδοφόρες κινεζικές εξαγωγές. Γενικώς, παίζει θέμα με την εφοδιαστική αλυσίδα και ο εμπορικός πόλεμος καλά κρατεί.

21/03 Ο Μπάιντεν κατηγορεί τη Ρωσία για παρέμβαση στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, το κλίμα μεταξύ των δυο χωρών μάς λένε ότι είναι ψυχροπολεμικό, ενώ μαθαίνουμε ότι οι ΗΠΑ ήδη έχουν επιβάλει κυρώσεις σε εταιρείες που εμπλέκονται στην κατασκευή του ρωσογερμανικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream2 και έχουν σκοπό να προχωρήσουν σε καινούργια μέτρα, ελέγχοντας την πορεία του έργου. Με πρόσχημα τον «φονιά» Πούτιν, οι ΗΠΑ στριμώχνουν και τη Γερμανία όπως μπορούν.

28/03 Επτά χρόνια πέρασαν από την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία. Από τις αρχές του έτους όμως η Ουκρανία προσπαθεί να επαναδραστηριοποιηθεί στην περιοχή με νεκρούς εκατέρωθεν. Η Τουρκία στέλνει στον ουκρανικό στρατό drones και προσπαθεί να δείξει ότι είναι μια υπολογίσιμη περιφερειακή δύναμη, όπως έκανε και στη σύγκρουση του Ναγκόρνο - Καραμπάχ. Η Ελλάδα από την άλλη, μια «αδύναμη» και «εξαρτημένη» χώρα, στέλνει πυραύλους Πάτριος μαζί με τους χειριστές τους στη Σαουδική Αραβία που έχει πόλεμο με την Υεμένη από το 2015.

04/03 Για τους επόμενους 18 μήνες οι επιχειρήσεις σε τουρισμό, εστίαση και λιανικό εμπόριο, αλλά και άλλοι τομείς που έχουν μείνει κλειστοί, αναμένεται να στηριχθούν με ένα πακέτο μέτρων που ίσως να ξεπεράσει και τα 15 δις ευρώ, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, ώστε να γίνει η σταδιακή «αποσωλήνωση» της αγοράς που ήδη εδώ και έναν χρόνο συντηρείται από το κράτος. Κι άλλος κρατικός προστατευτισμός, τύφλα να 'χει ο σοσιαλισμός!

10/04 Στο χωριό Φυλάκιο Ορεστιάδας δίπλα στα σύνορα με την Τουρκία, οι 300 κάτοικοι του θα χτίσουν μια εκκλησία 70 τ.μ. ίδια με την Αγία Σοφία της Ιστανμπούλ, δίπλα στις υπάρχουσες δομές φιλοξενίας μεταναστών, για να ανακόψουν την επέκτασή τους και την αύξηση της χωρητικότητάς τους. Την έκταση για την εκκλησία την παραχωρεί δωρεάν κάτοικος του χωριού, ο οποίος αρνήθηκε να τη νοικιάσει στο κράτος. Οι 29 πρόεδροι των κοινοτήτων της περιοχής έχουν αποφασίσει να δωρίσουν από έναν μισθό προκειμένου να ανεγερθεί η εκκλησία. Ο λόγος που η τοπική κοινωνία αντιδράει στις επεκτάσεις είναι ότι οι αρμόδιοι δεν τους λένε τι ακριβώς θα κάνουν εκεί και προφανώς πόσα φράγκα θα πέσουν στην τοπική οικονομία, ώστε να μην εγκαταλείπουν και οι νέοι την περιοχή για ένα καλύτερο μέλλον.

18/04 Η δημοσιογράφος και σκηνοθέτρια Μαριάννα Κακαουνάκη, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νιάρχος, γύρισε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Αόρατοι» και θέμα τους τούρκους αντιφρονούντες που



Αρχές Μάη βγήκε κι ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας να πει ότι ούτε και φέτος το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ μπίρας Oktoberfest. Ο κύριος Söder δήλωσε ότι πήρε αυτή την απόφαση με «βαριά καρδιά», αλλά, «λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας» δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Είναι που χαλαρώνουν τα πράγματα...

σημασία που αποδίδουν στην ανάγκη κινητοποίησης των πολιτών, στην ενεργό συμμετοχή και την άμεση εμπλοκή τους στα κρατικά σχέδια. Σαν να λέμε, σε κάποιου είδους new age επιστράτευση. Και τα self tests εντάσσονται ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο:

Μέσω της διεύρυνσης των τεστ σε όλους τους πολίτες, αυξάνεται η επίδραση των μέτρων. (...) Όσο αυξάνεται η δυνατότητα για τεστ, τόσο επιτρέπεται στους πολίτες να μοιράζονται (ενν. με το κράτος) την επίβλεψη της εξάπλωσης ή συγκράτησης του ιού.

Αν προσπεράσουμε τα περί «εξάπλωσης και συγκράτησης του ιού» κι επιμείνουμε στην ιδέα ότι οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή και να μοιράζονται πράγματα με το κράτος, μπορούμε να βγάλουμε περισσότερο άκρη με το τι διάλογο κάνουν γκατζετάκια τύπου self test. Μας φέρνουν πιο κοντά με το κράτος και καθώς συμβαίνει αυτό, θέλουμε δεν θέλουμε αλλάζουμε. Ή όπως λένε οι γερμανοί επιστήμονες/κρατικοί υπάλληλοι στην τελευταία πρόταση με

την οποία κλείνουν τη μελέτη τους, στόχος του όλου εγχειρήματος:

(...) δεν είναι μόνο να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, αλλά και να αποτελέσει οδηγό για μια νέα σχέση ανάμεσα στην κοινωνία και το κράτος.

Απλά και κατανοητά. Τώρα το αν όντως θα συναφθεί αυτή η νέα σχέση και με ποιους τρόπους θα γίνει κάτι τέτοιο, μένει να φανεί στην πράξη. Αν πάντως φέτος πετύχουμε κανέναν γερμανό τουρίστα στην ωραία μας χώρα, σας υποσχόμαστε ότι θα τον ρωτήσουμε πώς πάει η σχέση του με το κράτος του και θα σας ενημερώσουμε.

1. Την έκθεση με τίτλο «Πώς θα θέσουμε τον covid-19 υπό έλεγχο» ("Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen") μπορεί να τη βρει κανείς στο σάιτ του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών: <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenariopapier-covid19.html>

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Λίγο που «επιστρέφουμε στην κανονικότητα» λίγο που μήκε και το καλοκαίρι, να σου κι ο Χάρης ο Θεοχάρης στο προσκήνιο. Μαθαίνουμε ότι ο υπουργός Τουρισμού έχει ξεποδαριαστεί να τρέχει από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γερμανία για να διαφημίσει τα νησιά μας, που εκτός από πανέμορφα είναι πια και covid free (ή τέλος πάντων πιο covid free από εκείνα των Ιταλών κι Ισπανών ανταγωνιστών μας), μπας και μας λυπηθούν ο Μπάιντεν, η Μέρκελ και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος και μας στείλουν κάνα τουρίστα φέτος. Λέμε τώρα. Προς το παρόν (αρχές Μάη) το δεδομένο είναι ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία για τις χώρες της ΕΕ, θεωρώντας τες «μη ασφαλείς» για τους αμερικανούς πολίτες, ενώ η Γερμανία εξακολουθεί να απαιτεί από τους γερμανούς πολίτες να μείνουν 14 ημέρες σε καραντίνα όταν επιστρέφουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού. Οι γερμανικές εφημερίδες, μάλιστα, επιλέγουν τον σαρκασμό απέναντι στις ελληνικές μεγαλοστομίες περί εμβολιασμού όλων των κατοίκων των μικρών νησιών, υπενθυμίζοντας ότι «όμως η Σαντορίνη δεν είναι covid free». ¹ Σε πρώτη φάση, λοιπόν, αντί για Γερμανούς ας περιμένει τον Μαγιορκίνη η Σαντορίνη. Και πολύ της είναι, προς το παρόν. Αλλά για να μη γίνει καμιά παρεξήγηση, να διευκρινίσουμε ότι ο γερ-

μανικός Τύπος δεν έχει βάλει στο στόχαστρο τα στολίδια του Αιγαίου. Τα ίδια σαρκαστικά νίβες στέλνει και στους άλλους θησαυρούς της Μεσογείου: «Βαυαρία ή Βαλεαρίδες;» ² θα πάνε φέτος οι Γερμανοί, αναρωτιόταν πρόσφατα η εφημερίδα *Welt*, ξεενερώνοντας (φανταζόμαστε) τους Ισπανούς ξενοδόχους. Τους επόμενους μήνες, ανάλογα με το πώς τα πάει η κάθε χώρα με την καπιταλιστική κρίση και με το πόσο κρατικό προστατευτισμό είναι αποφασισμένη να ασκήσει, θα δούμε (ή δεν θα δούμε) τα τσάρτερ να προσγειώνονται και τα πλοία να σαλπάρουν.

Η απελπισία, πάντως, του ελληνικού κράτους μπροστά στο ενδεχόμενο να πάει άλλο ένα καλοκαίρι λίγο πολύ άπατο, μοιάζει να έχει χτυπήσει κόκκινο. Για του λόγου το αληθές, διαβάσαμε πρόσφατα ότι ενώ για παράδειγμα η Πορτογαλία επιμένει ότι για να περάσει κάποιος τουρίστας στο έδαφός της θα πρέπει να επιδείξει το ψηφιακό του πιστοποιητικό με τον κωδικό QR, η Ελλάδα δήλωσε έτοιμη να δεχτεί ακόμα και μόνο μια έντυπη βεβαίωση εμβολιασμού. ³ Σου λέει καλά και άγια τα smart phones, αλλά αν εκείνη τη μέρα μπλοκάρει, σπάσει ή κλείσει από μπαταρία το καταραμένο το μηχάνημα, θα τον χάσουμε τον τουρίστα; Αφού κι ένα πατσαβουρόχαρτο αρκεί. Όπως είδαμε παραπάνω, το αν θα