

κρατικές προσαγές φωτογραφήθηκαν επαρκώς: ήταν οι Ρομά, ήταν ο «Ασπρόπυργος» και η «Δυτική Αττική», ήταν η τουρκική μειονότητα στη Θράκη, ήταν οι μετανάστες στα κέντρα κράτησης και οι «αντικοινωνικοί» προλετάριοι των μητροπόλεων. Επαρκώς φωτογραφήθηκαν βέβαια και οι σύμμαχοι του κράτους: μια μεγάλη μερίδα των μεσαίων στρωμάτων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, γιατροί, εκπαιδευτικοί, τα κόμματα του κοινοβουλίου και οι παραφυάδες τους, τα συνδικάτα και οι ρουφιάνοι τους που απέδειξαν εμπράκτως με ποια πλευρά του απαρτχάιντ τάσσονται.

Ακριβώς όπως αρμόζει δηλαδή σε μια φασιστική κοινωνία που προετοιμάζεται για πόλεμο.

1. Ενδεικτικά βλ. Ηλίας Γ. Μπέλλος, «Σε τεντωμένο σχοινί ο τουρισμός», *Καθημερινή* 7/07/21.
2. Βλ. Νίκος Φωτόπουλος, «Βόμβα μεγατόνων στον τουρισμό», *Εφημερίδα των Συντακτών* 24/06/21.
3. Το ποσοστό των εμβολιασμένων μας λένε ότι κυμαίνεται περίπου στο 38% του πληθυσμού, με ένα μεγάλο κομμάτι αυτών να είναι άνω των 60 ετών (βλ. Ντάνι Βέργου, «Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων», *Εφημερίδα των Συντακτών* 7/7/21). Στο ποσοστό που απομένει, θα βρει κανείς την ηλικιακή κατηγορία της πελατείας των μπαρ, των καφετεριών κλπ.
4. Την επικαλούμαστε συχνά τη συγκεκριμένη δήλωση του Χρ. Σταϊκούρα. Βλ. «Χορήγηση ρευστότητας σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό», *Καθημερινή* 16/3/20.
5. Βλ. «Freedom Pass: Πότε και πώς θα πάρουν τα 150 ευρώ οι εμβολιασμένοι νέοι», *Έθνος* 6/07/21.
6. Βλ. George Cafftentzis, *Η εργασία, η ενέργεια, η κρίση και το τέλος του κόσμου*, εκδ. Αρχείο 71, σελ. 62.

ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟ-ΛΟΓΙΑ

Διαβάσαμε το κλείσιμο της πρόσφατης συνέντευξης του όντος που εκτελεί χρέη πρωθυπουργού και ανατριχιάσαμε: «Θέλω να διατηρήσω και τα επόμενα δύο χρόνια αυτήν την αίσθηση του κατεπείγοντος, η οποία μας επιβλήθηκε λόγω της πανδημίας».¹ Τυπικά, η δήλωση απαντούσε στο ερώτημα αν κυβέρνηση της νδ θα εξαντλήσει την τετραετία ή αν θα γίνουν άμεσα εκλογές. Ουσιαστικά όμως, το διακύβευμα που τίθεται είναι πολύ βαθύτερο από τον ορίζοντα των εκλογών. Και αφορά το ποιες δυνάμεις από το πολιτικό σύστημα, ή εκτός αυτού, θα αναλάβουν την ευθύνη μπροστά στο τεράστιο εγχείρημα ταξικής πώλωσης και προετοιμασίας του κράτους και της κοινωνίας για πόλεμο. Ένα εγχείρημα που ήδη βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη. Δυστυχώς, όμως, φαίνεται ότι ακόμα κυριαρχεί η ψευδαίσθηση ότι το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα –δηλαδή το πώς θα ληφθούν αποφάσεις γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα της κρίσης- θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της «λαϊκής βούλησης» στις επόμενες κάλπες.

Αρκεί να θυμηθούμε ότι το 2012, η κρατική διευθέτηση του δημόσιου χρέους έγινε μέσω συνταγματικής εκτροπής που ακόμα και σήμερα ουδείς τη θυμάται ως τέτοια, πέρα από τη wikipedia. Ο τότε πρωθυπουργός της χώρας παύθηκε εν μία νυκτί και τα ηνία της χώρας ανέλαβε ένας πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.²

Αρκεί να θυμηθούμε ότι όσα έγιναν εφικτά τον τελευταίο χρόνο, δεν ήταν επίτευγμα αποκλειστικά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του. Η μαζική φυλάκιση των εργατών και εργατριών στο σπίτι, η υποχρεωτική μασκοφορία, η ανάδειξη των «ειδικών» σε ρόλο αδιαμφισβήτητης αυθεντίας, η αντικατάσταση των μισθών από επιδόματα και η ραγδαία υποτίμηση της εργατικής τάξης ήταν επίτευγμα που πιστώνεται στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Και αυτό, το γνωρίζουν καλά ο πρωθυπουργός και τα επιτελεία του, το γνωρίζουν καλά και οι πολιτικοί του «αντίπαλοι».

Όμως, τα επιτεύγματα του τελευταίου χρόνου έχουν μέλλον μπροστά τους. Ότι εμφανίζεται σαν κορύφωση δεν είναι παρά ένα ακόμα σκαλοπάτι προς την άβυσσο. Οι φασιστικές πολιτικές που επιβάλλονται από το πλασάρισμα του ελληνικού κράτους στον παγκόσμιο διακρατικό ανταγωνισμό, τους οξυνόμενους εμπορικούς πολέμους και τη σωτηρία του ελληνικού καπιταλισμού δεν έχουν ακόμα ξεδιπλωθεί σε όλο τους το μεγαλείο –αν και ήδη έχουμε γευτεί μια σεβαστή, πικρή δόση. Αυτές οι πολιτικές δεν εξαρτώνται από το αποτέλεσμα των εκλογών για να εφαρμοστούν. Το on στον πρωθυπουργικό θώκο κάτι σχετικό πήγε να υπονοήσει στη συνέντευξή του, αλλά συγκρατήθηκε. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «(...) κάποια από τα στερεότυπα, “Δεξιά-Αριστερά” είναι σε έναν βαθμό ξεπερασμένα. Όταν η ριζοσπαστική Αριστερά κυβερνήσε σε αραστή συνεργασία με τη λαϊκιστική Δεξιά, αυτό σημαίνει τελικά ότι οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι τόσο κομματικές, αλλά τοποθετούνται σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο».³ Το ίδιο υπονόησε και ο αρχηγός της «αντιπολίτευσης» Αλέξης, όταν είχε ρίξει την ιδέα της συγκυβέρνησης, μέσω της πρότασης να διοριστεί ως Υπουργός Υγείας ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.⁴ Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα της διακυβέρνησης της χώρας δεδομένου του «τελείως διαφορετικού πλαισίου» και της «αίσθησης κατεπείγοντος» είναι μάλλον λυμένο.

1. Συνέντευξη Κ. Μητσοτάκη στον Μιχάλη Ταινισίνη, «Η χώρα δεν θα ξανακλείσει για να προστατευθούν λίγοι ανεμβολίαστοι», *Καθημερινή* 4/07/2021.
2. Πατήστε «κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου 2011» στην μπάρα της γνώσης και μεταβείτε στο σχετικό λήμμα της Wikipedia.
3. Βλ. συνέντευξη Κ. Μητσοτάκη, ό.π.
4. Βλ. «Την Αθηνά Λινού για υπουργό Υγείας πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας», *Καθημερινή* 12/11/2020.

έλληνες με το μαστίγιο ή το καρότο να εμβολιαστούν, δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Έχει και την Τουρκία να στέλνει 30.000 εμβόλια στην πρώτη, ενώ εξασφαλίζει κινέζικα εμβόλια και χιτίζει νοσοκομείο στη δεύτερη, που δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να μην δείξει ότι είναι υπολογίσιμη δύναμη προς τους βόρειους γείτονες της.

19/06 Με μήνυμα στο κινητό θα μας έρχονται τα πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., ενώ η Τροχαία θα συλλέγει στατιστικά δεδομένα για την οδική μας συμπεριφορά, ώστε να γνωρίζουν αν είμαστε συστηματικοί παραβάτες ή περιστασιακοί και να λαμβάνονται και τα ανάλογα μέτρα. Θα μπορεί π.χ. να μην παίρνει μπρος το όχημα σου και αν είσαι και ανεμβολίαστος να το κόβεις με τα πόδια.

27/06 Ο στρατός θέλει να αξιοποιήσει τους πτυχιούχους στρατιώτες σε θέσεις ευθύνης που θα έχουν σχέση με το πτυχίο τους, δίνοντας τους στο τέλος και πιστοποίηση τύπου πρακτικής άσκησης. Θα νιώθουν ικανοποιημένοι και οι αριστεροί που ζητούσαν πτυχία με αξία. Όσο για τους μη σπουδαγμένους, τα γνωστά: αγγαρείες, σκοπιές και φυσικά στην πρώτη γραμμή σε περίπτωση που... ξέρετε εσείς!

04/07 Ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ ζητάει από το ελληνικό κοινοβούλιο να κυρώσει τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών, από τα οποία το σημαντικότερο είναι ότι η Ελλάδα θα καλύπτει και θα διαφυλάσσει μέσω της ελληνικής αεροπορίας τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Εναέρια σύνορα με τη Σερβία δηλαδή; Που να μην ήταν και «εξαρτημένο» κράτος το ελληνικό!

09/07 Η απάντηση; Το ελληνικό κράτος δωρίζει επιπλέον 100.000 εμβόλια στη Βόρεια Μακεδονία. Ξεπερνάει έτσι με διαφορά την Τουρκία που έμεινε πίσω με τις 30.000 δόσεις που είχε δωρίσει αρχικά και... μήπως να τους «ενσωματώσει» για να μην ζορίζονται και οι ακροδεξιοί με το όνομα;