



## ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ: ΚΡΙΣΗ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ-ΠΟΛΕΜΟΣ (ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΜΑΣΚΑ!)

Δεν θυμόμαστε ποιος ακριβώς είπε, σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή με-σούντος του πρώτου λοκντάουν, ότι: «όταν τελειώσει η υπόθεση με τον κορο-νοϊό, ο κόσμος θα 'χει αλλάξει ριζικά και δεν θα 'χουμε πάρει τίποτα χαμπάρι». Προφανώς αυτός ο τύπος -που κάποιου είδους αφεντικό των μεταφορών ήταν απ'όσο θυμόμαστε- δεν ενημερωνόταν από την τηλεόραση, δεν διάβαζε ελ-ληνικό Τύπο και τα υγειονομικά μέτρα τον απασχολούσαν αποκλειστικά ως προς τον αντίκτυπο που είχαν στις μπίζνες και το μέλλον τους. Και πράγματι, αν αποστρέψουμε το βλέμμα μας από το καθημερινό θέαμα των κρουσμάτων και των μεταλλάξεων, ο καπιταλιστικός κόσμος τρίζει και αλλάζει συθέμελα.

Για όσο διάστημα μάς ταΐζουν με την κουτάλα ειδήσεις για τη μεταδοτικότητα της όμικρον, την πληρότητα των μεθ και το αν η μελέτη των Τσιόδρα-Λύτρα παρελήφθη από το Μέγαρο Μαξίμου ή όχι, τα ζητήματα που απασχολούν τα κρατικά επιτελεία και τα αφεντικά εδώ αλλά και διεθνώς είναι ολίγον τι διαφο-ρετικά. Στο παρόν τεύχος αναφερόμαστε σε διάφορα τέτοια ζητήματα. Εδώ θα εστιάσουμε σε ένα ακόμη. Στον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Στο προηγούμενο τεύχος, είχαμε προσπαθήσει να περιγράψουμε τα διαδρα-ματιζόμενα στον Ινδοειρηνικό, δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει την Κίνα και στην οποία οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνουν πολεμικό στόλο και πυρηνικά όπλα.<sup>1</sup> Είχαμε προσπαθήσει να εντάξουμε τις νέες εστίες έντασης που δημιουργούνται στην περιοχή στην αλυσίδα των πολεμικών επει-σοδίων που διαδέχονται το ένα το άλλο τα τελευταία τριάντα χρόνια σε μια ευ-ρεία ζώνη του πλανήτη που εκτείνεται από την περιφέρεια της Ρωσίας, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή έως την Αφρική και την Ασία. Είχαμε χαρακτηρίσει τα πολεμικά αυτά επεισόδια ως πόλεμο δι' αντιπροσώπων, όπου οι μεγάλες δυ-νάμεις, ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία μάχονται έξω από την επικράτειά τους με επίδοκο την παγκόσμια ηγεμονία. Ότι στη μάχη αυτή εμπλέκονται, ανάλογα με τα δικά τους συμφέροντα, όλα τα κράτη που συνορεύουν με τις περιοχές των συγ-κρούσεων. Και τονίζαμε ότι από τη στιγμή που η Κίνα κήρυξε ότι «πλήττεται από κορονοϊό», κλείνοντας τα εργοστάσιά της και προκαλώντας ντόμινο προ-βλημάτων στην οικονομία όλων των καπιταλιστικών κρατών, η αμερικανική ρη-τορική ανέβασε τους τόνους δηλώνοντας ότι το αμερικανικό κράτος θα επικεντρωθεί στρατιωτικά στη ζώνη του «Ινδοειρηνικού», στο υπογάστριο δη-λαδή της Κίνας.

Ας πάρουμε μια πικρή γεύση από την πρόσφατη συζήτηση που διεξάγεται στο επίπεδο εκείνων που προορίζονται να παίρνουν χαμπάρι τα πάντα. Για παρά-δειγμα, το περιοδικό *Foreign Affairs*, που γράφεται από διπλωμάτες, συμβού-λους και λοιπούς ειδικούς επί της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, μελετάει το τελευταίο διάστημα συστηματικά διάφορα σενάρια για έναν κανονικό στρα-τιωτικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Το τελευταίο άρθρο που γράφτηκε πάνω στο ζήτημα έχει τίτλο: «Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για τον λάθος πόλεμο με την Κίνα: μια σύγκρουση θα ήταν μακρά και δύσκολη».<sup>2</sup> Φυσικά, οι συντάκτες του άρθρου μιλώντας για «λάθος πόλεμο» δεν εννοούν ειρήνευση, αλλά την προετοιμασία των ΗΠΑ για τον «σωστό πό-λεμο». Αφορμή για το άρθρο αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προ-έδρου Τζο Μπάιντεν, ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στην Κίνα να καταλάβει στρατιωτικά την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν, όπως βλέπουμε στον παρακάτω χάρτη, είναι ένα νησί στα νοτιοανατολικά της Κίνας που αυτονομήθηκε από την Κίνα το 1949 αλλά το κινεζικό κράτος δεν έπαψε ποτέ να θεωρεί κινεζική επαρχία της. Για τις ΗΠΑ, η Ταϊβάν θεωρείται κομβική για τον έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής όπου κυκλοφορούν καράβια με κινεζικά εμπορεύματα.



Οι συντάκτες του άρθρου προειδοποιούν ότι ένας πόλεμος για τον έλεγχο της Ταϊβάν μπορεί κάλλιστα να λάβει τις διαστάσεις ενός κανονικού παγκόσμιου πολέμου. Προστρέξαμε στο άρθρο τους όχι γιατί συμφερίζομαστε τις προφη-τείες τους, αλλά για να μεταδώσουμε τον κυνισμό με τον οποίο συζητείται την παρούσα στιγμή ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι συντάκτες του άρθρου παρουσιάζουν εκτενώς ένα σχέδιο κλιμακούμενης στρατιωτικής σύγκρουσης το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΗΠΑ ώστε να κερδηθεί ο πόλεμος για τον έλεγχο της Ταϊβάν. Εξηγούν αναλυτικά το εν λόγω σχέδιο, θεωρώντας κατά τη γνώμη μας δεδομένο ότι δύο και βάλε χρόνια «πολέμου με τον κορονοϊό» έχουν εξοι-κειώσει καλά τις κοινωνίες στην απαιτούμενη πειθαρχία για έναν γενικευμένο πόλεμο.

Μια σούμα του πολεμοχαρούς αυτού άρθρου έχει ως εξής: Οι μεγάλοι πόλεμοι, λένε οι συντάκτες, απαιτούν μεγαλειώδεις στόχους. Και η υπόθεση της Ταϊβάν μπορεί να υπηρετήσει τέτοιους μεγαλειώδεις στόχους. Για παράδειγμα, η εκ-στρατεία υπεράσπισης της Ταϊβάν από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να κλιμακωθεί με στόχο την ολοσχερή καταστροφή της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας. Και αντί-στροφα, καθώς οι ΗΠΑ θα καταφέρνουν πλήγματα στην Κίνα, οι πολεμικοί στό-χοι του Πεκίνου θα μπορούσαν να επεκταθούν από τη στρατιωτική κατάληψη της Ταϊβάν στην πλήρη εκδίωξη της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ από τον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Και βέβαια, τα θινκ τανκ προειδοποιούν ότι ένας πό-λεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας διαφέρει από όλους τους προηγούμενους παγκό-σμιους πολέμους σε ένα βασικό σημείο: και τα δύο κράτη διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Που αντί να λειτουργούν αποτρεπτικά για έναν παγκόσμιο πόλεμο, όπως συνέβαινε στον Ψυχρό Πόλεμο, θα μπορούσαν κάλλιστα να λειτουργήσουν ως καταλύτης του. Και εδώ, οι συντάκτες τονίζουν ότι δεν μιλούν για σκέτες φαν-τασιώσεις. Ο αμερικανικός στρατός, θυμίζουν, διαθέτει υποβρύχια που φέρουν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές, που με τη σειρά τους θα μπορούσαν να πλή-ξουν τα κινεζικά λιμάνια, τα αεροδρόμια και τον κινεζικό στόλο. Το γονάτισμα της Κίνας θα μπορούσε επίσης να επιτευχθεί με το μπλοκάρισμα του κινεζικού εμπορίου και την αποκοπή της Κίνας από τις αγορές.

Η σωστή στρατηγική για τις ΗΠΑ, προτείνουν οι συντάκτες, θα πρέπει να στηρίζεται στην εξής βασική προϋπόθεση: όσο περισσότερο διαρκέσει ο πόλεμος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η καταστροφή που θα υποστεί η Κίνα. Και για κερασάκι στην τούρτα, οι συντάκτες μάς θυμίζουν τι εστί παγκόσμιος πόλεμος. Οι μακροσκελείς πόλεμοι, λένε, έχουν κλιμακώσεις. Οι αντίπαλες δυνάμεις ανοίγουν νέα μέτωπα και επιστρατεύουν πρόσθετους συμμάχους στη μάχη. Επεκτείνουν τα πεδία μαχών και ανησυχούν ολοένα και λιγότερο για τις απώλειες αμάχων. Συχνά, στοχεύουν τον άμαχο πληθυσμό, είτε με βομβαρδισμό πόλεων είτε торπιλίζοντας εμπορικά πλοία. Προβαίνουν σε ναυτικούς αποκλεισμούς, κηρύσσουν εμπάργκο και επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις. Και καθώς τα δύο κράτη θα ρίξουν στη σύγκρουση ό,τι διαθέσιμο εργαλείο έχουν στο οπλοστάσιό τους, ο πόλεμος για την Ταϊβάν θα επεκταθεί στις γύρω περιοχές.

Με τέτοια ζητήματα ασχολούνται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αν πρόκει-

ται για σχέδια επί χάρτου ή όχι λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ότι το τρίπτυχο «κρίση-πειθαρχία-πόλεμος» κάποιιο το λαμβάνουν στα σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό και μέχρι να το πάρουμε κι εμείς στα σοβαρά χαμπάρι, θα μας φορέσουν προς το παρόν διπλή μάσκα.

1. Βλ. «Παγκόσμια σύγκρουση, περιπέτειες στον Ινδοειρηνικό και μια επιθετική ελληνογαλλική συμμαχία», *antifa* #77.

2. Hal Brands and Michael Beckley, "Washington is preparing for the wrong war with China: a conflict would be long and messy", *Foreign Affairs*, 16/12/2021.

## ...ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ:

### ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΩΝ (ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΑΡΝΗΤΕΣ)

Πώς άραγε να αντιλαμβάνεσαι τα υγειονομικά μέτρα, τα λοκντάουν και τις απαγορεύσεις και πώς να ατενίζεις τον πληθυσμό μιας χώρας, όταν είσαι ανώτερος σύμβουλος μιας κυβέρνησης; Την απάντηση την έδωσαν με πάσα ειλικρίνεια οι σύμβουλοι της βρετανικής κυβέρνησης για όλα τα κρατικά επιτελεία της υψηλού.

Μέσα στον Δεκέμβριο κυκλοφόρησε στον βρετανικό Τύπο ένα βίντεο όπου οι σύμβουλοι της βρετανικής κυβέρνησης αστεϊεύονται για το πάρτι που έκαναν τα περασμένα Χριστούγεννα, εν μέσω λοκντάουν. Στο βίντεο, συγκεκριμένα, κάνουν πλάκα ότι «δεν τηρούσαν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης» και ότι δεν ήταν πάρτι «αλλά ήπιαμε κρασί και τυρί. Το κρασί και το τυρί επιτρέπονται;», ακολουθούν γέλια κλπ.<sup>1</sup> Φυσικά, η όλη είδηση σχολιάστηκε ως «επίδειξη αλαζονείας» των βρετανών αξιωματούχων και ως συμπεριφορά που εκθέτει την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος πρέπει να παραιτηθεί, καθότι δεν είναι άξιος πια της εμπιστοσύνης του ταπεινού βρετανικού λαού που χάνει καθημερινά τους οικείους του από τη μάχη με τον κορονοϊό.

Το δίδαγμα της είδησης εν ολίγοις: στην εποχή του κορονοϊού, τα μέτρα πρέπει να τηρούνται από όλους. Ακόμα και «αλαζόνες» σύμβουλοι πρέπει να λογοδοτούν, όταν παραβιάζουν τα μέτρα. Στο βρετανικό νησί με την πιο σκληρή ταξική πυραμίδα του σύμπαντος και την πιο καλοθρεμμένη βασιλίσσα όλων των εποχών, τα σαλόνια της ντάουνινγκ στριτ δεν μπορούν να μένουν στο απυρόβλητο, καθότι με τον κορονοϊό δεν παίζουμε. Τι ωραίο δίδαγμα!

Για μια στιγμή όμως. Αμείλικτα ερωτήματα επιμένουν να έρχονται στο νου. Γιατί οι ανώτεροι σύμβουλοι της κυβέρνησης ενός καθόλα ευμεγέθους κράτους αστεϊεύονται με τα υγειονομικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στον πληθυσμό; Γιατί δεν φοβούνται μην κολλήσουν ιό; Γιατί δεν κρατάνε αποστάσεις και δεν φοράνε μάσκες; Είναι όντως η αλαζονεία της ταξικής τους θέσης και η αίσθηση ατιμωρησίας που τη συνοδεύει, οι λόγοι γι' αυτή τους τη συμπεριφορά;

Εντάξει, φτάνει με τα ρητορικά ερωτήματα. Οι σύμβουλοι της βρετανικής κυβέρνησης προέρχονται από τα αδυσώπητα υψηλά κλιμάκια της ταξικής πυραμίδας. Γνωρίζουν από τα γεννοφάσκια τους τι εστί κήρυξη πανδημίας και διαχείριση πληθυσμού σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης. Έχουν μάθει την πειθαρχική και οικονομική λειτουργία των υγειονομικών μέτρων, από την πρώτη στιγμή που ο πατέρας τους, η μανά τους, η γιαγιά ή ο παππούς τους (βάλει και την Οξφόρδη) άρχισαν να τους διδάσκουν τις βασικές αρχές και την ιστορία της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι τύποι που βρέθηκαν στο τιμόνι μιας χώρας που πρόσφατα αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αυτοί που καταστρώνουν σχέδια για τη διάσωση του βρετανικού καπιταλισμού. Οπότε, γιατί να πίνουν από το χόρτο που μας ταΐζουν;



Αξιωματούχος της Ντάουνινγκ Στριτ που σπάει πλάκα με τα υγειονομικά μέτρα σε βάρος της βρετανικής κοινωνίας.

Αλλά αυτήν κανείς δεν θα την πει αρνήτρια.

1. Το βίντεο και η είδηση στο «Βρετανία: Σάλος με περσινό κορωνοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ», *kathimerini.gr*, 8/12/2021.

