

'Ανοιξη '22

#6

antifa westside

our class

our pride

antifawestside.wordpress.com

antifawestside77@gmail.com



Ευτυχώς πρόλαβα να
κάνω την τρίτη δόση!



**ANTIFA
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT**

EDITORIAL

★ Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου συζητήθηκε, γράφτηκε, στήθηκε και τυπώθηκε από εμάς, τον αντιφασιστικό πυρήνα antifa west side, δυτικά της Αθήνας μεριά και μοιράζεται σε 1500 αντίτυπα σε σχολεία, καβάντζες και γύρω, χέρι με χέρι. Αν δεν γνωρίζεις την ιστορία μας, να σου συστηθούμε. Ξεκινήσαμε να βρισκόμαστε μεταξύ μας με το που έσκασε η φάση ιός και πράσσειν άλογα και πάει κάπως έτσι...



2 χρόνια antifa west side λόγια για μας

ΔΕ ΨΗΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ότι όλο αυτό με τον ιό ήταν κανά τρομερό ζήτημα δημόσιας υγείας. Είναι ο κόσμος που αλλάζει συθέμελα όσο η κρίση βαθαίνει. Είναι τα κράτη που πλακώνονται αναμεταξύ τους, όταν οι παρτίδες μεταξύ τους χαλάνε.

Το όλο σκηνικό αντί για κρίση και παγκόσμιο πόλεμο ονομάστηκε πανδημία. Κι έτσι:

ΜΑΣ ΡΙΞΑΝ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΣΟΥΛΑ. Μας επέβαλλαν νέες συνθήκες που δεν απείχαν και πολύ από μια γενική προετοιμασία για πόλεμο. Μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι όλοι εδώ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ απέναντι στον παγκόσμιο αόρατο εχθρό που ρίχνει τα μεροκάματα και ανεβάζει όλα τα υπόλοιπα.

ΕΙΔΑΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ, τους δεξιούς κι αριστερούς, να συμφωνούν σε όλα. Για τα μέτρα, για τις μάσκες, για τα πιστοποιητικά, για τις τρύπιες τσέπες μας. Και τώρα για τον πόλεμο.

**Ιός
και**



Ηδη τον Ιούνιο του 2020, η πρώτη μας αφίσσα, "Ιός και πράσιν αλόγα". Ναι, ΠΡΑΣΙΝΑ είναι τα αλόγα και καλπάζουν. Κάτι λέγαμε εκεί ότι αυτό που μας έκαναν δεν ήταν επιδημία, αλλά η κρατική διαχείριση της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, που έγινε στη γλώσσα του "ιού". Όποια καταλάβαινε, καταλάβαινε.



**Εδώ είναι δυτικά
Εδώ είναι αντιφα**

Μας έλεγε ο στρατός τις μέρες που ο κόσμος γιόρταζε την επανάσταση. Μας έλεγε ο στρατός τις μέρες που ο κόσμος γιόρταζε την επανάσταση. Μας έλεγε ο στρατός τις μέρες που ο κόσμος γιόρταζε την επανάσταση. Μας έλεγε ο στρατός τις μέρες που ο κόσμος γιόρταζε την επανάσταση.

**Κάτω οι Μάσκες
Ψηλά τα κεφάλια!**



Από αριστερά προς τα δεξιά:
Μάιος του 2020, η πρώτη μας αφίσσα, "Ιός και πράσιν αλόγα". Ναι, ΠΡΑΣΙΝΑ είναι τα αλόγα και καλπάζουν. Κάτι λέγαμε εκεί ότι αυτό που μας έκαναν δεν ήταν επιδημία, αλλά η κρατική διαχείριση της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, που έγινε στη γλώσσα του "ιού". Όποια καταλάβαινε, καταλάβαινε.

Δεκέμβρης του 2020, "Κάτω οι μάσκες, ψηλά τα κεφάλια". Τα πράγματα είχαν απλοποιηθεί αρκετά στα κεφάλια μας. Είχαμε του στραβού το δίκιο κι εδώ που τα λέμε, ανακαλύπταμε πως δεν είμαστε οι μόνοι στραβοί και δε θα έπρεπε να είμαστε μόνοι "στα σκοτάδια".

ΕΝΤΑΞΕΙ, ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ δεν ψωνίζουμε φόβο και τρόμο second-hand, γιατί το βλέπαμε ότι είμαστε ρέστοι δέκα χρόνια τώρα. Βρεθήκαμε στη γειτονιά μας, εκεί που μπορούσαμε πιο εύκολα, λόγω χούντας. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μπάτσους, με ρουφιάνους τόσους που δεν είχαμε ξαναδεί τριγύρω. Πολύτιμη γνώση για τ' αφεντικά μας οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, το κλείσιμο ολόκληρων περιοχών, πολύτιμη εμπειρία και για μας αν κιόλας μάθουμε να μην ξεχνάμε. Μάθαμε πώς δουλεύει η κοινωνική υπευθυνότητα ως άλλη εθνική ενότητα. Να πέφτει, δηλαδή, γραμμή στην τιβι από ειδικούς όλων των ειδών (λοιμωξιολόγους, μετεωρολόγους, κανιβαλόγους) για το πώς να ζούμε, κι αντί να βρίζεις να τους υπακούς. Να περιμένεις το κράτος να σε φιλέψει, να σε κανακέψει, να σε στείλει στο διάολο αν χρειαστεί!

ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ:

ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ.

Θα λέμε **antifa west side** το κομμάτι της αυτόνομης οργάνωσης που μας αντιστοιχεί εδώ στα δυτικά. Που αντιστοιχεί σ' αυτόν τον κόσμο που αλλάζει, στον τόπο που μας φτιάχνει. Που δεν τα βλέπει ασύνδετα όλα αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά ως κομμάτι της ίδιας διαδικασίας υποβάθμισης των ζώων μας. Που δε βλέπει τους φασίστες μόνο στο στοχάδι και τη σβάστικα.

ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΟΣΟ ΧΩΡΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και θα αντιμιλάμε όσο μας παίρνει όταν μας πλασάρουνε μούγκα και σύγχυση, έλεγχο, εξακρίβωση, κλείσιμο σπίτι και δημόσια τάξη.

Θα το λέμε αυτό και θα το κάνουμε όσο αντέχουμε, γιατί ο προηγούμενος κόσμος έχει για μας προ πολλού πεθάνει. Όσο δυσκολεύομαστε να το χωνέψουμε, τόσο τα συντρίμια του θα καταρρέουν μπροστά στα πόδια μας, αν όχι πάνω στα κεφάλια μας.

ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ!



(συζήτηση για τη σχέση
μεταξύ «δελτίου καιρού»
και λοκντάουν)

-Γεια! Πάμε βόλτα;

-Εεε, δεν ξέρω, μισό λεπτό να δω τον καιρό!

Μην κοιτάς που έξω έχει ήλιο, μπορεί να έλθει ειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, οπότε να πρέπει να κάτσουμε σπίτι. Τσεκ. Αντε πάμε.

-Καλά τώρα, σοβαρά μιλάς; Ακόμα να πάρεις χαμπάρι ότι κάθε φορά που δίνουν ένα παράξενο όνομα σε ένα καιρικό φαινόμενο το μόνο που καταφέρνουν είναι να σπέρνουν τον τρόμο;

Να κοιτά αυτό το κόκκινο θαυμαστικό κάτω δεξιά στην οθόνη που προβλέπει βροχές, καταιγίδες, ανέμους, καύσωνες, τυφώνες. Είναι για μήνες εκεί να σου θυμίζει πως έξω γίνεται της κακομοίρας, ενώ είναι απλά χειμώνας, άνοιξη ή καλοκαίρι. **Ακόμα να καταλάβεις ότι οι μετεωρολόγοι κάνουν προβλέψεις και το νόημα δεν είναι αν θα βγουν σωστές, αλλά το πώς εμείς θα συμπεριφερθούμε ανάλογα με τις προβλέψεις τους;**

-Λες,ε; Τώρα που το σκέφτομαι είναι όντως τρομακτικό να ακούς «ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΩΜΕΓΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ!!!» και να σου μπαίνουν ιδέες για το αν θα βγεις απ' το σπίτι...



Κι όσο το σκέφτομαι, τόσο το συνειδητοποιώ: όταν, π.χ., το χειμωνιάτικο κρύο και η βροχή δεν έχουν όνομα, οι άνθρωποι κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους. Αμα όμως το ίδιο κρύο και η βροχή αποκτήσουν όνομα, τότε οι δρόμοι αδειάζουν.

Το διαπίστωσαν αυτό οι φίλοι μας από το **Athens antifa** και το **antifa Peiraias** όταν έκαναν διαδήλωση υπό την «επέλαση της κακοκαιρίας Κάρμελ».

-Ε, ναι! Και τι ήταν η «Κάρμελ»; Ενα κλασικό δεκεμβριανό κρύο. Τι πιο σύνηθες! Αλλά, οι «ειδικοί» του καιρού δεν σταματάνε, συνεχίζουν τον ίδιο χαβά και το καλοκαίρι. Δεν θα ξεχάσω τον περσινό Ιούλιο με τον κλασικό καύσωνα, όπου τα κανάλια έπαιζαν και τρομοκρατούσαν σε στυλ «πρωτοφανής κόλαση», ότι δεν πάτησε ούτε ένας άνθρωπος στην καφετέρια που δουλεύω. Ενώ, ήταν κυριολεκτικά η ίδια ζέστη όπως τις προηγούμενες μέρες.

-Δηλαδή, αυτοί λένε «έκτακτες καιρικές συνθήκες» και αυτό που εννοούν είναι να επιβάλλουν ένα άτυπο lockdown. Θυμίσου την πρόσφατη χιονόπτωση, όπου έκλεισαν τα σχολεία για μια εβδομάδα και ξεπήδησαν κάτι υποχρεωτικές αργίες. Γενικώς, το μήνυμα είναι «μην κουνιέσαι, κάτσε σπίτι». Λες και έχουμε στρατιωτικό νόμο.

-Οπότε;

-Οπότε, κλείσε το ρημάδι το meteo και πάμε βόλτα.





antifa west side



στα Ουτικά της Αθηναϊκής
Μητρόπολης

antifa westside
our class our pride

Σε πείσμα αντιπαλοτήτων
και διαχωρισμών

ίδιες φάτσες ίδια ζόρια

όπου περνάει η Θηβών!

ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΥΤΙΚΑ είναι θεοί. Οι Αγγέλους δε γουστάρουν τους Πρωτοπρωίτες. Οι Πρωτοπρωίτες δε γουστάρουν τους Κομμουνιστές. Και πάει λέγοντας. Μονές δε γουστάρει κανένας.

ΚΙ ΟΜΩΣ, ΟΣΟ Η ΚΡΥΦΗ ΒΑΒΑΝΙΣΕΙ τόσο οι σωδο-
ττες μεταξύ μας γίνονται πιο φανεράς.
Πρώτα στην κωμικότητα. Οι ίδιοι μπάντες μας
κινητήσουν. Τρίγωνο τα ίδια πρόσωπα και
φύλλα ως τους παλιότερους. Όσοι μας με τα ίδια
επιδόματα της Ελλάδας.

Και μετά, στην κανονικότητα... Οι λογαριασμοί που
ροζιάρουν και που σωστή μάρα καταφάνουν. Ίδια
για όλους. Τα φρενιλάκια όλων έχουν λασπώσει. Τι στα
δισόλια! Ακόμη και η βάση της διαστροφής μας (το
σοβιέτικο πιάτο) έχει πάει 2 κι 70!

ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΑΞ ΣΗΜΠΕΡΙΣΕΣ δεν είναι τυχαίες.
Το «δουλειά» είναι οι γειτονίες, ης, πλάκωθεράς
εργασιακής τάξης. Έναν σωστό τύπο, ο Κησισός
γίνεται αντιληπτός ως ταξικά σκόρα μέσα στην
τάξη εναντίον της εργατικής τάξης.

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΣΥΝΩΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑ είναι
αναπονηθεί για όλες τις γειτονιές μας και
καταργούνται με κάθε ευκαιρία. Γι' αυτό το ίδιο
μπαζο μισθόλο, επαγγελματία και Δημόσιο
στατάκι του νοσηλεία καταβόσκουν. Το ίδιο ήλιο
μπαζο πάλι παίζει το ρολόι του όλημέρη και
τοποσηρή. Γι' αυτό η ίδια κριτική πολιτικολογία
κονιέται να είναι πολύ πιο εύκολο να πάει στο
κέντρο απ' όλη αυτή τη θηβών γειτονία.

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΕΒΑΒΑΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΖΟΡΙΑ όποτε υπέρβαση
ζόρια για να τοιάζει κανείς. Είναι τα ίδια ήρωα
που απασχούν τα ίδια μούτρα.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΕΣ απτότους.
Όσοις διαίρει καιρηνάει.

Τα ουτικά τα έχουν από τότε που υπάρχουν.
καλά θα κάνουμε να το καταλάβουμε κι εμείς.
Το συννοήγαρο.

antifa

“Σε πείσμα αντιπαλοτήτων και
διαχωρισμών
Ίδιες φάτσες, ίδια ζόρια
όπου περνάει η Θηβών”



Λανσάροντας όχι μόνο
αυτόνομες θέσεις και σκέψεις
για τα σκατά που τρώμε δύο
χρόνια τώρα, αλλά και
πρωτότυπα χρώματα (κάτι να
γαλιζει...), η αφίσα μας
κολλήθηκε στους τοίχους των
δυτικών γειτονιών σε καιρούς
πειθαρχήσεων, τρέλας και
συνεχών απαγορεύσεων.
Στο μεταξύ, πολύ θα θέλαμε
να βάλουμε τον πακμαν να
κυνηγάει το «τέρας» με τον
φάρο. Αλλά διαλέξαμε τελικά
την πιο... ρεαλιστική εκδοχή.
Σνιφ.





STICKERS, ΓΡΑΦΙΜΑΤΑ, ΒΑΨΙΜΑΤΑ

Οργώνουμε τους δρόμους, οργανώνουμε τις σκέψεις και την τρέλα μας και πάμε! Ανακαλύπτουμε τρόπους να την παλεύουμε και να μιλάμε για ό,τι συμβαίνει στις ζωές μας. Τοίχο τον τοίχο γεμίζουμε κενά, αφήνουμε το σημάδι μας. Θυμίζουμε ότι υπάρχουμε κι εμείς σ' αυτή τη πόλη. Στους εχθρούς και στους φίλους μας. Υπάρχουμε και συνεχίζουμε να την σπάμε σε νοικοκυραίους και ρουφιάνους. Ενάντια σε λευκούς αποστειρωμένους τοίχους, σε φρεσκοβαμμένα παγκάκια, σε καφάο ζωγραφισμένα από ευαίσθητους "καλλιτέχνες", να υπερασπιστούμε τις κουλτούρες μας απέναντι στους καιρούς που έρχονται.



antifa

σημαίνει
να βρεθούμε



Εκδήλωση συζήτησης: Κάτω τα χέρια απ' την εργατική νεολαία. Γενάρης *22

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Antifa South, μαζευτήκαμε και συζητήσαμε για τα αστυνομικά σχέδια ελέγχου και πειθάρχησης της εργατικής νεολαίας που πρόσφατα έχουν πάρει διάφορα ψευδώνυμα (όπως «συμμορίες ανηλίκων», «νεανική παραβατικότητα» κλπ.). Συζητήσαμε για τα πιο ορατά και απειθαρχα κομμάτια της τάξης μας.
Δηλαδή μιλήσαμε για λογαριασμό μας.

ΛΕΝΕ
«ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ»
ΚΑΙ ΕΝΝΟΟΥΝ
ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ!

Αυτή η δήλωση αποτελεί μια απάντηση στην προσπάθεια των οπαδικών οργανισμών να κλιμακώσουν τον πόλεμο εναντίον της εργατικής τάξης. Η οπαδική βία είναι μια μορφή βίας που στοχεύει στην καταπίεση και τον εξουθένισμό της εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη πρέπει να αντιπαρατεθεί στην οπαδική βία με την ίδια βία. Η εργατική τάξη πρέπει να οργανωθεί και να πολεμήσει εναντίον της οπαδικής βίας. Η εργατική τάξη πρέπει να γίνει η δύναμη που θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της οπαδικής βίας.



αφίσα από το

antifa patissia
galatsi labrini

Το κράτος ως πλούσιος Νονός βαφτίζει την εργατική νεολαία με χίλια δυο ονόματα. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούμε με ταμπέλες όπως: «αντικοινωνικοί», «ανεύθυντοι», «εγκληματίες» κλπ. Κι επειδή οι ταμπέλες δεν φοριούνται κατά τύχη, οι σύντροφοι απ' το antifa Πατήσια θυμίζουν τις στοχεύσεις τους: τη βία που επιφυλάσσει το κράτος απέναντι

Οι μόνες αντιστάσεις που γίνονται υπολογίσιμες είναι οι συλλογικά οργανωμένες. Γι' αυτό θα πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε τα σχέδια που δουλεύονται εναντίον μας. Θα πρέπει να «διαβάζουμε» τον εχθρό και τις μεθόδους του. Αυτό είναι μια καλή αρχή.



antifa Μοτοπορεία
Νίκαια-Κορυδαλλός,
Φλεβάρης * 22



στην εργατική τάξη.



antifa east
Open Mic στον Βύρωνα/
Φλεβάρης * 22

ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΑΠ' ΤΙΣ ΚΑΒΑΤΖΕΣ

Κι ήμασταν όλες εκεί!
Ξέρετε τώρα... Όλες οι
«αντικοινωνικές»,
οι «ανεύθυνες»,
οι «εγκληματίες»
αυτής της γειτονιάς!
Βρεθήκαμε ακόμα μια
φορά κάνοντας θόρυβο
με τις μουσικές και τα
λόγια μας. Άλλο ένα
βραδυ που την
παλέψαμε όλοι
και όλες μαζί.
Μέχρι το επόμενο!

- Ρε συ η Νίκαια κι ο Κορυδαλλός που είναι; Δυτικά;
- Όχι, Νοτιοδυτικά! Αλλά εσύ ό,τι δεν ξέρεις, λες ότι είναι Δυτικά!
- Δεν βγάζει νόημα αυτό που λες! Αν ήταν Δυτικά, θα ήξερα....
- Έλα καλά, vamos! Θα αργήσουμε.
- Από που θα παμε;
- Από Θηβών.
- Τη Θηβών την ξέρω! Είναι Δυτικά.

Αν για τους Περιοσιτώτες το Δημαρχείο είναι το κέντρο κι η Νέα Ζωή χωριό, φανταστείτε τι γίνεται με τη Νίκαια και τον Κορυδαλλό. Ευτυχώς η κοινότητα του Athens Antifa αναλαμβάνει και γεωγραφικό ξεστράβωμα. Αποφασίσαμε να διαδηλώσουμε στις γειτονιές της Νίκαιας και του Κορυδαλλού, πριν αποφασίσουν να κάνουν και τις πορείες ιδιώνυμο. Οι μόνιμοι κάτοικοι των πλατειών μας υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Ε αν μη τι άλλο, ήταν σίγουρα δικοί μας. Ίδιες φάτσες ίδια ζόρια όπου περνάει η Θηβών.



ΟΠΟΙΟΝ ΒΓΕΙ
ΕΞΩ ΘΑ ΤΟΝ
ΣΚΙΣΟΥΜΕ!

Πρώην Δήμαρχος Βύρωνα. Εκεί είχε προσπαθήσει να στήσει βραδυνές περιπολίες «υπεύθυνων πολιτών ενάντια στο έγκλημα», αλλά δεν του βγήκε.



ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΣΑΣ
ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ
ΜΠΑΤΣΟΙ!

Σύζυγος του ανηψιού του πρωθυπουργού. Υπάλληλος του κυρίου Αλαφούζου, εφοπλιστή. Προσβλέπει να γίνει η πρώτη κυρία της χώρας λέγοντας ό,τι της λένε, αλλά από την τηλεόραση.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΑΟΡΑΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

(ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣ ΤΗ ΜΟΥΡΗ ΜΑΣ)

2020

2022



ΣΑΣ ΦΕΡΑΜΕ ΟΠΛΑ
ΚΙ ΑΓΑΠΗ!



ΠΩΠΩ, ΘΑ ΑΚΡΙΒΗΝΕΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΨΩΜΙ! ΠΟΣΟ
ΣΑΣ ΛΥΠΑΜΑΙ!

3.



ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ
ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΟΡΑΤΟ
ΕΧΘΡΟ!

4.



ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΜΑΣΚΕΣ!

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ,

ασύνδετες, αναίτιες
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
παρελαύνουν στις οθόνες.
Τρομεροί ιοί, κλιματικές κρίσεις,
οικονομικές κρίσεις...
Και «ειδικοί» που ξέρουν τα
πάντα.
Και κράτος που «θέλει το καλό
μας».

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΨΕΜΑΤΑ!

Που στόχο είχαν να μας
προετοιμάσουν για τον πόλεμο.
Να στερούμαστε βουβιά.
Να πεθαίνουμε ακόμη πιο
βουβιά.
Δυο χρόνια τώρα, από τον ιό
στον πόλεμο,
όλοι οι ρουφιάνοι απέδειξαν
πως είναι μια εταιρεία.

Πρώην πρωθυπουργός. Θέλει να ξαναγίνει
πρωθυπουργός.



ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
θα το αποδείξουν ξανά.
Αναμείνате στις οθόνες σας.

7.



ΕΕΕ... ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο
ΕΧΘΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΙΑ ΑΟΡΑΤΟΣ!

8.



ΕΕΕ... ΝΤΑΞ, ΘΑ
ΜΠΟΥΜΕ ΛΙΓΟ Σ' ΕΝΑ
ΠΟΛΕΜΟ, ΑΛΛΑ ΝΑ
ΦΟΡΑΤΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ
ΣΑΣ!

Πρωθυπουργός, γιος πρωθυπουργού, θείος
της προηγούμενης. (βλ. TV 2)

Αν και είναι γαμώ τις φάσεις να μένεις στα δυτικά, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είπαμε λοιπόν να δανειστούμε λίγη από την αίγλη των αριστερών (που πάντα έχουν αιτήματα) και να καταθέσουμε τις δικές μας ψύχραιμες και λογικές προτάσεις ως προς το τι μπορεί να βελτιωθεί.



ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΑ
ΤΙ ΠΕΝ'
ΤΑ ΟΥΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΜΑ 1ο:

Λοιπόν Πάχα ρουφιάνε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά η φάση με το σουβλάκι 2.70 κομμένη. KOMMENH. Δεν ξέρω τι, βάλε γουρούνια στο Άλσος, φύτεψε ντομάτες και βάλε τη σεκιουριτού να τις ποτίζει, βάλε διόδια στη Βεάκη, αλλά την τιμή στο σουβλάκι θα τη ρίξεις. Ακούς βλακάκο;

ΕΧΟΥΜΕ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΡΕΑΠΙΣΤΙΚΑ!

ΑΙΤΗΜΑ 2ο:

Και μιας και το 'φερε η κουβέντα στη σεκιουριτού του άλσους. Ρε Πάχα, τι θα γίνει με την πάρτη της; Όλο ΜΗ και ΜΗ και ΜΗ. Μην αφήνεις το παπί στην είσοδο, μην κατουράς στο φυλάκιο, μην πειράζεις τα γουρούνια. Κι εντάξει αυτή είναι δουλευταρού, εσύ θα της δώσεις καμιά άδεια; Όποτε πάμε, αυτή είναι εκεί. Κι άμα δεν έχεις αντικαταστάτη, σου έχουμε προτασούλα σινιέ. Βάλε στην είσοδο ομοίωμά σου, και όποτε μπαίνει κάποιος να ενεργοποιείται και να λέει: Λαέ μην μασάς, ο Πάχας σου έδωσε να φας. Για το Περιστέρι και μόνο, το σουβλάκι 1.80 !!!!!!!



ΑΙΤΗΜΑ 3ο:

Πάχα σοβαρά τώρα, μάζεψε γρήγορα τους κάδους ανακύκλωσης. Δε φτάνει που το σουβλάκι έχει φτάσει 2.70, απαιτείς κι από πάνω αλλού να ρίχνουμε το χαρτί, αλλού το ξυλάκι κι αλλού τα υπολείμματα;

ΑΙΤΗΜΑ 4ο:

Αυτό το αίτημα είναι κάπως περίεργο, εμείς ωστόσο το καταθέτουμε.

Απαιτούμε ν' ανακηρυχθεί το ΚΙΝΟ σε ολυμπιακό άθλημα. Ναι ρε, καλά ακούσατε, που μου παίρνετε κάτι ξύλα και πηδάτε και νομίζετε ότι είστε κάποιοι επειδή και καλά πηδήξατε πάνω από το σκάμμα. Σκάψε το σκάμμα και μετά μιλάς. Γιατί άμα είσαι αυτός που το σκάβει, δε θα έχεις διάθεση μετά να το πηδήξεις. Να πας να παίξεις ΚΙΝΟ θέλεις. Και να λες πω ρε και να μου κάτσει. Δε θα σου κάτσει αλλά κάτι έχεις να ελπίζεις. Τον ντενεκέ που πηδάει ψηλά τι να τον κάνεις;

ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΟΝΕΣ ΜΑΣ ΠΩΣ ΝΑ ΝΤΥΘΟΥΜΕ

Στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου, ένας φασίστας καθηγητής τραμπούκισε τρανς μαθήτρια γιατί φορούσε φούστα. Στη συνέχεια, σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα καταδίκασε τον φασίστα καθηγητή γιατί (δεν ξέρουμε αν το ξέρατε αλλά) οι καθηγητές είναι «ενάντια σε κάθε είδους διάκριση». Και εμείς κάπου εδώ πήγαμε να χάσουμε τα μυαλά μας.

BACK TO BASICS. Εδώ και δύο χρόνια, οι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει με ιδιαίτερο ζήλο να ντύνουν υποχρεωτικά τους μαθητές με μάσκες. Ενώ δηλαδή υποχρεώνουν καθημερινά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες να φοράνε ομοιόμορφη στολή, μοιράζοντας αποβολές σε όποιον δεν συμμορφώνεται, τώρα παριστάνουν ότι δεν ανέχονται να γίνονται διακρίσεις λόγω ντυσίματος. Η υποκρισία στο έπακρο.





ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ: οι τάχα μου αντιρατσιστές και ανοιχτόμυαλοι καθηγητές, ειδικά του Μουσικού Ιλίου, είναι τόσο ανεκτικοί στη διαφορετικότητα, που όταν είχαμε στηθεί έξω από το σχολείο για μοίρασμα του antifa εντύπου μας, βάλθηκαν να μας βρίζουν μην τυχόν και «μολυνθούν» οι μαθητές από αντιφασισμό. Συνεχίζουμε. Εδώ και πολλά χρόνια, η εκπαιδευτική κοινότητα επιβάλλει την πειθαρχία και «σφάζει με το βαμβάκι» μαθητές, αναλόγως ταξικής θέσης και χρώματος δέρματος. Τώρα, βρήκε ευκαιρία να δηλώσει ότι τάσσεται κατά του ρατσισμού και της τρανσφοβίας.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. Η βία ενάντια στα τρανς άτομα οργανώνεται από το κράτος και τους θεσμούς του. Τα τρανς άτομα τρώνε φασισμό με το κουτάλι. Η τρανς κοινότητα συκοφαντείται ως «ανώμαλη» επειδή έχει επιλέξει τον αυτοπροσδιορισμό του φύλου της. Μια επιλογή που πηγαίνει συχνά πακέτο με ταξική υποτίμηση, βία και αποκλεισμό από αφεντικά, γιατρούς και μπάτσους. Ένα μεγάλο κομμάτι της τρανς κοινότητας σήμερα έχει πεταχτεί στον πάτο, γιατί συνήθως δεν μπορεί να βρει δουλειά.



ΤΟ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΑ ΑΡΑ απ' τον φασίστα καθηγητή δεν ήταν εξαίρεση, αλλά μάλλον επιβεβαίωση του κανόνα.

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΒΛΑΚΕΣ ΝΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ!

Είναι τρεις κι ο κούκος. Ξεμυτίζουν για να βάνουν κανά στοχάδι και να κολλήσουν κανά αυτοκόλλητο που ξέμεινε απ' την οργάνωση.

Κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν.

Αλλά να υπογράψουν και «Westside nationalists»;

Πού το σκεφτήκατε αυτό ρε μπούφοι;

Nationalists from outer space, αυτό είστε και φαίνεστε.

