

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΚΑΤΣΕΙ ΑΜΑ ΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΣΤΟ ΛΥΝΟΥΝΕ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ



73 υπηρεσίες «αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας» στήθηκαν το 2019 από την αστυνομία, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με την εικοσιζόμενη εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Λέτε να έχει κάποια σχέση αυτό με τη θεματολογία του τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων;

Το σύνθημα αυτό ακούστηκε για πρώτη φορά σε συγκέντρωση έξω από το γραφείο κάποιου ανακριτή στην Ευελπίδων. Το ημερολόγιο έγραφε μήνας Μάιος, έτος 2012, την ημέρα δεν τη θυμόμαστε. Θυμόμαστε όμως ότι εκείνη την ημέρα, 12 συλληφθείσες οροθετικές γυναίκες από την πλατεία Βάθης και πέριξ, αφότου είχαν υποστεί μια πρωτοφανή για την εποχή μιντιακή εκστρατεία συκοφάντησης, καλούνταν να απολογηθούν για την κατηγορία της «βαριάς σκοπομένης σωματικής βλάβης». Όπως το είχαν κάνει λιανά ο τότε υπουργός Υγείας, Α. Λοβέρδος, και ο τότε υπουργός δημοσίας τάξης, Μ. Χρυσοχοϊδης, οι γυναίκες αυτές «σκορπούσαν σκόπιμα τον ιό του AIDS σε πορνοπελάτες άρρενες οικογενειάρχες». Το σύνθημα φτιάχτηκε επιτόπου στον κύκλο της γυναικείας ομάδας μίγαδα, όταν στη συγκέντρωση εμφανίστηκε ολιγομελές φεμινιστικό κλιμάκιο του συριζα για να δηλώσει την «αλληλεγγύη» του, να ανοίξει το πανό του και να τραβήξει τις απαραίτητες φωτό, με τους λοιπούς συγκεντρωμένους σε ρόλο συμπλήρωσης του κάδρου. Ο λόγος ήταν ότι ο συριζα είχε βάλει κι αυτός το λιθαράκι του στην κατασκευή του «προβλήματος της υγειονομικής βόμβας», ένα κατά βάση αστυνομικό σχέδιο στοχοποίησης των μεταναστών εργατών στο κέντρο της Αθήνας που δουλεύονταν από το 2008 κι έπειτα. Εν ολίγοις, η μπόλικη υποκρισία σ' εκείνη τη συγκέντρωση αλληλεγγύης προκαλούσε και μπόλικο σπάσιμο σε μερίδα των συγκεντρωμένων.

Με την πολυτέλεια της μεταγενέστερης γνώσης, θα θέλαμε να σταθούμε λίγο παραπάνω στις πολλαπλές εφαρμογές που είχε έκτοτε το συγκεκριμένο σύνθημα. Τότε το διαισθανόμασταν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος του σχεδίου που ετοιμαζόταν να ξεδιπλωθεί στις πλάτες μας, έπειτα από τη διαπόμπευση και σύλληψη εκείνων των γυναικών. Από το 2012 κι έπειτα, η συκοφάντηση των τρόπων επιβίωσης και αναπαραγωγής της εργατικής τάξης και η μετατροπή τους σε «πρόβλημα» ωρίμασαν ως επίσημη κρατική πολιτική, με διακομματική και μιντιακή στήριξη. Τα τελευταία δύο χρόνια, βλέπουμε τους καρπούς της. Η λαιωρία των οπαδών ως εγκληματιών. Η συκοφάντηση ομάδων ανήλικων εργατών ως συμμοριών. Η ταύτιση των επαλ με φυτώρια φα-

σιτών και σεξιστών. Η απειθαρχία στα μέτρα του Χαρδαλιά ως συνώνυμο αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Και πάει λέγοντας. Ως φιλοσοφία και ως πρακτική, η πολιτική ήταν εξαρχής αστυνομική. Στους κόλπους της συμπεριέλαβε μια πληθώρα πρόθυμων μη ένστολων «ειδικών». Στόχος της ήταν η υποτίμηση, η πειθαρχήση και εντέλει η ποινικοποίηση των κατώτερων εργατικών στρωμάτων που πάνω τους θα περνούσε ο οδοστρωτήρας της καπιταλιστικής κρίσης.

Στον γαλαξία της ίδιας πολιτικής, εντάσσεται και η υπόθεση «ελληνικό metoo». Η ανάδειξη της έμφυλης βίας σε πρόβλημα που χρήζει αστυνομικής και δικαστικής διαχείρισης θα έπρεπε πλέον να είναι πασιφανής. Μια ματιά και μόνο στην εξέλιξη της γενέθλιας στιγμής του ελληνικού metoo, βλέπε υπόθεση «Σοφία Μπεκατώρου», είναι χαρακτηριστική. Η εν λόγω κυρία που συντάραξε το πανελλήνιο με τη μαρτυρία της, αποδείχτηκε εξαιρετικά δραστήρια και δεκτική στα «μηνύματα των καιρών». Σε συνεργασία με την οργάνωση «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της βίας» (τι όνομα κι αυτό!) έστησε μια πλατφόρμα ονόματι menow-metoo. Πρόκειται για μια πλατφόρμα δημοσιοποίησης καταγγελιών όπου οι μεν καταγγελλόμενοι μπορούν να είναι ανώνυμοι, οι δε καταγγελλόμενοι μπορούν να κατονομάζονται. Δεν ξέρουμε αν η έμπνευση προήλθε από τον πολιτισμό του indymedia (όλα να τα περιμένει κανείς), αλλά το γεγονός ότι η ρουφιανιά αναγορεύεται σε εργαλείο καταπολέμησης της έμφυλης βίας είναι όπως και να το κάνουμε σοβαρό για να περάσει ασχολίαστο. Οι σατανικές κυρίες που έστησαν την πλατφόρμα δικαιολογούν την ξεδιάντροπη ρουφιανιά, υποστηρίζοντας ότι αφενός αυτό συνιστά μια πολιτική προστασίας των θυμάτων και «λυσίματος» των αναστολών τους, αφετέρου άμα μαζευτούν πολλές ανώνυμες καταγγελίες για το ίδιο πρόσωπο, τότε θα μπορεί καλύτερα να στοιχειοθετηθεί η καταδίκη του σε τυχόν μελλοντικές ποινικές διώξεις.¹ Γεγονός που μας φέρνει στο επόμενο λογικό ερώτημα που είναι το ποιος ελέγχει, οργανώνει και φιλτράρει τούτο το «ελεύθερο βήμα» δημοσιοποίησης καταγγελιών.

Οι απαντήσεις στο ερώτημα δεν είναι και τόσο δύσκολες. Τις βρίσκουμε στο διήμερο συνέδριο που

διοργάνωσε η οργάνωση που «μάχεται τη βία» μέσα στον Γενάρη του 2021, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των ερευνών της πάνω σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Μια έρευνα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αστυνομία της Ισλανδίας, αλλά για να μην νομίζετε ότι μόνο οι μπάτσοι της μακρινής Ισλανδίας ενδιαφέρθηκαν για το ζήτημα, αρκεί να σημειώσουμε ότι στο συνέδριο συμμετείχε με ομιλία και υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΛ.ΑΣ. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η παρουσία γαλονιών στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το συνέδριο. Τα θέματα, δε, του διήμερου συνεδρίου αφορούσαν «τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων για την ενδοοικογενειακή βία», τις γυναικοκτονίες, ενώ φωτογραφικές ως προς τους ενδιαφερόμενους για τη σωτηρία των γυναικών ήταν και οι ομιλίες με θέμα: «Υποστηρίζοντας τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας: Τρόποι επίτευξης μιας ολιστικής προσέγγισης μέσω μιας πολυμερούς συνεργασίας της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και των κοινωνικών υπηρεσιών».²

Μπάτσοι, δικαστές και κοινωνικοί λειτουργοί: ιδού οι γνήσια ενδιαφερόμενοι για πλατφόρμες τύπου menowmetoo. Γι' αυτό και τους ταιριάζει γάντι η μέθοδος των ανώνυμων καταγγελιών. Μια δοκιμασμένη μέθοδος που παράγει εκβιασμούς, «σκάνδαλα» και δράματα στις ειδήσεις, κατά πως συμφέρει. Απολύτως ταιριαστό στους ενδιαφερόμενους είναι και το υπόρρητο μήνυμα: εμπιστευτείτε την αστυνομία, τη δικαιοσύνη, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Με λίγα λόγια, το κράτος και οι παρατρεχάμενοί του μας χλευάζουν: ορατότητα δεν ζητούσατε στο «πρόβλημα της έμφυλης βίας»; Ε, θα την οργανώσουμε εμείς και θα σας τη σερβίρουμε σαν το κρύο πιάτο της εκδίκησης.

1. Όλα αυτά στη σελίδα menowmetoo.gr

2. Το πρόγραμμα του συνεδρίου στο <http://antiviolence-net.eu/Agenda.pdf>. Η συνέντευξη Τύπου στο [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=...) - Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας Συνέντευξη Τύπου.