

ΔΥΟ ΑΝΤΙΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, ΕΝΑ ΟΡΕΝ ΜΙCS ΜΕ ΑΦΙΣΑ, ΜΙΑ ΜΟΤΟΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΚΙ ΕΝΑΣ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ ΠΟΥ ΒΟΛΤΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

ΜΙΑ ΜΙΝΙ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝS ΑΝΤΙΦΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τα πράγματα τρέχουν με τέτοια ταχύτητα, ώστε δύο μήνες πίσω είναι ήδη πολύ μακριά. Πλέον και ο τελευταίος ανεπιφύλακτα αισιόδοξος φίλος μας έχει καταλάβει πως η δίχρονη εκπαίδευσή μας στην πειθαρχία πάει χέρι-χέρι με την προετοιμασία μας να γίνουμε στα μουγκά κρέας για κανόνια. Κι όμως. Όσο κι αν καλπάζει η ιστορία, τόσο η ντόπια αριστερά εξακολουθεί να επιτελεί το έργο της καβάλα σε έναν δεινόσαυρο στο τρίγωνο των Βερμούδων: Προπύλαια-Ομόνοια-Σύνταγμα. Η αριστερά συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στη διανοητική μας σύγχυση από τον παντοδύναμο της λόγο όσο και στο κοπάνημα της τάξης μας σαν χταπόδι.

Επιδιώκει να μεσολαβεί τις ταξικές αντιθέσεις και να ηγείται εκτρέποντάς τες προς τους κρατικά ακίνδυνους δρόμους της. Αυτούς της «ελεγχόμενης σύγκρουσης», των παραστάσεων διαμαρτυρίας, της μασκοφορεμένης κοινωνικής ευθύνης αλλά εθνικό κορμό και της εκπαίδευσής μας ότι ετερόκλητα πλήθη μη έχοντας ανταλλάξει ούτε μία κουβέντα μεταξύ τους είναι ικανά να πιέζουν και

να κερδάνε. Δείχνοντάς μας συνάμα πως η καρδιά των γεγονότων βρίσκεται έξω από τη Βουλή ή κάποιο υπουργείο, πολύ μακριά δηλαδή από τα μέρη της κοινωνικής μας αναπαραγωγής. Από τα μέρη που ζούμε και αναπνέουμε, από τα μέρη που ξέρουμε καλύτερα κι από σπίτι μας.

Οπότε εκτός από την κρατική βία, το μαγικό κλειδί του ελέγχου της εργατικής τάξης είναι η αριστερή ηγεμονία στα λόγια και στα έργα.

Κι από την άλλη σε αυτές τις εποχές που όλες οι γνώμες έχουν γίνει, μία αντιλαμβανόμαστε πιο ξεκάθαρα από ποτέ ότι το μόνο που πραγματικά μας απομένει είναι η αυτονομία στα λόγια και στις πράξεις. Η οργάνωσή μας σε antifa ομάδες γειτονιάς και η εξερεύνηση της γνώσης από τα κάτω μάς έχει δώσει την πολυτέλεια να βάζουμε, μακριά από τις αριστερές μεσολαβήσεις, τα δικά μας ζητήματα σε τόπους και χρόνους που εμείς επιλέγουμε. Να προσπαθούμε να μιλάμε για αυτά που μας συμβαίνουν, να είμαστε καχύποπτες απέναντι σε κάθε λογής αριστερές φιέστες.



ΑΝΤΙΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΦΑ SOUTH 22/1/2022

Δεκάδες αγόρια και κορίτσια βρεθήκαμε και συζητήσαμε για τα κρατικά σχέδια ενάντια στην τάξη μας γύρω από αυτό που κωδικοποιημένα ονομάζεται «νεανική παραβατικότητα». Μιλήσαμε για την κρατική εκστρατεία που έχει στηθεί, ώστε να συκοφαντηθούν οι κουλτούρες μας και ο τρόπος ζωής μας. Εκστρατείες που συμπληρώνουν τα αστυνομικά σχέδια διαχείρισης της απείθαρχης εργατικής νεολαίας. Antifa εκδήλωση: δηλαδή μαθαίνουμε να συζητάμε οργανωμένα. Να βρισκόμαστε και να μιλάμε όλες μαζί με σκοπό να αποκτήσουμε συλλογικές αντιλήψεις για τον κόσμο που ζούμε.



**ΜΟΤΟΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΑ,
ΝΙΚΑΙΑ- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 4/2/2022
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΕ ΑΝΤΙΦΑ**

Τα ξερόγκαζα και οι κόρνες πήραν φωτιά. Ένα μηχανοκίνητο σχήμα από αγόρια και κορίτσια που βρέθηκαμε στον δρόμο για σχεδόν μια ώρα. Τα συνθήματα που φώναζαμε έκαναν την παρουσία μας κάτι παραπάνω από αισθητή. Οι στάσεις μας στις πλατείες και η χρήση της μέχρι πρότινος ανεπιθύμητης, λόγω αριστερίλας, ντυντούκας μάς επιβεβαίωσε ξανά ότι οι πλατείες των γειτονιών μας δεν έχουν χαθεί σε καμία περίπτωση. Είναι μικρά πεδία συνεύρεσης της απειθαρχής εργατικής νεολαίας που ψάχνει διεξόδους και τρόπους για να την παλεύει. Κι αυτή η μηχανοκίνητη πορεία ήταν μια δήλωση στους δικούς μας. Δεν είστε μόνοι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν, όσο κι αν λυσσάνε όλοι για το αντίθετο.



**ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ,
ΟΙ ΥΠΟΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΤΗΣ,
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΦΑ NORTH
13/2/2022**

Βρεθήκαμε ξανά με τις φίλες και τους φίλους μας με αφορμή την προβολή ενός ντοκιμαντέρ για την grime μουσική. Μιλήσαμε για τις ζωές μας και τη βία της αφραγκίας. Για την κρατική επίθεση στις κουλτούρες της τάξης μας. Δεν φτάνει όμως το ένστικτο για να εξηγήσουμε τα χίλια μας προβλήματα. Πρέπει να μάθουμε να αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας σαν ένα πράγμα και να μιλάμε για τα δικά μας ζητήματα εμείς. Τέτοιες κουβέντες είναι που μας δίνουν δύναμη, αφού μας κάνουν να καταλαβαίνουμε τον κόσμο από κοινού και όχι ο καθένας μόνος του. Τέτοιες κουβέντες είναι που μας ανατιμούν.



**OPEN MICS
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΦΑ EAST 25/2/2022 (4)**

Το σημείο δεν επιλέχτηκε τυχαία. Η πλατεία Τσιρακοπούλου είναι μέρος συνάντησης αγοριών και κοριτσιών από όλες τις γύρω περιοχές. Γνώση που προήλθε μετά από ώρες συλλογικής εργασίας, σταθερές εβδομαδιαίες συζητήσεις, μοιράσματα και σπρέι.
Για ακόμα μία φορά η πανίδα της γειτονιάς έδωσε τη ζωντάνια της σε αυτή την antifa γιορτή. Κι όσες φορές κι αν αποφασίσουμε να κάνουμε τέτοια σκηνικά δύσκολα θα βγούμε χαμένες. Πάντα θα μαθαίνουμε και κάτι καινούργιο. Άλλωστε αυτές οι ηχητικές παρεμβάσεις είναι ακόμα ένας τρόπος να γνωρίζομαστε και να μιλάμε δημόσια. Να μην είμαστε μόνες.

