



Το περιοδικό antifa εκδίδεται κάθε δύο μήνες και ασχολείται με το ρατσισμό και το φασισμό στην Ελλάδα και διεθνώς.

Την αποκλειστική ευθύνη του περιοδικού την έχει η συντακτική του ομάδα (η οποία συμμετέχει ως τέτοια στις εκδόσεις antifa scripta).

Αυτό σημαίνει πως για ό,τι γράφεται ή παραλείπεται να γραφτεί αποκλειστικά υπεύθυνη είναι αυτή και μόνο αυτή.

Πέρα από την ανάλυση και την αντιπληροφόρηση το περιοδικό antifa υποστηρίζει ενεργά το αντιφασιστικό κίνημα. Έτσι η συντακτική του ομάδα συμμετέχει στην αντιφασιστική συνέλευση autonome antifa.

Αν με κάποιο τρόπο αυτά που διαβάζετε εδώ σας φαίνονται ενδιαφέροντα, η ηλεκτρονική μας θυρίδα σας περιμένει: [antifascripta@yahoo.com](mailto:antifascripta@yahoo.com)



Μάρτιος 2022

## ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΙΠΗ

### ΜΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΟΥΛΑ (ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ) ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΗ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟ<sup>1</sup>

(αντηχεί ring tone Motorhead – The Ace of Spades)

**Μπάμπης ο Αυτόνομος:** Χρόνια πολλάααα!

**Antifa:** Όρεξη έχεις, ρε μαλάκα;

- Νομίζω ότι έτσι που πάει, η επέτειος της γρίπης πρέπει να αντικαταστήσει το καρναβάλι. Ξέρεις, να ντύνονται όλοι διαστημάνθρωποι, να ντύνουν και τα παιδιά τους ιούς, να ντύνονται και μερικοί από δαύτους μπάτσοι και να βγαίνουν στον δρόμο με μουσικόλα δωρεά της τοπικής αυτοδιοίκησης... Για μια στιγμή όμως! Αυτό ήδη γίνεται! Και χωρίς καρναβάλι! Μαλάκα έχουμε φάει ματ!

- Καλά, άμα δε σοβαρευτείς θα το κλείσω. Έχουμε και deadline του περιοδικού να ασχοληθούμε.

- Γ' αυτό σε πήρα, ρε! Σκέφτηκα ότι «τώρα θα ετοιμάζονται να γράψουν κάτι για την επέτειο του ιού και μπορεί να μην τους βγαίνει»...

- Πω, ρε μαλάκα, όχι. Το είχαμε ξεχάσει.

- Α τότε το πράγμα είναι ακόμη σοβαρότερο από ό,τι φοβόμουν. Έχετε πάθει μιθριδατισμό.

- Ε;

- Σταδιακή ανοσία στη δηλητηρίαση, που επέρχεται λόγω συστηματικής έκθεσης σε όλο και μεγαλύτερες δόσεις επιλεγμένων δηλητηρίων. Μην ανησυχείς· είναι φυσιολογικό.

- Εννοείς συνηθίζουμε.

- Βαριά κουβέντα. Εγώ που είμαι αισιόδοξος αυτόνομος, θα έλεγα ότι προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα της επίθεσης των αφεντικών και ετοιμάζουμε τις επόμενες μικρές αρνήσεις μας. Δες το έτσι, θα πονέσει λιγότερο. Ούτως ή άλλως, το βασικό μας θέμα σήμερα είναι πώς θα υποστείτε λιγότερο τις επιπτώσεις της λήθης.

- Ποιας λήθης;

- Ε, ξέρεις τώρα, έπειτα από ιδιαίτερος μεγάλα πακέτα, οι... διάφοροι κοινωνικοί θεσμοί αρχίζουν να επιστρατεύουν ισχυρούς μηχανισμούς αυτοεπούλωσης των τραυμάτων. Για παράδειγμα, θυμάσαι το κατόρθωμα της Θεσσαλονίκης του 2003 και τη μεγαλειώδη πολύμηνη αλληλεγγύη στους 7 συλληφθέντες συντρόφους;

- Όχι.

- Ακριβώς! Ξεχνάμε γιατί έτσι συμφέρει. Και μη νομίζεις ότι δεν θυμάσαι το 2003 επειδή είναι πολύ παλιά. Η τελευταία δεκαετία, επειδή ήταν γεμάτη από και γαμώ τα πακέτα, είναι γεμάτη από παρομοίως ξεχασμένα συμβάντα. Ας πούμε το πογκρόμ στον Άγιο Παντελεήμονα, οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων, η αντιμνημονιακή εξέγερση που έκαψε την Αθήνα ολάκερη, το δημοψήφισμα, η πρώτη καραντίνα... όλα τους έχουν ξεχαστεί· ή καλύτερα έχουν αντικατασταθεί από κάποια βολική εκδοχή τους, κατασκευασμένη ώστε αυτοί που τα έκαναν να μπορούν να συνεχίσουν ακάθεκτοι, και να κάνουν κι άλλα, ακόμα χειρότερα.

- Όντως, από ξέπλυμα πάμε καλά.

- Ναι, τη σήμερον ημέρα οι κύκλοι του ξεπλύματος είναι ευκρινέστεροι και δριμύτεροι από τους κύκλους των αγώνων που λέγανε οι αυτόνομοι. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει κι εμείς να ξεχνάμε. Γ' αυτό σε πήρα κι εγώ. Ήθελα να σου θυμίσω το Φθινόπωρο του 2019. Θυμάσαι;

- (σιωπή)

- Μη στεναχωριέσαι, θυμάμαι εγώ. Φθινόπωρο 2019. Από τη μια ζόφος: Η κυβέρνηση είχε αλλάξει. Η επάρατος δεξιά είχε βάλει στο μάτι τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι μπάτσοι άδειαζαν καταλήψεις. Η απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους εστίασης είχε επιτέλους επιβληθεί στα σοβαρά. Η μετανάστευση είχε τάχα κοπεί μαχαίρι λόγω δεξιάς κακίας. Και ταυτόχρονα με τον ζόφο, αέρας άκρατης καπιταλιστικής αισιοδοξίας έπνεε πάνω από την ελληνική επικράτεια: η χώρα είχε επιτέλους «βγει απ' τα μνημόνια»! Το μέλλον διαγραφόταν λαμπρό! Από μενε να αποδοθούν τα εύσημα για το κατόρθωμα, και το ελληνικό κράτος να επιλύσει το τελευταίο του μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή εμάς και τις καταλήψεις μας!

- Α ναι...

- Α ναι. Ήταν τότε που με επικαλεστήκατε για πρώτη φορά. Και αφού υλοποιήθηκα, είχα σημειώσει ότι «το ελληνικό κράτος αναμένει νέο ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης και γνωρίζει ότι θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο με άγνωστες συνέπειες».<sup>2</sup> Ο συνδυασμός ζόφου και αισιοδοξίας που



# ΑΝΤΙ FA SPEA KING

σας ταλαιπωρούσε τόσο πολύ που δεν ξέρατε τι σκατά να γράψετε στο επόμενο τεύχος, προέκυπτε από την ανάγκη απόκρυψης της πραγματικής συγκυρίας.

- Και μετά ήρθε η γρίπη.

- Ακριβώς. Θα ήθελα να σου θυμίσω και τον Ιούλιο του 2020.

- Πω...

- Ξέρω, είναι δύσκολο· σφίξε τα δόντια. Λοιπόν. Οι σύντροφοι είχαν κάτσει μέσα τρεις μήνες, προσέ-  
χανε μην τους ακουμπήσει άνθρωπος και βρίζανε απ' τα καλώδια όποιον έβγαине έξω. Όταν το κράτος τους αμόλησε, χρησιμοποίησαν τις αφίσες της πρωτομαγιάς για να διαφημίσουν τη μάσκα. Μετά ανακάλυψαν κάποιο «κίνημα των πλατειών», αλλά βγήκε φόλα. Μετά ανακάλυψαν το κίνημα «black lives matter» και του κάνανε αλληλεγγύη, πάλι απ' τα καλώδια. Εν τω μεταξύ, η τηλεόραση έπαιζε αστυνομικό δελτίο: λεσβίες παιδεραστίνες, σουδανούς βιαστές, σέξυ βιτριολίστριες και ψευτογιατρούς.<sup>3</sup> Ορισμένες τάσεις της άκρας αριστεράς ανακάλυπταν για τα καλά τη μάχη με το έγκλημα ως τη νέα στρατηγική τους κατεύθυνση...

- Φτάνει ρε μαλάκα· φτάνειειει!

- Κάτσε λίγο, τώρα τελειώνουμε. Κι έτσι που λες πήγε το πράγμα, από κίνημα σε κίνημα, από καραντίνα σε καραντίνα και από έγκλημα σε έγκλημα. Σήμερα, οι πιο έμπειροι από τους συντρόφους, π.χ αυτοί που έχουν θητεία στο κίνημα της ΕΡΤ<sup>™</sup>, μπορούν να ισχυρίζονται ότι «δεν έχει πολλή σημασία να συζητάμε τι έγινε το 2020, γιατί έκτοτε έχουν μεσολαβήσει αγώνες, κινήματα και αντιστάσεις, και το κράτος δεν μπορεί να ξανακάνει τέτοιο πράγμα». Με άλλα λόγια, η υπόθεση «ιός», σε λίγα χρόνια θα γίνεται αντιληπτή όπως η υπόθεση «αγανακτισμένοι». Θα έρχονται νεότεροι και θα πρεπει να τους εξηγήσεις από την αρχή τι κάνανε οι επαναστάτες στην καραντίνα...

- Όχιιι!!!

- Και όμως. Αλλά ο συγκεκριμένος τρόπος επούλωσης των παλαιών τραυμάτων και προετοιμασίας για τα επόμενα δεν έχει πολλή σημασία. Χρησιμότερο θα ήταν να συνοψίσουμε τι μάθαμε τα τελευταία

δύο χρόνια. Ας πούμε μάθαμε για τα καλά ότι αυτό που λένε αριστερά και άκρα αριστερά είναι κρατικό εξάρτημα. Το μάθαμε τον Μάρτη του 2020, τότε που οι άνθρωποι διέλυσαν τις οργανώσεις τους οικειοθελώς. Όλα, από τα «μαχητικά συνδικάτα» μέχρι το «φοιτητικό κίνημα», διαλύθηκαν μέσα στα καλώδια. Προφανώς τα διέλυσαν οικειοθελώς, γιατί ήταν τόσο κρατικά που υπήρχαν μόνο χάρη στο κράτος, τόσο κρατικά που μπορούν να ανασυσταθούν με άνεση, ακόμη χειρότερα από πριν, μόλις το κράτος το επιλέξει. Οι «αγώνες» που συνδέονται με τη «δράση» αυτών των οργανώσεων, ήταν, είναι και θα είναι ανάλογης ποιότητας, ανάλογης προέλευσης και ανάλογων στόχων.

- Οουουρρρxxx...

- Το δεύτερο που μάθαμε είναι να αναμένουμε το αναπάντεχο. Εδώ βοηθάει η διαδοχή των πρωτοφανών που χαρακτήρισε τα δέκα τελευταία χρόνια. Είμαστε άνθρωποι που είδαν ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας να κλείνουν για να κάνουν οι ναζί πογκρόμ με την ησυχία τους. Είδαμε την άκρα αριστερά παρέα με τους ναζί να ετοιμάζει την επόμενη κυβέρνηση πάνω στην Πλατεία Συντάγματος. Είδαμε τον βασικό μισθό να κόβεται στο μισό. Είδαμε τις τράπεζες να κατεβάζουν ρολά εν αναμονή δημοψηφίσματος. Είδαμε μια κοινωνία ολάκερη να μπαίνει σπίτι της και να τη φυλάνε μπάτσοι λόγω ιού. Είμαστε πια πολύ μακριά από εκείνους που άκουγαν ότι «βγήκαμε από το μνημόνιο» και οι μισοί το μισοπίστευαν. Αντιθέτως, πρέπει να αναμένουμε το επόμενο αναπάντεχο συμβάν. Και να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Γιατί όλα τα αναπάντεχα συμβάντα ενορχηστρώνονται από την καπιταλιστική κρίση και τη διακρατική σύγκρουση.

- Αααααααααα!!! Τι σκατά ρεεεε, είπες ότι τελειώνουμεε!

- Και ερχόμαστε στην επέτειο. Δυο χρόνια γρίπη. Στην τηλεόραση παίζει ζόφος: έγκλημα, παιδεραστές και χούλιγκανς και παιδοκτόνοι και γυναικοκτόνοι. Μαζί αναδίδεται καπιταλιστική αισιοδοξία. Ο ιός τελειώνει, η ανάπτυξη πιστοποιείται από τα στατιστικά στοιχεία, ο τουρισμός έρχεται καλπάζοντας. Και πάλι ζόφος: ο πληθωρισμός, η ενέργεια, η Ουκρανία. Στο φόντο το εγκατεστημένο σύστημα

κατηγοριοποίησης του πληθυσμού και επιβολής επιθυμητών συμπεριφορών, έτοιμο για χρήση. Μύρισε τα αρώματα καλή μου συντρόφισσα: το ελληνικό κράτος ετοιμάζεται για το επόμενο ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης. Και γνωρίζει ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο. Ο δανεισμός με μηδενικό επιτόκιο, που τόσο χαροποιούσε τους αρμόδιους το 2019, τελειώνει. Η απόκοσμη λέξη «σπρέντς» αναδύεται ξανά στο περιθώριο της επικαιρότητας.

- Οουουρρ.. Τεχ... Τεχλείσωσχες, ρε σιχαμένε;

- Ναι. Μη μου κρατάς κακία. Δες το σαν μια εγχειρησούλα δωρεάν για να έρθουν οι νευρώνες στη θέση τους. Άντε τώρα να γράψετε ότι έχετε καταλάβει για τον πληθωρισμό και την Ουκρανία. Και παίξτε όπως πάντα: σα λιοντάρια.

-Ε;

- Δε θυμάσαι ρε; Νίκος Αλέφαντος. Δεν προλαβαίνω να εξηγήσω γιατί τελειώνουν οι μονάδες. Οπότε γράφτο στο γκου...

- Τι... Πώς... Ποιος... Ξέπλ... Αλέφαντ... Πληθωρ... Καλά νταξ, εγώ πάω για μύρια και ύπνο και για τον πληθωρισμό να γράψεις εσύ παλιορεμπεςκέ που έχεις πάει οχτακοσίων χρονόνε και δεν υπάρχουν καν και παίρνεις και τηλέφωνα! ... Έλα! Πού είσαι;

--- Τέλος συνομιλίας ---

1. Η συνομιλία έλαβε χώρα πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ακολούθησαν άλλες ζουμερότερες, αλλά τις κάναμε αφίσα και προκηρύξεις και αφήσαμε αυτήν εδώ ως έχει.

2. Αυτή η επιτυχημένη πρόβλεψη βρίσκεται στο «Και τώρα τι έχετε να πείτε μαλάκες αυτόνομοι; Συνέντευξη με υποστηρικτές της περιθωριακής άποψης "Ίδια είναι τα αφεντικά, δεξιά και αριστερά"», *Antifa* #67, 11/2019.

3. Αυτά τα αστυνομικά συμβάντα που αναμφίβολα δεν θυμάται κανείς, μαζί με τις καλοκαιρινές κινηματικές ενασχολήσεις του 2020, περιγράφονται στο «Πλυντηρέξ», *Antifa* #71, 7/2020.