

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Μετά τις τελευταίες εκλογές, χτύπησε ξανά το καμπανάκι του κινδύνου για την «επάνοδο της ακροδεξιάς». Το ίδιο μπούγιο δεξιών και αριστερών δημοσιολόγων που το φθινόπωρο του 2020 πανηγύριζε για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής από το «τείχος της δημοκρατίας», σήμερα οδύρεται για την είσοδο στη βουλή ενός κόμματος με την, κάπως φολκλορική, ονομασία «Σπαρτιάτες», το οποίο πριν από τις εκλογές του Ιούνη ήταν στην αφάνεια, αλλά, σήμερα, διαθέτει τη δημόσια στήριξη του Κασιδιάρη και μια δωδεκάδα βουλευτών. Πώς προέκυψε αυτό το κόμμα; Πώς διοχετεύτηκαν δυόμισι εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι σε αυτό; Παρακάτω, θα παραθέσουμε δύο στιγμιότυπα που δείχνουν ότι αν θέλουμε να καταλάβουμε έστω και το παραμικρό για το φαινόμενο «Σπαρτιάτες στη βουλή», αντί να ασχολούμαστε με μαλακίες του τύπου «ο Κασιδιάρης έκανε θραύση στο TikTok», είναι πολύ πιο χρήσιμο να συζητάμε για κοινωνικές τάξεις και κρατικές στρατηγικές. Ο φασισμός ποτέ δεν ήταν μια ιδεολογική τύφλωση. Είναι μια μορφή οργάνωσης των αφεντικών μας και ένας τρόπος διαχείρισης των ζωών μας από το κράτος.

Στιγμιότυπο πρώτο: Φθινόπωρο του 2014. Οι «Σπαρτιάτες» κάνουν τα πρώτα τους βήματα, όχι όμως ως πολιτικό κόμμα. Αρχικά, θα ιδρυθούν ως ένα «Δίκτυο Κοινωνικής Δράσης και Αλληλεγγύης», εστιασμένο, όπως οι ίδιοι διακήρυξαν στο facebook, σε «όλους τους Έλληνες ορθόδοξους πολίτες και ιδιαίτερα προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που υποφέρουν (...) εξαιτίας της οικονομικής κρίσης». «Αλληλεγγύη», λοιπόν, «για Έλληνες». Αυτή δεν ήταν η ιδιαίτερη κοινωνική αποστολή που για ένα διάστημα και οι χρυσαγίτες ισχυρίζονταν ότι είχαν αναλάβει, πλάι στα πογκρόμ; Οι «Σπαρτιάτες», ωστόσο, λάνσαραν τη δική τους εκδοχή εθνικοσοσιαλιστικής φιλανθρωπίας αφότου το ελληνικό κράτος είχε σταματήσει να προμοτάρει τους χρυσαγίτες και υποδύόταν το κράτος-διώκτη του νεοναζισμού. Έστω κι έτσι, δεν χρειάστηκε να κοπιάσουν πολύ για να βρουν κρατικές πλάτες.

Το Νοέμβρη του 2014, οι «Σπαρτιάτες» παρέδιδαν τρόφιμα, άφογα τακτοποιημένα σε κούτες, στο Δημαρχείο Περιστερίου, για τα δημοτικά «κοινωνικά παντοπωλεία», ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του δημάρχου Παχατουρίδη.¹ Ο αρχηγός τους, Βασίλης Στίγκας, που διατηρεί αυτό το πόστο μέχρι και σήμερα, στήθηκε μπροστά στις στοιβαγμένες κούτες, πάνω στις οποίες ήταν κολλημένο ένα μεγάλο χαρτί με την ίδια περικεφαλαία που και τώρα χρησιμοποιούν ως σήμα τους, και φωτογραφήθηκε με τον κοινωνικά ευαίσθητο Δήμαρχο. Άλλα ούτε το φιλανθρωπικό τους έργο, ούτε η στήριξη από τον

Παχατουρίδη και άλλους κρατικούς λειτουργούς, σταμάτησαν στον εφοδιασμό των «κοινωνικών παντοπωλείων». Ακολούθησαν εθελοντικές αιμοδοσίες, μαζί με τον Σύλλογο Κοινωνικής Σταυροφορίας Περιστεριού, προσφορές «ειδών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» στο Παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού στο Περιστέρι, και μετά μια μικρή επέκταση στην Καλλιθέα, με επισκέψεις στο Δημοτικό Νηπιοτροφείο και το Κέντρο Επέκτασης και Αποκατάστασης Τυφλών, και στην Ηλιούπολη, όπου «μοίρασαν κρουασάν σε παιδάκια από διάφορους φορείς της πόλης». Αναμνηστικές φωτογραφίες από όλες αυτές τις δράσεις εξακολουθούν και σήμερα να είναι αναρτημένες στον λογαριασμό των «Σπαρτιάτων» στο facebook. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η φιλανθρωπία του Παχατουρίδη, την αμέσως επόμενη περίοδο, εξελίχθηκε στο έργο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Περιστερίου» («κοινωνικό παντοπωλείο», «παροχή συσσιτίου» [sic] και «κοινωνικό φαρμακείο») το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020.²

Κάπως έτσι κύλησαν τα πρώτα χρόνια του μορφώματος που φέτος επιλέχθηκε από τον Κασιδιάρη ως όχημα επιστροφής. Το μοτίβο που διέπει την πρώτη του φάση δεν είναι δύσκολο να αναγνωριστεί: συσπείρωση ενός αρχικού πυρήνα ντόπιων αφεντικών για να γεμίσουν με «είδη για ευπαθείς» οι κούτες με τις περικεφαλαίες, θερμή υποδοχή από τον ντόπιο εκπρόσωπο του κράτους και εκπομπή του μηνύματος ότι η όλη φάση είναι κομμάτι της κρατικής «κοινωνικής πολιτικής», διεύρυνση του κύκλου των ντόπιων αφεντικών που εμπλέκονται ως χορηγοί ή συναλλασσόμενοι, περαιτέρω ανάπτυξη των «φιλανθρωπικών παρεμβάσεων» σε μια ποικιλία τομέων που έχουν να κάνουν με την καθημερινή διαχείριση του πάτου της εργατικής τάξης. Στο όλο μήγα, φυσικά, προστίθενται οι καλές δημόσιες σχέσεις και, στο βάθος, κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια «ανάκαμψης». Πολύ πριν, λοιπόν, οι «Σπαρτιάτες» εμφανίστηκαν, ξαφνικά, ως plan B του πρώην υπαρχηγού του Μιχαλολιάκου, είχαν αρχίσει να αποκτούν μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική γείωση, η οποία μας θυμίζει και κάποιες άλλες περιπτώσεις αξιότιμων συμπολιτών μας που σιτίζονται από τους φτωχούς.³

Στιγμιότυπο δεύτερο: Φθινόπωρο του 2022. Στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβρη. Το κόμμα του Κασιδιάρη λαμβάνει, στην εκτίμηση ψήφου, 2,5%, ένα ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που πήρε η υπόδικη Χρυσή Αυγή στις εκλογές του 2019 (2,93%). Ο διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς δηλώ-

νει εντυπωσιασμένος από «αυτά τα νούμερα» και τονίζει ότι ο Κασιδιάρης είναι «πολύ πιθανό να μπει στη βουλή». Η παρουσιάστρια του δελτίου, δε, Σία Κοσιώνη είχε ανοίξει, πριν, τη σχετική κουβέντα μιλώντας για «ενίσχυση της ακροδεξιάς».⁴ Ο ίδιος ο Κασιδιάρης, τις επόμενες μέρες, έκανε σημαία την «έκπληξη» του Παπαχελά, ως απόδειξη της δυναμικής του. Λίγο καιρό μετά, θα αρχίσουν να κυκλοφορούν σε κάθε γωνιά του διαδικτύου άρθρα γνώμης για την «εκρηκτική άνοδο» του διάδοχου σχήματος της Χρυσής Αυγής και θα δεσπόσει, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, η αντιπαράθεση για την ειδική νομοθετική ρύθμιση που θα «απέτρεπε» αυτόν τον κίνδυνο.

Αν, όμως, αναρωτηθούμε ποια εικόνα διαγραφόταν, συνολικά, από τις μηνιαίες δημοσκοπήσεις που ο ΣΚΑΪ είχε αναθέσει στην εταιρεία Pulse να διεξάγει,⁵ θα διαπιστώσουμε ότι μέχρι και τα τέλη του '22, καμιά σημαντική τάση ανόδου δεν υπήρχε στα δημοσκοπικά νούμερα του Κασιδιάρη. Από τον Φλεβάρη του '22 ως το Οκτώβρη του '22, το κόμμα «Ελληνες», στην εκτίμηση ψήφου, είχε μείνει κολλημένο στο 2%. Οι δημοσκοπήσεις μιας άλλης εταιρείας, της Metron Analysis,⁶ κατέγραφαν, από τον Μάρτη του '22, ώς το Νοέμβρη, όταν ο Παπαχελάς έπειρε απ' τα σύννεφα, μια σταθερή πτωτική πορεία, από το 2,9% στο 2,3%. Το on air θεατρικό σκετς του Παπαχελά και της Κοσιώνη ήταν, στην πραγματικότητα, μια μονάχα μικρή, αλλά νομίζουμε πολύ χαρακτηριστική, δημοσιογραφική συμβολή στην κρατική εκστρατεία για την έμμεση προώθηση του Κασιδιάρη ως κληρονόμου του Μιχαλολιάκου.

Όταν, τον Γενάρη του '23, ξεκίνησε επίσημα η «δημόσια διαβούλευση» για την απαγόρευση της εκλογικής καθόδου των πρώην και νυν χρυσαυγιτών, το δαχτυλίδι της διαδοχής είχε ήδη περάσει σε εκείνον που είχε κριθεί καταλληλότερος, μέσω μιας εντεινόμενης προπαγάνδας περί «ανόδου». Αυτή η μαγική εικόνα δεν βασιζόταν καν σε πειραγμένα δημοσκοπικά «ευρήματα». Φτιαχνόταν από τις κραυγές ανησυχίας των εγκεκριμένων από το κράτος «ειδικών» του δημόσιου λόγου. Μόνο από τον Γε-



Ο Δήμαρχος Περιστερίου μαζί με τον αρχηγό των «Σπαρτιάτων» μπροστά από τις κούτες με τις περικεφαλαίες, τον Νοέμβρη του 2014. Ο Κασιδιάρης δεν έβγαινε ακόμα στο TikTok.

DEPRESSION



Στιγμιότυπο bonus: Μάης του 2023. Ο Τσίπρας επισκέπτεται προεκλογικά τον μητροπολίτη Σεραφείμ, γνωστό για τις σχέσεις του με τη Χρυσή Αυγή την περίοδο της ανόδου της. Ο τελευταίος τον ενημερώνει ότι η μητρόπολη Πειραιά (αντιγράφουμε από την Αυγή, ήλ. έκδ., 09/05/2023) προσφέρει «καθημερινά 500 μερίδες φαγητού, ενώ φροντίδα παρέχεται και σε 300 περίπου, άστεγους πολίτες». Ο Τσίπρας του απαντά ότι «είναι πολύ παρήγορο το γεγονός ότι εκατοντάδες ουμπολίτες μας εθελοντικά ενεργοποιούνται σε μια σειρά από δομές». Από το 2010, συρίζαιοι και old-school φασίστες έχουν επωμιστεί, για το ελληνικό κράτος, το ίδιο διπλό καθήκον: συσπείρωση, τοπικά, των μικρο-αστών και επιτήρηση της επιβίωσης του κοινωνικού πάτου.

νάρη και μετά εμφανίστηκε σε κάποιες δημοσκοπήσεις μια αισθητή ανοδική τάση. Η προφητεία του Παπαχελά ήταν αυτοεκπληρούμενη. Οι τσακωμοί για την απαγόρευση, μονοπωλώντας την πολιτική επικαιρότητα, ολοκλήρωσαν τη μεταμόρφωση του Κασιδιάρη σε ανερχόμενο πολιτικό αστέρα. Το 2010, η Χρυσή Αυγή είχε γίνει viral από το ίδιο το «δημοκρατικό κράτος» που την εμφάνιζε ως παντοδύναμο μπαμπούλα. Κάτι ανάλογο συνέβη και τώρα.

Μπορούμε, εύλογα, να υποθέσουμε ότι ακόμα και το κόλπο με τους «Σπαρτιάτες» δεν ήταν ένας ελιγμός της τελευταίας στιγμής. Δεν θα είχε, πάντως, πετύχει αν δεν άναβε πράσινο φως από το εσωτερικό του κράτους. Ήδη, έχουν αρχίσει τα αλληλοκαρφώματα στον κρατικό μηχανισμό. Σ'ένα πρόσφατο άρθρο, π.χ., στην *Καθημερινή*, υπογραμμίζεται ότι «δεν προσκομίστηκαν στον Αρειο Πάγο, ως έδινε τη δυνατότητα ο νόμος, στοιχεία από κρατικές υπηρεσίες που να συνηγορούν ή να αποδεικνύουν τις σχέσεις Κασιδιάρη-Σπαρτιατών».⁷ Για να αντιληφθούμε, τώρα, τι συγκεκριμένα επιδιώκεται με την αναβάπτιση του Κασιδιάρη σε ηγέτη της εγχώριας ακροδεξιάς απαιτείται βαθύτερο ψάξιμο. Θα φανεί καθαρότερα και στο μέλλον. Σίγουρα, η «εξομάλυνση» της σβάστικας, η μετατροπή της, υπό κρατική σκηνοθεσία, σε περικεφαλαία,

σχετίζεται με όσα έρχονται. Και σίγουρα, η μεθοδική εκπαίδευση των «Σπαρτιατών», από τα πρώτα κιόλας βήματά τους, στο να συσπειρώνουν, σε τοπικό επίπεδο, τους μικροαστούς και να τους εμπλέκουν στην επιτήρηση της επιβίωσης των κατώτερων στρωμάτων της εργατικής τάξης δεν θα πάει χαμένη.

1. Ο πολύπειρος δήμαρχος Περιστερίου πρωτανιστεί και σε άλλο κείμενο αυτού του τεύχους.
2. Βλ. το site αυτού του δημοτικού έργου: <<http://www.domesperisteriou.gr/>>.
3. Βλ. την περίπτωση του Σαλαπατάρα, «Να! Κι άλλο ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης! Η Σπιτική Κουζίνα, οι ναζί και το στρατόπεδο συγκέντρωσης Κορίνθου», *Antifa* #55, 03/2017. Συναφής, όμως, είναι και η περίπτωση του Μήχου στον Κολωνό, βλ. την προκήρυξη «Παπάδες, μπάτσοι, φιλάνθρωποι κάτω τα ξερά σας από τον Κολωνό!», *Antifa* #83, 12/2022.
4. Βλ. το σχετικό βίντεο: youtube.com >Η Μεγάλη Δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ | Ειδήσεις Βραδινό Δελτίο | 23/11/2022.
5. Τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Pulse: <<https://pulserc.gr/>>.
6. Βλ. το «Αρχείο ερευνών» στο site της συγκεκριμένης εταιρείας, <<https://www.metronanalysis.gr/>>.
7. Ιωάννα Μάνδρου, «Τα θεσμικά ραντάρ και ο Κασιδιάρης», *Καθημερινή* [ήλ. έκδ.], 27/06/2023.

15/6: Έρευνα στο εσωτερικό της αστυνομίας αποκαλύπτει ότι το 46% των μπάτσων νιώθει περηφάνια για το επάγγελμά του, το 40% νιώθει περηφάνια και ντροπή, ενώ το υπόλοιπο 14% μόνο ντροπή. Η έρευνα, λέει, δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική, καθώς απάντησαν μόνον όσοι το επιθυμούσαν. Προφανώς οι υπόλοιποι ντρέπονταν και να απαντήσουν.

23/6: Γυναίκα γρονθοκοπεί γιατρό που δεν της έδωσε ψεύτικη αναρρωτική για να γλιτώσει την εφορευτική επιτροπή στις εκλογές.

-Ρε σεις, τώρα αυτό να το σχολιάσουμε από αντισεξιστική πλευρά, από αντι-ιατρική πλευρά, από αντι-εκλογική πλευρά, ή από εργατικά-δικαιωματα-πλευρά;

-Ναι.

25/6: Ο συνδικαλιστής της Amazon και ράπερ Κρις Σμολς έρχεται στην Αθήνα, προσκεκλημένος του ΚΚΕ και γοητεύεται από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν ο Κρις Σμολς γοητεύεται από τα συνδικαλιστικά ή μουσικά σκίλζ του τργουγουστηζου-ε.

25/6: Μετά την ανταρσία τους, οι μισθοφορικές ομάδες Wagner αποκτούν το δικαίωμα να ενταχθούν επισήμως στον ρωσικό στρατό. Δηλαδή το όλο πράγμα μοιάζει λιγότερο με πραξικόπημα και περισσότερο με άγρια απεργία αιδιόριστων εκπαιδευτικών που στέφεται με επιτυχία.

25/6: Το εκλογικό αποτέλεσμα γεννά αναλύσεις για τη μετακίνηση ψηφοφόρων από τα αριστερά στα ακροδεξιά κόμματα και τα αιτιά της. Πόσο τοις εκατό πήραν οι Σπαρτιάτες από το Σύριζα και γιατί, ας πούμε. Για τη μεγάλη πλειοψηφία που δεν εκφράζεται από κανένα κόμμα και δεν ψηφίζει, η μόνη ανάλυση είναι ότι «πήγαν για μπάνιο». Κάτι είναι κι αυτό. Τουλάχιστον γλιτώσαμε απ' τη θεωρία «έμειναν στον καναπέ τους».

26/6: Βουνό από πεταμένα ρούχα, ορατό από το διάστημα, εντοπίζεται σε έρημο της Χίλις. Επιτέλους μαθαίνουμε πού καταλήγουν τα ανεπιθύμητα ρούχα που ξεφορτώνονται οι πρωτοκοσμικοί παριστάνοντας ότι κάνουν ανθρωπιστική βοήθεια. Το βουνό από τα γάλατα νουνού που μαζεύτηκαν για τους πρόσφυγες το 2015 ακόμα να βρεθεί. Αυτό λογικά θα είναι ορατό κι από γειτονικούς γαλαξίες.

28/6: Η είσοδος του κόμματος Σπαρτιάτες στη Βουλή αποδίδεται στις πανίσχυρες διαδικτυακές ικανότητες του Ηλία Κασιδιάρη και στα βιντεάκια που ανέβαζε στο TikTok μέσα απ' τη φυλακή, έχοντας πάνω από 20 χιλιάδες views σε κάθε βίντεο. Εντύπωση προκαλεί που δεν έχει εκλεγεί ούτε μία γάτα στη νέα βουλή, αφού τα δικά τους βίντεο έχουν κάτι εκατομμύρια views.

29/6: Οι Τσετσένοι μαχητές του Καντίροφ διεκδικούν να καλύψουν το κενό που αφήνει η Wagner του Πριγκόπιν. Σύμφωνα με Ρώσους αναλυτές όμως, οι ειδικές δυνάμεις της Τσετσενίας θεωρούνται μαχητές του TikTok που ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά για τις επιτυχίες τους στο πεδίο της μάχης. Πάντως αν κρίνουμε απ' την περίπτωση των οπαδών του Λιάκου, ακόμη κι αν οι μαχητές του Καντίροφ τρώνε φάρες σε κάθε γειτονιά, μπορεί να μπουν στη Βουλή χάρη στο TikTok.

1/7: Ο Μακρόν δηλώνει ότι για την εξέγερση στις γαλλικές πόλεις φταίνε τα βίντεο γκειμ, το Snapchat και το TikTok. Αμέσως αναλαμβάνει την πανεπιστημιακή έδρα που μέχρι πρότινος κατείχε ο Ερντογάν και αρχίζει να παρέχει οδηγίες χρήστης του TikTok στους μαχητές του Καντίροφ. Για να ενισχύσει την πανεπιστημιακή του θέση αξιοποιεί και το ακαδημαϊκό έργο Αλιβιζάτου περί συνταγματικότητας της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 9 έως το βράδυ.

12/7: Η εισαγγελέας στη δίκη Άλκη Καμπανού προτείνει την απόρριψη του ελαφρυντικού της μετεφθηβικής ληστικής με το επιχείρημα πως οι κατηγορούμενοι εργάζονται και συνδράμουν τις οικογένειές τους. Ενώ προφανώς αν δεν ήταν εργατικής καταγωγής, δε θα είχαν ενηλικωθεί τόσο γρήγορα, θα είχαν γραφτεί στην ακαδημία ποδοσφαίρου του Κ. Κράββαρη και θα είχαν διώξει τη βία απ' τη ψυχή τους. Μάλλον βέβαια ούτε η εισαγγελέας πήγαινε ποδόσφαιρο· φαίνεται κάπως σκατόψυχη.