



ΟΧΙ, Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΕΝ «ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ ΠΟΛΛΗ ΝΤΟΜΑΤΑ»

Εσείς το ακούσατε το «ε, ρε ντομάτα που έχει να φάει ο Μητσοτάκης» με αφορμή τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις;

Ε, μαντέψτε: τελικά ο Κούλης δεν έφαγε πολλή ντομάτα. Κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει εκ των προτέρων, αν γύρω από το ζήτημα αγροτικές κινητοποιήσεις δεν επικρατούσε τόση πολλή εσκεμμένη συσκοτίσιση.

Το πιο συσκοτιστικό απ' όλα είναι αυτό το «αγροτικές». Όταν ακούμε τη λέξη «αγρότες» φανταζόμαστε έναν συμπαθητικό γεράκο με ροζιασμένα χέρια και με μια τσάπα που ξημεροβραδιάζεται σ' ένα χωράφι. Στην πραγματικότητα όμως πίσω από τη λέξη «αγρότες» κρύβεται ολόκληρη η καπιταλιστική βιομηχανία τροφίμων της χώρας. Μια βιομηχανία με αφεντικά κι εργάτες, ανώτερα, μεσαία και κατώτερα στρώματα, μαφιοζιλίκια και σχέσεις με το πολιτικό σύστημα. Όταν λοιπόν ακούμε ότι οι «αγρότες» διαδηλώνουν, πρέπει να έχουμε στο νου μας τα ανώτερα στρώματα αυτής της αλυσίδας, ανθρώπους με εκατοντάδες εργάτες που έχουν περισσότερες ομοιότητες με εργοστασιάρχες παρά με εργάτες γης.

Εξίσου συσκοτιστική είναι και η λέξη «κινητοποιήσεις». Γιατί μας κάνει να φανταζόμαστε ότι οι «αγρότες» διαδηλώνουν ενάντια στις κρατικές πολιτικές, πράγμα που δε θα μπορούσε να είναι πιο εσφαλμένο. Κατ' αρχάς οι άνθρωποι που παριστάνουν ότι δεν δέχονται κρατική υποστήριξη και ότι έχουν το κράτος απέναντί τους, επί 30 χρόνια εκμεταλλεύονται την παρανομοποιημένη εργασία των μεταναστών, φυσικά με τις ευλογίες του κράτους. Αλλά και στην παρούσα συγκυρία, δείτε ας πούμε πώς μιλούσε ο Μητσοτάκης για τις πρόσφατες «αγροτικές κινητοποιήσεις»:

Τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια. Το να έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα είναι και ένα μέσο πίεσης δικό μου προς τις Βρυξέλλες. Όταν θα πάω να διαπραγματευτώ, το θέμα θα φτάσει στο Συμβούλιο. Θα πω ότι και εμείς είχαμε διαδηλώσεις και θα πω ότι [...] πρέπει να γίνουν προσαρμογές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.¹

Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια «αυθόρμητα συλλαλητήρια» χρησιμοποιούνται από το ελληνικό κράτος για να διαπραγματευτεί στο εξωτερικό του. Εμείς θυμόμαστε σίγουρα τα εθνικά ωφέλιμα αντιπολεμικά συλλαλητήρια που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Κλίντον το 1999. Τότε, ο πρόεδρος Κλίντον είχε κρατήσει ως ενθύμιο από τις σκληρές διαπραγματεύσεις ένα σπασμένο μάρμαρο, απομεινάρια των μπαχάλων που διεξάγονταν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Το μάρμαρο αποτελούσε για τον Κλίντον ενθύμιο του πώς οι διαδηλώσεις είχαν χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί από τη μεριά του ελληνικού κράτους.² Θυμόμαστε επίσης την έξαρση της «μεταναστευτικής κρίσης» κάθε φορά που συζητιόντουσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη μετανάστευση.³

Αλλά έχετε ακούσει πολλές φορές ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να παραδέχεται πως στηρίζει μια διαδήλωση και να παραδέχεται πως την αντιλαμβάνεται ως διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ακόμη κι ο άτυπος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Α. Πορτοσάλτε, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Σκάι [21/2] ότι «η κυβέρνηση διοργάνωσε με επιτυχία ένα αντικυβερνητικό αγροτικό συλλαλητήριο». Εδώ δώστε λιγότερη σημασία στο «αντικυβερνητικό» και περισσότερη στο «η κυβέρνηση διοργάνωσε».

Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τις «αγροτικές κινητοποιήσεις» των μεταλαοαφεντικών της ελληνικής καπιταλιστικής βιομηχανίας τροφίμων τις διοργάνωσε το ίδιο το ελληνικό κράτος.



Πολωνοί αγρότες μπλοκάρουν τις γραμμές του τρένου στα σύνορα με την Ουκρανία και πετούν ουκρανικά σιτηρά που θα εισάγονταν στην Πολωνία με αφορμή τον «αθέμιτο ανταγωνισμό». Φεβρουάριος 2024.

Δύο χρόνια νωρίτερα τα ουκρανικά σιτηρά θα «είχαν covid».

Δέκα χρόνια νωρίτερα τα ουκρανικά σιτηρά θα «είχαν φυτοφάρμακα».

Τώρα ουκρανικά σιτηρά έχουν «αθέμιτο ανταγωνισμό».

Το επίδικο είναι η νέα «Κοινή Αγροτική Πολιτική» της ευρωπαϊκής ένωσης, δηλαδή οι επιδοτήσεις και οι ελαφρύνσεις που θα παραχωρηθούν στα ελληνικά αφεντικά της καπιταλιστικής βιομηχανίας τροφίμων από την Ευρώπη (δηλαδή κατά βάση από τη Γερμανία). Στα πλαίσια αυτής της διαπραγματεύσεως, το κάθε κράτος της Ε.Ε. κοιτάει να πλασαριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα απέναντι στη βιομηχανία τροφίμων των υπόλοιπων κρατών. Και όλα μαζί τα κράτη της Ε.Ε. εναντίον όλων των υπολοίπων. Η σύνοδος των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας κατέληξε με μότο «Δε θ' αφήσουμε τους αγρότες πίσω».⁴

Πίσω λοιπόν από τις «αγροτικές κινητοποιήσεις» βρίσκεται ο εμπορικός πόλεμος. Βρίσκεται το κάθε κράτος και η πολεμική του οικονομία.

Αυτός είναι και ο λόγος που παρόμοιες «κινητοποιήσεις» διεξάγονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμη και στη Γερμανία. Και φυσικά διοργανώνονται παντού με παρόμοιους τρόπους και με παρόμοιους στόχους. Στη Γαλλία για παράδειγμα, ο πρόεδρος Μακρόν στηρίζει τις κινητοποιήσεις των γάλλων αγροτών και ζήτησε ελαφρύνσεις και μέτρα από την Ε.Ε.⁵ Στην Πολωνία οι αγρότες μπλοκάρουν την είσοδο ουκρανικών σιτηρών, αναποδογυρίζοντας βαγόνια με σιτηρά στα σύνορα. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τασκ, κατά τ' άλλα μέγας υποστηρικτής της Ουκρανίας, δήλωσε:

Θα αναζητήσουμε λύσεις προστατευτισμού για τους πολωνούς αγρότες, [...] ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου με την Ουκρανία. Οι Πολωνοί αγρότες μπορούν να βασίζονται πάνω μου.⁶

Αυτό που συμβαίνει πανευρωπαϊκά λοιπόν δεν είναι ούτε «αγροτικές» ούτε «κινητοποιήσεις». Είναι το κάθε κράτος ξεχωριστά που κοιτάζει πώς θα υποστηρίξει τα ντόπια αφεντικά της βιομηχανίας τροφίμων του έναντι των αντιπάλων του. Αυτό που συμβαίνει είναι άλλη μια πτυχή του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου.

Επομένως, όχι. Ο Μητσοτάκης δεν «έχει να φάει πολλή ντομάτα».

Γιατί ο Μητσοτάκης κι οι «αγρότες» βρίσκονται στην ίδια πλευρά.



μήπως είναι λίγο φασίστες;

DEPRESSION

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ



«Βάλε στο στόχαστρο την εργατική τάξη χωρίς να το λες ρητά» how to:

- > Γιος: Πάφερ Μπουφάν, Τσεκ. Κούρεμα Καγκούρικο, Τσεκ
- > Πατέρας: Μπίρα, Τσεκ
- > Μάνα: Τσιγάρο, Τσεκ
- > Σπίτι: Σάπιο, Τσεκ

Ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες...



Αυτό δεν είναι ένα σύνθημα. Είναι μια απειλή. Μια απειλή που σε ταραγμένες εποχές έγινε πράξη. Για τον λιμό του 1941, ας πούμε, οι Έλληνες «αγρότες» ευθύνονται τουλάχιστον όσο και ο Αδόλφος Χίτλερ... Η ίδια απειλή εφαρμόζεται (με διαφορετικούς τρόπους) και σήμερα. Το κράτος μαζί με τους βιομήχανους των τροφίμων οργανώνουν καθημερινά το τι και το πόσο θα τρώμε.

Και φυσικά η συμπόρευση με τον μπάτσο στα δεξιά είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της απειλής.

1. «Κ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους αγρότες - Οι αγροτικές κινητοποιήσεις μέσο πίεσης στις Βρυξέλλες», capital.gr, 19/2/24.
2. Βλ. «Και μας λέγατε φρικιά! Ιστορία και Σημασία της διαδήλωσης "Ίδια είναι τα Αφεντικά - Εθνικά Πλανητικά"», Antifa #54, Δεκέμβριος 2016.
3. Autonome Antifa, Ο Ρατσισμός ως Υλικό Συμφέρον, Ιανουάριος 2020.
4. «Πρέπει να ακούμε τα αιτήματά τους», Καθημερινή, 27/2/2024.
5. «Ο Μακρόν ζητά παρέμβαση της Ε.Ε. για την κρίση με τους αγρότες», Καθημερινή, 30/01/24.
6. «Tusk rejects Zelensky's proposal to meet at border, says meeting already scheduled for March in Warsaw», kyivindependent.com, 23/02/24.

25/12: Ο Economist χαρίζει στην Ελλάδα τον τίτλο της «χώρας της χρονιάς». Το βραβείο αποτελεί ύψιστη τιμή για τη χώρα μας, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πόσο σπουδαίος ήταν ο ανταγωνισμός, καθώς οι συντάκτες του Economist ήταν τόσο απογοητευμένοι απ' όλες τις άλλες χώρες, που «βασικός υποψήφιος αντίπαλος ήταν η Barbie Land».

28/12: Στον επικήδειο του ματατζή που σκοτώθηκε στο Ρέντη, ακούγονται τα σπαρακτικά λόγια: «Μου έλεγες πως οι Καστανιές Έβρου ήταν ο σταθμός της υπηρεσιακής μας ζωής. Εκεί συγκράτησες την παράνομη είσοδο 2.000 ατόμων, συμβάλλοντας στην προστασία των εθνικών συνόρων». Δηλαδή το καλύτερο πράγμα που είχαν να πουν γι' αυτόν οι συνάδελφοί του είναι «Αχ, ήταν καλός, είχε σκοτώσει πολλούς μετανάστες». Μη σου τύχει.

3/1: Ο υπουργός της καρδιάς μας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, επιστρέφει για πολλοστή φορά στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, για να επιβάλλει την τάξη μετά τις τελευταίες μαφιόζικες δολοφονίες. Αμέσως δηλώνει πως θα αναλάβει δράση για... τη νεανική εγκληματικότητα.

25/1: Ανώνυμη φοιτήτρια αποφασίζει να πάει στη Γενική Συνέλευση της σχολής της για να ψηφίσει ενάντια στην κατάληψη, αλλά κάποια στιγμή στο αμφιθέατρο εμφανίζονται «κουκουλοφόροι». «Η αντίδρασή μου ήταν να πιάσω τους φίλους μου και να φύγουμε τρέχοντας. Δεν ήμασταν διατεθειμένοι προκειμένου να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας να γίνουμε θύματα ξυλοδαρμού». Ας σημειωθεί ότι ετούτο το απόσταγμα ηθικής προέρχεται από τελειόφοιτη της Νομικής – δηλαδή όταν οι καταληψίες της επιτρέψουν επιτέλους να πάρει πτυχίο, η δουλειά της θα είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των άλλων.

29/1: Σωματοφύλακας ανηλίκων δηλώνει πως έχει τρελαθεί στη δουλειά, χάρη στα περιστατικά βίας ανηλίκων: «Είναι πολλοί οι γονείς που θέλουν να εξασφαλίσουν ότι το παιδί τους δεν θα κινδυνεύσει και ζητάνε συνοδεία και φύλαξη. Συνήθως πρόκειται για εύπορες οικογένειες, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο». Στη συνέχεια αποκαλύπτει πως ο μισθός του είναι 50 ευρώ την ώρα. Συγγνώμη, αλλά όταν λέτε «εύποροι» εκεί στην Καθημερινή τι εννοείτε; Από πορτοφόλι Αλαφούζου και πάνω;

3/2: Επιστήμονες εξετάζουν την ιδέα να τοποθετηθεί πάνω από τη γη ένα γιγάντιο σκίαστρο, μεγέθους ίσο με την Αργεντινή, ώστε να αναχαιτιστεί η κλιματική αλλαγή. Υπολογίζουν πως έτσι θα μειωθεί η θερμοκρασία του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι κατακάηκαν στις καλοκαιρινές τους διακοπές παρ' όλο που δεν κούνησαν ρούπι από την τέντα τους και τώρα μισούν το καλοκαίρι. Αλλά το σχέδιό τους να επιβάλλουν μόνιμο χειμώνα δε θα περάσει!

9/2: Μέσα σε τρεις μήνες 265.967 φορολογούμενοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή arrodixi, για να ελέγχουν αν οι αποδείξεις που τους δίνουν είναι αληθινές και να καταγγέλλουν φοροδιαφυγή. Με πρώτη ματιά το νούμερο δε φαίνεται και τόσο μεγάλο. Προφανώς οι ρουφιάνοι και τα τεχνοφρίκουλα είναι πολλοί περισσότεροι. Για το συνδυασμό 2-σε-1 όμως, 265.000 δεν είναι και λίγοι.

13/2: 76χρονος απολυμένος υπάλληλος ναυτιλιακής μπουκάρει με όπλο στην εταιρία όπου δούλευε και σκοτώνει την εφοπλίστρια, τον διευθυντή της εταιρίας και έναν καπετάνιο. Πριν αρχίσει το μακελειό δηλώνει: «Ήρθα να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας». Τουλάχιστον δηλαδή εμφανίστηκε κάποιος που είπε «θα λογαριαστούμε μετά» και το εννοούσε.

10 χρόνια πριν...

22/2/2014: Νοσοκόμα έφαγε σφαίρα στο λαιμό από ελεύθερο σκοπευτή στην Ουκρανία. Όταν έπεσε κάτω, έβγαλε το κινητό της και τούιταρε «πεθαίνω». Τελικά έζησε, πράγμα που επιβεβαιώνει τις θέσεις αυτού του περιοδικού πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε ψέματα.